

Brieven aan Anne (5a)

Hallo oom Ruud,

21-10-2004

1 Geweldig bedankt maar weer, voor de vorige brief. Ik verslind zo'n beetje iedere brief die je me stuurt om maar zoveel mogelijk te begrijpen over God en Zijn Woord.

2 Wat een opluchting, dat wij gewoon varkensvlees mogen eten! In de winkel is haast alles varkensvlees of vermengd met. Omdat God het "een gruwel" noemt en ik er een Bijbelstudie over heb gelezen, waarin gesuggereerd werd, dat mensen misschien wel hun ziektes door het eten van onreine dieren hebben gekregen, heb ik getracht dit volledig uit ons menu te schrappen, maar dan is er weinig variatie meer hoor!

3 Ook over het kerstfeest heb ik een Bijbelstudie gelezen. Daar was ik erg van geschrokken. Het liefst had ik alle kerstspullen zo in de vuilnisbak gekiept. Dus ik heb dat met mijn moeder besproken. Korte tijd later kwam zij toevallig (?) jouw kerstartikel, aan mijn vader gericht, tegen. Zij heeft mij dat per post toegezonden. Hierop stond jouw email adres vermeld, waarnaar ik al tevergeefs gezocht had op de familielijst van René. En zo begon onze correspondentie! Overigens begreep ik helaas niet veel van de e-mail aan mijn vader; vandaar dat ik het je nogmaals heb voorgesteld. Maar ook jouw antwoord aan mij is dus een hele opluchting, want ik zat er enorm mee! Ik wil graag God gehoorzamen, en Zijn geboden naleven, maar met een ongelovige echtgenoot is dat toch wel erg moeilijk hoor. Wie moet ik dan voorop stellen?

4 Het stuk over de duivel was erg verhelderend. Inderdaad had ik veel gelezen over dat het slechte allemaal van de duivel afkomt. Dat neem je dan ook zo maar aan, als leek zijnde. Ook al kent iedereen het bijzondere verhaal van Job natuurlijk. Ik begrijp dat ook de duivel door God geschapen is, als instrument ten verderve dat in Zijn Plan past. Weet jij trouwens, of de antichrist inderdaad de Maitreya is met het getal 666? Hier heb ik ook al diverse Bijbelstudies over gelezen. En ook dat de biochip al ontwikkeld is en zelfs in sommige weeskinderen geïmplanteerd. Geweldig om te ontdekken dat dit allemaal al voorspeld is, hè?

5 *Een ander nieuw onderwerp (na de eeuwigheid) is misschien de dood. Daar zou ik natuurlijk ook graag meer van willen weten! Ik heb ontdekt, dat de meningen erg verdeeld zijn over, wat er nu gebeurt als een gelovige doodgaat, naar het paradijs (zoals Jezus tegen de misdadiger naast hem aan het kruis zei) of een soort onbewust zijn. (Wat jij zei over de tweede dood, hoe weet je dat?) En... wat is dan de hades, waar het geweest en tandengeknars is, als er geen hel bestaat? En hoe zit dat met het verhaal dat Jezus vertelde over de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:19-31)? Dat was immers geen gelijkenis! En de verschijning van Mozes en Elia bij Jezus op de berg en de oproeping van Samuel (I Samuel 28:15)? Mozes en Elia zijn ook de twee getuigen tijdens de Grote Verdrukking. Klopt dat?*

6 *Als ik de brieven van Paulus wil gaan bestuderen, met welke kan ik dan het beste beginnen?*

*Groet,
Anne*

Hoi Anne,

23-10-2004

Ik begin maar weer met de 1^e alinea:

1. Dat je de brieven verslindt, is voor mij wel heel erg bemoedigend, temeer omdat ik beseft, dat niet mijn woorden jou hiertoe aanzetten, maar dat Zijn geest dit in jou werkt. Wat God aan jou bekend wil maken, is voor een beginnend gelovige gelijk al hogeschool. Kennelijk wil Hij een versneld proces bij je inzetten.

2 Ik ken al die verhalen wel. In wezen komt het erop neer, dat men de wet willen blijven houden. Het verbod op het eten van varkensvlees komt uit het Oude Testament. Dat gaat grotendeels over de geschiedenis van het volk Israël. Gods voorschriften zijn voor dat volk, Gods oogappel.

Je kunt dus inderdaad aan je broodnodige variatie beginnen, ook fijn voor het gezin.

3 Aan kerstspullen hebben wij in de loop der jaren een flinke hekel gekregen, evenals aan Sinterklaas. Zodra wij in de winkels liedjes hierover horen, hebben we al zin de zaak uit te lopen.

Hoe wonderlijk kunnen dingen gaan! Jij belt je moeder. Zij stuurt iets over kerst op en wat staat erop, mijn e-mailadres; een zegen voor je moeder, die jou wil helpen; een zegen voor mij: ik mag jouw vragen beantwoorden; een zegen voor jou, omdat je dingen, die anderen zelfs na jaren niet verstaan, gelijk kunt verwerken. Nou als dat dan geen genade is!

Misschien kan je tegen de kerst nog eens vragen, hoe dat zit met wat ik aan je vader over kerst heb gemaïld.

Je moet wel oppassen met Gods geboden na te leven, want eigenlijk hebben wij maar één gebod, en dat gaat veel verder dan de wet, die aan Israël is gegeven, zie Romeinen 13:8-10: *'Zijt niemand iets schuldig, dan elkaar lief te hebben, want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld'* en in vers 10: *'de liefde doet de naaste geen kwaad'* en weer: *'daarom is de liefde de vervulling der wet.'*

Liefde is eigenlijk in haar eenvoud toch voor een mens bijna niet op te brengen, want het betekent niets meer en niets minder dan: *'de ander de ruimte geven'*. Als je het leest, lijkt het simpel, maar dat is het belijst niet!

De ruimte geven is, dat de ander mag zijn zo als hij/zij is, met al zijn fijne dingen, maar ook met zijn akelige dingen, die je wel zou willen veranderen.

Bijna alle scheidingen zijn het gevolg van het feit, dat iedereen de ander naar zijn hand wil zetten. Hij/zij moet worden, zoals de een vindt dat de ander zou moeten zijn.

Omdat een ander veranderen toch nooit lukt, gaat men uiteindelijk maar uit elkaar. Het komt omdat een ongelovige, maar ook de gelovige niet weet hoe het in elkaar zit.

In jouw situatie is Robert door God aan jou gegeven en andersom ook. De gelovige weet dat, de ongelovige niet.

Vóór de nederwerping had God Zijn plan met jou en Robert al kant-en-klaar. Maar daarvoor wil ik teruggaan naar jouw ouders.

Als jij voor de nederwerping al door God gekozen bent tot een instrument om temidden der hemelingen een taak te gaan verrichten, dan moet je wel geboren worden: God heeft ouders nodig om Zijn instrumenten te verwekken. In Jeremia 1:4 en 5 zegt de Here: *'Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd.'*

Ik wil hiermee zeggen dat Robert, ook al is hij ongelovig, door God uitgekozen is om jouw kinderen te verwekken. Jij bent gelovig geworden, omdat God je geroepen heeft! Dat is dus niet iets wat jij gepresteerd hebt! Robert blijft je echtgenoot en husband.

Het is zaak geen dingen te doen, die hij niet wil. Bij wijze van spreken: als hij niet wil, dat je naar een gemeente gaat, moet je het ook niet doen. Geloof is niet afhankelijk van een kerkdienst of zo.

Als je de hele dag Bijbelstudies doet en je vergeet daardoor een lekker appeltje voor hem te schillen, ben je verkeerd bezig! Jouw geloof mag geen verhindering voor hem zijn, want dan ben je juist een verhindering van HEM! Als je hem aanvaardt zoals hij is, ontstaan er geen problemen. Dit is niet iets, wat ik je als wet duidelijk wil maken; het zou gebaseerd moeten zijn op vrijwilligheid, omdat je het graag wilt.

Het huwelijk is een afspiegeling van Christus en Zijn gemeente. Paulus openbaart dit als een geheimenis, dat groot is.

Dit grote geheimenis kent bijna geen enkele christen, dus wordt er maar lustig op los gescheiden en hertrouwd. Maar weet je de Zoon van God kan ook niet scheiden van Zijn gemeente, de door God geroepen, behorend tot Zijn lichaam.

Wij vormen één geheel met Hem, dat vanaf het begin, van vóór de eonen, al door God samengevoegd is. Daarom is scheiden een onmogelijkheid als je dit geheimenis doorhebt, want wij vormen – ook al is jouw situatie in dit geval veranderd – als man en vrouw dezelfde eenheid. Net zoals God de Zoon en het lichaam, de geroepen, als één ziet, zo ziet God de man en vrouw als één.

Je kunt voor God tot een ongelooflijke zegen zijn voor Robert door hem te laten zijn, zoals hij is en hem niet tegen te werken. Dit is meer dan welk gebod dan ook.

Mag je dan niet ergens iets van zeggen? Natuurlijk mag je iets zeggen, maar het gaat om de manier waarop. Probeer duidelijk te maken wat je graag zou willen, wat het geloof aangaat of ook andere dingen, maar laat aan hem de keuze om ja of nee te zeggen en houd je er gewoon aan; niet omdat het moet, maar omwille van Hem, Die Robert aan jou gegeven heeft. Een ongelovige echtgenoot hoeft echt geen enkel probleem te zijn. Robert kan er tenslotte niets aan doen, dat hij nog niet geroepen is.

Kijk nou eens naar jouw vader... Hij zegt geen gelovige te zijn. toch heeft God hem door Zijn geest ontzettend veel kennis gegeven. Hij kan zelfs zomaar tegen een gelovige vrouw in onze gemeente zeggen hoe de vork in de steel zit, zodat zij hierover beschaamd werd.

Wij weten niet, wie God roept. Bovendien past zowel de gelovige als de ongelovige in Zijn plan!

4 Dat de Maitreya de antichrist zou zijn, daar geloof ik niets van. Vroeger dacht men, dat de Paus de antichrist was. Nu zijn er mensen, die zeggen dat Bush het is, weer anderen zeggen Saddam Hussain. Het maakt mij allemaal niets uit, van mij mogen ze. De antichrist zal zich net als bij Judas vanzelf openbaren. Wij zullen daar niet bij zijn, want vóór die tijd is de gemeente, die Zijn lichaam is, opgenomen.

Zeker is, dat degenen, die *na de opname* nog op aarde zijn, niet meer zullen kunnen kopen en verkopen zonder dat ze het merkteken hebben. Dat de biochip al ontwikkeld is en dat deze in sommige weeskinderen is geïmplanteerd wist ik niet. Wel zag ik van de week, dat mensen vrijwillig met een injectienaald een betalingschip ter grootte van een rijstkorrel lieten implanteren, zodat ze bij een uitgaansgelegenheid niet meer met geld hoeven te betalen.

5 De dood zal ik in een volgende brief behandelen. Mogelijk komen dan ook de door jou genoemde teksten aan de orde, zeker ook de tweede dood.

6 Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen zijn vanuit Paulus gevangenschap in Rome geschreven. Hierin openbaart hij het hoogste wat er maar is voor het lichaam van Christus. Alleen is het in je eentje mogelijk toch moeilijk te lezen en te verstaan, want bij ieder woord zou wel een toelichting gegeven kunnen worden.

Ik denk niet, gezien je andere vragen, dat dit mij lukt. Begin er maar gewoon aan, dan hoor ik nog wel of je eruit komt.

Voor nu: Hem zij de heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen! (Efeziërs 3:21)

Ruud