

Leesrooster 2008-4 april

Twaalf keer wordt in het evangelie van Mattheus gezegd, dat het woord van de profeten is vervuld. Met deze twaalf 'citataten' wil de evangelist duidelijk laten zien, dat Jezus de vervulling is van de Tenach: de Schriften. Negen teksten hebben betrekking op de verschijning, het spreken en het handelen van Jezus. Zij beginnen allemaal met 'opdat vervuld zou worden'.

dinsdag 1 april **Mattheus 1:18-25 (22)**

De zoon krijgt de naam 'God met ons', d.i. de betekenis van Immanuel (Jesaja 7:14). Het gedeelte eindigt met vs.25: 'En hij [Jozef] gaf Hem de naam Jezus.' Deze naam hangt samen met bevrijden, redden, nl.: Redder is de Eeuwige. Vs.21b zei het al: 'Want Hij is het, die zijn volk zal reden van hun zonden.' Het begint in het ene volk en zal zijn weerslag hebben op de volkeren. Ook zij zullen gaan roepen: 'Immanuel' – 'met ons is God.'

woensdag 2 april **Mattheus 2:13-15 (15)**

Hosea 11:1 wordt hier vervuld. Zó gaat Jezus zijn weg, Hij is gekomen om te vervullen.

donderdag 3 april **Mattheus 2:16-18 (17)**

'Toen werd vervuld het woord, gesproken door de profeet Jeremia.' (Jeremia 31:15) Herodes is de vertegenwoordiger van het valse koningschap, met als doel het ware Koningschap uit te roeien. Rachel staat hier namens de moeders van Bethlehem, van heel Israël. Zij wordt pas vertroost, als de Messias komt. Lees Mattheus 5:4 als het antwoord op Rachels klagen in vs.18.

vrijdag 4 april **Mattheus 2:19-23 (23)**

Er is hier geen Schriftplaats aan te geven. Veel van wat de profeten zeiden, werd niet opgeschreven, maar wel door de traditie bewaard.

zaterdag 5 april **Mattheus 4:12-22 (14-16)**

Jesaja 8:23-9:1. Er is een licht opgegaan, nl.: het licht van Jezus' aanwezigheid.

zondag 6 april **Mattheus 8:14-17 (17)**

Zie Jesaja 53:4.

maandag 7 april **Mattheus 12:14-21 (17)**

Opdat Jesaja 42:1-4 vervuld zou worden.

dinsdag 8 april **Mattheus 13:10-17 (14)**

Lees Jesaja 6:9-10.

woensdag 9 april **Mattheus 13:34-35 (35)**

Woorden uit Psalm 78:2.

donderdag 10 april **Mattheus 21:1-7 (4)**

Zacharia 9:9. Rijdend op een ezel, gaat de Heer Jeruzalem binnen. Wat roept de menigte? 'Wie is Dit?' Zij noemen Hem de profeet. Zij zouden hebben moeten zeggen: 'Dit is de Christus, de Koning, de zoon van God!' Maar zij hebben Hem ondanks de profetische woorden van bijv. Daniël niet verwacht, noch zich op Zijn komen voorbereid.



vrijdag 11 april **Mattheus 26:47-56 (56a)**

'... opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan.' Hun woorden zijn gegeven om God te openbaren. 'Doch dit alles is geschied, lett.: dit geheel is geschied'. Jezus ging de hele weg, van Mattheus 1 tot het einde toe, opdat de Schriften vervuld zouden worden. Het ging Hem erom te onderstrepen: Dit is het, dit was het en dat zal het zijn.

zaterdag 12 april **Mattheus 27:3-10 (9)**

Zacharia 11:12-13. Judas zegt: 'Ik heb onschuldig bloed overgeleverd.' De Heer is een rechtvaardige (een tsaddiq). En een rechtvaardige mag nooit veroordeeld worden.

Over profeten

zondag 13 april **2 Petrus 1:21**

God riep profeten en zij spraken de woorden die God hun te spreken gaf.

maandag 14 april **1 Petrus 1:10-12**

De profeten dienden God in het spreken van wat Hij hun te verkondigen gaf.

dinsdag 15 april **Johannes 11:49-52**

Het ging om wat God gezegd wilde hebben en Hij koos zich daartoe instrumenten.

woensdag 16 april **Exodus 4:11-12**

Als Mozes klaagt bij de Eeuwige, dat hij 'geen man van het woord' is en dat hij 'zwaar van mond en zwaar van tong' is, geeft God hem een antwoord, waaruit duidelijk wordt, dat Hij de woorden zal geven om tegen farao te spreken.

De Heer vervulde de eeuwenoude profetieën één voor één. Elk belangrijk detail was voorzegd.

donderdag 17 april **Ps.41:1-13 (10)**

Het verraad door een goede vriend – 'Zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen me opgeheven.'

vrijdag 18 april **Ps.31:1-8 (6)**

'In uw hand beveel ik mijn geest' – Hij is in de hand van Zijn Vader..

zaterdag 19 april **Ps.31:9-13 (12)**

'Wie mij op straat zien, vluchten voor mij weg' – denk aan de discipelen die zich voor Hem schaamden en wegvluchtten.

Als wij de psalm uit lezen, kunnen we woorden van de psalmdichter (vs.25) beamen: wij verwachten de Heer!

zondag 20 april **Ps.35:11-15 (12)**

Vals beschuldigd en bespot – 'zij vergelden mij kwaad voor goed.'

maandag 21 april **Ps.22:1-22 (2, 8-9, 17 en 19)**

Als we de psalm lezen, lezen we van: het door God verlaten zijn, de bespotting dat Hij anderen redde, de handen en voeten die doorboord werden bij de kruisiging en het werpen van het lot over zijn kleed.

dinsdag 22 april **Ps.109:21-27 (25)**

De smaad van de omstanders was Zijn loon.

woensdag 23 april **Ps.34:12-23 (21)**

Zijn beenderen – niet één daarvan wordt gebroken.



donderdag 24 april **Jesaja 53:7-12 (7, 9 en 12)**

Zijn zwijgen, zijn onschuld en het begraven worden in het graf van een rijke man – de profetieën zijn door Hem vervuld!

Wij eindigen deze maand met het lezen van gedeelten uit vijf belangrijke 'toespraken' van Jezus, die allemaal met eenzelfde tekst eindigen. Viermaal lezen wij: 'deze woorden', 'gelijkenissen' en 'bevelen'. De vijfde maal staat er: 'al deze woorden'. Telkens staat er: 'En het geschiedde', want het woord moet geschieden en het geschiedt!

vrijdag 25 april **Mattheus 7:28-29**

Uit wat de Bergrede genoemd wordt, lezen we de laatste verzen. Deze rede van de Heer begint in hoofdstuk 5:1. U weet wie er spreekt en tegen wie Hij spreekt.

zaterdag 26 april **Mattheus 11:1-6 (1)**

zondag 27 april **Mattheus 13:44-53 (53)**

maandag 28 april **Mattheus 19:1-12 (1)**

dinsdag 29 april **Mattheus 25:31-26:1 (1)**

Ten slotte

woensdag 30 april **Romeinen 11:25-36**

Paulus geeft ons zicht op Gods handelen met Israël, de weg die Hij gaat met het volk en ... de volkeren. Paulus put uit de Schriften, waarin hij doorkneed was. Vs.36 spreekt van God, die uiteindelijk zal zijn: alles in allen. God heeft een plan en Hij werkt dat tot in detail uit. Dan kun je toch niet anders en met Paulus mee spreken: 'Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.'