

Leesrooster 2008-7A 7 t/m 20 juli

Wij lezen diverse Psalmen in het besef, dat zij steeds profetisch spreken over de Heer Jezus Christus, die centraal staat in alle profetie van de Tenach 'Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.' (Openbaring 19:10)

maandag 7 juli **Psalm 1**

De man waarover deze Psalm spreekt, is de Heer Jezus Christus. Alleen Hij kon zo volkomen leven. De tekst laat een proces zien: wandelen, staan en zitten.

Je laten afleiden door anderen, die niet geloven, brengt je van de juiste weg af. De juiste leidraad voor het leven staat in vers 2: de Schrift! Dan zul je ook vrucht dragen (vers 3, Galaten 5:22) en leiding van Hem (vers 6) ervaren.

dinsdag 8 juli **Psalm 2**

In deze Psalm staat de Zoon van God centraal. Vers 7 spreekt over de opstanding van Christus. Vers 11: dient (obed) de Heer met vreze én vreugde, het thema van Filippienzen (zie o.a. Fil.4:4).

De Psalmen 1 en 2 horen bij elkaar, ze beginnen en sluiten af met 'welzalig'; dat geldt voor de man uit 1:1 en de allen uit 2:12^b. Een wandel naar het woord van God brengt je die 'welzalige' ervaring.

woensdag 9 juli **Psalm 3**

Een lied van David, de man naar Gods hart. Als geen ander is hij een type van Christus. Hij had veel tegenstanders, de Heer zelf ook. David riep in benauwdheid tot *Jahweh*, hij riep die Naam aan. Zo ook onze Heer zelf, Die steeds in gebed was, op een berg, een eenzame plaats. Daar sprak Hij van hart tot hart met Zijn Vader. Kennen wij die nauwe omgang met Vader?

donderdag 10 juli **Psalm 4**

Als je dit lied leest, kun je die woorden zo in de mond van de Heer Jezus leggen; in vers 2 het dringende gebed; in vers 4 de zekerheid dat God zal antwoorden; in vers 8 de jubel dat het antwoord er is. Zo kon de Heer in rust slapen.

Wat een voorbeeld voor de gelovige, van wie het hart nog zo vaak onrustig is. David kende dat geheim; u, jij ook?

vrijdag 11 juli **Psalm 5**

Een lied op de lippen hebben als het ochtend wordt, is bijzonder. In vers 4 ontmoet je een belangrijk principe: leg je dag aan Hem voor; betrek Hem bewust bij de dingen die je te doen hebt! Uit vers 9 blijkt, dat het gebed overdag doorgaat. Het lied van David is dat van de Heer zelf.

Vers 12 en 13 geven een bijzondere belofte van de ontferming en de barmhartigheid van *Jahweh*.

zaterdag 12 juli **Psalm 6**

Een Psalm waaraan de Heer misschien heeft gedacht, toen Hij bij het graf van Zijn vriend Lazarus stond. Hij had er tranen om. De dood is en blijft een vijand.

God kent onze tranen, die anderen misschien nooit te zien krijgen. Maar Hij is genadig, barmhartig en trouw. Nooit zal Zijn liefde verminderen. Zijn liefde heeft de bijzondere eigenschap, dat die alleen maar kan groeien.

Laat dat proces van groeiende liefde van God maar toe, in je hart. En kijk wat er gebeurt.

zondag 13 juli **Psalm 7**

Gerechtigheid is een woord, dat opvallend vaak in de Psalmen genoemd wordt.

Ook hier wordt ernaar verwezen: vers 9, 10, 11, 12, 18. In het denken over dit begrip is de Hebreeuwse invulling verwisseld voor de keiharde, Romeinse/juridische invulling van woorden als *recht* en *gerechtigheid*. Deze Romeins/juridisch ingevulde gerechtigheid eist genoegdoening en een prestatie van de mens. Dit heeft onder meer geleid tot een onverbiddelijk hard 'evangelie'; hemel of? Maar: God redt



alle mensen! Het Hebreeuwse begrip gerechtigheid is: meer doen dan alleen je plicht. De Zoon deed meer dan Zijn plicht; Hij geeft aan allen wat zij tekort kwamen en meer dan dat! Dát is Gods gerechtigheid!

maandag 14 juli **Psalm 8**

Een van de kroonjuwelen onder de Psalmen. Toch blijft deze vaak onderbelicht. Zeker is, dat het gaat om Christus, ook hier. Een Psalm, die dan ook met regelmaat wordt aangehaald in de Griekse Schriften. Hebreeën 2 citeert hem uitvoerig en past hem toe op Christus Jezus.

Wat wij nu nog niet zien, zal absoluut werkelijkheid worden: alles onder Zijn voeten. Wij schikken ons onder Hem!

Na deze korte verkenning in de Psalmen kijken wij naar de brief aan de Filippenzen – een bijzonder vervolg op Efeziërs.

dinsdag 15 juli **Filippenzen 1:1,2**

Paulus presenteert per direct in vers 1 waar het om draait. Hij stelt zijn trouwe metgezel Timotheus en zichzelf voor als *dienstknechten* (Grieks: *doulos* = slaaf), eigendom van hun Heer en Redder, Christus Jezus. In deze brief gaat het om de dienst aan de Heer in dienst van de Heer. Hij kent geen deeltijdbanen.

Wij zijn altijd in Zijn dienst. Dat doet je anders tegen het alledaagse leven aankijken.

woensdag 16 juli **Filippenzen 1:3**

Paulus dankte steeds voor de Filippenzen.

Wij danken wellicht niet altijd voor onze medegelovigen. Het zet wel een knop om in je hart als je het doet. Ga eens danken voor die gelovige, waar je het bij uitstek moeilijk mee hebt. De Heer gaat dan in je hart iets bewerken; Zijn liefde wordt dan sterker dan onze persoonlijke voorkeur. Aarzel niet, begin er gewoon vandaag mee.

donderdag 17 juli **Filippenzen 1:4,5**

Paulus bad zelfs met blijdschap voor de anderen. Zij hadden net zo deel aan het evangelie als hij zelf. Dat wat wij met elkaar als gelovigen delen, is onzaglijk veel. Laten wij daarnaar kijken en wat minder de verschillen benadrukken. De eenheid van de gelovigen is iets, dat de apostel ook in deze brief (Ook in Efeziërs 4:1-6!) de nadruk geeft. Laten wij dat uitleven, hoe moeilijk dat ook kan zijn.

vrijdag 18 juli **Filippenzen 1:6**

Dit is een grote belofte, waar wij ons aan vast houden. Hij is trouw, Hij zal het ook doen. Paulus had deze diepe overtuiging – wij volgen hem daarin na. Hij was met zijn hele leven gericht op die grote dag van Jezus Christus. Wat Hij begon, zal Hij ook afmaken, voltooien. Ook in die ander is Hij in een proces aan het werk. Kijk naar wat de Heer van ons gaat maken, dat maakt mild naar de ander.

zaterdag 19 juli **Filippenzen 1:7**

De Filippenzen droegen Paulus op het hart; de vertaling heeft de grondtekst omgedraaid.

Hebben wij de boodschap van deze apostel in ons hart? Dan ligt het op ons hart, die ook met anderen te delen. Je wordt er alleen maar rijker van. Niet een vette bankrekening, maar een hart vol van Zijn woord is blijvende rijkdom. Geen vet hart, maar een hart dat klopt van liefde voor Hem, Die liefde is.

zondag 20 juli **Filippenzen 1:8**

Dit was in het hart van de apostel. Het was veranderd van een eisende en steenharde klomp in een gevende en milde kern, van waaruit hij vol ontferming keek naar de anderen. Geen dreiging en moord blies hij meer, maar hij ademde liefdevol verlangen naar anderen. De liefde van Christus dringt mij.... (2 Corinthiërs 5:14); dat was leidinggevend geworden in zijn leven! Wat dringt u, jou, mij?