

## Leesrooster 2008-10

29 sept. tot en met 28 okt. 2008

maandag 29 sept. **Ezra 8:1-14**

De hier genoemde namen vinden wij ook in Ezra 2 en Nehemia 10 terug. Mogelijk is het woord 'optrekken' (8:1) een bedekte heenwijzing naar Jeruzalem, dat in Israël hoger gelegen is; men kwam vanuit een geestelijk gezien lage plaats Babel en ging opwaarts naar de stad van de grote Koning! Dáár gingen zij de tempel herbouwen; de woonplaats van Jahwèh! God is trouw aan Zijn beloften; daarom konden zij nu vertrekken! God vervult ál Zijn beloften!

dinsdag 30 sept. **Ezra 8:15-30**

Het is goed om te wachten (vers 15) als je op een beslissend moment in je leven bent; Ezra besefte, dat het er nu om ging: Vertrouwen wij op God of roepen wij haastig de hulp van mensen in (vers 21,22)? Ezra besefte, dat de goede hand van God op hen was (vers 18,22) en zocht Hem in gebed (vers 23).

Dat geldt voor u en mij ook; Zijn goede hand is over ons leven; verwacht het van Hem!

woensdag 1 okt. **Ezra 8:31-36**

Het handelen van Ezra (wachten en bidden) was de juiste weg; uit vers 31 blijkt, dat God met hen meeging en hen redde van de vijanden. Als je aan het huis van God wil werken, bouwen, dan kost dat strijd. Maar: God is je redder, je kracht, Hij is nabij! De ballingen die terugkwamen, zijn een bewijs van Gods trouw; zij offerden (in dankbaarheid) een brandoffer (opstijgoffer) aan de God van Israël.

Wij offeren ons lichaam levend, heilig en God welgevallig (Romeinen 12:1)!

donderdag 2 okt. **Ezra 9:1-4**

Ezra was verbijsterd (SV: verbaasd) over wat hij hoorde. Gemengde huwelijken gingen in tegen de Thora! Het ging daarbij vooral om de afgoderij die door de vrouwen uit andere volkeren Israël binnenvielen. Ezra zat neer en om hem heen verzamelde zich een bijzonder gezelschap: 'allen, die beefden voor de woorden van de God van Israël'. Ze waren er nog wel! Hoe hoog achten wij die woorden?

vrijdag 3 okt. **Ezra 9:5-15**

Ezra in gebed. Let op de opbouw van dat gebed. Eerst komt er een belijden van de zonde (vers 6,7), daarna een herinnering aan Zijn genade (vers 8,9), vervolgens de erkenning van dat Israël Zijn woord verlaten had. Ezra kende Jahwèh en doet uiteindelijk een beroep op die rechtvaardige God en heeft daarom hoop op leven, zij waren niet voor niets teruggekeerd: Hij is immers trouw!

zaterdag 4 okt. **Ezra 10:1-4**

Ezra geeft het voorbeeld; het volk volgt hem. De Israëlieten belijden en er komt een nieuw begin. Het woord 'hoop' uit vers 2 eindigt dan ook met de letter ה (Hee) in het Hebreeuws. Dat is de letter met een venster, de opening naar God toe, waardoor Gods licht naar binnen stroomt. Zij willen een verbond 'snijden' (letterlijk, vers 3) met Elohim, de God van Israël. Een nieuw begin, de vreemde vrouwen weg; handelen in overeenstemming met de Thora! Dat geeft vreugde en draagt vrucht.

zondag 5 okt. **Ezra 10:5-9**

Dat er een nieuw begin, een opstanding (... stond Ezra op..., vers 6), een herleving aan de orde is, blijkt uit de drie dagen (Ezra 8:15,32; 10:8,9), die een aantal keren genoemd worden.

Nieuw leven, opstanding - God heeft het ons gegeven (Romeinen 6:4-7), dat betekent een grote verandering in ons leven. Dat is ware opwekking, een hernieuwd leven, dat zich richt naar Gods woord!

maandag 6 okt. **Ezra 10:10-15**

Opnieuw: '... toen stond de priester Ezra op ...', opstanding! Let op de bedekte heenwijzing naar de derde dag in vers 13. Het gevolg is, dat er iets bijzonders gaat gebeuren;



het volk wordt gezuiverd. Het vreemde, dat er niet in thuishoort, wordt afgescheiden. Het is goed ook eens in je eigen leven te kijken naar dingen, die daar eigenlijk niet in thuis horen. Spreek er met Vader over.

dinsdag 7 okt. **Ezra 10:16-19**

Zelfs de priesters waren meegegaan in de ontrouw aan de Thora van Jahwèh. Ook zij hadden 'vreemde' vrouwen. Er kwam reiniging en heilige tot stand.

Als God je hart aanspreekt en erin prikt, kan het zijn, dat je ineens ontdekt dat je verkeerd bezig was. Wij hoeven daarvoor geen dieren te offeren. Deze rammen verwijzen natuurlijk naar het Lam van God, dat de zonde van de wereld zou wegnemen (Johannes 1:29). Dank Hem daarvoor en richt je op Hem alleen!

woensdag 8 okt. **Ezra 10:20-44**

Hier staan precies de namen van hen, die mee hadden gedaan aan de verkeerde praktijk om vrouwen van andere volkeren tot vrouw te nemen. Ook waren er kinderen uit die huwelijken geboren. Die moesten vertrekken – een moeilijke zaak, maar het werd wel gedaan. Zo bleef het volk Israël als volk bestaan; zij zullen in de nabije toekomst koningen en priesters in het 1000 jarig rijk zijn!

*Na dit uiterst boeiende boek Ezra, gaan wij naar de Griekse Schriften, met name naar de brief van de apostel van de natieën aan de Galaten. Deze brief is altijd actueel, omdat in ons vlees wetticisme altijd de kop op probeert te steken. Paulus schrijft scherp en laat duidelijk zien, hoe het zit met wet en genade.*

donderdag 9 okt. **Galaten 1:1-5**

De aanhef is al scherp. Paulus geeft aan, dat hij niet de door mensen (de twaalf apostelen van de besnijdenis bijvoorbeeld), noch door een mens (Petrus misschien, zie 2:15-21) geroepen werd. Hij werd door de verheerlijkte Heer Jezus Christus geroepen, de Opgewekte uit de doden.

Hij trekt ons uit de huidige *boze* eon (vs.4 – NBG vertaalt ten onrechte 'wereld'. Er staat *aioon*). Doelt Paulus dan niet op het *boze* karakter van wetticisme? Leef vandaag uit en door genade! Schenk dat!

vrijdag 10 okt. **Galaten 1:6-9**

Het evangelie is er niet alleen wanneer je het hoort en tot geloof komt; het blijft en je blijft er naar luisteren. Het gaat om het evangelie van de *genade* van Christus (vers 6). Dát evangelie *kun* je niet vermengen met wettische dingen, zoals: de 10 geboden proberen te houden; je aan bepaalde dagen houden, en zo meer. Daar waren de Galaten mee begonnen onder invloed van judaïsten.

zaterdag 11 sept. **Galaten 1:10-16**

Paulus was geen mensenbehalter, zoals ook uit Galaten 2:15-21 blijkt. Het evangelie is niet naar de mens; daarom is het ook niet populair. *Genade* druist in tegen de oude mens. Paulus ontving de *genade*, dat God Zijn zoon in hem wilde openbaren. Dat gebeurde ook; dat was Gods genade in zijn leven (vers 15,16).

Hij ging na zijn roeping niet naar Jeruzalem, maar moest eerst de Tenach met nieuwe ogen leren lezen. Dat leidde tot een geweldige bediening: Gods *genade* spreken en uitleven!

zondag 12 okt. **Galaten 1:17-24**

Er waren kennelijk allerlei geruchten: Paulus zou wel ... en dit ..., of wel dat ... U kent het wel: roddel, of: subtiel iets suggereren. Men kon in het begin maar nauwelijks geloven, dat uitgerekend *Saulus* tot geloof gekomen was! Maar het zou uitlopen op een erkenning van hem als gelovige, tot eer van God (vers 23,24)!

*Volgen wij Paulus na?* Leef de genade van God uit!

maandag 13 okt. **Handelingen 16:12-15**

Paulus zoekt in Filippi (Griekenland) de plaats op waar de Joden samenkomen om te bidden. Daar openbaart de Heer zich en opent het hart van Lydia. Zij is de eerste vrucht van het evangelie in Europa. Bijzonder is, dat zij uit Asia (toen een Romeinse provincie in het westen van het huidige Turkije) komt; nota bene uit een gebied waar nu het evangelie niet verkondigd mag worden.



dinsdag 14 okt. **Handelingen 16:16-24**

Weer gaat Paulus naar de gebedsplaats. Onderweg is er een ontmoeting met een slavin met een waarzeggende geest. De tegenstander wil door haar woorden (vs.17), door zo'n 'aanbeveling' Paulus' boodschap verdacht maken.

Er is dus verzet tegen het evangelie. De echte reden is, dat het inkomen van de eigenaren van de slavin in de verdrukking komt.

De beschuldiging leidt tot geseling, maar zo wordt wel de weg geëffend voor verdere verkondiging van het evangelie.

woensdag 15 okt. **Handelingen 16:25-40**

Paulus en Silas zingen Gods lof. De aardbeving schudt ook aan de fundamenten van het leven van de bewaarder. Hij begrijpt, dat deze mannen en hun boodschap van God afkomstig zijn.

Wat doet Paulus? Hij spreekt het Woord van God tot hem. Hij legt de bewaarder uit wat hij weten moet, waar hij zijn leven op kan bouwen. Gods genade klinkt en brengt vreugde.

Zo mag jij in gesprek gaan met iemand, die God op je weg brengt.

donderdag 16 okt. **Handelingen 16:25**

De vreselijke Romeinse geseling met de 'roede', de vuile gevangenis en ook nog in het blok gesloten zijn, zijn bedoeld om het evangelie een halt toe te roepen. Maar God laat het dienen tot bevordering ervan.

Paulus en Silas zingen Gods lof. Wat hebben zij gezongen? Bullinger legt als gedachte neer, dat zij Ps.113-118 zongen, het zg. *hallel*. Zij loven God. Ook Psalm 136 wordt ertoe gerekend.

*De komende dagen lezen wij die psalmen, die vanouds gezongen werden bij de feesten, speciaal bij het paasfeest. Je begint in Psalm 113 in het stof en je eindigt in Ps.118 in Jeruzalem. Zo kom je vanuit de diepte bij God thuis.*

vrijdag 17 okt. **Psalm 113**

Het eerste lied dat met Pesach klinkt, prijst 'de naam des Heren' (vs.2). Eigenlijk staat er: 'worde de naam des Heren geprezen'. Zo wordt God de plaats gegeven, die Hem toekomt. Dat komt uit de monden van mensen, die door Hem tot hun bestemming komen.

Lees vs.2 en 3: 'van nu tot in eeuwigheid (lett.: tot in de wereldtijd)' en 'van zonsopgang tot zonsondergang'. Dan gaat het om de tijd en de ruimte, die zo gevat zijn in de naam van de Heer.

Vs.4 is de kerntekst van de psalm: 'Verheven boven alle volkeren (gojiem) is de Here'. In vs.5-9 wordt die verhevenheid uitgewerkt. En: het is een paaslied – 'Wie is als de Here, onze God?' God ziet om naar de mens, hier naar Zijn volk. Hij haalt het uit Egypte.

zaterdag 18 okt. **Psalm 114**

Het thema van Exodus klinkt in deze psalm door en pakt in één beeld de doortocht door de zee en door de Jordaan.

Valt vs.8 je op? Wat keihard is, wordt in Gods hand zacht. Hij brengt zijn volk hier in een nieuwe situatie. Uiteindelijk blijft geen hart *keihard* onder Zijn liefde.

zondag 19 okt. **Psalm 115**

Er wordt gesproken van *het huis van Aäron*. Je zit hier helemaal in de sfeer van het heiligdom. Vgl.vs.12!

Valt vs.11 jou ook op? *Hulp en schild – jouw hulp en schild!*

maandag 20 okt. **Psalm 116**

De psalm is het lied van iemand, die de gang maakt van het dodenrijk naar Jeruzalem. God is zuinig op Zijn schepselen. 'Genadig is de Here en rechtvaardig,/onze God is een ontfermer' (vs.5). Een betere vertaling voor 'rechtvaardig' is 'waarachtig'. Openb.19:11 zegt: 'Zijn naam is Getrouw en Waarachtig'. Op Gods woorden kunnen wij bouwen, Hij is de waarmaker van wat Hij zegt! Dan is vs.17 het antwoord van een mens, die beseft, dat God zuinig op hem is, op jou is!



dinsdag 21 okt. **Psalm 117**

Zie je dat hier Ps.113 in meezingt - *goedertierenheid en trouw.*

woensdag 22 okt. **Psalm 118:1-13**

Deze psalm grijpt terug op Ps.116, die eindigt met Jeruzalem. Deze vertelt het bijzondere van de stad.

Het is ook een lied over benauwdheid en bevrijding (vs.5).

Hebr.13:6 haalt dit vers aan. Ook vs.10-4 klinken erin mee. Wij mogen het naspreken en -leven. Hij doet het, ook in jouw en mijn leven!

donderdag 23 okt. **Psalm 118:14-20**

In de tenten van de rechtvaardigen klinken jubellied en zegezang. De *rechtvaardigen* (tsaddiqim) zijn mensen, die in dezelfde sfeer willen leven als Hij. God is de Tsaddiq, de waarachtige, Hij is zuinig op zijn schepselen, dus ook op jou en mij! Wat dat losmaakt? Dat leidt tot Hem danken (vs.20)! In vs.19 staat *gerechtigheid* (tsèdeq – waarachtigheid).

vrijdag 24 okt. **Psalm 118:21-29**

Dat loflied kan toch niet anders eindigen dan met vs.29! Weer wordt gezongen van *Zijn goedertierenheid*. Vgl.Ps.117:2a – heerlijk om Hem de lof toe te zingen. En dat – samen met anderen: *alle gij volken!*

zaterdag 25 okt. **Psalm 136**

God wordt geprezen om Zijn goedheid. Het evangelie van genade, liefde en verzoening leert je God ook zo kennen. Lees hierbij Romeinen 8:28 en 12:2. God bevrijdt. Israël ervoer dat in het verleden. Wij kijken terug op de dood van Christus, onze Heer, aan het kruis. Wij leren met Paulus te zeggen, dat wij met Hem gestorven, begraven en opgestaan zijn.

Gods goedheid gaat diep. Denk maar aan Zijn overvloeiende genade, Zijn liefde die peil-los diep is. En: aan het einde van Zijn plan mist geen mens! Alles werkt uit in de wederzijdse verzoening van het al. Dat alles door Christus!

Dat jij en ik ons bewust zijn en blijven, in alle situaties: Ja, God is goed!

*Wij lezen de komende dagen Schriftgedeelten, die op dezelfde manier zijn opgebouwd. Eerst wordt het negatieve genoemd en daarna het positieve. Laten wij eens kijken wat Paulus tegenover elkaar zet.*

zondag 26 okt. **Romeinen 8:13-15**

In vs.14 klinkt dat heel bijzondere ‘want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’ Zo kijkt God naar jou. En als Hij je in Christus Jezus aanziet als zoon, wekt de geest antwoord: ‘Abba, Vader’. In je leven mag je – in alles wat je zegt en doet – laten zien, dat je op Hem lijkt. Vgl. Gal.3:26.

maandag 27 okt. **Romeinen 8:16-18**

Gods geest zegt, dat wij *kinderen* zijn. Wij reageren daarop door Hem *Vader* te noemen. Als kind ben je ‘*erfgenaam van God, en mede-erfgenaam van Christus*’.

Zie je waarom vs.18 erbij gelezen moet worden?! De apostel zegt niet alleen *hoe* het is (*het lijden van de tegenwoordige tijd*), maar geeft ook uitzicht, perspectief op *wat* je wacht (*de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden*). Lees hiernaast Fil.3:21. Toekomst voor al die lijdende mensen, verlost te van pijn en zorgen! En: Hem te kennen en danken!

dinsdag 28 okt. **1 Corinthiërs 2:12 + 2 Timotheus 1:7**

Paulus bouwt de verzen op dezelfde manier op: het negatieve tegenover het positieve. 1 Cor.2:12 (lees vs.6-16) zet *geest der wereld* tegenover *de Geest uit God* en laat je zien wat de Geest Gods uitwerkt: *opdat je zou weten, wat je door God in genade geschenken is*. Dat zet je toch aan tot danken, dat je je dat bewust mag zijn en worden?!

2 Tim.1:7 (lees vs.6-11) staat *lafhartigheid* (beter: *schroom, beduchtheid*) tegenover *kracht, liefde en bezonnenheid*. Wat een uitwerking heeft Gods geest in je leven!