

Leesrooster zomer 2007

Trouw en betrouwbaar

Dit jaar - en deze zomer in het bijzonder - staat de trouw van God centraal. Die trouw, betrouwbaarheid van Hem staat een aantal dagen centraal in het rooster.

maandag	25 juni	Exodus 33:14-23, 34:1-6	God is betrouwbaar
dinsdag	26 juni	Psalm 13	David worstelde met vragen en riep God aan.
woensdag	27 juni	Spreuken 3:3-10	God bij alles betrekken
donderdag	28 juni	Psalm 146	God is uw vertrouwen waard
vrijdag	29 juni	Titus 3:1-15	Gods liefde en trouw werken uit in ons leven
zaterdag	30 juni	1 Timotheus 1:12-20	Gods woord is betrouwbaar
zondag	1 juli	2 Timotheus 1:3-14	Volharding en trouw
maandag	2 juli	Filippenzen 1:12-18	In nood vertrouwen
dinsdag	3 juli	Filippenzen 2:19-30	Beproefdheid
woensdag	4 juli	Filippenzen 3:4-16 (12-16)	Christus boven alles
donderdag	5 juli	Hebreeën 13:5-6	Uitspreken met vertrouwen

Psalmen

Wij lezen de komende dagen 10 psalmen die verwijzen naar gebeurtenissen in het leven van David. Die situaties, die tussen haakjes vermeld zijn, vormden de aanleiding de psalmen te schrijven. De psalmen herhalen de geschiedenis niet, maar belichten een bijzondere omstandigheid, die met die geschiedenis verbonden is.

vrijdag	6 juli	Psalm 3	Toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom (2 Samuel 15:13 – 17:22)
zaterdag	7 juli	Psalm 7	Gezongen om de woorden van de Benjaminit Kusch ¹ (2 Samuel 16: 5-14)
zondag	8 juli	Psalm 18	Dit lied, ten dage dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul (2 Samuel 22)
maandag	9 juli	Psalm 30	Een lied voor de tempelwijding (2 Samuel 5:11-12, 6:11-20)
dinsdag	10 juli	Psalm 52	Toen de Edomiet Doeg aan Saul mededeling was komen doen en tot hem gezegd had: David is in het huis van Abimelech gekomen (1 Samuel 22:9-10)

¹ In 2 Samuel 16: 5-14 noch elders in de Schrift komt de Benjaminit Kusch voor. Naar de inhoud van de Psalm zou het over Simeï kunnen gaan. Volgens Bullinger zou het ook op een trouwe volgeling van koning Saul kunnen slaan, in de tijd dat deze David naar het leven stond. (Saul kwam uit de stam Benjamin.)
Kusch betekent Ethiopië en wordt ook steeds zo vertaald, behalve in Gen. 10:6, 1 Kron. 1:8 en deze Psalm.



woensdag	11 juli	Psalm 54	Toen de Zifieten aan Saul waren komen zeggen: Verbergt David zich niet bij ons? (1 Samuel 23:19; 26:1)
donderdag	12 juli	Psalm 56	Toen de Filistijnen te Gat hem gegrepen hadden (1 Samuel 21:11-15)
vrijdag	13 juli	Psalm 57	Toen hij voor Saul in de spelonk vluchtte (1 Samuel 22:1; 24:3; Psalm 108:2-6)
zaterdag	14 juli	Psalm 59	Toen Saul zijn huis had laten bewaken om hem te doden (1 Samuel 19:11)
zondag	15 juli	Psalm 60	Toen hij de Arameeërs van Mesopotamië en de Arameeërs van Soba had bestreden, en Joab op de terugtocht de Edomieten in het Zoutdal had verslagen, twaalfduizend man (2 Samuel 8:3,13; 1 Kronieken 18:3,12; Psalm 108:7-14)

Paulus aan Timotheus

Wij lezen uit de tweede brief. De apostel bemoedigt Timotheus, een geliefde broeder in Christus, iemand wiens beproefdheid (NBG: beproefde trouw) is gebleken. Paulus geeft hem 7 liefdevolle bemoedigingen en aanwijzingen.

Eerst lezen wij 2 schriftgedeelten, waarin Paulus Timotheus voorstelt. Dan lezen wij de aanwijzingen.

maandag	16 juli	1 Corinthiërs 4:17	Paulus' navolger
dinsdag	17 juli	Filippenzen 2:19-22	Timotheus aan de Filippenzen voorgesteld

In 2 Timotheus staan 7 aanwijzingen, waarmee de apostel deze jonge broeder bemoedigen wil.

woensdag	18 juli	2 Timotheus 1:8-12 (8)	Schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer
donderdag	19 juli	2 Timotheus 1:13-18 (13-14)	Het jou toevertrouwde bewarend
vrijdag	20 juli	2 Timotheus 2:1-13 (1)	Bekrachtig je in de genade
zaterdag	21 juli	2 Timotheus 2:14-21(15)	Wel beproefd God dienend
zondag	22 juli	2 Timotheus 2:22-26 (22)	Jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede
maandag	23 juli	2 Timotheus 3:14-15 (14)	Blijf in wat je geleerd is
dinsdag	24 juli	2 Timotheus 4:5	Verricht je dienstbetoon

Ook in andere brieven van Paulus lezen wij dergelijke bemoedigingen.

woensdag	25 juli	Efeziërs 4:1-6 (3)	Aanspreken op een waardige wandel
donderdag	26 juli	Efeziërs 5:25-27 (26)	Uitwerking van Zijn liefde
vrijdag	27 juli	Filippenzen 1:3-11 (9-10)	Bedoeling van zijn aanwijzingen

Wat wij nodig hebben, is: weten wat God zegt. Als dat ons corrigeert, zit daar Zijn liefde achter. Wij leven voor Zijn aangezicht en willen in Zijn dienst staan.