

Leesrooster 2009-12 30 nov. 2009 tot en met 3 jan. 2010

Efeziërs

Wij vervolgen de brief aan de Efeziërs.

maandag 30 nov. **Efeziërs 6:1-3**

Deze woorden zijn impopulair geworden. Het luisteren naar ouders door kinderen gebeurt vandaag de dag heel erg weinig. Gehoorzaamheid kan door ouders tot een bepaalde leeftijd zondermeer verwacht worden, maar er komt een periode, dat het niet vanzelf meer gaat. Dat vraagt van de ouders veel liefde, tact en wijsheid.

Gelovige kinderen leren in dit woord de wil van de Heer kennen.

dinsdag 1 dec. **Efeziërs 6:4**

Vaders denken nogal eens snel orde op zaken te kunnen stellen en hun kinderen makkelijk te kunnen opdragen wat zij wel en niet mogen. Deze houding zal bij de kinderen op den duur grote ergernis en weerstand oproepen.

De positie van de *vaders* echter draait veel meer om het in genade voeden en koesteren van de kostbare kinderen, die aan hem en zijn vrouw zijn toevertrouwd. Het gaat erom, dat zij hen geordendheid leren, en het denken in de juiste richting zetten in een liefdevolle omgeving.

woensdag 2 dec. **Efeziërs 6:5**

Gelovige werknemers gehoorzamen hun werkgevers, niet om zo snel mogelijk hogerop te komen, maar omdat het hier staat. Onderschikking is het einddoel van God. Daarbij gaat het hier om Christus als degene, die boven de gelovige staat. De gelovige doet het werk niet om in het oog te lopen bij de werkgever, of om een mens welgevallig te zijn. Het gaat om het doen van de wil van God!

donderdag 3 dec. **Efeziërs 6:5-7**

Het werk doen als voor Christus, is de wil van God doen uit de ziel (NBG: van harte); dat wil zeggen: met je hele wezen erbij betrokken zijn. Daarbij heb je vanzelf een goed humeur, want je dient daarmee niet in de eerste plaats je werkgever (een mens), maar de Heer!

vrijdag 4 dec. **Efeziërs 6:8**

Opmerkelijk is, dat óók het dagelijkse werk als werknemer een extra beloning wacht: de Heer zal het goede dat je doet, teruggeven; je ontvangt het van Hem terug! Ook dat weegt voor ons mee om het werk te doen. Het hoofdmotief is: het als voor Christus doen. Dat Hij daarnaast dat werk zal belonen, is extra en bijzonder fijn! Wat laat de apostel ons toch steeds weer bijzondere kanten zien!

zaterdag 5 dec. **Efeziërs 6:9**

De gelovige werkgevers krijgen deze woorden mee. Hun werknemers hebben dezelfde Heer in de hemel als zij zelf! Dat houdt in, dat een werkgever in genade met zijn personeel omgaat. Dat kan heel moeilijk zijn; er zijn vaak lastige situaties. De apostel wijst in het bijzonder op het terughoudend zijn met dreiging én op het toepassen van onpartijdigheid.

Wat een wijsheid ligt er in deze woorden!

zondag 6 dec. **Efeziërs 6:10**

Hier draait het om kracht voor de dagelijkse wandel van de gelovige. Paulus begint aan het slotakkoord van deze machtige brief – en dat zouden wij niet mo-



gen/willen missen! Deze bijzondere aanwijzing is heel logisch in het licht van de boodschap van Efeze. Het gaat om een geestelijk conflict, dat aangezet wordt door geestelijke machten, die ons via mensen aanvallen, dwarszitten, die verdeeldheid willen zaaien; kortom: die gelovigen onderling tegen elkaar opzetten en hen vanuit hun vlees willen laten reageren in plaats van een geestelijke houding te hebben.

maandag 7 dec. **Efeziërs 6:11**

De hele wapenrusting van God dagelijks aantrekken is noodzakelijk voor de leden van het lichaam van Christus. Alleen zó zijn zij in staat geestelijk te wandelen in deze tijd, waarin het vlees aan alle kanten ruim baan en voorrang krijgt. Met die wapenrusting aan zijn wij in staat te blijven staan tegen de strategieën van de tegenwerker, die erop uit is, de gelovige aan het wankelen te brengen en hen het liefst te doen vallen en uit te schakelen. De satan is het actiefst onder gelovigen!

dinsdag 8 dec. **Efeziërs 6:12**

Wij worstelen niet met vlees en bloed; het bestrijden van mensen en strijden tegen mensen is het liefst wat de tegenstander ons ziet doen. Daar waar gelovigen de rijen sluiten en in harmonie en eensgezindheid de Heer dienen, dáár zal het tot Zijn eer zijn en leiden tot welzijn voor allen. Aan zulke groepen gelovigen heeft de tegenstander een broertje dood. Laten wij deze belangrijke woorden in ons hart downloaden en uitwerken!

woensdag 9 dec. **Efeziërs 6:12**

De geestelijke tegenkrachten tegen het lichaam van Christus zijn formidabel: soevereiniteiten, gevormachtigden, wereldmachten van deze duisternis, de geestelijke machten van boosheid te midden van de hemelingen. Zij zullen álles in het werk stellen om dat lichaam uit te schakelen, zodat zij hun macht verder kunnen uitbreiden en handhaven. Hun aanvallen zijn geestelijk en kunnen van allerlei kanten komen; de gevaarlijkste zijn de aanvallen, waarbij de machten gebruik maken van medegelovigen.

donderdag 10 dec. **Efeziërs 6:13**

Opnieuw de aanwijzing om de hele wapenrusting van God op te nemen. Dán kun je als gelovige blijven *staan* in die strijd. Wij vallen niet aan, maar blijven staan in onze positie op het gebied dat God ons door loting gaf.

De machten willen ons daarvan afstoten, verdrijven. Deze tijd is echt 'de boze dag'. Allerlei misleiding, op alle terreinen van het leven, komt op gelovigen af. De geestelijke gelovige zal er steeds het woord van God (in het bijzonder de brieven van Paulus) bij houden en zich daarnaar richten.

vrijdag 11 dec. **Efeziërs 6:14**

Omgording van de lenden met waarheid is de grote kracht van de gelovige. De waarheid van het evangelie naar Paulus verdrijft alle mist uit het denken en leven van de mensen. De oorsprong van alles is bekend; het grote einddoel van God is helder zichtbaar geworden; Zijn liefde doordringt alles.

Zodra mensen daar het zicht op verliezen, heeft de tegenwerker een 'succes' geboekt. De grote waarheden: Gods soevereiniteit, de verzoening en rechtvaardiging van allen verdrijven alle tradities van mensen en verheerlijken God. Zonder kruis en open graf is er geen evangelie. Dát zal steeds bestreden worden door de machten uit vers 12.



zaterdag 12 dec. **Efeziërs 6:14,15**

Pantser is in het Grieks: *thorax*. Het doelt op een borstschild dat rondom het lichaam zit. Dat beschermt tegen pijlen, die de tegenstanders schieten om de gelovige, die bekleed is met de gerechtigheid van Christus, te treffen.

Gerechtigheid is zorgen dat de ander, die behoeftig is, ontvangt wat nodig is. Dit kun je op alle niveaus invullen. Daar waar een gelovige onrechtvaardig handelt, zal dat een aanknopingspunt vormen voor de machten, die er als de kippen bij zullen zijn om dat aan de kaak te stellen en de gelovige te kijk te zetten tegenover medegelovigen en de wereld.

zondag 13 dec. **Efeziërs 6:14,15**

Naast de lenden en de borstkas, draagt de gelovige ook iets belangrijks aan de voeten: sandalen van vrede.

Het uitleven van de verzoening naar anderen toe is vaak een heel moeilijke zaak. Uit zijn op vrede die niet ten koste van de waarheid gaat, vraagt veel tact, wijsheid, geduld, gebed en inzicht. Dit kan alleen van Hem, de bron van alles, komen.

Juist in conflicten wil de tegenstander de gelovigen tegen elkaar uitspelen, opdat de wereld cynisch lachend kan toekijken. Ook daarom is het oog op Hem gericht houden in conflictsituaties van het allergrootste belang; dán die sandalen aanhouden!

maandag 14 dec. **Efeziërs 6:16**

Het langschild van het geloof roept het beeld op van de Romeinen die schilden naast elkaar en naar voren en boven hun hoofden hielden. Aaneengesloten. Zo konden de vurige pijlen hen niet treffen. De schilden werden bovendien nat gehouden, zodat het vuur er geen kans kreeg.

De wandel van de gelovigen is steeds in geloof; zij kijken verder dan wat zij waarnemen. Wij kijken verder dan de oppervlakte.

Geloof spreekt ook vertrouwen uit in de Onzienlijke, God, de Vader. Ook al is de strijd hevig, zijn de aanvallen grof of subtiel, wij wandelen in *geloof*, in dat wat Hij zegt!

dinsdag 15 dec. **Efeziërs 6:17**

Een helm (denk aan de Romeinse legerhelm) zit rondom je hoofd, als bescherming tegen de rondvliegende pijlen, de aanslagen van de tegenstanders. Zie ook Jesaja 59:17. Hij staat voor iets, dat ons door God gegeven wordt als bescherming van onze gedachten. Juist dáár willen de (vrome) machten aanvallen. Zij willen de gelovige schuld aanpraten, maar: er is geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn; en: 'wie zal de uitverkorenen van God beschuldigen?' Christus Jezus pleit voor ons bij de Vader! Deze rijkdom je steeds weer biddend en dankend bewust zijn, bewaart je gedachten!

woensdag 16 dec. **Efeziërs 6:17**

Gods uitspraak, in het bijzonder in deze brief, is een zwaard, dat de aanvallen van de tegenwerker afweert. Het is tweesnijdend.

Een van de tactieken van de tegenwerker is: de gelovige richten op deze aarde en aardse dingen. De brief leidt ons in een plaats te midden van de hemelingen, samen met Christus Jezus. Daar verblijven wij met en in Hem, en we laten ons niet op de aardse dingen of een aardse toekomst richten. Het lichaam van Christus is bedoeld voor de hemelingen; onze plaats is boven, waar Christus is.

Daarnaast zijn alle uitspraken van God vanzelfsprekend opvoedend, nuttig, tot opbouw en tot het weerstaan van de geestelijke boosheden in de lucht!



donderdag 17 dec. **Efeziërs 6:18**

Een soms vergeten, maar absoluut essentieel onderdeel van de hele wapenrusting van God, is: gebed. Dat is alomvattend, niet alleen voor ons persoonlijk, maar voor alle heiligen, en zeer zeker ook voor het evangelie van Paulus.

Waakzaamheid is te allen tijde noodzaak, omdat dit evangelie van de bij zijn leven door velen verlaten apostel maar al te snel verlaten wordt door gelovigen, die het misschien eerst zeer enthousiast ontvingen.

Laten wij er ook voor waken, niet uit te gaan boven wat (door Paulus) geschreven staat!

vrijdag 18 dec. **Efeziërs 6:19,20**

Gebed voor – in plaats van ongezouten kritiek op – hen die in alle vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie (de verzoening) bekendmaken, zou een van de vaste onderdelen van ons gebedsleven kunnen zijn. De apostel vroeg het in elk geval voor zichzelf.

Hoewel hij gebonden was in de gevangenis, is zijn geschreven woord uitgegaan in heel de wereld en heeft het vrucht gedragen. Hij was zo geroepen, hij kon niet anders. God gebruikte dit machtige instrument op een bijzondere manier. Laten wij navolgers van de apostel zijn, zoals hij Christus navolgde!

zaterdag 19 dec. **Efeziërs 6:21-22**

Paulus was gesteld op broeders die hem trouw volgden en meewerkten in zijn unieke bediening, die zo afweek van die van de twaalf, om die geweldige boodschap van verzoening en genade bekend te maken.

Velen weken al snel af van hem en de boodschap die bracht. Allen in Asia hadden de apostel verlaten. Wat een verkwikking moet hij ervaren hebben, dat er nog zulke broeders als Tychikus waren!

Mogen wij als een Tychikus zijn!

zondag 20 dec. **Efeziërs 6:23-24**

Paulus wil vrede, liefde met geloof overbrengen aan de broeders. Wat een houding spreekt hieruit! Men zal het vast niet in alles met de apostel eens zijn geweest, nochtans wil hij dit laten overbrengen. Hoe totaal anders dan de Saulus, die dreiging en moord blies! Wat een enorme verandering en groei! Hij wenst ze deze rijke geestelijke zegen toe van God, de Vader en van de Heer Jezus Christus! De gelovige die diep doordrongen is van de peilloos diepe liefde van Christus, zal Hem zonder twijfel *in onverderfelijkheid* liefhebben. Deze gelovigen ontvangen genade om die ook door te geven naar de ander, tot Zijn eer!

Marcus schrijft zijn evangelie in of nabij het jaar 70. Jeruzalem is na een jarenlange omsingeling door de Romeinen verwoest. Daarbij is ook de tempel in vlammen opgegaan. Zo wordt het jaar 70 het jaar van de ballingschap, Het enige wat de ballingen nog hebben, is het woord van de Eeuwige! Marcus knoopt aan bij het troostboek van Jesaja, want troost heeft het volk, zittend op de puinhopen en tussen de graven, nodig.

maandag 21 dec. **Marcus 1:1-15**

Wij lezen van het evangelie van Marcus de proloog. Hij zegt in zijn voorwoord, wat hij gaat vertellen. De verzen vormen a.h.w. de sleutel tot het boek. Het is een en al activiteit. De ene gebeurtenis volgt op de andere. Telkens lees je 'en'.

dinsdag 22 dec. **Marcus 1:1-2**

Zie je hoe het begint? 'Begin van het evangelie van Jezus Christus.' In de concordante vertaling staat erachter: 'zoon van God'. I.p.v. 'begin' kun je ook 'beginsel' vertalen.



'*evangelie*' betekent vreugdeboodschap. Je kunt zeggen: '*Beginsel van de vreugdeboodschap van Jezus Christus.*' Om dat '*beginsel*' te pakken te krijgen moet je doorlezen. De grondtekst is nl. zonder leestekens of versindeling geschreven. Direct erachteraan staat: '*gelijk geschreven staat bij (lett.: in) de profeet Jesaja.*' Dus: Marcus gaat vertellen over Jezus aan de hand van Jesaja.

woensdag 23 dec. **Marcus 1:1-3**

Jesaja zou je de leeswijzer, de gids bij Marcus kunnen noemen. Lees Jesaja 40:3, want dat vers haalt Marcus aan. Er staan drie sleutelwoorden in: *stem, woestijn en weg.*

'*Bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden.*' Wie is die roepende stem? In het Grieks hoor je, dat '*recht*' en '*terstond*' – een woord dat Marcus vaak gebruikt (vs.10,12,18,20, enz.) – met elkaar verband houden. Als iets '*terstond*' gebeurt, worden paden '*gelijk*' gemaakt. Lees Jesaja 40:3-4. De weg die de Heer moet gaan, wordt geëffend (lett.: recht-uit gemaakt).

donderdag 24 dec. **Marcus 1:3-4**

Het antwoord valt! Die '*stem*' is Johannes de Doper. Hij predikt '*de doop der bekering tot vergeving van zonden*' en doopt in de woestijn. '*het koninkrijk Gods is nabijgekomen*', zegt Jezus in Galilea (vs.15). Gods volk wordt bij Hem bepaald. Degene naar wie zij hebben uitgezien, de Messias, staat voor hen! Kom terug, kom thuis bij God, kom thuis in Zijn woord!

vrijdag 25 dec. **Marcus 1:4-8**

Wat gebeurt er, als Johannes preekt? Het hele Joodse land loopt naar hem uit, ook de inwoners van Jeruzalem. Zij gaan de woestijn in om Johannes te ontmoeten. Zoals zij na de woestijntijd door de Jordaan het land binnengingen, gaan zij nu de woestijn in, om weer de Jordaan in te stappen.

Jesaja 40 begint met: '*Troost, troost mijn volk, zegt uw God.*' Lees vs.1-5. Het gaat om de tijd, waarin een einde komt aan de ballingschap. Woestijn en ballingschap worden vaak vereenzelvigd. En in de tijd dat Marcus het evangelie schrijft, zitten zij ook in 'ballingschap'.

zaterdag 26 dec. **Marcus 1:6-8**

Johannes draagt een kameelharen mantel. Een profeet als Elia is hij. Hij die de zoon van een priester is, zou linnen kleding hebben kunnen dragen. Hij die sprinkhanen en wilde honing eet, had kunnen leven van het altaar. God roept hem om te wijzen op degene, die na hem komt! Vgl. Exodus 23:20.

zondag 27 dec. **Marcus 1:1-8**

Marcus troost hen, die in ballingschap zitten. Jeruzalem is verwoest. Hij schrijft zijn evangelie in feite op de massagraven van de stad en naast de puinhopen van de tempel. Te midden van al die graven is er één leeg graf. Daar eindigt Marcus 16 mee. Als je het slot van dit evangelie gelezen hebt en je gaat weer naar het begin, word je getroost. Er is een leeg graf! Daar vindt een mens plaats voor zijn tranen.

Lees je na Marcus 16:8 e.v. door en begin je weer in Marcus 1:1, dan zie je de woestijn om je heen, maar ... er klinkt '*evangelie*'.

maandag 28 dec. **Jesaja 35:1-2**

Wij lezen over het leven van Jezus aan de hand van Jesaja. Naast hoofdstuk 40 is Jesaja 35 een gedeelte, dat een belangrijke rol in het evangelie van Marcus speelt.



In het Hebreeuws begint dit vers met '*zich verblijden*'. Als je met Marcus begint, krijg je gelijk de woestijn (denk bijv. aan de woestijn van de geschiedenis). Lees hierbij Jesaja 35:1. Zie je het? Het is nu nog woestijn en dor land, maar het blijft niet zo! Lees vs.2. '*Zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God.*' Zij zullen de Messias zien! Als Hij komt, breekt er een andere tijd aan.

dinsdag 29 dec. **Jesaja 35:4-7**

In de woestijn gaat God spreken. Hij zendt Johannes de Doper, die wijst op Hem die na hem komt. Juist in die ballingschap, juist in de woestijn van het leven, vertroost God en zet hun toekomst voor ogen.

woensdag 30 dec. **Jesaja 35:5-6**

Jesaja spreekt van een *blinde*, een *dove*, een *lamme* en een *stomme*. In Marcus' evangelie kom je hen tegen: in hoofdstuk 2 een lamme; in hoofdstuk 7 een doofstomme; in hoofdstuk 8 en 10 een blinde. In Marcus gaat Jesaja 35, zeg maar, gebeuren.

donderdag 31 dec. **Jesaja 35:8-10**

Daarom moet Johannes voor de Messias uit. Hij is de voorbode van Hem. Zie je hoe Jesaja klinkt in vers 1-8 van Marcus 1!

vrijdag 1 jan. 2009 **Marcus 1:9-11**

'*En het geschiedde in die dagen*' – in de dagen van de ballingschap, van de terugkeer en vertroosting. Jezus verlaat Galilea en gaat naar Judea. Later doet Hij dat weer. Nu verlaat Hij Galilea en wordt gedoopt in de Jordaan. Lees na vers 11 de woorden van de hoofdman in Marcus 15:39.

Als Hij uit het water komt, scheuren de hemelen. Als Jezus' dienstbetoon aan het kruis voltooid is, scheurt het voorhangsel. De weg naar God ligt open, door Jezus geopend.

Marcus spreekt van de geest als een duif. De duif is niet alleen symbool van *vrede*, maar na de zondvloed (grote vloed) ook symbool van *oordeel*, *dat voorbij is*. En: de duif symboliseert *offer*. Zo is deze vogel a.h.w. de *inhoudsopgave* van het dienstbetoon van Jezus.

zaterdag 2 jan. **Marcus 1:12-13**

Na zijn doop volgt de verzoeking in de woestijn. Hij is loyaal aan God en gaat in gehoorzaamheid de weg, die God Hem te gaan geeft. Marcus stipt deze gebeurtenis slechts aan. Hij vervolgt zijn evangelie, waarin het gaat om *dienaar* zijn.

zondag 3 jan. **Marcus 1:14-15**

En nadat Johannes is overgeleverd, gaat Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. Galilea is de plaats waar het verhaal begint en ook eindigt. Vgl. in dat verband Marcus 16:7.

De proloog is ten einde, '*de tijd is vervuld*' (vs.15), zeg maar: voldragen. Door hetgeen Jezus gaat verrichten, mag de mens thuishoeren bij God. De mens, verlamd van moedeloosheid, doof van het geschreeuw van de tiran, blind van pijn en lijden, met stomheid geslagen – God wijst de mens, jou niet af!

Hij heeft Zijn Zoon gegeven om jou en uiteindelijk ieder mens aan Zijn hart te drukken! Denk aan de Jood, de heiden – aan alle mensen! Heerlijk om te leven vanuit 1 Corinthiërs 15 – God zal alles in allen zijn. Hij is de redder van allen! Wat is het bijzonder om Zijn woord te hebben!