

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling ¹

zondag 1 mrt. **Johannes 8:52-58**

'De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, 55 en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zeide: Ik ken Hem niet, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch Ik ken Hem en zijn woord bewaar Ik. 56 Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. 57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Abraham gezien? 58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik. 59 Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.'

Het is God zelf die Zijn zoon eert. Laten we God daarin volgen. Jezus die plaats geven in ons leven die Hij verdient, niet alleen met woorden maar ook met onze daden. Zijn liefde naar elkaar uitstralen en op die manier God loven en prijzen.

maandag 2 mrt. **Johannes 18:38**

'Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.'

Deze week staat WAARHEID centraal en wel WAARHEID van Godswege. Gods WOORD en WAARHEID zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in heden en toekomst. Gods Woorden zijn tevens Gods Daden, zie bv. Genesis 1

Pilatus zei: Wat is waarheid?

Die vraag is ook nu nog actueel in een maatschappij waar de leugen regeert, wie spreekt nog waarheid? De Here Jezus zegt in Joh. 14:6: Ik ben de Weg en de WAARHEID en het Leven. En in Joh. 17:17 (het Hoge Priesterlijk gebed) Vader, Heilig hen in Uw WAARHEID, Uw WOORD is de WAARHEID. De vaste grond onder onze voeten, het fundament onder ons bestaan.

dinsdag 3 mrt. **Psalm 119:9**

'Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.'

Dat is een advies, de vraag is: 'Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren?' 'Als hij dat houdt naar Uw WOORD', is het antwoord. Een advies voor zowel jong als oud. Ps. 119:160 zegt: *Want heel Uw WOORD is de WAARHEID* en Ps. 119:105 : *UW WOORD is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad* en dat in een steeds donker wordende wereld. Wij kunnen niet ver vooruit zien, maar Hij, onze God en Vader, Hij overziet, en leidt ons zo door dit leven heen. Van dag tot dag is Zijn WOORD het kompas op onze levensweg. Mijn woord of Zijn WOORD op cruciale momenten?

woensdag 4 mrt. **Romeinen 1:18 en Rom.1:25**

'Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de WAARHEID in ongerechtigheid ten onder houden.'

'Zij immers hadden de WAARHEID van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid.'

Overall en alom wordt Gods WOORD, Gods scheppingsorde geweld aangedaan, zodat de leugen regeert: de mens i.p.v. de God. Echter, al is de leugen nog zo snel, de WAARHEID achterhaalt haar wel. Duw een bal onder water, laat hem los en hij komt direct weer boven. Zo komt ook t.Z.t. De WAARHEID in het licht.

¹ Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



donderdag 5 mrt. **1 Timotheüs 2:4, Johannes 17:2 en 3**

'...God, onze Heiland wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der WAARHEID komen.'

'...gelijk Gij (Vader) Hem (de zoon) macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.'

'Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de ene waarachtige God en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.'

En u weet wat deze bede zal uitwerken. God heeft Hem, na zijn volbrachte werk hier op aarde, 'uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden: JEZUS CHRISTUS is HERE, tot eer van GOD de VADER!' ^{Fil.2:8-10} Wat een toekomstverwachting!! Dat geeft licht en vooruitzicht in deze donkere tijden. Om stil van de woorden. Dank U wel Vader.

vrijdag 6 mrt. **Johannes 8:31-32**

'Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.'

Jezus tot de zijnen: 'Als u in mijn WOORD blijft, zult u de WAARHEID verstaan, en de WAARHEID zal u vrijmaken'. Lees zo ook Paulus' brief aan de Kolossenzen, Kol.2. De WAARHEID van het Evangelie geeft echte vrijheid; vrij van alle ballast van het leven en eventuele riten. Het komt goed, immers alles en allen zijn bij Hem in goede handen, dus kunnen we met vertrouwen zeggen: Hij maakt op Zijn tijd alles goed: eind goed, al goed! Dat behelst ook de Vrede / Verzoening van God, die ons verstand te boven gaat. Filipp.4:7 Dit gaat werkelijk ons bidden en denken te boven.

zaterdag 7 mrt. **Efeziërs 6:11**

'Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;...'

Onze geestelijke wapenrusting begint met de WAARHEID en eindigt met het zwaard van de Geest, dat is het WOORD van God. Vergelijk Hebr. 4:12: *Want het WOORD van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart.*

Ziel versus Geest. Schepsel versus Schepper. Geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloomt voor de ogen van Hem, voor wie wij Rekening hebben af te leggen. Ik denk hierbij aan de woorden van Paulus in 1 Kor.4:4b-5: *Hij, die mij beoordeelt is de Here. Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken.* En dan zal aan elk zijn lof/eer geworden van God !!!! Niet wij oordelen, maar Hij beoordeelt, wat een troost!!

zondag 8 mrt. **Kolossenzen1:5-6**

'...Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der WAARHEID, het evangelie, dat tot u gekomen is. Immers, in de gehele wereld draagt het vrucht en wast het op, zoals ook bij u, sedert de dag, dat u het gehoord hebt en de genade van God in WAARHEID hebt leren kennen;...'

Gods reddende en opvoedende genade in ons leven.... ^{Titus 2:11-12}

Gods WOORD in ons leven.... ^{2 Kor.13:11} En dat blijft niet zonder gevolgen in ons leven! Dank U wel!

maandag 9 mrt **Mattheüs 6:1-4**

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. ^[NBV '21]



De tekst van vandaag heeft betrekking op onze motivatie waarmee we onze (goede) daden doen. Doen we de dingen omdat we God en onze naaste liefhebben, of doen we het omdat we graag door anderen gewaardeerd en geprezen worden? In het laatste geval doen we de dingen dus eigenlijk voor onszelf. We zeggen immers in ons hart: "ik wil graag dat anderen MIJ waarderen". Wanneer het ons te doen is om de waardering door anderen lopen we het risico teleurgesteld te worden. Of misschien voelen we ons zelfs wel gekwetst en zeggen we bij onszelf: "Nu heb ik mij zo ingespannen voor anderen, maar ik krijg van niemand een bedankje!" Maar, wil je dan je loon nu al ontvangen? Het is toch veel beter als je straks in zijn koninkrijk van de Here mag horen: "Je hebt Mij in je leven gediend. Je deed het niet om daarvoor beloond te worden, maar Ik zal je daarvoor belonen".

dinsdag 10 mrt. **Mattheüs 6:5-8**

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen. ^[NBV '21]

Misschien heeft u wel eens een bidstond bijgewoond en hoorden we anderen geweldig mooie lange gebeden uitspreken. In uw hart dacht u misschien: "Nou, laat ik mijn mond maar houden want aan dit mooie gebed kan ik niet tippen!" In dit geval mag u de raad van Jezus ter harte nemen. Ook voor het gebed geldt: we doen het niet voor de oren van andere mensen, misschien wel met de bijbedoeling om op te vallen. Nee, we bidden tot God en ons enige verlangen is dat wij bidden naar zijn wil. En daar zijn geen mooie en lange gebeden voor nodig. Immers, Hij weet al wat we nodig hebben vóórdat we bidden. Het gaat God dan ook niet om de vorm van ons gebed. Dat is bijzaak. Nee, God wil dat wij bidden omdat Hij een liefdevolle relatie met zijn kinderen wil. Bij het gebed gaat het om het besef dat wij bij alles wat wij doen in ons leven van Hem afhankelijk willen zijn. Als je bidt leer je steeds meer Gods wil voor je leven kennen.

woensdag 11 mrt. **Mattheüs 6:9**

Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,...' ^[NBV '21]

In het welbekende "Onze Vader" komen we een aantal principes tegen die we kunnen toepassen op ons gebed. Wij bidden tot *onze* Vader. Het eerste wat me hier opvalt is, dat Jezus hier niet zegt: "Bidt daarom als volgt: *mijn* Vader die in de hemel is." Dat zou beter passen bij de tegenwoordige tijdsgeest waarin vaak het eigen individu centraal staat. Het IK. We leven in de tijd van zelfontplooiing, de tijd van de eigen waarde, het streven naar eigen welvaart, eigen geluk. En hoe ongelukkig kunnen mensen soms worden als dat geluk, die welvaart die zij nastreven niet bereikt wordt. En deze tijdsgeest, waarin vooral het individu centraal staat lijkt soms een beetje doorgedrongen te zijn tot in de gemeente. En ik bedoel hiermee: de kerk in het algemeen, de wereldwijde gemeente van Jezus Christus.

Zo neigen we ernaar om te zeggen dat ook ons geloof slechts iets persoonlijks is. Iets individualistisch. Ik heb mijn geloof. Jij het jouwe. Ik heb mijn waarheid, jij jouw waarheid. We spreken over *mijn* geloof, *mijn* relatie met God. We verlangen naar een persoonlijke aanraking van God. We zoeken naar Gods plan met ons *eigen* leven, en als we naar de dienst gaan willen we graag persoonlijk gezegend worden.

En natuurlijk is het geweldig dat door het volbrachte werk van Jezus Christus God onze persoonlijke Vader is geworden en dat ieder als individu met God een relatie mag hebben waarin Hij ons zegent. Ja, we mogen God persoonlijk kennen. Je kunt en mag tot God zeggen: *Mijn* Vader. Maar waarom zegt Jezus hier dan: **Onze** Vader en niet *mijn* Vader?

Het heeft te maken met het feit dat hoewel wij een persoonlijke relatie met God hebben, wij als personen allemaal horen bij een groep, die bestaat uit alle gelovigen die door Jezus Christus bij God horen. De gemeente, het lichaam van Christus. De gemeente spreekt God aan als *Onze* Vader.



En dat is mooi, want dan beseft je als je dit gebed bidt, dat je het niet alleen namens jezelf bidt. Ja, je bidt het namens jezelf, maar tegelijkertijd bid je het ook namens anderen. Want je zegt telkens: *onze* in plaats van *mijn*.

En dat maakt dat je blik niet naar binnen is gericht, op jezelf geconcentreerd, maar op God en je naaste.

Want als je zegt **ons**, dan spreek je niet alleen over jezelf maar over alle gelovigen tegelijkertijd.

donderdag 12 mrt. **Mattheüs 6:10**

'...laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. [NBV '21]

De bovenstaande tekst zegt eigenlijk dat in ons gebed voorop moet staan dat Gods wil zal gebeuren. Het woord *koninkrijk* zegt het al. Je kunt dit woord immers ook vertalen met *koningsheerschappij*. Degene die heerst (koning is) bepaalt wat er gebeurt. Onze Vader heeft het voor het zeggen. Want Hij is God en leidt alles volgens zijn plan. Hiervan mag je doordringen zijn als je bidt. "Here, het gaat niet om wat ik wil, maar het gaat om wat U wil." Zou God niet weten wat goed voor ons is? Ook al begrijpen we niet alles wat er gebeurt, Zijn weg is de beste. Dit beseft behoedt ons voor tulleurstellingen bij het gebed. Hoe vaak vragen we ons niet af waarom God ons gebed niet verhoord heeft? Maar...zo kunnen we ons afvragen: was ons gebed wel naar zijn plan en wil? Of lieten we ons leiden door onze eigen wensen en begeerten? Natuurlijk mogen we al onze wensen kenbaar maken bij onze hemelse Vader, maar vergeet één ding niet: *NEE*, kan ook een antwoord zijn op ons gebed. Want op een wens die niet goed is voor ons zal God nooit met JA beantwoorden.

vrijdag 13 mrt. **Mattheüs 6:11**

'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.' [NBV '21]

Wij mogen bidden om het brood dat wij *vandaag* nodig hebben. Hieruit kunnen wij de conclusie trekken dat God voor ons zorgt en dat wij daarop mogen vertrouwen. Maar ook hier geldt weer: God zorgt voor ons naar *Zijn* wil en volgens *Zijn* plan. Dit kan ook betekenen dat onze omstandigheden niet zo zijn als wij zelf zouden wensen. Misschien verlangen we wel naar overvloed, terwijl we voor ons gevoel iedere dag net genoeg hebben om onze honger te stillen. Ook dat mogen we bij onze Vader kenbaar maken. Hij zal voor ons zorgen. Opvallend echter is in de tekst het woordje *vandaag*. We mogen leven bij de dag. Dit kan soms moeilijk zijn, want willen we als mens niet graag zekerheid aangaande onze toekomst? Doen we er niet alles aan om onze toekomst veilig te stellen? De Enige die echt veilig is, is echter God. Alles wat wij als mens opbouwen kan op een moment instorten. Er hoeft maar een wereldwijde crises uit te breken en niets is meer zoals het was. Maar daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Want God heeft alles veilig in zijn handen en Hij zorgt vandaag voor mij, en ik weet dat Hij dat morgen ook zal doen!

zaterdag 14 mrt. **Mattheüs 6:12**

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. [NBV '21]

Je hebt een schuld tegenover iemand als je iets nog moet betalen dat een ander toekomt. Als je iets bijvoorbeeld iets van een ander hebt kapot gemaakt dan moet je hiervoor betalen. Je hebt dan schuld. En zo hebben wij als mens een schuld tegenover God door alles wat we verkeerd doen. Wij kwetsen Hem door ons gedrag en wij kwetsen onze naaste. Als we nu bidden: vergeef ons onze schulden dan zeggen we hiermee: Here God, wilt u mij vergeven wat ik misdaan heb, en wilt u ook mijn broeders en zusters vergeven wat zij misdaan hebben. *Onze schulden*. Ik beseft dat uw genade niet voor mij alleen is, maar ook voor anderen! Niet voor niets volgen de woorden: zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En ik wil nog een stapje verder gaan: eigenlijk bidden we in dit gebed tegelijkertijd voor degenen die ons gekwetst hebben. We vragen of God hen wil vergeven. En ja we begrijpen al dat het dan onmogelijk wordt om zelf hen niet te willen vergeven. Laten we dit alles niet verwarren met onze positie voor God in Christus. God zij dank en eer dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus zijn. Wij mogen ons gerechtvaardigd weten door zijn bloed.



zondag 15 mrt. **Mattheüs 6:13**

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. [Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

De tekst van vandaag lijkt een moeilijkheid op te leveren. We weten toch dat God beproevingen in ons leven toelaat als Hij dat goed vindt voor ons? Waarom zouden we dan bidden: *En breng ons niet in beproeving?* Hier kan een ander mogelijke vertaling uitkomst bieden, namelijk: En breng ons niet in *verzoeking*. Dat klinkt al anders. We mogen God bidden dat Hij ons behoedt voor verleidingen die ons van zijn weg kunnen afleiden. Je kan hier aan van alles denken: het kwaad dat heerst in de wereld om je heen, dat, als je er in meegaat je leven te gronde zou richten, valse leringen die, als je erin meegaat, je leven kapot zouden kunnen maken, slechte vrienden die je ten negatieve zouden kunnen beïnvloeden, de neigingen in jezelf, om naar het vlees te leven en God te verlaten etc. Ofschoon we weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor degenen die Hem liefhebben wil dit nog niet zeggen dat wij alles klakkeloos over ons heen moeten laten komen. We mogen de Here bidden dat Hij ons bewaart op zijn weg en ons behoedt voor al het kwaad dat ons daar van af wil brengen. We staan in een geestelijke strijd, we moeten waakzaam blijven en ons gebed is noodzakelijk om in de strijd staande te blijven.

maandag 16 mrt. **Psalm 118:1-4**

'1 Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

2 Laat Israël zeggen:

'Eeuwig duurt zijn trouw' -

3 het huis van Aäron zeggen:

'Eeuwig duurt zijn trouw' -

4 wie de HEER vreest, zeggen:

'Eeuwig duurt zijn trouw.' ^[NBV]

Deze week kijken we naar een mooie Psalm, waarin we lezen hoe we in moeilijke tijden steeds op God kunnen vertrouwen. En hier begint de schrijver er ook mee, ons eraan te herinneren dat God trouw is, en het steeds te herhalen. God is trouw, Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Hij zal ons niet in de steek laten. Hij hoort ons als we Hem aanroepen, en zal ons geven wat we nodig hebben. Juist als het moeilijker wordt om ons heen, moeten we dit blijven zeggen: God is trouw. Laten we dat ook vandaag zeggen en ons aan vasthouden.

dinsdag 17 mrt. **Psalm 118:5-9**

'5 In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!'

En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.

6 Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

7 Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,
kijk ik op mijn haters neer.

8 Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.

9 Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mannen met macht. ^[NBV]

Paulus zegt het ook in het magistrale Romeinen 8. Als God voor ons is, wat kunnen mensen ons doen? Als Hij ons alles gegeven heeft, Zijn Zoon voor ons overgegeven heeft, ja, wat kan er dan nog gebeuren? Mensen kunnen ons leven moeilijk maken, geliefden kunnen ons ontvallen en onze gezondheid kan het laten afweten, maar niemand neemt ons af wat daar ver boven uit gaat, ons leven met Hem. In onze nood mogen we God aanroepen. We mogen al onze wensen met gebed en smeking Hem voorleggen. En dan zal de vrede van God onze harten bewaren. Dan kan de wereld om ons heen nog zo duister, onze omstandigheden nog zo zwaar zijn. Maar met God aan onze zijde en Zijn vrede in ons hart kan niets ons laten wankelen. Ja, beter te schuilen bij God, Die altijd doet wat Hij belooft, dan te vertrouwen op aardse zaken. Wat die kunnen ons afdoen, kunnen wegvallen. Maar wat God ons geeft is blijvend.



woensdag 18 mrt. **Psalm 118:10-14**

' 10 Alle volken hadden mij ingesloten
– ik weerstond ze in de naam van de HEER –
11 ze sloten mij van alle kanten in
– ik weerstond ze in de naam van de HEER –
12 ze sloten mij in als een zwerm bijen
maar doofden snel als een vuur van dorens
– ik weerstond ze in de naam van de HEER.
13 Jullie sloegen mij en ik viel,
maar de HEER heeft geholpen.
14 De HEER is mijn sterkte, mijn beschermer,
Hij heeft mij redding gebracht. ^{'[NBV]}

Vertrouwen op God, en op de naam van God – Jahweh, Hij Die is – is een krachtiger wapen dan zwaarden, torens en muren. Hizkia vertrouwde op God, en werd door een engel gered van meer dan honderduizend Assyriërs. En keer op keer lezen we in de Bijbel over wonderlijke reddingen. Maar toch heeft Gods redding niet vaak die vorm. Jezus kwam de wereld niet redden met een nog sterker leger, maar door de machten van de Dood en de Zonde daarachter te verslaan. Wij zullen ook niet snel door een engel uit een moeilijke situatie gered worden. Gods redding in ons leven komt vooral in de vorm van Zijn vrede in ons hart, Zijn wijsheid in ons denken en Zijn liefde die ons nooit verlaat. Dat redt ons ook uit benarde omstandigheden, omdat het ons dan niet meer zo kan raken. Maar daar moeten we ons elke dag weer aan blijven herinneren, want hoe makkelijk is het naar de moeilijkheden te kijken en er tegenop te zien. Laten we ook vandaag het bij God zoeken, het bij Hem brengen en naar Zijn rust en vrede zoeken.

donderdag 19 mrt. **Psalm 118:15-18**

' 15 Hoor hoe de redding wordt bezongen
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16 de rechterhand van de HEER richt op,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.
17 Ik zal niet sterven, maar leven
en verhalen van de daden van de HEER:
18 de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood. ^{'[NBV]}

De rechterhand van de Heer staat altijd voor Gods machtige ingrijpen, hoe Hij keer op keer zijn volk en zij die Hem trouw zijn redt. En het volk kende de verhalen van hoe God dat ook keer op keer gedaan had. God had hen ook prijsgegeven aan hun vijanden, als ze de verkeerde weg gingen, maar liet ze nooit vallen. Hij blijft trouw, en zal doen wat Hij beloofd heeft. En Gods trouw en wonderbaarlijke redding doet spreken. Dat kan niet binnenblijven. Zo mag ook Gods wonderlijke redding door Jezus ons blijven verwonderen, mogen we blijven bezingen, en mag ons ertoe aanzetten te blijven vertellen wat Hij voor ons gedaan heeft.

vrijdag 20 mrt. **Psalm 118:19-23**

' 19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil U loven omdat U antwoordde
en mij redding bracht.
22 De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen. ^{'[NBV]}

God die onze moeilijkheden hoort, en op wonderlijke manier redding brengt. Het is niet verwonderlijk dat Jezus aan deze woorden denkt als Hij omschrijft wat Hij gaat doen. De mensen die Hem voor de messias hielden, verwachtten dat Hij met een leger hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar Jezus had een ander plan, een dieper plan. Niet om legers te verslaan, maar de krachten daarachter, die ons in hun greep houden. Hij



was de steen, die niet werd aangenomen, maar juist onze redding bleek te zijn. Mag dat ook ons steeds het verlangen geven om Hem te loven en ons te verblijden. Mag het ons altijd blijven verwonderen.

zaterdag 21 mrt. Psalm 118:24-25

'24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.

25 Ach HEER, red ons toch, HEER, geef ons voorspoed.' ^[NBV]

Een simpele waarheid, die we goed kennen uit het liedje dat erbij hoort. God heeft deze dag gemaakt. Ook deze dag heeft Hij ons weer gegeven, en daar mogen we ons over verblijden. Maar direct erachteraan gaat de schrijver over tot een noodkreet. God, red ons dan toch! Keer onze omstandigheden ten goede! En dat is ook logisch. Als God de dag gemaakt heeft, alles om ons heen gegeven en neergezet heeft, dan kunnen we ook bij Hem alleen terecht met onze zorgen en vragen. Daar mogen we ons ook vandaag aan vasthouden.

zondag 22 mrt. Psalm 118:26-29

'26 Gezegend wie komt in de naam van de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

27 De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar.

28 U bent mijn God, U zal ik loven, hoog zal ik U prijzen, mijn God.

29 Loof de HEER, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.' ^[NBV]

De Psalm eindigt met woorden die profetisch zijn gebleken. Met deze woorden werd Jezus bezongen toen Hij als redder werd binnengehaald in Jeruzalem. Met groene twijgen werd Hij onthaald. Wat de Psalmist ziet, maar de mensen toen ontging, is hoe Jezus, juist door Zijn dood en opstanding, redding bracht, en God daarmee Zijn beloften aan het vervullen was. Want een voorrecht dat we dat goede bericht hebben mogen horen, dat we mogen zeggen: U bent mijn God. Laten we Hem loven en prijzen, want Hij is goed. Mogen we telkens opnieuw zeggen: eeuwig duurt Zijn trouw.

maandag 23 mrt. Filippenzen 4:8-9

'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.' ⁹ *Wat jullie geleerd en aangenomen en gehoord en waargenomen hebben in mij, brengt dat in praktijk, en de God van de vrede zal met jullie zijn.'*

(Het verdient aanbeveling om de tekstverwijzingen die aangegeven worden ook eens na te lezen.)

Alhoewel deze tekst slecht twee verzen beslaat, is de inhoud zo veelzeggend en praktisch, dat wij er ons hele leven voor nodig hebben om daarin te groeien en het met vallen en opstaan uit te werken. 'Vallen en opstaan' schreef ik eens in een stukje van vorig jaar, is een teken van groei. Vooral ook om op te staan. Misschien is 'vallen' niet eens juist uitgedrukt. Van Israël wordt geschreven: *Ik zeg dan: zij struikelen toch niet opdat zij vallen? Moge het niet gebeuren!* ^{Rom.11:11}

Struikelen en weer opstaan dus. In onze tekst staan zeven aanwijzingen waar wij mee zouden rekenen. 'Al wat waar is', wordt als eerste genoemd. Aan het einde van vers acht, na de zeven aanwijzingen, staat: 'rekent daarmee'!

Als de apostel had moeten schrijven: 'voer dit uit', dan zou een struikeling ook gelijk uitlopen op een valpartij, waarna we niet meer op zouden kunnen staan. Wat genadevol is het toch dat er staat: 'rekent daarmee'. Paulus gebruikt deze uitdrukking ook wanneer hij schrijft: *'Zo ook jullie, rekent jullie zelf inderdaad dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer.'* ^{Rom. 6:11} Zullen wij dan met elkaar er dagelijks mee rekenen om 'waar te zijn'? Alsof ons hart 'doorschijnend' is voor de ander! Alsof onze ogen de spiegel zijn van onze ziel? Oprecht met elkaar, zowel in ons innerlijk als in onze uiterlijke toepassing, dat wil zeggen: in ons gedrag.



dinsdag 24 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, **al wat waardig**, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'*

...al wat waardig is... rekent daarmee

De tweede aanwijzing die ons wordt voorgehouden gaat over onze houding. **Waardig zijn**...(en doen)! De gezinsleden van het koninklijk huis wordt al van jongs af aan geleerd om waardig te zijn. En in de praktijk valt dit niet mee. Over leden van sommige Europese koningshuizen kunnen we dat lezen of horen, zelfs via betrouwbare nieuwsberichten. Maar tussen 'koninklijke waardigheid' en **onwaardig** zijn, zit een heel groot verschil. Gewoon zijn, fatsoenlijk en beleefd zijn, is al heel wat anders dan onwaardig gedrag vertonen. Dat geldt niet alleen voor leden van een koninklijk huis, maar ook voor andere hoog geplaatsten die een functie bekleden waarbij een bepaalde waardigheid wordt verwacht. Ministers en presidenten bijvoorbeeld. Wijzelf zijn merendeels misschien maar gewone mensen bij wie dat op ons werk ook wel een beetje van toepassing is. Je representeert bijvoorbeeld toch de onderneming waar je voor werkt. Of anders gewoon in je leefomgeving, waar je met burens, vrienden en anderen een leefbare omgeving wilt vormen. Ik schreef zojuist: *Wijzelf zijn merendeels maar gewone mensen*. Toch is er iets heel bijzonders met ons gebeurd. Wij zijn, als gelovigen, geplaatst in Gods huisgezin! Wij zijn gezinsleden van God! ^{Ef. 2:19} God leidt gelovigen door Zijn geest; allen die door Gods geest geleid worden zijn *Zonen van God*. ^{Rom.8:14;19} In de Heer worden wij samen gebouwd tot een *woonplaats van God* in de geest. ^{Ef.4:22} Wij zijn geen leden van een koninklijk huis, maar, veel hoger nog, gezinsleden en zonen van God. Op zo'n hemelhoge plaats gesteld, past een wandel, die daarmee in overeenstemming is. Paulus schrijft dan ook aan de Filippenzen en daarmee als voorbeeld ook aan ons: *...al wat waardig is... rekent daarmee!*

woensdag 25 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, **al wat rechtvaardig**, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'*

Al wat rechtvaardig is...rekent daarmee. Als gelovigen nemen wij een bijzondere positie in. Geen positie die wij zelf verworven hebben, maar die ons in genade geschonken is. Gisteren lasen wij al dat wij 'zonen van God' zijn. Religies in allerlei vormen en uitingen geven al aan dat de mensheid aanvoelt, dat er '*meer moet zijn, dan dit leven alleen*'. Gods Woord bevestigt dat ook: want '*het voorgevoel van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God*'. ^{Rom.8:19} Het grote probleem is wel dat stervelingen, mensen dus die niet zonder zonden zijn, geen omgang kunnen hebben met God. God is alleen toegankelijk voor rechtvaardigen. Hij is dus ten diepste voor niemand bereikbaar. Tenzij... Hij ons rechtvaardig zou verklaren! En dát heeft God gedaan! In Christus heeft God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ons gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus. ^{Rom.3:21} En nu wij *in Zijn genade, door Zijn geloof* gerechtvaardigd zijn, hebben wij in vrijmoedigheid de toegang tot God met vertrouwen ontvangen. ^{Ef.3:12} Gerechtvaardigd door geloof, zonder enige bijdrage van ons! En wat nu zo wonderlijk is, is dat wij, nu wij gerechtvaardigd zijn, de vertrouwelijke omgang met God door Jezus Christus hebben ontvangen. Wie niet meer op de vlucht is voor God, maar juist bij Hem mag en kan schuilen, verandert van binnen. In ons innerlijk groeit ook het verlangen om eerlijk, rechtvaardig te *zijn*. Wij mogen rekenen met *al wat rechtvaardig is*; dus wij mogen op Hem rekenen die ons gerechtvaardigd heeft.

donderdag 26 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, **al wat zuiver**, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'*

Als ik denk over 'al wat zuiver is', moet ik onwillekeurig denken aan muziek en zang. Enkele maanden geleden was daarover een serie van zes uitzendingen op televisie: 'Maestro'. Min of meer bekende Nederlanders mochten leren om een orkest te dirigeren. Sommige dirigenten in spé maakten er zo'n rommeltje van, dat alles mis ging; het was soms niet om aan te horen. Anderen daarentegen waren na een aantal afleveringen zo vaardig geworden, dat het mooi en zuiver was. Zuiver klinkende muziek is voor mij ook



harmonieus; mooi en lieflijk om te horen. Dit in tegenstelling tot het gedreun en gestamp, dat ik soms opvang wanneer er een auto naast mij voor het stoplicht staat met het volume op maximale sterkte, de ramen open en bastonen die alles overheersen. Zuiver heeft te maken met helder, schoon, onvermengd en rein. 'Kristalhelder' is een begrip dat daarbij past. In de tekst, die wij overdenken staat het begrip 'zuiver' in een serie van woorden (waar, waardig, rechtvaardig), die bij ons innerlijk horen en uitdrukking krijgen in ons gedrag. Ons innerlijk wordt dan in het uiterlijke zichtbaar voor anderen. Soms direct, soms pas na enige tijd, wanneer iemands gedrag onduidelijk is en niet helder. In politiek zien we soms pas ná de verkiezingen, dat beloften niet worden nagekomen of dat verzwegen doelstellingen later het beleid bepalen. Eerlijkheid heeft ook te maken met zuiverheid! Het profetische woord dat uitsprekt dat de '*waarheid ten onder wordt gehouden in ongerechtigheid*', ^{Rom.1:18} is daar een voorbeeld van. Het valt mij al meer dan een decennium op, dat deze profetische woorden schering en inslag zijn geworden in de wereld om ons heen. De apostel schrijft hier uitgebeeld over in 2 Timotheus 3:1-9, wat gaat over de ontwikkelingen in de latere daen.

vrijdag 27 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, **al wat lieflijk**, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'*

Al wat lieflijk is, ...rekent daarmee. Wat is 'lieflijk' eigenlijk? Voor de één wordt dit geassocieerd met vlinders, bloemen, vogeltjes; voor de ander weer met zacht, aardig en aangenaam; zo zijn er nog meer omschrijvingen te bedenken die bij dit woordje zouden passen. Letterlijk betekent het Griekse woordje '*prospheiles*': 'naartoe genegenheid'. Dat is wat anders dan liefde. Liefde is gericht op iets of iemand, maar genegenheid heeft in dit geval meer te maken met instemming, achting of respect. Je hebt genegenheid voor iemand, zonder dat je perse aan menselijke liefde hoeft te denken in onderlinge relaties. Laten we het houden op 'goedgunstige gezindheid'. Hiermee sluit dit woord heel goed aan bij de eerder genoemde begrippen, die een goedgunstige gezindheid teweeg zouden brengen bij anderen, zoals mensen die: *waarheid, waardigheid, rechtvaardigheid en zuiverheid* als aantrekkelijk en prettig ervaren. Wanneer wij elkaar bijvoorbeeld in de zondagse samenkomst ontmoeten, –Paulus noemt ons 'broeders'(mv)– en dat in vriendschap doen en dat als prettig ervaren, dan zijn wij naar elkaar toe genegen. Wanneer wij elkaar liever voorbij lopen en elkaar blijkbaar 'niet genegen' zijn, ontbreekt daarmee ook dit begrip uit het rijtje van woorden waar de apostel ons, *dat is mij en jou*, aansprak, om *daarmee te rekenen*. Is het dan misschien eens verstandig om nog een keertje opnieuw te rekenen?

zaterdag 28 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, **al wat welluidend** is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee.'*

Welluidend komt gevoelsmatig dicht bij het begrip 'zuiver', waar wij donderdag over nadenkten. Het ging toen over 'maestro' en de dirigenten, die moesten leren om een orkest gelijk te laten beginnen en zo mogelijk ook gelijk te laten eindigen, met alles daar ook nog tussenin. Goed klinkend dus eigenlijk. Dat hoeft niet alleen muziek te zijn. Woorden kunnen ook 'welluidend' zijn, of soms juist niet! Jacobus schreef daarover in zijn brief aan zijn Joodse broeders, de twaalf stammen in de verstrooiing. Paarden worden in toom gehouden door een bit, relatief klein ten opzichte van het grote paard. Ook grote schepen die door stormen varen, houden koers door een klein roer. 'Zo is ook de tong', hoogdravend. Wat een groot vuur en wat een hoeveelheid (brandbaar) materiaal! En de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid!^{Jac.3:3-5} Wanneer wij eens iets zeggen, waar we direct ook weer spijt van hebben, zeggen we weleens: 'ik had mijn tong wel willen afbijten'. Woorden hebben invloed en kunnen zelfs een leven verwoesten of opbouwen. Jacobus waarschuwde hen, die graag leraren wilden zijn onder de Joodse broeders. Maar niet alleen voor leraren geldt dit. Wanneer wij tot geloof gekomen zijn, zouden onze woorden daarmee ook in overeenstemming gebracht worden. Ons oude gedrag afleggend en de nieuwe mens aangevuld hebbend. De apostel Paulus schrijft dan ook: 'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is, tot de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen.'^{Ef.4:29} Mochten veel leiders in de wereld daartoe ook maar in staat zijn, dan zou ik ze graag de titel van 'maestro' gunnen.



zondag 29 mrt. **Filippenzen 4:8**

*'Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, **als er enige deugd en als er enige lofprijs is**, rekent daarmee. ⁹ Wat jullie geleerd en aangenomen en gehoord en waargenomen hebben in mij, brengt dat in praktijk, en de God van de vrede zal met jullie zijn.'*

We zouden rekenen met de zes aanwijzingen, die in ons dagelijks leven op onze weg komen en waarmee wij ons geloof in de praktijk mogen uitwerken. De tekst sluit twee keer af met 'als', in de betekenis van 'indien', om de zevende aanwijzing door te geven: *indien er enige deugd en lofprijs is!* Wanneer wij dat mogen ontdekken in onze broeders / zusters in de Heer, dan is dat om de Heer voor te prijzen. In de ander zien dat goedheid of deugd uitgewerkt wordt. Maar ook wij zelf zouden mogen leven tot lofprijs van God, ^{Fil.1:11} dan brengt dat vreugde teweeg. In vers vier van dit hoofdstuk staat dan ook: *'verheugt je in de Heer, altijd!'* De deugden die in onze tekst genoemd worden: waarheid, waardigheid, rechtvaardigheid, zuiverheid, lieflijkheid / genegenheid, vinden wij ook terug in het leven van onze Heer Jezus Christus zelf. En heeft God ons meerdere van deze aanwijzingen ook niet gegeven in onze geestelijke wapenrusting? ^{Ef. 6:13-17} Daar lezen wij over waarheid, gerechtigheid en Gods uitspraken. **En de vrede!** Want Paulus schreef voorafgaand aan deze verzen: *'en **de vrede van God**, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus,* ^{vers 7} *waarna hij vervolgt met deze zeven uitspraken. Bovendien sluit Paulus hierna af met de uitspraak: 'Wat jullie leerden en aannamen en hoorden en waarnamen in mij, **brengt die dingen in de praktijk, én: de God van de vrede** zal met jullie zijn. De praktijk van Paulus' aanwijzingen, wordt voor ons als de 'hart verwarmende' en 'hart veranderende' omarming van Gods vrede in ons. Dat gaat bovendien nog gepaard met de belofte dat **de God van de vrede met ons is!***

maandag 30 mrt. **Lucas 23:33,34**

'Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerkant. En Jezus zei: "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen." En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.' ^[HSV]

Het staat zo sober, zakelijk beschreven. De Romeinse soldaten kruisigden Jezus en met Hem twee misdadigers. In een ander verslag staat, dat er ook nog twee rovers gekruisigd werden. Vier anderen samen met de Heer Zelf, een uitbeelding van de hele oude mensheid: rovers en misdadigers.

Ook aan het kruis hangend denkt Hij aan anderen en bidt voor de overtreeders. Wat een liefde, dat Hij om vergeving voor Zijn vijanden bidt. Dat is zó anders dan wij zouden reageren.

Bidden wij weleens zo: *Vader, reken mijn vijand(en) het kwade niet toe!*

dinsdag 31 mrt. **Lucas 23:43**

'En Jezus zei tegen Hem: "Voorwaar, Ik zeg je heden, je zult met Mij in het Paradijs zijn." ^[NCV]

In dit kruiswoord, dat een van de zeven opgetekende kruiswoorden is, belooft de Heer aan de gelovige misdadiger een plaats in Zijn koninkrijk op aarde.

Ook hierin zien we de liefde en genade van de Heer, terwijl de andere misdadiger, samen met de twee rovers, Hem bespotten, net als heel wat van de omstanders, die toekeken. In dat lijden nog zo reageren: bidden voor je vijanden, en de medegekruisigde een geweldige belofte geven ... Het is heel wat, maar het is dan ook de Zoon van Adam Die daar hing, voor u, jou en mij en de hele wereld, maar bovenal voor Zijn God en Vader, van Wie Hij wist, dat Die Hem zou opwekken op de derde dag!