

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling <sup>1</sup>

woensdag 1 apr. **Johannes 19:25-27**

'En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, Maria van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: "Vrouw, zie uw zoon." Daarna zei Hij tegen de discipel: "Zie uw moeder." En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.' <sup>[HSV]</sup>  
Ook hierop lette Jezus, toen Hij vreselijke pijnen leed aan het kruis. Bewogen met mensen, zoals altijd, in het bijzonder met Zijn familie en vrienden en discipelen. Waarschijnlijk gaat het hier om Johannes, die aangesproken werd. En Zijn aanspreken bewerkte barmhartigheid van Johannes ten opzichte van moeder Maria. Zo geeft de Heer uit Zijn hart in dat van anderen liefde en ontferming. Zo ook in ons hart. Zijn innerlijke houding spreekt aan en zal zonder twijfel mildheid in relaties uitwerken. Hij houdt van jou!

donderdag 2 apr. **Johannes 19:28**

'Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: "Ik heb dorst!"' <sup>[HSV]</sup>

De Heer Jezus citeerde uit Psalm 69. Het was daarin al vermeld, profetisch, dat Hij dit aan het kruis zou zeggen. Alleen Gods woord kan zoiets honderden jaren nauwkeurig voorspellen. Hij wist het en sprak daarom heel bewust deze woorden aan het kruis uit. Het wonderlijke van dit gebeuren is, dat het de redding van allen teweegbracht. We kunnen alleen in verwondering, eerbied, ontzag en dankbaarheid naar Hem en onze Vader opzien. Het kan niet anders; het heeft een veranderende kracht. Vader, dank U wel!

vrijdag 3 apr. **Johannes 19:30**

'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: "Het is volbracht!" En Hij boog het hoofd en gaf de geest.' <sup>[HSV]</sup>

Het zure van de zonde en alles wat daarmee te maken heeft, Hij droeg het. Het was Johannes (1:29) die optekende: "Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld weg neemt!" <sup>Joh.1:29</sup> Na de duistere uren, die voor Hem en Zijn Vader diep lijden betekenden, was het werk van het kruis voorbij. Met de woorden die Hij uitriep, gaf Hij dat aan. Nu wachtte de dood, maar daarna alles overstijgende heerlijkheid. Dat is de weg: door lijden naar het licht en al wat Vader beloofde. Dat geldt ook ons. Ook wij lijden, maar veel beperkter dan de Zoon Zelf. Het is gebeurd, het is volbracht ... Wij rusten in dat volkomen werk, dat Hij in en door Zijn geloof gedaan heeft. Vader, dank U wel voor Uw geliefde Zoon.

zaterdag 4 apr. **1 Corintiërs 15:3,4a**

'Want ik heb jullie ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is ...' <sup>[HSV]</sup>

Paulus legt in heldere, eenvoudige, sobere woorden het goede nieuws neer in de gemeente van Corinthe. Het zijn de feiten, waarop alle redding van God gebaseerd is: Christus, de Gezalfde, stierf voor onze zonden. Daarmee is dus afgerekend. Wanneer dat tot je hart doordringt, komt er een stille vreugde, die niet meer weggaat. Wat óók door de apostel wordt vastgesteld, is, dat Hij begraven werd. Zoals Jesaja het voorspeld had, was Hij bij de rijke in Zijn dood. <sup>Jes.53:9</sup> Een nieuw graf, waar nog niemand in gelegen had, hoe passend! Daar werd Hij in gelegd en wachtte op de vervulling van de belofte van Vader, terwijl Hij in de dood van niets wist. In het evangelie wordt de grote betekenis hiervan duidelijk. We zien op in verwondering naar Vader. Dat Hij dat zó deed!

<sup>1</sup> Vertalingen:

NCV = Nederlandse Concordante Vertaling (Bron: <http://ncv.ebenhaezer.nl/> - © 2014 - NCV)

GES = Geschriften (Bron: <http://geschriften.nl/> - © 2017)

HSV = Herziene Statenvertaling (© 2010/2016 Stichting HSV)

NBV = Nieuwe Bijbelvertaling (© 2004 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

NBV21 = Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (© 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)



zondag 5 apr. **1 Corinthiërs 15:4b-8**

*'... en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij gezien werd door Kefas, daarna door de twaalf. Daarna werd Hij gezien door meer dan vijf honderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Daarna werd Hij gezien door Jakobus, daarna door al de apostelen. En als laatste werd Hij ook door Mij gezien, als door een ontijdig geborene.'* <sup>[NCV]</sup>

Wat we gisteren lazen, ja, dat was niet af. We stopten midden in een zin. Het ging verder. De Heer is opgewekt uit de doden en uit de dood! Dat maakt het pas tot echt goed nieuws. Zonder dat heb je geen evangelie. God zij dank, werd Hij opgewekt! Paulus legt dat voor de Corinthiërs nog eens vast aan de hand van veel ooggetuigen, die Hem hebben gezien. Ook de apostel zelf werd ooggetuige en juicht over dit geweldige feit: 'Hij is opgewekt op de derde dag!' Leven ...! Leven dat God geeft, dat zal het zijn. Daarom kijken we over alle graven, boven al het verdriet, uit naar die heerlijke dag van de bazuin van God. Want ook dan is daar: leven, genade en heerlijkheid!

maandag 6 apr. **Johannes 20:15-17**

*"Vrouw waarom weent jij? Wie zoekt jij?" Zij meende, dat het de hovenier was, en zei de tot Hem: "Heer, als jij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar jij Hem hebt neer gelegd en ik zal Hem wegnemen." Jezus zeide tot haar: "Maria!" Zij keerde zich om en zeide tot Hem ik het Hebreeuws: "Rabboeni", dat wil zeggen: Meester!*

Maria kwam die ochtend bij het graf. Zij kon haar ogen niet geloven. Het graf ... leeg? Ze was overmand door verdriet totdat ze Zijn stem hoorde: "Maria!" Dat kan je zomaar overkomen, dat je overmand wordt door je omstandigheden, dat je niet meer ziet dat het graf leeg is. Maar het is waarheid geworden: de profetie is vervuld: Jezus is opgestaan! Dat is de praktijk waarmee we mogen leven: Christus in ons. En dat maakt deze dag tot een prachtige dag.

dinsdag 7 apr. **Johannes 20:16-18**

*'Jezus zeide tot haar: "Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: "Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God."*

Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.' "Mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God ..." Maria ging heen en vertelde dit nieuws aan de discipelen: wat ik nu heb gezien en gehoord! Hij is mijn Vader; Hij is mijn God! Wat is dat dichtbij! Hij overziet je leven, deze dag van minuut tot minuut. Dat is waard om aan iedereen door te vertellen. Deze boodschap draagt u vandaag en deze boodschap mag u vandaag doorvertellen: Hij is mijn Vader en mijn God! Dat maakt deze dag tot een goede dag.

woensdag 8 apr. **Johannes 20:19-20**

*'Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: "Vrede zij u!"'*

Het was avond geworden en donker, de deuren waren op slot, de discipelen waren bang voor een aanslag door de Joden. En dan gebeurt er iets onverwachts: geen deur die op gebroken wordt, geen dreigende taal die gesproken wordt, maar Iemand die zegt: "Vrede zij U!" Jezus laat Zich aan de discipelen zien, met een mooie boodschap. Niet: verstop je in het donker en doe de deuren op slot; maar Hij geeft hun de opdracht: "Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u." <sup>Joh.20:21 6</sup> Waarom kregen zij deze taak? Om te laten weten dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Hij is opgestaan en Hij leeft! Dat mogen wij ook weten en dat maakt deze dag tot een bijzondere dag.

donderdag 9 apr. **Johannes 20:24**

*'En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: "Wij hebben de Here gezien!" Maar hij zeide: "Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in Zijn zijde, zal ik geenszins geloven."*

En na acht dagen waren Zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: "Vrede zij u!" Hier klinkt een 'maar' van Thomas; hij stelt een voorwaarde: Alleen als ik Zijn wonden zie, zal



ik geloven. Maar als Jezus binnenstapt, komt Hij opnieuw met de boodschap: "Vrede zij u!" Wat wonderlijk, Jezus ziet geen problemen, geen gesloten deuren, geen ongeloof. "Voel maar; Ik ben het", zegt Hij tegen Thomas. Dan antwoordt Thomas: "*Mijn Here en mijn God!*" Dat zijn dezelfde woorden die Jezus sprak in Johannes 20 vers 17: "*Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.*" Jezus laat zien dat Hij de Christus is, de Zoon van God. Onvoorwaardelijk. Wij zien niet, maar weten: mijn God en Vader! Dat geeft onvoorstelbare vrede in uw hart. Dat maakt deze dag een vredevolle dag.

vrijdag 10 apr. **Johannes 21:1-6**

*'Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias en Hij openbaarde Zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Natanaël van Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: "Ik ga vissen." Zij zeiden tot hen: "Wij gaan met u mede." Zij betrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de over; de discipelen wisten echter niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen: "Kinderen, hebt gij ook enige toespis?" Zij antwoordden Hem: "Nee." Hij nu zeide tot hen: "Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden." Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen.'*

Jezus laat opnieuw zien, dat Hij is opgestaan en leeft. Dit keer wederom aan de discipelen, die aan het vissen waren. Ze hadden hun dagelijks werk weer opgepakt, maar vingen niets. Dan is Jezus daar! Hij laat zien dat Hij betrouwbaar is, dat ze op hem kunnen rekenen Hij is opgestaan! Dit is de derde keer dat Hij Zich openbaarde na Zijn dood en opstanding. Wij mogen rekenen op de verheerlijkte Heer. Hij is levend en krachtig. Dat maakt deze dag tot een vreugdevolle dag.

zaterdag 11 apr. **Johannes 21: 24-25**

*'Dit is de discipel, die van dingen getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.'*

Alle boeken van de hele wereld? Onvoorstelbaar wat Jezus deed toen Hij op aarde was. En dat is nog niet te vergelijken met wat Hij nu doet in ons leven! Kent u het lied nog: Tel uw zegeningen? Bedenk vandaag eens alle dingen die God in uw leven gedaan heeft. Als u dat een leven lang doet, kunt u misschien zelf ook een boek schrijven, van de zegeningen die God geeft in uw leven. Wat zijn dan die zegeningen? Hoe vat ik die samen? Met de woorden: vrede met God door Christus Jezus, onze Heer. Christus in ons, dichterbij kan niet! Dat maakt deze dag tot een veilige dag, geborgen in Christus.

zondag 12 apr. **2 Corinthiërs 4:16**

*'Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.'*

Een cardioloog zou Paulus toch echt tegenspreken. Paulus geeft aan dat leeftijd geen enkele invloed heeft op je hart. Je innerlijke mens- je hart/overwegingen/geestelijke gesteldheid- wordt elke dag weer vernieuwd. Elke dag opnieuw mag je je verheugen op onze toekomst boven, je verheugen op Gods plan, je verheugen op Gods liefde. Daar kan geen cardioloog tegen op.

maandag 13 apr. **Spreuken 10:22a**

*'De zegen van Jahweh maakt rijk ... [proeveCV]*

De zegen van God is van doorslaggevende betekenis. De stamletters van het Hebreeuwse woord voor 'zegen' betekenen 'knie'. Dat geeft aan wat de juiste houding van de mens jegens God moet zijn. Alleen Jahweh is groot!<sup>Ps.145</sup> Die (ver)houding wordt eveneens bedoeld als de vertaling spreekt van een mens die zelf God 'zegt'. In beide gevallen maken wij ons door te knielen symbolisch voor Hem kleiner. Werken zonder Gods zegen is vergeefse moeite, want Hij is het die iemand rijk doet zijn. Gaat het hier om materiële rijkdom? In eerste aanleg wel, maar door de context kan het evenzeer een geestelijke waarheid betreffen. Lees 1 Timotheüs 6:9-10 en 17 maar!



dinsdag 14 apr. **Spreuken 10:22b**

*'... en Hij voegt er geen smart bij.'* [proeveCV]

Het Hebreeuwse woord voor 'smart' bevat de stamletters die 'hout' betekenen. Hout wijst op de zware inspanningen zoals die destijds aan het bewerken van en het werken met hout verbonden waren. Er is smart bij het baren van kinderen.<sup>Gen.3:16</sup> Wie probeert op eigen kracht zijn dagelijks brood te verdienen, ondervindt smart.<sup>Ps.127:2</sup> Het woordje 'smart' treffen wij ook aan in Jeremia 22:28.2 Daar blijkt het woord meer betrekking te hebben op een speciaal houtproduct: een afgodsbeeld. Wat heeft dat met smart te maken? Welnu, afgoden- zoals afgod 'economie' of afgod 'carrière'- kennen alleen het keiharde principe van 'voor wat hoort wat!' God niet! God heeft ons, leden van de gemeente die het lichaam van Christus is, in Zijn onmetelijke liefde in louter genade gered!<sup>Ef.2:4-5</sup>

woensdag 15 apr. **Spreuken 16:9a**

*'Het hart van de mens bedenkt zijn weg ...'* [proeveCV]

De Schrift spreekt over het hart als de denkbeeldige plaats waar plannen gesmeed, besluiten gevormd en gedachten geboren worden. Wij kunnen slechts gissen over wat zich in iemands hart afspeelt. God kan echter wél in een mensenhart kijken en weet exact wat daarin omgaat.<sup>1Sam.16:7 en 1Kon.8:39</sup> Het Hebreeuwse woord dat hier met 'bedenken' is vertaald, wijst op een creatief denken. Een paar voorbeelden: in Amos 6:5 gaat het om het bedenken van nieuwe muziekinstrumenten, in 2 Kronieken 26:5 om het bedenken van nieuw wapentuig, in Psalm 140:5 om een manier om de regering van koning David omver te werpen. Ieder mens bedenkt voor zichzelf wegen, maar vaak ten koste van anderen. Dat geeft aan het woord veelal de ongunstige kleur van 'beramen'. Mensen zijn immers notoire doelmissers. Laten wij daarom geen eigengereide plannetjes beramen, maar geheel bedacht zijn op wat boven is, niet wat op de aarde is!<sup>Kol3:1-3</sup>

donderdag 16 apr. **Spreuken 16:9b**

*'... en Jahweh zet zijn schreden vast.'* [proeveCV]

Wanneer de mens eenmaal een weg bedacht heeft, wil hij die daadwerkelijk ook bewandelen. Het Hebreeuwse woord dat hier met 'schreden' vertaald is, slaat niet op gewoon lopen, maar op lopen in een bepaald ritme, zoals bij schrijden of marcheren. In 2 Samuël 6:13 waren het de schreden van de dragers van de ark, die met elkaar in de pas liepen. Schreden worden dus bewust, met opzet en met een bepaald oogmerk gezet. God let op de weg die een man gaat en 'ziet al zijn schreden'.<sup>Job 34:21</sup> Iemand bij wie God zijn schreden vastzet, staat daarop zo vast als een huis. Wij nu, die Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben, mogen in Hem wandelen, geworteld en opgebouwd wordend in Hem en bevestigd wordend in het geloof.<sup>Kol.2:6-7</sup> Zo zet God in deze era onze schreden vast!

Vrijdag 17 apr. **Jeremia 1:11-12**

*'En het woord van Jahweh komt tot mij met te zeggen: "Wat zie jij, Jeremia?" En ik zei: "Een tak van een amandelboom zie ik." En Jahweh zei tot mij: "Jij hebt het goed met dit te zien! Want Ik ben wakende over Mijn woord, om het te doen!"'* [proeveCV]

Het Hebreeuwse woord voor amandelboom heeft stamletters die 'wakker' of 'waakzaam zijn' betekenen. De amandelboom is de eerste boom die na de winter bloeit- een ware lentebode! Zijn bloesem is het beeld van het leven dat uit de ogenschijnlijk dode aarde en takken ont waakt. In de geciteerde profetie plaatst Jahweh het als symbool van Zijn waakzaamheid, van het onverkort nakomen van Zijn Woord. Dat geeft Zijn volk de garantie dat Hij met hen en met alle natiën tot Zijn doel zal komen. Voor ons geeft dat een extra garantie dat wij te Zijner tijd onze Heer en Redder in de lucht zullen ontmoeten om voor altijd tezamen met Hem te zijn!<sup>1Thess.4:12-17</sup> Plant een amandelboom!



zaterdag 18 apr. **Romeinen 8:19**

*'Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.'*

Het Griekse woord dat het NBG met 'reikhalzend verlangen' heeft vertaald, betekent eigenlijk 'voorgevoel'. Maar dan gaat het niet om een onbestemd of angstig voorgevoel, maar om de ingeving dat iets vast en zeker zal gebeuren. Het woord komt alleen nog in Filippenzen 1:20 voor, waar het in één adem met 'verwachting' genoemd wordt. De ganse schepping heeft weliswaar het voorgevoel dat er iets moois zal komen, een soort Utopia, maar denkt steeds dat wel zonder God te kunnen realiseren. Het toppunt van deze hoogmoed is de antichrist. De ganse schepping heeft nog steeds niet door dat het mooist denkbare zal zijn: God alles in allen, allen dicht aan Zijn hart gedrukt! Wij mogen uitzien naar dat snel naderbij komende moment waarop wij 'in no time' van de aarde weggerukt zullen worden om onze Heer en Redder in de lucht te mogen ont moeten. Dan zullen wij voor altijd tezamen met Hem te zijn! Is er een mooier voorgevoel en vooruitzicht denkbaar?

zondag 19 apr. **Spreuken 27:19**

*'Zoals water het aangezicht tot een aangezicht weerkaatst, zó weerkaatst het hart van de mens tot een mens.'* <sup>[proeveCV]</sup>

Wie in het water kijkt, ziet op de waterspiegel zijn gelaat weerkaatst. Volgens de Schrift geldt dat ook voor iemand die in zijn hart kijkt: hij ziet zichzelf daarin weerspiegeld. Waarom zou zelfbespiegeling belangrijk zijn? De Heer onderzoekt ons hart en weet beter dan wijzelf wie wij in wezen zijn. Eerlijke zelfbespiegeling kan ertoe leiden dat wij met walging de schimmelplekken van het kwaad ontdekken die nu eenmaal in ieders hart voorkomen. Uitspraak van Jahweh: *"Want het boetseersel van het hart van de mens is kwaad vanaf zijn jeugd."* <sup>Gen 8:21</sup> Jezus wees daar eveneens op. <sup>Matth.15:19</sup> Nochtans heeft God ons van harte lief. Dat is de zekerheid die Paulus ons in zijn evangelie mocht doorgeven. God ziet ons nu reeds als een nieuwe schepping, als een nieuwe mensheid, met een hart dat de moeite van het aanzien waard is: volkomen heilig en smetteloos, zonder enige vlek of rimpel of iets dergelijks! <sup>Ef.5:27</sup> Laat uw hoofd dus niet hangen, maar dank de Vader met blijdschap voor die liefdevolle genade en zekerheid!

maandag 20 apr. **Johannes 9:1-5**

*'En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 4 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld.'*

Jezus is het licht van de wereld! Het bijzondere aan dit verhaal is dat het plaatsvindt rond Chanoeka, het feest van het licht. Het is alsof Jezus wil laten zien wie het ware licht is en dat Hij degene is die je daar de ogen voor kan openen. Hij heeft ons de ogen geopend en wij mogen in Zijn licht en waarheid wandelen, ook vandaag.

dinsdag 21 apr. **Johannes 9:6-11**

*'Na dit gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde hem het slijk op de ogen, 7 en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. 8 De burenen dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat te bedelen? 9 Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar hij lijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. 10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn [dan] uw ogen geopend? 11 Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende'*

Jezus gaat hier tegen twee wetten, Takanoth, van de farizeeën in. Het is Sabbat en dan is het verboden om slijk te maken en ook stuurt hij de blinde naar Siloam toe, en dat is verder dan een sabbatreis. Toch doet de blinde man wat Jezus zegt en wordt genezen. De werken Gods moeten in hem openbaar worden. Het wonder van genezing draait niet om de genezing, maar om dat wat er mee bereikt wordt. De man gaat zien wie Jezus is.



woensdag 22 apr. **Johannes 9:12-17**

*'En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zeide: Ik weet het niet. 13 Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën. 14 Nu was het sabbat op de dag, dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. 15 Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij, en nu kan ik zien. 16 Sommige dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens komt niet van God, want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. 17 Zij dan zeiden nog eens tot de blinde: Wat zegt gij van Hem, daar Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet.'*

De man komt op dit moment niet verder dan dat hij van Jezus denkt dat hij een profeet is. Dat kan ik me ook wel voorstellen met zo'n kruisverhoor van de farizeeën. Zij zien niet het wonder en de genezen man, zij zien slechts dat de regels niet gevolgd worden. Hier zit een voorbeeld voor ons in. Soms gaat het niet zoals wij denken dat iets moet gaan en dan zijn we al snel veroordelend. Kunnen we daar overheen stappen en met liefde naar die ander kijken?

donderdag 23 apr. **Johannes 9:18-23**

*'De Joden dan geloofden niet van hem, dat hij blind geweest en ziende geworden was, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem, die ziende was geworden, 19 en zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt, dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? 20 Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten, dat dit onze zoon is, en dat hij blind geboren is; 21 maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet, en wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet; vraagt het hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij zal voor zichzelf spreken. 22 Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang waren voor de Joden, want de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. 23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn leeftijd, vraagt het hemzelf.'*

De farizeeërs willen er niet aan dat deze man echt genezen is. Er moet iets achter zitten. Je mag niet zomaar hun regels overtreden, en zeker Jezus niet! Dadelijk blijkt het nog allemaal waar te zijn wat Hij verkondigt. Ik herken wel wat in die verstoktheid van je eigen gelijk, soms is het beter om toe te geven en dan zul je ontdekken dat de Waarheid je vrij maakt!

vrijdag 24 apr. **Johannes 9:24-29**

*'Zij riepen dan ten tweeden male de man, die blind geweest was, en zeiden tot hem: Geef Gode de eer; wij weten, dat deze mens een zondaar is. 25 Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik, die blind was, nu zien kan. 26 Zij dan zeiden tot hem: Wat heeft Hij aan u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen geopend? 27 Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, en gij hebt er niet naar gehoord; waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van Hem worden? 28 En zij scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van Hem, maar wij zijn discipelen van Mozes; 29 wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet, vanwaar Hij komt.'*

Wij, de gelovigen die jaren later leven, weten waar Jezus over praat. Hij moest sterven en opstaan en kreeg daarna de naam boven alle namen. Hij werd Heer en nam plaats aan de rechterhand van God. Een plaats waardoor niks Hem uit handen loopt. Onze zekerheid iedere dag.

zaterdag 25 apr. **Johannes 9:30-34**

*'De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. 31 Wij weten, dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij. 32 Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. 33 Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen. 34 Zij antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen hem uit.'*

De blinde, of eigenlijk ziende, ziet scherp wat er aan de hand is en concludeert terecht dat Jezus Godsvruchtig is. Het is mooi om te zien hoe hier de blinde diegene leert die menen ziende te zijn. Het zou mooi zijn als wij hierin op de blinde man mogelijk en scherp mogen zien wie Jezus is en wat Hij gedaan heeft!



zondag 26 apr. **Johannes 9:35-40**

*'Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en Hij zeide, toen Hij hem aantrof: Geloofst gij in de Zoon des mensen? 36 Hij antwoordde en zeide: En wie is Hij, Here, dat ik in Hem moge geloven? 37 Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. 38 Hij zeide: Ik geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neder. 39 En Jezus zeide: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. 40 Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën, die bij Hem waren, en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? 41 Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; daarom blijft uw zonde.'*

Mooi, eerst was Jezus slechts een profeet, nu gelooft de blinde man dat Jezus de zoon des mensen is. Op deze manier leert Jezus niet slechts de blinde man, maar hij laat ook zien dat de Farizeeërs, die alles zo goed menen te weten in werkelijkheid de echte blinden zijn. Jezelf op de borst kloppen vanwege al de kennis die je meent te hebben houdt je in werkelijkheid af van de dingen waar je echt van kan leren.

maandag 27 apr. **1 Timotheüs 6:14-16**

*'... dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen*

Vandaag koningsdag, feestdag, dag van verbinding. De apostel Paulus spreekt hier over een "koningsdag", over de verschijning van onze Here Jezus Christus. Wat een dag zal dat zijn! En tot die dag.....*"laat de broederliefde blijven" !* Hebr. 13:1

dinsdag 28 apr. **Hebreeën 13:2**

*'Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.'*

De rest van deze week lezen wij uit de brief aan de Hebreeën, onze verbondenheid is met hen, Gods uitverkoren volk en onze Here Jezus Christus. Denk hierbij b.v. aan Abraham en aan Lot. Voor ons betekent het de zorg voor en aan elkaar, zorg voor wezen en weduwen. En God zelf brengt mensen en "boden" op onze weg. Niemand anders, dan U alleen, leidt ons zo door ons leven heen. Dank U wel!

woensdag 29 apr. **Hebreeën 13:3**

*'Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebben.'*

Er is veel lijden en vervolging in de wereld, ook hier. Hoewel we nog in vrijheid mogen leven, worden de tijden er niet beter op. De onverdraagzaamheid omtrent gelovigen neemt hand over hand toe, wat betreft principes. Paulus ondervond zelf ook veel tegenstand, vervolging en lijden, zo lezen wij in zijn brieven. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden, zo schrijft hij aan Timotheüs.<sup>2 Tim.3:12</sup> En verder in deze brief getuigt hij: *in alles heeft de Here mij bijgestaan en kracht gegeven.* En zo eindigt hij deze brief met een ode aan HEM : HEM zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen! Dank U Vader, dat U nooit loslaat wat U bent begonnen ook in mijn en uw leven.

donderdag 30 apr. **Hebreeën 13:4**

*'Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.'*

Het oordeel hierover is geheel aan God.....dus niet aan ons. Bij huwelijk, bijbels gezien, denken wij ook aan Israël en de gemeente, als lichaam van Christus: Bruid en bruidegom. Ons lichaam is een tempel van Gods Geest, Die in ons woont.....1Kor.3 Want de tempel van God en dat bent u, is heilig. *Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van Heilige Geest, Die in u woont, Die u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam!*<sup>1Kor.6:19-20</sup>