

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling. Citaten met * komen uit de Herziene Statenvertaling(2010) (hSV).*

dinsdag 1 mei **Prediker 1:1-11**

Het woord 'ijdelheid' (hSV: vluchtigheid) en de naam Abel hebben met elkaar te maken. En omdat Abel de eerste mens is die omgebracht werd, is in zijn naam te zien, dat de mens in zichzelf 'ijdel' (niets) is. Pas toen Jezus kwam, dé Zoon van Adam, brak uitzicht boven al dit ijdele door!

woensdag 2 mei **Prediker 1:12-18**

Salomo, dé zoon van David, koning in Jeruzalem (Prediker 1:1,12), onderzocht de dingen die onder de zon gebeuren. Zijn conclusie is: het is ijdel, leeg, najagen van wind, een kwelling voor de geest.

Salomo was een wijs man. Hij had Jahweh in een droom om wijsheid gevraagd én later gekregen.

Ons leven krijgt pas zin, als wij de ware Zoon van David leren kennen: de Heer Jezus Christus!

donderdag 3 mei **Prediker 2:1-11**

Salomo was ook ondernemer. Hij begon allerlei dingen. Hij dacht over alles goed na. Zelfs lachen, blijdschap bleek ijdel te zijn. Hij nam toe in rijkdom en de wijsheid bleef bij hem. Hij concludeerde, dat het alles geen voordeel onder de zon bracht, want dat kon pas zo zijn, toen de ware Wijsheid kwam: de Heer zelf!

vrijdag 4 mei **Prediker 2:12-26**

Uiteindelijk zegt Salomo, dat het goed is voor de mens, dat hij werkt en zwoegt en daarbij eet en drinkt, want het komt uit de hand van God (Prediker 2:24). Als we dat niet beseffen, is het allemaal zinloos en zonder doel wat wij hier doen, want alles gaat immers voorbij! God echter niet, die blijft en zegent, op Zijn tijd!

zaterdag 5 mei **Prediker 3:1-8**

Voor alles is een tijd. Daarmee wordt verder bevestigd, dat alles voorbij gaat en tijdelijk is. Als wij alleen voor dit leven onze verwachting op Christus stellen, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen, schrijft Paulus. Zelfs dat. De dingen krijgen pas zin, als er ook een verwachting is van een bijzondere toekomst! En die is er, dankzij de Zoon van God, die door Vader werd opgewekt uit de dood!

zondag 6 mei **Prediker 3:9-17**

Er staat *niet* in vers 11, dat God de eeuw of de eeuwigheid in het hart van de mens heeft gelegd. Er staat: '*... Hij (Elohim, God) heeft duisternis (onklarheid, onduidelijkheid) in hun hart geplaatst, zodat de mens niet het werk kan ontdekken, dat Elohim (God) vanaf begin tot einde doet ...'* Maar, als je als gelovige uit Zijn woord wéét wat God doet, heb je licht en zekerheid in je hart!

maandag 7 mei **Prediker 3:17-22**

Vers 17 laat zien, dat God rechtvaardig is. Hij zal zowel de rechtvaardige als de goddeloze richten, op Zijn tijd. Verder zegt Salomo, zoals in Genesis al vastgelegd was, dat zowel mens als dier naar één plaats gaan: zij keren allemaal terug tot stof (vers 20).

Wat geweldig: Paulus schrijft van opstanding en levendmaking, geweldige toekomst!



dinsdag 8 mei **1 Corinthiërs 2:6-10**

Afgelopen dagen lazen we de wijsheid van Salomo onder de zon. Paulus spreekt over een wijsheid van boven de zon; hogere wijsheid, die tevoren niet bekend was. Het gaat dan om een wijsheid die verborgen was en die spreekt van de heerlijkheid van het lichaam van Christus! Als de wereldleiders van die dagen geweten hadden van die wijsheid, dan zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben!

Wat een genade, dat wij daar zicht op hebben!

woensdag 9 mei **Efeziërs 1:2-6**

Deze dingen waren Salomo onbekend. De zegeningen van het lichaam van Christus zijn uitsluitend geestelijk en te midden van de hemelingen. Dáár ligt onze verwachting; dáár zal onze bediening volledig tot ontplooiing komen. Hier komen wij in het hemelse bereik, ons vóór de nederwerping van de wereld geschonken! Dank U wel!

donderdag 10 mei **Efeziërs 1:19-23**

Christus Jezus heeft de hoogste plaats ontvangen. Hij is als hoofd boven alles aan het lichaam geschonken. Wij erkennen Hem als hoofd boven alles. Om Hem in die positie te plaatsen was grote (opstandings)kracht nodig. Deze kracht werkt ook in ons, die geloven (vers 19). Vandaag!

vrijdag 11 mei **Efeziërs 2:5-10**

Genade, genade, genade! Overstromend! We zijn erin geplaatst. Niet uit werken – spreekt voor zich. We zijn gered voor genade. Dat wil zeggen: dat we Zijn genade zullen tentoonspreiden te midden van, en dus aan de hemelse krachten en machten. Hij heeft ons tevoren gereedgemaakt voor goede werken. Ook die van vandaag!

zaterdag 12 mei **Efeziërs 3:8-13**

Paulus ontving bijzondere genade om onder de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als evangelie te verkondigen. De uitgeroepen zouden steeds de veelvuldige wijsheid van God aan de hoogste hemelingen bekendmaken. Een bediening waar je stil van wordt als je beseft dat ook u, jij, ik daarvoor geroepen zijn!

zondag 13 mei **Efeziërs 4:1-6**

God werkt de wandel in ons uit, die hoort bij zo'n hoge roeping. Eenheid is in het vlees ver te zoeken, dat zien we om ons heen. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld, elkaar in liefde ver dragen.... Ooohhh, als dat gaat gebeuren....

De zevenvoudige eenheid van de geest is er; laten wij die bewaren in de band van de vrede!

maandag 14 mei **Efeziërs 4:30-32**

Naar elkaar toe: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenken, zoals God in Christus ons dagelijks genade schenkt, dat is het werk van heilige geest in ons. Dat bewerkt het evangelie van genade en verzoening. Heerlijk als dat gaat functioneren tussen broeders en zusters.

dinsdag 15 mei **Efeziërs 5:1,2**

Wij volgen geen mensen na. Wij lopen geen sterke leiders achterna; wij zijn navolgers van God, geliefde kinderen, en roepen 'Abba! Vader!' Dicht bij Vader leven doet in liefde wandelen, dag in dag uit. Dat is voor Hem een aangename geur, zoals de overgave van Zijn Zoon dat is!



woensdag 16 mei **Psalm 56**

'Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in Uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?' (vs.9). *'Gesteld'* – andere vertaling: *'geteld.'* Niets uit je leven gaat God voorbij. Hij weet waar je bent, tekent dat op. Je tranen worden in een kruik bewaard, ze zijn kostbaar voor God. In vs.12 staat: *'in God vind ik mijn vastheid'* (vert. Gerhardt/Van der Zeyde).

Jij en ik ook!

donderdag 17 mei **Handelingen 1:1-11**

'En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.' Twee mannen in witte klederen herinneren hen aan wat de Schriften zeggen. *'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen.'* Zacharia 14:3-4 zegt, dat Zijn voeten weer op de Olijfberg zullen staan! Met macht en heerlijkheid zal Hij terugkeren (Matth. 24:30) naar de leden van Zijn volk, die verwachtend naar Hem uit hebben gezien.

Er wacht toekomst, Hij houdt Zijn woord, zal de profetieën vervullen!

vrijdag 18 mei **1 Thessalonicenzen 4:13-18**

Hoe zit het met de gemeente, het lichaam van Christus? Paulus zegt, dat Christus de leden ervan ontmoeten zal in de lucht. Dat is vóór Hij Zijn voeten op de Olijfberg zet!

Wij mogen elkaar bemoedigen met dat uitzicht! We zullen mét Hem zijn!

zaterdag 19 mei **Romeinen 5:8**

'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.' Dat is het fundament voor wat de Romeinen-brief zegt over liefde.

Wat jij en ik weten en geloven, mogen wij vandaag laten zien!

zondag 20 mei **Romeinen 1:7 (1)**

'genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.' Zo begint Paulus zijn brief aan de Romeinen. Je leest waar hij vol van is, wat hem beweegt. Daarvan getuigt hij. *'genade en vrede'* – dat is nog eens iemand groeten! Woorden, die uit Gods vaderhart in ons leven klinken!

maandag 21 mei **Romeinen 1:7 (2)**

'genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.' Welk beeld heb je bij *'genade'*? Denk aan water, dat altijd naar het diepste punt stroomt. Zo stroomt Gods genade in het diepste en donkerste van een mens. God zoekt ons op en is ook vandaag weer dicht bij ons. *'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn zoon, Jezus Christus, onze Here.'* (1 Cor.1:9)

dinsdag 22 mei **1 Timotheus 1:12-16**

Zie je wie God aanneemt? Zijn liefde neemt hen aan die het niet verdienen en geeft hun kracht naar de rijkdom van genade, vrede en liefde. Kijk hoe Hij met Paulus omging. Zou Hij jou weigeren? Nee, God heeft je lief! Vandaag, morgen, overmorgen, elke dag!



woensdag 23 mei **1 Timotheus 1:14**

'... en zeer overvloedig is de **genade** van onze Here geweest, met het geloof en de liefde van Christus Jezus.' Een onophoudelijke stroom genade – overvloedig! De Griekse woorden *genade* (charis), *vreugde* (chara) en *dank* (eucharistia) zijn verwant. Met de volgende definitie mogen jij en ik de dag in: genade is dat wat vreugde oproept en tot dankbaarheid leidt. Ook vandaag bij jou en mij!

donderdag 24 mei **Titus 2:11-14**

Gods genade is verschenen – '*... heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden ...*' Opvoeden heeft met liefde te maken: je wilt de ander tot zijn doel laten komen, als mens laten groeien, laten beseffen wie Hij voor je is en wat Hij voor je doet! Je mag vandaag beseffen, dat je leven tot zijn eer mag zijn. Je hebt toekomst – daaruit mag je leven!

vrijdag 25 mei **Romeinen 5:1-2**

Wij staan in de *genade* en dan valt het tweede accent: '**vrede** [zij u] van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.' Romeinen 5:1 – '*Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus.*' De deur is geopend. Denk aan het oog van een wervelstorm – daar heerst rust, terwijl eromheen de storm woedt. Door wat Christus deed, hebben we vrede met God. Die werkt uit in ons leven: we hebben de vrede van God.

zaterdag 26 mei **Filippenzen 4:6-7** (CV)

'*Weest in niets bezorgd, maar laten jullie verzoeken in alles, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God.*' Vers 7 markeert waar we de afgelopen dagen over gelezen hebben: '*En de vrede van God, die al het denken te bovengaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.*' D.i. een vesting op een berg – niet je gedachten, die alle kanten kunnen uitschieten, maar verzekerd bewaard zijn in Hem.

zondag 27 mei **Kolossenzen 3:15** (CV)

'*En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen zijn, scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar.*' Jij en ik weten niet alleen van '*genade ... en vrede*', maar leven genade en vrede uit op de plaats, waar God ons in Zijn wijsheid neerzet, om Hem te dienen!

maandag 28 mei **Filemon vs.25** (CV)

'*De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen!*' Aan het begin en het einde van Paulus' brieven staat het woord '*genade*'. Dan gaat het niet om aardse bezittingen. God voedt jou en mij ook geestelijk. De woorden die je leest en overdenkt, gaan met je mee de dag in. Ze bepalen jou en mij bij hetgeen werkelijk belangrijk is! Dat draagt je, geeft je toekomst, is elke dag je geestelijke rijkdom.

Fijne dag!

dinsdag 29 mei **Kolossenzen 3:12-14** (CV)

'*Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, elkander verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand een klacht heeft, en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid.*' God heeft kleding voor je klaargelegd. Die trek je aan. Zie je wat je ten slotte over alles aantrekt? *Liefde!* Dat is wat we van elkaar zien en wat anderen van ons zien! En ... die uit zich in alles wat hier staat!



woensdag 30 mei **Exodus 15:1-3**

Het volk van God is uit Egypte en door de Schelfzee getrokken. Aan de oever van die zee wordt het lied van Mozes gezongen. In de verzen die wij gelezen hebben, staan allemaal uitspraken over *wie God is*. Het gaat om zijn naam. Als je het hele lied leest (vs.1-18), lees je in vers 1 '*Hij is hoog verheven*' en in vers 18: '*De Here regeert voor altoos en eeuwig.*' Dat zijn de twee sleutelteksten, als het volk wordt uitgeleid. Hij zet alles op Zijn plaats en is degene die werkelijk alle macht heeft! Ook vandaag!

donderdag 31 mei **Kolossenzen 1:16** (CV)

'... want in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het al is door Hem en tot Hem geschapen.' Dat is wat we weten en waar we mee rekenen! God regeert! Hij werkt Zijn plan uit en Paulus schreef over waar dat naartoe leidt: God zal zijn de God, de Vader en de Redder van alle mensen!

En voor jou en mij is Hij dat vandaag!