

Leesrooster 2010-11

1 tot en met 28 nov. 2010

maandag 1 nov. **1 Samuel 17:1-3 (1)**

1 Samuel 17 licht gebeurtenissen toe, die vooruitwijzen naar het kruis van Christus. Het is het verhaal van David en Goliath. David is een jonge man, die zich niet imponeren laat door wat hij ziet, maar hij rekent met *'de levende God'*. Zijn er onder de strijders van toen geweest die *'meer'* gezien hebben dan David, die met een slinger en een steen Goliath velde? Het wees vooruit naar Golgotha (Goliath – Golgotha), de plaats waar de kop van de slang vermorzeld zou worden en de dood zijn macht werd afgenomen. De komende dagen lezen wij daarover!

dinsdag 2 nov. **1 Samuel 17:1-3 (2)**

In vs. 1-3 staat het decor rond David en Goliath. De Filistijnen bedreigen ook tijdens Sauls regering de Israëlieten. De namen van de plaatsen waar de troepen legeren, zeggen ons iets. Zo worden achter de feiten de eigenlijke krachten in de geschiedenis zichtbaar. *'Efes-Dammin'* heeft met *'grens'* én met *'bloed'* te maken. Er is een grens, die stervelingen niet over kunnen steken: de dood. Het hebreeuwse woord voor *'terebint'* betekent zowel *'vloek'* als *'terebint'* (eik). Een profetische verwijzing naar Galaten 3:13 - *'vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.'*

woensdag 3 nov. **1 Samuel 17:4-7**

Dan wordt het licht op de vijand gezet: Goliath, een man tussen de legers. Groot en imponerend, dat moet wel iemand met macht en invloed zijn. Hij is *'6'* el groot, de wapenrusting bestaat uit *'6'* stukken, in het gewicht van zijn speer zit ook een *'6'*. Denk je ook aan Openbaring 13:18 – het getal van het beest (666)?! In het dal staat een reus, met het zwaard van de dood in zijn hand. Is er iemand, die dat dal durft in te gaan om die vijand te doden? Paulus wijst op Gods plan – *'de laatste vijand, die onttronend wordt, is de dood.'* (1 Cor. 15:26). Maar hoe?

donderdag 4 nov. **1 Samuel 17:8-11**

De Filistijn wil strijden met een Israëliet. Is er iemand, die de kracht van de dood kan vernietigen en erdoorheen leiden? *'Toen Saul en geheel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, werden zij verschrikt en vreesden zeer.'* De woorden van Goliath legden hen a.h.w. lam.

Die strijd aangaan kon niemand, tot Gods zoon kwam – Die *'door Zijn dood heen hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.'* (Hebr. 2:14-15) Dat is evangelie, dat is zonsopgang over een duistere wereld. Er is toekomst en God bewerkt die!

vrijdag 5 nov. **1 Samuel 17:12-15 (1)**

God zet David in. Niet een nog grotere strijder. Hij werkt op een heel andere manier. *'... niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn geest.'* (Zach. 4:6). Geen legermacht, geen lichamelijke kracht, maar Gods geest bevrijdt! Het hangt niet van *'vlees'* af, maar van God. Als je tegenover een *'Goliath'* staat, midden in een uitzichtloze situatie zit, heb je Gods geest nodig. Je mag het van Hem verwachten. Zijn naam zegt het al: *'Ik ben er, Ik zal er zijn.'*

zaterdag 6 nov. **1 Samuel 17:12-15 (2)**

Je leest over Davids achtergrond. Hij is de zoon van Isai uit Bethlehem – een profetische knipoog naar Micha 5:1 – *'En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein*



onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.'

David is de 8^e zoon. Na '7', getal van de volkomenheid, komt '8' – beeld van een nieuwe schepping, beeld van Christus. Van Hem staat er niet alleen 'eerstgeborene der ganse schepping', maar ook 'eerstgeborene uit de doden'. Na een eerstgeborene volgen de 'andere' kinderen – dat is toekomst, jouw toekomst!

zondag 7 nov. **1 Samuel 17:16 (1)**

'De Filistijn nu kwam des morgens en des avonds naar voren en stelde zich op, veertig dagen lang.' Het lijkt wel hersenspoeling. Hier wordt een geestelijke strijd gevoerd. Dat is de tactiek van de tegenstander: het denken beïnvloeden. Paulus zegt niet voor niets: *'wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.'* (Rom. 12:2) Als je iemands gedachten lam kunt leggen, heb je gewonnen. Goliath is er 's morgens en 's avonds: de dag van de Israëlieten begint en eindigt met vrees. Wat moet met jou de nacht en de nacht ingaan? Wat God zegt, wat je beseffen doet: Hij is er!

maandag 8 nov. **1 Samuel 17:16 (2)**

'veertig dagen lang' – '40' is vaak getal van beproeving. 40 dagen lang kijkt Israël in het dal van de schaduwen des doods. Vrees en vertwijfeling kunnen je overvallen, maar je hebt Gods woord. Je weet, dat er toekomst gloort. Een gelovige mag daaruit leven en weten: uiteindelijk drukt God, de Vader, allen aan Zijn hart.

dinsdag 9 nov. **1 Samuel 17:17-18**

Vader Isaï stuurt David ('geliefde' betekent die naam), dat is een boodschap. Hij stuurt hem niet met lege handen. *'Neem toch voor uw broeders een efa van dit geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de legerplaats, naar uw broeders. En deze tien melkkazen moet gij aan de overste over duizend brengen en gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken.'* (17-18) '10' verwijst naar de 10 woorden op de stenen tafelen. Een 'efa' is '10' omers. 1 omer is de hoeveelheid manna, die het volk in de woestijn dagelijks verzamelen mocht. Je kunt zeggen: David heeft brood van het leven bij zich. Dat is voedsel, dat je geestelijke honger stilt en je geestelijke dorst lest. Zo drinkt God je met wat je nodig hebt.

woensdag 10 nov. **1 Samuel 17:19-22 (1)**

Isaï heeft alle vertrouwen in David. Hij staat op om diens opdracht uit te voeren. Zo is er nog een Vader, die Zijn zoon uitstuurt en alle vertrouwen in Hem heeft. Profetisch verwijst Davids komst ernaar. Hij zendt *'Zijn Zoon, ... geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.'* (Gal. 4:2-4) Zo ziet God je, als degene naar wie Zijn liefde uitgaat, bij wie Hij betrokken is, die Hem niet onverschillig laat. Ja, het gaat ook over jou!

donderdag 11 nov. **1 Samuel 17:19-22 (2)**

Op het moment dat David de legerplaats inkomt, staat Goliath weer op zijn plaats. Hoe reageren de Israëlieten? *'Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer.'* David kijkt heel anders. Hij ziet een mens die het volk van 'de levende God' tart. N.B.: Degene, die het volk heeft leren kennen als Degene die ingrijpt, uitleidt en redding schenkt. David bekommert zich om Gods heerlijkheid, want hij kent Hem! Zo mag jij ook 'de levende God' kennen!



vrijdag 12 nov. **1 Timotheus 2:1-8 (6)**

Het hangt niet van 'vlees' af. God heeft gedaan wat nodig was, in Hem! *'... de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een lofprijs voor allen.'* Hij is de lofprijs voor 'allen'! Voor heel de mensheid is de prijs betaald. Jij en ik hoeven zelf niets meer te doen. Dat is uitzicht op genade.

zaterdag 13 nov. **1 Corinthiërs 15:20-22**

'Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' Vs. 26 zegt het zo: *'De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.'* Daarop mag je in het verdriet zien. Dan snak je naar dat moment, met tranen in je ogen en je hart. Dat is wat staat te gebeuren! Dat is niet meer tegen te houden!

zondag 14 nov. **Psalm 115:1-18**

Hier zet de psalmdichter *'de levende God'* tegenover de afgoden, wat Hij doet en zij niet kunnen. *'Hij doet al wat Hem behaagt'* (vs. 3) herinnert aan 1 Timotheus 2:4 – *'God, onze Heiland (Redder), Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.'* Hij is schild en helper van Israël. Hij vergeet het volk niet. Vs. 18 spreekt het vertrouwen uit in God. Efeziërs 2:7 zegt: *'om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom Zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.'* Lees bij deze psalm Efeziërs 3:20-21. *'Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.'* Een tekst om je dag mee te beginnen en de nacht mee in te gaan!

Wij lezen in 2 Timotheus.

maandag 15 nov. **2 Timotheus 2:20,21**

Werd in 1 Timotheus 3:15 nog gesproken over *'het huis van God'* als pijler en fundament van de waarheid, nu wordt het door Paulus aangeduid als *'een groot huis'*. Wel enorme afmeting, misschien wel 1,5 miljard 'christenen', maar met veel vaten tot oneer. Er worden misschien wel veel 'goede werken' door verricht, maar het is de grote vraag of dit de werken zijn die GóD tevoren bereid heeft, opdat wij daarin wandelen (Efeziërs 2:10)! Laten wij dan wel wandelen in die werken waartoe God ons bereidt: *'voor iedere goede taak gereed.'*

dinsdag 16 nov. **2 Timotheus 2:22**

De 'begeerten van de jeugd' wordt vaak uitgelegd als zou het om seksuele begeerten gaan. Dat staat er echter niet. Het tekstverband wijst meer naar religieuze begeerten (lees vers 14-26). Veel jeugdige gelovigen worden getrokken door allerlei instituten en scholen, waardoor men dan 'grote dingen voor de Heer' kan gaan doen. Niet zelden leidt het gezinsleven van zulke jonge mensen onder hun enorme dadendrang (begeerten!). Veel weg van huis 'voor de Heer' en het gezin lijdt er zwaar onder. Het kan zelfs tot catastrofale gevolgen leiden.

woensdag 17 nov. **2 Timotheus 2:22**

Als we nog even aan gisteren terugdenken: de 'begeerten' wijzen ook in de twee andere teksten van 2 Timotheus op religieuze verlangens: 2 Timotheus 3:7 en 4:3. Het jagen naar gerechtigheid (Hebr.: tsedaqah) staat er tegenover. Dat 'tsedaqah' is: zorgen dat ieder ontvangt wat nodig is. Dus zij die in het werk van de Heer staan, geven eerst voldoende aandacht aan hun gezin en daarna aan de



gemeente! Verder zijn de kostbare geestelijke kwaliteiten als geloofstrouw, liefde en vrede zeer zeker van grote waarde om in de praktijk na te jagen!

donderdag 18 nov. **2 Timotheus 2:22**

Geloof en trouw – Paulus wijst op deze uiterst belangrijke, praktische vrucht van de geest van God in ons leven. Blijven bij wat je geleerd hebt en je toevertrouwd werd, blijven bij hen die God in je leven naast je zet, dat valt op in een wereld waarin de wetteloosheid toeneemt. Als gemeenteleden ben je aan elkaar gegeven om je geloof te beleven en trouw te zijn, in Zijn kracht.

vrijdag 19 nov. **2 Timotheus 2:22**

Gods liefde werkt in ons leven door. Daardoor hebben wij elkaar lief, zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is in de wereld niet te vinden; daar is het altijd: als jij aardig bent voor mij, doe ik aardig terug. Dat heeft niets met Gods liefde te maken. Gods liefde gaat met de ander verder, niet één of twee mijlen, maar tot het uiterste: de Heer had zijn discipelen lief 'tot het einde' (Johannes 13:1).

zaterdag 20 nov. **2 Timotheus 2:22**

Vrede met hen, die de Heer aanroepen uit een rein hart – Eén van de kostbare uitwerkingen van de verzoening is: vrede in ons hart en leven. Die werkt zich uit naar de (A)nder toe. De vrede van God in ons wezen, de vrede van Christus als scheidsrechter in ons hart, dat door geloof gereinigd is.

Laten we uitzien naar die reine (= vrij van religie) harten, die de Heer willen dienen en zo met elkaar optrekken, daarbij alles vermijdend wat die vrede kan verstoren! God geve, dat het bij ons zó is!

zondag 21 nov. **2 Timotheus 2:23-26**

Er worden regelmatig 'twistvragen' opgeworpen; velen zijn nog niet losgekomen van *alle* religieuze smetten. Veel vragen spitsen zich toe op eigen werken, de wet, rit(uel)en, enzovoorts.

In zo'n situatie is het voor een leraar vaak heel lastig werken. Vragen over deze dingen geven al heel snel aanleiding tot twist en ruzie. Talloze verschillende groeperingen zijn in de loop van de geschiedenis door afsplitsingen ontstaan. De leraar in deze dagen zal in diepe afhankelijkheid van zijn Heer het werk doen!

maandag 22 nov. **2 Timotheus 3:1**

Wij leven al 2000 jaar in 'de laatste dagen'. Als we terugkijken, zien we de grote waarheid van Paulus' woorden geïllustreerd. We leven in gevaarlijke tijden; er zijn heel veel verleidingen, juist op geestelijk/religieus gebied. Er is veel 'wind van leer'.

We zijn gefundeerd in de waarheid; dat doet ons vast staan met beide voeten in evangelie van Paulus. Genade, verzoening, heerlijkheid – daar leven we mee, ook vandaag!

dinsdag 23 nov. **2 Timotheus 3:2-4**

Zelfzucht en geldzucht (genegenheid tot zilver) zijn in het grote huis (het christendom) alom aanwezig; *met meer liefde voor genot dan voor God* is een maar al te ware uitspraak over de toestand van het christendom. Alle andere akelige dingen die opgesomd worden, lijken verbijsterend veel op wat Paulus in Romeinen 1:28-32 noemt. De 'kerk' is heel erg op de wereld gaan lijken!

Laten wij ons vandaag richten op de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God! En zo leven met Hem!



woensdag 24 nov. **2 Timotheus 3:5-7**

Het gaat om de vrucht van God (godsvrucht) in ons leven. Binnen het christendom is er vaak wel een *vorm* (NBG: schijn) van godsvrucht, maar het is zonder kracht van God. Uiterlijk lijkt het net echt, maar dat is het niet. Daarom is de tijd waarin we leven gevaarlijk. Er zijn veel geestelijke charlatans (bedriegers), die vaak uit zijn op geld, aanzien, vrouwen en macht, en zich niet bekommeren om de mens, de gelovige. Gods gericht over dit soort 'herders' lees je in Ezechiël 34.

donderdag 25 nov. **2 Timotheus 3:8,9**

Kennelijk zijn de namen van Jannes en Jambres in de overlevering bewaard gebleven, want in Exodus komen we hun namen niet tegen. Wel hun tegenstand tegen Mozes en Aäron. De gisteren genoemde charlatans staan de waarheid tegen. Zij manipuleren het woord van God, zodat het omgebogen wordt naar hun eigen filosofie. De tijd zal laten zien wat voor lieden dat zijn. Net als destijds bij Mozes. Zij kunnen de toets van de Schrift niet doorstaan; soms is hun 'mis'-leiding zó subtiel, dat veel gelovigen met hun mooie woorden meegaan!

vrijdag 26 nov. **2 Timotheus 3:10**

Timotheus volgt Paulus nauwgezet in zeven persoonlijke, geestelijke kwaliteiten: onderwijs, motief, voornemen, geloof, geduld, liefde, volharding. De eerste drie werken vanuit Paulus op Timotheus in, die dat in geloof verwerkt, en vervolgens wordt het zichtbaar in wat zó nodig is voor elke oudste die dient in het woord en het onderricht: geduld – liefde – volharding. Dat kan alleen door de geest van God!

zaterdag 27 nov. **2 Timotheus 3:11**

Paulus werd voortdurend achterna gezeten, vervolgd, met de dood bedreigd; hij leed onder allerlei omstandigheden, had weinig broeders die hem trouw bijstonden. Het lijden dat hem in de drie genoemde plaatsen overkwam, is na te lezen in Handelingen 13 en 14.

Vandaag de dag wordt het 'normale christelijke leven' ongeveer zo voorgesteld: als een comfortabel en rustig bestaan, waarbij men voor de wereld respectabel is en aanzien geniet en men bouwt tegelijkertijd een naam op binnen de christenheid. Dat wordt onmiddellijk anders als je Paulus gaat volgen!

zondag 28 nov. **2 Timotheus 3:12**

Als je God volgt in deze tijd, volg je Paulus. Als je godvruchtig wil leven in Christus Jezus, zal op een of andere manier vervolging je deel zijn. De Heer Jezus overkwam het, zo ook Paulus en Timotheus en daarna vele anderen. De weg van lijden omwille van Christus en Zijn woord is normaal voor een gelovige. En in dat lijden hebben we altijd de geweldige verzekering: de Heer is nabij!