

Wij lezen verder in 2 Timotheus.

maandag 29 nov. **2 Timotheus 3:13,14**

Afwijken van het evangelie van Paulus, nadat je het geleerd hebt, leidt onherroepelijk tot geestelijke schade en dus verlies. Er zijn vandaag nogal wat boze mensen en zwendelaars (vers 13). Daar zit de vader van de leugen achter. Deze mensen, wellicht heel religieuze mensen, zijn zelf misleid en erop uit ook anderen te misleiden. Het is goed niet alles te weten, maar we kunnen wel onderkennen, waar de afwijking zit door te toetsen aan de Schrift!

dinsdag 30 nov. **2 Timotheus 3:15**

Timotheus had het voorrecht gehad al heel jong vertrouwd te zijn geraakt met de (inhoud van de) heilige Schriften. In zijn leven was dat de Tenach. Later leerde hij – ook een voorrecht – Paulus en zijn evangelie kennen; hij ging zelfs met de apostel mee.

Zonder twijfel beseft Timotheus heel goed wat Paulus in dit vers schrijft. De Schrift maakt je wijs tot redding, in je leven van vandaag! De Schrift wijst je de weg – blijf er dicht bij! En *'het geloof, dat in Christus Jezus is'*, wijst zonder twijfel op het bijzondere geloofsgoed dat wij in Hem ontvingen, een hemelse toekomst!

woensdag 1 dec. **2 Timotheus 3:16**

Paulus' passie was de Schrift, die God-geademd is. Gods leven doorademt Zijn woord, dat levend en krachtig is. Het geeft redding. Drink dat woord in, en je zult het leven van God in je leven zien werken. Het is nuttig: tot lering (onderwijzing), weerlegging (stelt je leven in Zijn licht), verbetering (het richt je op, helpt je overeind) en opvoeding in de gerechtigheid (het brengt je tot een wandel in gerechtigheid, je leert rechte wegen te gaan). Wat een geweldige betekenis en kracht heeft Gods woord!

donderdag 2 dec. **2 Timotheus 3:16,17**

Wij eten het woord op, dat smaakt zoet als honing, dat door de bijen geproduceerd wordt. (Het Hebreeuwse *'dabar'* (woorddaad) is van dezelfde letters als het woord voor *'bij'*!)

Het resultaat van de werking van het woord van God in ons leven staat in vers 17. De mens van God is *'volmaakt'*, dat is: volkomen, gaaf, een geheel. En dus kan zo'n mens al die werken doen die God al klaarlegde in Zijn wijsheid (Efeziërs 2:10)! God vormt je en polijst je als mens, zodat je op Hem gaat lijken. Wat wil je dan nog meer?

vrijdag 3 dec. **2 Timotheus 4:1**

Paulus leefde toekomstgericht. Voor hem was de komst van Christus Jezus steeds dichtbij. Zo leefde hij.

Het leven kan soms zo aan ons trekken, dat wij de toekomst met Hem uit het oog verliezen. Het is juist de verwachting, die ons kracht tot volharding geeft. En wij leven vandaag in het besef dat Hij nabij is. Dat is geen gevoel, wel een feit dat vrede en vreugde in ons hart geeft.

zaterdag 4 dec. **2 Timotheus 4:2**

Om heel veel redenen is het prediken van het woord nodig – mensen zijn snel afgeleid en misleid. Voeding met brood is elke dag nodig, des te meer met het woord, want een mens kan niet alleen van brood leven. Timotheus zou het weer-



leggen, aantonen en doen aanspreken *in alle geduld en onderwijzing*. Dat is nodig. Blijf erop staan, zonder te wijken voor wie of wat dan ook. Laat je niet afleiden van de gezonde woorden van Paulus!

zondag 5 dec. **2 Timotheus 4:3,4**

Leraars die populair zijn en vele duizenden bezoekers trekken, zouden goed getoetst worden door de gelovigen. De kans is groot, dat het leraren zijn, die het gehoor kietelen; ze 'liggen lekker in het gehoor' met misschien een hele positieve boodschap, of een welvaartsboodschap, of een boodschap zonder opstanding uit de doden, en zo voorts. Toetsen is vandaag meer dan ooit noodzaak!

maandag 6 dec. **2 Timotheus 4:5**

Een geladen vers. Wees nuchter in alles → er is op het geestelijk erf heel erg veel dat mensen in een geestelijke roes brengt. De gelovige echter, blijft nuchter dicht bij de gezonde woorden van het evangelie.

Lijd kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus → de omgekeerde wereld: normaal moet een soldaat anderen kwaad aandoen. De soldaat onder Christus Jezus lijdt kwaad met het evangelie; de soldaat ademt vrede!

Doe het werk van een evangelist → bijzondere taak, een voorrecht om het evangelie van genade en verzoening te prediken in woord en daad!

Verricht je dienst volledig → volharding kenmerkt de slaaf van Christus.

dinsdag 7 dec. **2 Timotheus 4:6**

Paulus' levenswandel was het toonbeeld van Romeinen 12:1,2 – een levend offer. Hij werd verguisd, veracht, zijn woorden afgestreden, hij zag zijn einde naderen. Daarmee was hij niet verbitterd, integendeel! Hij keek met vreugde uit naar het grote moment waarop hij zijn Heer mag ontmoeten, bij de bazuin van God.

Is het niet zo, dat al onze beproevingen, waar we met de Heer doorheen gaan, ons meer en meer doen uitzien naar Hem?

woensdag 8 dec. **2 Timotheus 4:7**

Door het drie keer 'ik' in dit vers lijkt het alsof Paulus zegt, dat hij het alles alleen moe(s)t doen. In het geheel van zijn brieven is het overduidelijk, dat hij alle kracht van God ontving. Paulus zegt hier in nuchtere, korte bewoordingen, hoe hij er voor staat. Het was een ideale strijd, een soort worsteling. Hij heeft zijn loopbaan bijna voleindigd, waar de Heer aan de eindstreep staat, maar onderweg ook meeliep. En de triomf is voor zijn Heer: hij had het geloof vastgehouden!

donderdag 9 dec. **2 Timotheus 4:8**

Zijn verschijning liefhebben! Leven in de verwachting dat Hij komt, ziet er anders uit dan het leven dat geen hemelse verwachting heeft. Paulus wist dat hij de krans van de gerechtigheid (vergelijk de lauwerkrans voor de winnaar bij sportwedstrijden) zou ontvangen uit handen van de hemelse Richter op die dag (van Christus). Wat een eer dat te ontvangen uit Zijn handen! En dat geldt voor allen die Zijn verschijning liefhebben!

vrijdag 10 dec. **2 Timotheus 4:9-11**

Demas had Zijn verschijning niet lief (zie vers 8), maar verliet Paulus, want hij had deze eon liefgekregen. Ging hij een liederlijk leven leiden? Het lijkt daar niet op, anders had Paulus wel een hint in die richting gegeven. Het zou kunnen gaan om het gaan volgen van een andere boodschap, afwijkend van de paulinische. Bijzonder dat de arts Lucas nog wel bij Paulus, de verlaten apostel, was. Zo zorgde God in Paulus' laatste dagen, dat er snelle medische zorg voor de vermoede apostel was!



zaterdag 11 dec. **2 Timotheus 4:12-13**

Hier zien we de liefdevolle houding van de apostel aan het eind: hij vraagt om boekrollen, inzonderheid de perkamenten! De Schrift wilde hij tot het laatst toe bestuderen, ermee bezig zijn. Anderen vragen in die omstandigheden om andere dingen, maar de apostel zag ook daar kans om met zijn geliefde woord van God bezig te zijn! De heerlijkheid van God die daarin naar voren komt, is ook zo groot!

zondag 12 dec. **2 Timotheus 4:14,15**

Wij weten niet waaruit de tegenstand van Alexander precies bestond. Volgens vers 15 had het alles te maken met het woord, dat Paulus bracht. Genade en verzoening uit God naar de mens toe is a-religieus, want het vraagt geen (tegen)-prestatie van de mens. Alexander had Paulus veel kwaad aangedaan en Paulus liet de gevolgen verder aan de Heer over, die immers een ieder vergelden zal in overeenstemming met zijn/haar werken!

maandag 13 dec. **2 Timotheus 4:16,17**

Paulus werd door iedereen verlaten, toen hij zich voor het eerst moest verdedigen bij de keizer. De tragiek: voor zoveel mensen veel betekend door de boodschap die hij bracht, en nu alleen gelaten, niemand stond hem bij. Paulus was de apostel van de liefde van God, hij rekende het de anderen niet aan! Dat is genade schenken in de praktijk. Hij was niet verbitterd, kende de diepe vrede van God in zijn hart. Dat is een voorbeeld om na te volgen.

dinsdag 14 dec. **2 Timotheus 4:17**

Paulus overwinningsleven werd gewerkt door de Heer, die hem bijstond in zijn verdediging voor de keizer. De Heer heeft hem bekrachtigd! Paulus ontving de verzekering van de Heer, dat door hem de natiën zouden horen en dat hij zijn dienst volledig zou uitvoeren. Hij was door de Heer uit de muil van de leeuw verlost!

We hebben geen garantie dat ons niets overkomt; Paulus was van alles overkomen, maar op gezette tijden kan de Heer een bijzondere uitredding geven!

woensdag 15 dec. **2 Timotheus 4:18**

Paulus uit hier zijn vreugde, hij had de verzekering dat de Heer hem hoe dan ook zou redden en in Zijn (op-)hemels koninkrijk zou brengen. Dat is het nu verborgene koninkrijk, hemels en dus *niet* het koninkrijk van de hemelen, dat op aarde komt. Hem, Christus Jezus ontvangt alle eer, nu en in de komende eonen! Dat koninkrijk boven is ook voor ons als de leden van het lichaam van Christus weggelegd.

donderdag 16 dec. **2 Timotheus 4:19**

We zien hier Prisca en Aquila, heel trouwe medewerkers en navolgers van de inmiddels op leeftijd gekomen apostel van de natiën. Zij waren niet afgehaakt, maar bleven trouw aan de geweldige boodschap van genade en verzoening voor allen. Zij zijn ook voorbeelden in volharding en trouw, die zij van Hem ontvingen! Onesiphorus – in zijn naam komt naar voren, dat hij nuttig was en droeg. Het is fijn als er zulke medewerkers in de gemeente zijn.

vrijdag 17 dec. **2 Timotheus 4:20**

Erastus en Trofimus waren van die trouwe medewerkers die Paulus volgden en in het evangelie van genade dienden.

Er was een enorme rel in Jeruzalem toen de Joden *meenden* dat Paulus Trofimus binnen de voorhof van de Joden gebracht had. Daarop werd Paulus heftig vervolgd, en daarom schrijft hij in Galaten 5: *'En ik, broeders, indien ik nog de be-*



snijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd?

Het vervolgen van Paulus had en heeft alles te maken met het feit dat hij de genade predikte in plaats van de wet.

zaterdag 18 dec. **2 Timotheus 4:21**

Eubulus betekent: goede bedoeling – kennelijk was het een medewerker met veel goede bedoelingen. Veel gelovigen hebben vaak goede bedoelingen, maar staan of met een verkeerd evangelie (dat van het koninkrijk) of met een stuk traditie in het leven, en bereiken misschien wel wat, maar bouwen het lichaam van Christus niet op. Eubulus zal dat wel gedaan hebben als trouwe navolger van Paulus en zijn evangelie! Laten wij als Eubulus zijn!

zondag 19 dec. **2 Timotheus 4:22**

Om het puur geestelijke karakter van Paulus' bediening te accentueren sluit Paulus af met: de Heer Jezus Christus zij met jouw *geest*.

Wij kennen alleen geestelijke zegeningen en dat te midden van de hemelingen (Efeziërs 1:3), en dus geen aardse. God garandeert geen lichamelijke genezing in deze tijd, ondanks grote christelijke organisaties die samenkomsten organiseren met 'tekenen en wonderen'.

Ten slotte krijgen we een geweldige zegenwens mee: de *genade* zij met jullie!

Dat is veel meer dan een leven onder de Thora geven kan!

Genade, om niet, vreugde, niet door jouw inspanningen, maar door Zijn werk!

maandag 20 dec. **Ruth 1:1-3**

'In de dagen dat de richters richtten ...', zo begint het boek. Wat ging eraan vooraf? Jozua had het volk in het land gebracht. Toen wist iedereen wie God was en wat Hij gedaan had: *'Niet één van alle goede beloften, die de Here aan het huis van Israël gedaan had, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.'* (Jozua 21:45) God doet wat Hij beloofd had, Hij is trouw. Op Hem kun je rekenen!

Jij mag ook op Hem rekenen!

Toen de generatie die het meegemaakt had, er niet meer was, kwam er een generatie die het niet wist. En: *'Ieder deed wat goed was in zijn ogen.'* Men rekende niet met Hem. God gaf richters om hen te redden uit de handen van hun vijanden.

dinsdag 21 dec. **Ruth 1:1-3**

Het boek Ruth begint met richters en eindigt met Isai, die David verwekte. Het is het verhaal van een gezin, dat God geloofde. Ruth is een Moabitische, die een Hebreeuwse man trouwt. Vergelijk: Esther, de Joodse vrouw, die een heidense man trouwt. Twee tekenen, dat de natiën door Abrahams zaad gezegend zullen worden. Verhalen met Messiaans uitzicht!

woensdag 22 dec. **Ruth 1:1-3**

'In de dagen dat de richters richtten, [toen] gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was.'

Elimelech, zijn vrouw en twee zonen verlaten Bethlehem (dat 'broodhuis' betekent – er was geen brood, maar honger) en gaan in Moab wonen. Daar sterft Elimelech – 'Mijn God is koning' betekent die naam. Het gezin is in ballingschap, in een vreemd land en krijgt te maken met dood. Wat kun je dan nog verwachten?

donderdag 23 dec. **Ruth 1:4-5**

Noömi's zonen trouwden Moabitische vrouwen, Ruth en Orpa. Wat heeft Noömi hun laten zien van God, in Wie zij geloofde? Uit het vervolg blijkt, dat Ruth in het



gezin de God van Israël en Zijn Thora leert kennen, geloven en liefhebben. Dan sterven ook Noömi's zoons. Zij blijft achter, lett.: 'blijft over'. Wat voor toekomst heeft zij? Dat kan je je in bepaalde situaties afvragen: Wat voor toekomst is er nog?

vrijdag 24 dec. **Ruth 1:6-7**

Dan bereikt haar goed nieuws: *'want zij had in het veld van Moab vernomen, dat de Here naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven.'* God houdt Zijn beloften, ziet om naar Israël – zoals Hij ook omziet naar ieder mens, naar jou. Heeft de hongersnood het volk bij Hem gebracht? Roept God Noömi terug te keren naar Bethlehem? Zij keert terug en haar schoondochters begeleiden bij die terugkeer.

zaterdag 25 dec. **Ruth 1:8-13**

Onderweg zegt Noömi tegen de schoondochters: *'Gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Here bewijze u liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij; de Here geven u, dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man.'*

De jonge vrouwen barsten in huilen uit en willen bij haar blijven. Maar Noömi dringt aan: *'Keert terug.'* Ga niet met me mee, welk vooruitzicht heb je? Je wilt weer trouwen en het geluk vinden in een eigen gezin. Zij zegt: *'de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt.'* Ik keer terug met mijn verdriet. Keren jullie terug naar je volk. Zij geeft hun mee, dat zij niet zonder God gaan!

zondag 26 dec. **Ruth 1:14-15**

Weer barsten Ruth en Orpa in huilen uit. Dan kust Orpa Noömi vaarwel en keert terug naar Moab. Hoe gaat zij terug? Met de woorden, die door Noömi zijn uitgesproken. *'De Here bewijze u liefde (dat heeft te maken met goedgunstigheid, mildheid) ... de Here geve u (d.i.: genade en goedheid betonend) ... dat gij rust moogt vinden.'*

En Ruth? Zij weet wat zij kiest! Bij Hem moet zij zijn. Zoals jij en ik zeggen: Bij U, Heer, is mijn plek!

maandag 27 dec. **Ruth 1:16-18**

Ruth gaat niet terug, ze blijft bij haar schoonmoeder en gaat mee naar Bethlehem; daar wil zij wonen. Ze weet bij Wie en waar ze zijn moet. God heeft het in haar leven voor het zeggen! Hij bepaalt haar leven, haar weg.

*'Waar u zult heengaan, zal ik heengaan,
waar u vernacht, zal ik vernachten:
uw volk is mijn volk
en uw God is mijn God.
Waar gij zult sterven, zal ik sterven;
en daar zal ik begraven worden.'*

dinsdag 28 dec. **Ruth 1:19**

'En zij gingen beiden voort.' Zo keren Noömi en Ruth terug naar Bethlehem. Ze gaan niet alleen.

Dat mag jij ook ontdekken. God is bij je en gaat met je mee. Als alles je uit handen genomen is en je het niet meer weet; als je uitzicht de kale akker van je leven is, weet één ding: God is er, Hem mag ik vertrouwen!

woensdag 29 dec. **Ruth 1:19-22**

De hele stad loopt uit: Noömi is terug! In een paar zinnen komen de laatste 10 jaar voorbij. Van liefelijkheid (betekenis van haar naam) is niets meer over:



'noemt mij Mara [bitterheid], want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan.' Zij zegt eigenlijk, dat God tegen haar is. Maar: terwijl zij dat zegt, noemt zij Hem 'el Sjaddaj', d.i.: de God, die voorziet, die genoeg is, die de toekomst opent. Wie kan dat godsbeeld veranderen?

Wat doet Ruth? Zij heeft geen preek nodig, maar pakt Noömi's hand en keert met haar terug. Zo zal het godsbeeld van binnen uit heel worden.

Zo is God in jouw leven ook: Hij die voorziet.

donderdag 30 dec. **Ruth 1:22**

'En zij kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gersteoogst.' Dat is meer dan een mededeling: toen was het. Het zegt iets ook hoop, God voorziet, ook in voedsel. Tijdens de oogsttijd mag er geen honger geleden worden door wees en weduwe, door arme en vreemdeling. In de Thora (Lev.19:9-10) staat: *'Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen ... dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de Here, uw God.'*

God doet meer. Als je verder leest, zie je dat Boaz in Ruths leven komt. Uit hun huwelijk wordt een kind geboren. God voorziet! Er is weer toekomst.

vrijdag 31 dec. **Ruth 1:1-22**

Lees deze verzen nog eens. Denk daarbij aan de beginverzen van het evangelie naar Mattheus: *'Boaz verwekte Obed bij Ruth. Obed verwekte Isai, Isai verwekte David, de koning'* – Dat is uit het geslachtsregister van Jezus Christus: *'de zoon van David, de zoon van Abraham'*. Daarin staan 3 vrouwen: *Thamar* (vs.3), *Rachab* en *Ruth* – je zou haar de 'voormoeder' van koning David kunnen noemen (vs.5). De Moabitische, de niet-Joodse, die Hem leert kennen.

Je bent nooit buiten Gods bereik. Er is geen plek waar God niet naar je toe kan komen. En: Hij leidt je leven! Bij Hem leer je leven en heb je leven!

Ook Ruth keert terug, terug naar de oorsprong van haar menszijn, zij komt thuis bij Hem! Uiteindelijk ook de volkeren: om te ontdekken, dat God zich allang hechtte en hecht aan hen. Vgl. Boaz' woorden: *'de Here, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen.'* (2:12).

zaterdag 1 jan. **2 Corinthiërs 1:3-7**

Woorden, die je lezen blijft. *'Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, Die ons troost in al onze druk, ...'*

God en Vader, Die ook jouw God en vader is, ziet geen mens over het hoofd – niet in Zijn schepping, maar ook jou niet in je verdriet en worstelen; ook jou niet die staat voor het kale veld van je leven, voor een toekomst, die achter je lijkt te liggen. Dan richten deze woorden je op Hem.

zondag 2 jan.1 **2 Corinthiërs 1:3-7**

Over de troost die Hij je geeft, wil je een ander vertellen: *'zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.'* Wie je lief zijn en om wie je wakker ligt en je zorgen maakt, zijn net als jij in Gods hand, in Zijn trouw geborgen!

Dat jouw God ook hun God is, dat zij Hem mogen gaan kennen als en aanspreken met: *Abba, Vader!*