

Leesrooster 2012-03

27 februari tot en met 2 april 2012

Bijbelcitaten komen uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling

maandag 27 febr. **Jesaja 60:1-5**

Licht! Dat is wat God brengt, want God is licht en in Hem is geen duisternis. Waar God komt, komt licht. Hij heeft dat in ons leven aangedaan. Israël zal verlicht worden door Jahweh; ja, de heerlijkheid (Hebreeuws: kabod) zal over hen opgaan. Jezus, de Messias, zal komen; Jahweh zal over u opgaan!

dinsdag 28 febr. **Jesaja 61:1-3**

Deze woorden paste de Heer Jezus op Zichzelf toe in de sjoel in Nazareth. Hij kwam om evangelie te brengen aan de zachtmoedigen, en om *gebrokenen van hart te verbinden*. Er is geen betere pastor dan Hij, Die het hart vertroost, verbindt en geneest.

Laat je hart door Hem vullen!

woensdag 29 febr. **Jesaja 62:1-5**

Geweldige woorden, te lezen bij 'de evangelist onder de profeten'. Wat een toekomst ziet Israël tegemoet: zij zal de bruid van Jahweh zijn in het komende millennium. Dáárom kon de profeet niet zwijgen; hij moest spreken over Sion, Jeruzalem! Wat een *heer-lijke* shalom zal aanbreken – die tijd is nabij!

donderdag 1 mrt. **Jesaja 63:7-19**

Nadat Hij opgetreden heeft tegen de vijanden van Zijn volk (vers 1-6), blijkt de liefde en de genade (vers 9) van God, door Zijn Messias, Jezus Christus, Die hier: 'de Engel (boodschapper) van Zijn aangezicht' wordt genoemd. Hij betoont hen Zijn liefde! En dat betekent: redding – Hij spaarde hen!

vrijdag 2 mrt. **Jesaja 64:4-8**

Rijke zegen komt van Hem; Hij reinigt Zijn volk (vers 7,8) en blijkt zelfs hun *Vader* en Pottenbakker te zijn, Die hen vormt in Zijn liefdevolle handen.

Ook in 63:16 klinkt dat *Vader* nadrukkelijk. Hij zal Zich dan ook ontfermen – denk aan de vader die op de uitkijk staat om de verloren zoon in zijn armen te sluiten!

zaterdag 3 mrt. **Jesaja 65:17-25**

De woorden van vers 25 klonken in Jesaja 11:6-10 ook. Hier beschrijft de profeet op bijzondere wijze de heerlijke toekomst van Israël; Jeruzalem en het volk (vers 18,19) wachten op de shalom die gaat komen en groots ervaren gaat worden, ten volle, op de nieuwe aarde!

Wij gaan dat van boven af zien!

zondag 4 mrt. **Jesaja 66:7-13**

Na het lijden klonk al: '*Troost, troost Mijn volk!*' in Jesaja 40, en hier zien wij wat dat ondermeer inhoudt. Er komt vreugde in Jeruzalem en bij het volk. De heidenvolkeren (gojim) zullen naar Jeruzalem stromen en het grote heil en de troost van de Messias, Jezus Christus, zullen gedronken worden. Ah, wat een grote toekomst wacht!

maandag 5 mrt. **Romeinen 12:16**

Paulus wijst op het onderlinge tussen gelovigen. Hij noemt *eensgezindheid* en wat daarmee gepaard gaat: ootmoedigheid (streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige) en Zijn wijsheid zoeken (wees niet eigenwijs).



dinsdag 6 mrt. **1 Corinthiërs 1:10-16**

Paulus wijst hier opnieuw – nu aan de vleselijke Corinthiërs – op *eensgezindheid*, dat o.a. blijkt uit *hetzelfde spreken*. En hij vult aan met *'hecht aaneengesmeed'* en *'één van denken'* (lett.: denkin) en *'één van gevoelen'* (lett.: dezelfde mening, opinie).

Oh, laten wij zo wandelen!

woensdag 7 mrt. **Filippenzen 2:2,3**

Ook hier klinkt het: *'... maakt dan mijn vreugde volkomen ... doordat jullie eensgezind zijn ...'* Merk op dat in het verband hetzelfde genoemd wordt als in Romeinen 12:3 *'ootmoedigheid'* (hSV: *nederigheid*).

Fijn is het, als *'dezelfde liefde'*, *'één van ziel'* (verenigd in de ziel) en *'één van gevoelen'* (op het ene gezind) functioneert in de gemeente!

donderdag 8 mrt. **Filippenzen 3:12-17**

Paulus joeg naar de *'uitopstanding uit de doden'*; dat is: de opstandingskracht van Christus Jezus te ervaren in Zijn dagelijks leven. Die kracht zou hij natuurlijk in de toekomst bij de Heer ten volle hebben, maar *nu al dát* te ervaren!

Laten wij vergeten wat achter is (vers 14) en ons daarnaar uitstrekken!

vrijdag 9 mrt. **Filippenzen 3:12-17**

De apostel van de liefde van God wijst in vers 15 op *gezindheid*. Dat is je houding, dat waar je uit leeft, je geneigdheid. Het is de gezindheid om je met je hele hebben en houden uit te strekken naar: Hém (Christus Jezus) te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

zaterdag 10 mrt. **Filippenzen 3:16-19**

Wijzend op gezindheid (vers 15), komt er nu *eensgezindheid* naar voren. Dat is hier de uiting van geestelijke volwassenheid. Groei is Gods zaak in ons leven. Laten wij de gezonde woorden van de leraar van de natiën indrinken. En zo Paulus navolgen (vers 17) – dat voorbeeld! (Zie het scherpe contrast met vers 18,19.)

En: Hij werkt dat in ons uit!

zondag 11 mrt. **Filippenzen 3:20,21**

We wandelen naar de voorgaande verzen (10-17), gericht op de heerlijke verwachting van vers 20 en 21. Dat gaat wat worden! Gelijkvormig aan Zijn heerlijkheidslichaam, dát zal ons nu nog vernederde lichaam ook zijn! Wat een genade, wat een heerlijkheid!

Nu hebben wij kracht voor vandaag! Dank U wel!

maandag 12 mrt. **Psalm 130:1-4**

Wij lezen een bedevaartslied. De pelgrims gingen op naar Jeruzalem. Het was vanuit die diepte, vanuit de nacht op weg gaan naar het huis van God. *'Uit de diepten roep ik tot U, Here./ Here, hoor naar mijn stem.'*

Dat herhalen van *'Here'* zien we ook in vers 3. In een andere vertaling: *'Onthield Gij de schulden, o God,/ wie hield er stand in uw oordeel?'*

Vers 4 geeft antwoord: *'Maar bij U is vergeving,/ opdat Gij gevreesd wordt.'* *'gevreesd'* heeft te maken met *ontzag*. De dichter zegt: U wilt gekend zijn als een vergevend God!



dinsdag 13 mrt. **Psalm 130:5-7a**

De Israëliet *'... verwacht de Here,/ mijn ziel verwacht de Here en ik hoop op Zijn woord, meer dan wachters op de morgen.'*

Als het woord van God klinkt, schijnt er licht, is er verwachting. Als God spreekt, wijkt het duister! Zo mogen wij Hem ook kennen! Gods woorden bemoedigen, dragen, geven zicht. Bij Hem moet je zijn!

woensdag 14 mrt. **Psalm 130:7b-8**

Als God spreekt, wijkt voor Israël het duister. Het gaat om *'goedertierenheid.'* Als je dat leest, gaat het om Gods trouw – voor Zijn volk, voor wat Hij hun toezegde. Paulus schrijft dat aan de Thessalonicenzen (5:24): *'Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.'* Daar mag je mee rekenen. Trouw mag je verwachten van God!

donderdag 15 mrt. **Spreuken 1:1-5**

Spreuken zijn voorbeelden bij wat onderwezen wordt. Zo wordt iets concreet gemaakt en onthoud je het beter.

Het gaat hier om *wijsheid*. Je komt omschrijvingen ervan tegen. Wijsheid stelt je in staat te onderscheiden wat wel en wat niet. Je leert dingen beoordelen, recht door zee te zijn, de juiste houding aan te nemen, enz. *Wijs* word je door je hart bij Hem te luisteren te leggen. Vers 5 zegt: *'De wijze hore en vermeerdere inzicht.'*

vrijdag 16 mrt. **Spreuken 1:6-9**

'De vreze des Heren is het begin der kennis' – een andere vertaling zegt: *'aan het hoofd van de kennis staat ontzag voor God.'* Daar begint het mee: geen angst voor God hebben, maar weten van Zijn liefde! Van die liefde van God kan niets, kan niemand je scheiden. Ook vandaag niet. Hij is je God, Vader en Redder. En Paulus leert: dat is Hij van allen!

zaterdag 17 mrt. **Spreuken 1:7**

'De vreze des Heren is het begin der kennis,/ de dwazen verachten wijsheid en tucht.' *'Vreze'* heeft niets met angst te maken, maar is ontzag, eerbied hebben voor de Schepper, is weten voor Wie je staat. Dat las je gisteren! Door Jezus Christus is er niets wat jou kan scheiden van God! Dat weten werkt zich ook vandaag uit in je leven.

zondag 18 mrt. **Spreuken 1:8**

'Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.'

Het gaat om *horen*. Deuteronomium 6:4 zegt: *'Hoor, Israël, de Here is onze God; de Here is één.'* Jij mag vandaag weer je oor en hart bij Gods woord te luisteren leggen. Dat leidt tot leven en toekomst!

Er staat: *'tucht'*, d.w.z.: God trekt je met Zijn liefde naar Zich toe. Zoals de teugels een paard, zo houdt Hij je in het spoor.

maandag 19 mrt. **Romeinen 10:17**

'Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.'

Wat krijg je verkondigd? Christus! Dat hoor je en ... het werkt geloof uit. Kom dichterbij, als je horen wilt wat God je te zeggen heeft!



dinsdag 20 mrt. **Efeziërs 1:5**

'Hoor, mijn zoon', las je in Spreuken 1:7. In Efeziërs 1:5 staat letterlijk: '*... in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Jezus Christus voor Zichzelf.*' Hier lees je waartoe Hij je bestemd heeft – zoon te zijn door Jezus Christus.

woensdag 21 mrt. **Spreuken 1:9**

'... want zij zijn een lieflijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.' Letterlijk staat er: '*.. zij zullen voor u zijn een krans van genade.*'

'Krans' heeft te maken met *binden*. Ombind je denken met genade. Daar zul je vinden wat je zoekt. Gods woord geeft richting aan je leven, spreekt woorden van waarde.

donderdag 22 mrt. **Spreuken 3:1-8**

Hoor je het? Weer klinkt waartoe je bestemd bent: '*mijn zoon.*' Dat staat in het enkelvoud, het gaat om jou! God is bij je betrokken, heeft je lief! '*Vertrouw op de Here met uw ganse hart,/ en steun op uw eigen inzicht niet.*' '*Ken Hem in al uw wegen*' – heb God in heel je doen en laten voor ogen – '*dan zal Hij uw paden recht maken.*'

vrijdag 23 mrt. **Spreuken 4:20-27**

'*Mijn zoon, sla acht op mijn woorden,/ neig uw oor tot mijn uitspraken.*'

Wat God zegt, komt via ogen en oren in je hart terecht! Niet het ene oor in en het andere uit. Maar om te bewaren in je hart! In wat je doet, wordt zichtbaar wat er in je hart leeft.

Dat ook vandaag te zien is, dat je van Hem bent!

zaterdag 24 mrt. **Spreuken 4:21 + Efeziërs 1:18**

'... *laat ze niet wijken uit uw ogen,/ bewaar ze diep in uw hart.*'

Je hart - '*want daaruit zijn de oorsprongen des levens.*'

Paulus zegt in Efeziërs 1:18 – '*verlicht zijnde de ogen van jullie hart, opdat jullie zien wat de verwachting van Zijn roeping is.*' Zo is het hart de bron van het leven.

Let op de weg die God je, ook vandaag, wijst!

zondag 25 mrt. **Spreuken 4:21 + 2 Corintiërs 4:18**

'... *daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.*'

Met de ogen van je hart zie je wat je mag verwachten, waartoe Hij je roept: zoon te zijn, te kunnen leven tot Zijn eer, toekomst te hebben!

maandag 26 mrt. **Spreuken 4:27**

'*Wijk nog ter rechter-; noch ter linkerhand af,/ houd uw voet verwijderd van het kwade.*'

Lees vers 20-27 nog eens. Gods wijsheid laat je in de goede richting kijken, de juiste woorden spreken en laat je voeten de juiste weg inslaan om bij het doel te komen – zo blijf je verwijderd van '*het kwade.*'

dinsdag 27 mrt. **Psalm 23**

'*De Here is mijn herder*' – dat beeld zet David jou en mij voor ogen. In deze psalm wordt 7x verwezen naar God. Hij zal voorzien, Hij geeft vrede, Hij is er, enz.



Wat is je conclusie, als je de psalm gelezen hebt? Hij houdt mij staande. Hij is mijn herder, ik krijg wat ik nodig heb – *'mij ontbreekt niets.'*

woensdag 28 mrt. **Psalm 42**

'Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht' – een prachtig beeld! Zo is het met jou en mij ook: *'zo smacht mijn ziel naar U, o God.'*

Wij moeten het van Hem hebben, we willen bij Hem zijn; jij en ik mogen het van God verwachten! Dank U wel, dat U er ook vandaag weer bent!

donderdag 29 mrt. **Psalm 121**

'Ik hef mijn ogen op naar de bergen' – als je in de Alpen staat, ben je omringd door hoge bergen. Zijn je problemen zo 'hoog', dat je denkt: hoe kom ik hier overheen? – *'vanwaar zal mijn hulp komen?'* Vers 2 zet die hulp voor ogen: *'Mijn hulp is van de Here,/ die hemel en aarde gemaakt heeft.'* Hij is er, vandaag en morgen en alle dagen van je leven – *'van nu aan tot in eeuwigheid.'* Dat is bemoediging, die je elke dag nodig hebt; die je draagt in alle omstandigheden van het leven! Hij is je hulp, ook nu!

vrijdag 30 mrt. **Romeinen 8:38-39**

Er is niets dat jou kan scheiden *'... van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'* Gods liefde is een cirkel, daaraan komt nooit een einde, die is eindeloos. God heeft je lief en de weg die Zijn zoon openlegde naar Gods hart wordt nooit afgesloten.

zaterdag 31 mrt. **Romeinen 15:13**

'De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, in de kracht des heiligen Geestes.' Woorden die vandaag met je meegaan.

Wat is je *verwachting?* Romeinen 5:1-2 zegt het zo: *'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.'*

Ook vandaag mag je binnenlopen bij Hem. Dat is geen *hoop*, maar zeker verwachten wat Hij beloofd heeft.

zondag 1 apr. **Romeinen 16:27**

'Hem, de allen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.' Zo kun je vandaag verder gaan op de weg die Hij met je gaat. Hij geeft je Zijn woorden mee! Dan hoor je van wijsheid, liefde, genade, kracht en Zijn heerlijkheid. Jij en ik mogen leven tot Zijn eer!

maandag 2 apr. **Psalm 133**

Zie je welke beweging er in deze psalm staat? Het gaat van boven naar beneden. Het komt van Hem naar jou en mij toe. Jij en ik mogen Hem kennen en vanuit dat kennen kunnen wij als broeders in liefde leven!