

maandag 5 dec. **Psalm 120**

De psalmist kijkt omhoog, naar Jahweh. Rondom zijn tegenstanders, die met woorden als scherpe pijlen op hem mikken (vers 2). Je kunt je zo voelen: *'Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog'* (vers 7, hSV).

De voeten onderbinden met vrede, is wat Paulus ons leert. Wees wijs met je woorden!

dinsdag 6 dec. **Psalm 131**

Zo de koning is, is het volk en vice versa. David bidt en dankt Jahweh voor zijn leven, hij is ootmoedig geworden en verwacht het van Jahweh. Eigenlijk stelt hij zich priesterlijk op in deze Psalm. Hij houdt het volk voor: hoop op Jahweh, van nu aan en in de olam! Dán zal Israël dat doen, onder de grote David: Jezus Christus! 1000 jaar lang, in dé olam, de 7^e dag, zal het volk rusten – Zijn shalom!

woensdag 7 dec. **Psalm 140:1-6**

Ook in deze Psalm, waarvan vers 4 door Paulus in de brief aan de Romeinen geciteerd wordt (Rom.3:13), weet David zich omringd door vijanden, tegenstanders. Davids gebed laat zien, dat hij zelf zwak is: *'Red mij, Jahweh...'* (vers 2); *'bewaars mij, Jahweh...'* (vers 5), want mensen belaagden hem met hun vlijmscherpe tong (vers 4), met hun valstrikken (vers 5,6). Dat kan ook ons overkomen, daarin zien wij op Hem!

donderdag 8 dec. **Psalm 140:7-14**

David bidt geïnspireerd als profeet. Het drie keer *'sela'* (rots) klinkt; het is de verwijzing naar de rotsstad Petra in Edom (Zuid-Jordanië), waar het gelovig overblijfsel van Israël zal vertoeven: in de rots (→ Christus!). Dat geeft profetische diepte aan dit lied. David noemt 'de goddeloze' (vers 5,9, hSV); een heenwijzing naar de wetteloze, de koning van Babel in de eindtijd. Die zal door de Heer Jezus teniet gedaan worden: door Zijn woord!

vrijdag 9 dec. **Psalm 140:13,14**

In vers 13 lezen wij wat gerechtigheid (Hebreeuws: tsedaqah) betekent: de ellendige en de arme wordt recht gedaan. Jahweh zal zelf het recht voortbrengen in de 1000 jaar en dan zal iedereen voldoende hebben; Zijn volk rijk gezegend naar de belofte aan Abram in Genesis 12:1-3. Het resultaat is, dat de tong Hem looft!

Laten wij dat doen, vandaag, ook wij zijn rijk gezegende mensen!

zaterdag 10 dec. **Marcus 6:35-44**

De discipelen kwamen tekort; zij konden niet in eten voorzien. De Heer had aan slechts 5 broden en 2 vissen voldoende om 5000 mannen en vele anderen te spijzigen. Er waren maar liefst 12 manden met brood over. Het spreekt van de overvloed die bij Hem is. Hij heeft weinig nodig om velen te zegenen.

Rekenen wij dagelijks op Zijn voorziening? Alle reden om dat vandaag te doen!

zondag 11 dec. **Marcus 8:1-9**

Gods rekenmethode is anders dan de onze. Hier zijn 4000 genoemde aanwezigen; minder dan we gisteren zagen. Hier heeft de Heer meer broden (7 in plaats van 5) en enkele visjes. Er resteren echter minder volle manden (7 in plaats van 12). De wijsheid die hierin zit, is: hoe minder de mens bijdraagt, hoe meer de Heer kan geven en geeft!

Laten wij dan vandaag in alles op Hem vertrouwen!



maandag 12 dec. **1 Corinthiërs 1:4-9**

Paulus houdt dit voor aan de gelovigen. Er was veel op hen aan te merken, niettemin waren zij geestelijk rijk in Christus Jezus. Door Gods genade geldt ook hen wat in vers 8 staat: God zal bevestigen! En vers 9 zegt: *'God is getrouw, door Wie jullie ook geroepen zijn tot de gemeenschap van Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.'*

Dank Vader voor Zijn trouw, vandaag! Wandel met Hem je weg.

dinsdag 13 dec. **Romeinen 5:1,2**

Deze heerlijke woorden gelden u, jou en mij. Vrede met God, gerechtvaardigen door Zijn genade. Heerlijk! Wij hebben vrije toegang tot in deze genade waarin wij staan en roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Geweldig, daar leef je door, mee, uit, van!

woensdag 14 dec. **Romeinen 8:1-4**

De waarheid van deze woorden blijkt telkens de grote kracht in onze geest en in ons hart. Daar zijn ze ingegraveerd, als het goed is. Daardoor blijf je niet meer steken in een schuldgevoel, maar je dankt God voor Zijn genade. Zo kun je leven en wandelen voor Zijn aangezicht: geen veroordeling, wandelen door de geest van God!

donderdag 15 dec. **2 Corinthiërs 1:3-8**

God is de God van álle vertroosting en de Vader van het medelijden. Dat dragen wij in ons hart mee, en Hij geeft bijzondere troost, bemoediging in verdriet, een glimp van vreugde in rouw; Hij ondersteunt en draagt ons vandaag. Hij weet wat in ons hart leeft en schenkt Zijn bijstand. Dank U, Vader!

vrijdag 16 dec. **Filippenzen 1:9-11**

Het gebed van de apostel is om liefde met helder inzicht en alle fijngevoeligheid. Dat zou ons denken en handelen bepalen – als wij met medegelovigen omgaan en als wij met ongelovigen te maken hebben. Bid met Paulus mee. En je hart zal zich richten op deze dingen. Dat gaat zich uiten naar de ander!

zaterdag 17 dec. **Hebreeën 12:1,2**

Oogrichting is hartsrichting – wij zien op naar Jezus, de Verheerlijkte aan de rechterhand van Vader. *'...de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt...'* (vers 1, hSV) is: ongelof.

Wij wandelen door *geloof*, en leggen ongelof af. Wij richten de blik op Hem, en lopen met volharding (door Zijn kracht) de wedloop! Nu en straks!

zondag 18 dec. **Titus 2:11-14**

De genade van God is verschenen: alle mensen tot redding! Dát evangelie kennen en belijden wij met hart, mond en handen. De genade van God onderwijst ons... en wij leven op God gericht. In deze boze eon leven wij verstandig, rechtvaardig en godvruchtig. Dat zal aan ons te zien zijn, tot Zijn eer!

maandag 19 dec. **Romeinen 8:28**

'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.' Paulus zet voor ogen wat wij geloven! God behaalde een klinkende overwinning over al het kwaad door de dood en opstanding van Zijn Zoon. Hij doet alles samenwerken *'ten goede'*. Jij en ik hoeven niets toe te voegen aan wat het kruis bewerkte.

Ons antwoord? Een wandel, die de genade van God in praktijk brengt.

dinsdag 20 dec. **Galaten 5:16-17**

'wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.' Het gaat hier om een wandel in de geest. God heeft ons als gelovigen zijn geest gegeven (2 Cor.1:22) om ons elke dag, in elke situatie, door Zijn kracht en liefde te leiden. Daardoor kunnen wij als zonen van Hem leven.



woensdag 21 dec. **Romeinen 8:1-4**

In deze verzen begint de apostel uit te werken wat hij aan de Galaten over het *'wandelen door de geest'* geschreven heeft. Alleen vs.1 al is zo'n bemoediging: *'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.'* Hij leidt door Zijn geest, d.i. *'de geest des levens'*. En de gezindheid van die geest is leven en vrede. Dat mag zichtbaar worden.

donderdag 22 dec. **Galaten 5:22**

Door de geest geleid? Dan wordt de vrucht van de geest zichtbaar: *'liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'* In de komende dagen kijken wij naar de facetten van die vrucht.

vrijdag 23 dec. **1 Corinthiërs 13:7 + Efeziërs 5:1-2**

'liefde' – alles bedekt [uithoudt] zij, alles gelooft zij, alles hoopt [verwacht] zij en alles verdraagt [eronder blijft staan] zij', opdat daarin God en Christus wordt nagevolgd: *'... navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft.'*

Ons liefhebben is het antwoord op Zijn liefde! Liefde is het dak boven al het kostbare dat God jou en mij heeft toevertrouwd.

zaterdag 24 dec. **Filippenzen 4:4-7**

'blijdschap' [vreugde] – 'Verblijdt u in de Here te allen tijde.' Heel bijzonder is, dat je in elke situatie weet: *'De Here is nabij.'*

zondag 25 dec. **Filippenzen 4:7**

'vrede' – 'En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden [vezekerd bewaren] in Christus Jezus.' Dat klinkt ook in Ef.4:3 – *'je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede.'*

Die vrede is er: die mogen wij bewaren! Dat is: in de praktijk uitwerken.

maandag 26 dec. **Efeziërs 4:1-2**

'lankmoedigheid' [geduld] – 'waardig te wandelen' ... hoe dat gaat? 'met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde.' Ook 1 Thess. 5:14 wijst die weg: *'Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelde terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.'*

Dat is liefde, die gestalte krijgt in de omgang met elkaar. Dat is liefde die wacht.

dinsdag 27 dec. **Titus 3:4-7**

'vriendelijkheid' [goedertierenheid, mildheid] – daar kregen wij zicht op 'toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen.' In Romeinen 2:4 spreekt Paulus over *'de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid.'*

Het gaat weer over iets wat je doet. Bijvoorbeeld: je vergeldt geen kwaad met kwaad.

woensdag 28 dec. **Efeziërs 5:9**

'goedheid' – goedheid hoort bij een wandel als kinderen van het licht en is wat licht als vrucht geeft. Kol.1:3 noemt dat 'in alle goed werk vrucht dragend en groeien in de erkenning van God.'

donderdag 29 dec. **1 Corinthiërs 4:1-2**

'trouw' [geloof] – wat heeft God ons niet allemaal toevertrouwd?! De apostel noemt dat 'de geheimenissen Gods.' Door te horen wat er staat, gaan wij beseffen wie God is en wat Hij in een machtig plan uitwerkt.

Je mag God vertrouwen Die doet wat Hij belooft. Wij mogen zo, in wat we zeggen en doen, *'betrouwbaar [trouw] ... blijken.'*



vrijdag 30 dec. **Galaten 6:1-5**

'zachtmoedigheid' – dat mogen wij als gelovigen degenen die op onze weg komen bewijzen. Titus 3:2 zegt het zo: '*... geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.*'

Zo mag je degenen die je tegenkomt liefdevol tegemoet treden.

zaterdag 31 dec. **Handelingen 24:22-27 (25)**

'zelfbeheersing' [Gal.5; in Hand.24:25 vertaald met: *ingetogenheid; lett. inhouding*]. Je laat je niet gaan, je wilt tot eer van Hem zijn. Lees ter afsluiting Gal.5:22 nog eens. Zie je het? Jij en ik mogen mensen zijn, die de facetten van deze vrucht in hun leven tonen willen.

zondag 1 jan.2012 **1 Corinthiërs 13:4-8**

'*De liefde vergaat nimmermeer.*' Dat is liefde die het nooit laat afweten, die niet ophoudt te functioneren. God werkt Zijn plan uit in liefde. Hij heeft jou en allen die je lief zijn nu en elke dag van het nieuwe 'jaar des Heren' onvoorwaardelijk lief. Samen ben je beschermt onder het dak van Zijn liefde. Daaraan hoef je nooit aan te twijfelen: *Zijn liefde valt nooit uit.* Anders gezegd: die is altijd online.