

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

maandag 1 okt. **Lucas 12:29,30**

'En jullie, vraag niet wat jullie eten of wat jullie drinken zullen, en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de natiën van de wereld. Jullie Vader nu, wéét dat jullie deze dingen nodig hebben.' ^{[HSV]¹}

De Heer zegt dit allemaal tegen Zijn leerlingen. Het gaat niet om het platte, gewone dagelijkse. Zij en ook wij leren rekenen met *God*, Die de totaal Andere is.

Het belangrijkste is wel, dat Hij onze Vader is en weet wat wij nodig hebben. Hij geeft alles wat nodig is, maar wel volgens Zijn normen. Wanneer we genoeg nemen en tevreden zijn met wat Hij geeft, dan groeit in ons iets van werkelijke *rust en vrede in ons hart*. En dat gaat boven ons denken uit. We zijn in Zijn hand en Hij heeft ons lief.

dinsdag 2 okt. **1 Timotheüs 4:9,10**

'Betrouwbaar is het woord en alle verwelkoming waardig, want hierom spannen wij ons in en worden wij beschimpt, omdat wij onze verwachting gesteld hebben op God, de levende, Die redder is van alle mensen, allermeeest van gelovigen.' ^[NCV]

Als het gaat om *de levende God*, dan kun je nooit te veel verwachten. Daar is Hij *God* voor. En Hij is liefde. Hij laat je niet vallen, nooit. Hij is de Redder van iedereen – wij als gelovigen beseffen dat nu al. Hij maakt vrij van gebondenheid aan de zonde. Ook gelovigen kunnen opnieuw verstrikt raken in zonde(n). Hij verlost!

Neem je toevlucht tot Hem en Hij zal je kracht geven.

woensdag 3 okt. **1 Corinthiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'

Sommigen in de gemeente van Korinthe, aan wie Paulus schrijft, twijfelden aan de opstanding. In een lang antwoord laat de apostel zien, dat niet alleen allen in Adam sterven (en eens dood zullen gaan), maar dat in Christus allen zelfs *levend gemaakt* zullen worden. Dat is nog meer dan alleen *opstanding*.

Net zo zeker als Christus Zelf opstond door de kracht van de Vader, zo zeker is het, dat alle mensen in Hem *levend gemaakt* zullen worden. Dat wijst op het voortdurende, oneindige levensproces dat in allen zal werken als Gods plan voltooid is. Wat een heerlijke toekomst! Vandaag leven we in die blijdschap.

donderdag 4 okt. **Johannes 2:23**

'En toen Hij in Jeruzalem was, op Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in Zijn Naam, toen zij de tekenen zagen, die Hij deed.' ^[HSV]

Nogal wat gelovigen zijn zo ingesteld als destijds deze Joodse mensen, op zoek naar zichtbaar en tastbaar, concreet bewijs. Deze mensen in Jeruzalem zagen de tekenen en wonderen die Hij deed. Dat wekte *geloof* in hen. Later zou de Heer in de opperzaal tegen Zijn leerlingen zeggen: *"Gelukkig zij die niet gezien hebben en toch geloven."* ^{Joh.20:29b} Dat zijn wij, u, jij en ik. Wij vertrouwen op *God*, Die alles zal waarmaken wat Hij beloofde. Dat geeft rust en kracht in je hart. Zo kun je vandaag verder, Hij werkt alles uit naar Zijn plan.

vrijdag 5 okt. **Romeinen 16:27**

'... aan de enige, en wijze God zij, door Jezus Christus, de verheerlijking in de eonen van de eonen. Amen!'

Deze fijne slottekst van Romeinen doet ons goed. Hoe het ook gaat, God zal door Zijn Zoon de verheerlijking ontvangen die Hem alleen toekomt, de eer en heerlijkheid die alleen bij Hem hoort. Wij weten daar iets van en wij loven en prijzen Hem, ook vandaag, misschien dwars tegen alles in.

¹ HSV = Herziene Statenvertaling



zaterdag 6 okt. **Efeziërs 1:11**

'... wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil ...' ^[NCV]

Bijna niet te bedenken en na te gaan. God heeft ons heel lang geleden bestemd om lid van Christus, lid van Zijn lichaam te zijn. God had Zich dat voorgenomen, en wat Hij tevoren bedenkt, voert Hij ook uit.

Het adembenemende is, dat het helemaal los van uw en jouw en mijn inspanningen is. Het gaat nog veel verder. Paulus geeft aan, dat *God* alles bewerkt in Zijn plan om Zijn doel te bereiken. Daarin bereikt Hij Zijn doel met u, jou en mij.

Ook vandaag werkt Hij zo, het gaat niet buiten Hem om, Hij heeft je lief.

zondag 7 okt. **Efeziërs 1:22**

'En alles onderschikt Hij onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente ...' ^[NCV]

God is de grote Onderschikker. Dat wil zeggen: Hij brengt al Zijn schepselen onder de voeten van Christus.

Hoe? Door liefde te bewijzen. Dat deed Hij toen Zijn Zoon gekruisigd werd door de mensen. God bleef ze niettemin liefhebben. En juist door het werk van Christus aan het kruis zijn u, jij en ik gered van zonde en dood. Daar zit Gods oneindige liefde achter.

Als je dat beseft wil je je onderschikken, dan heb je het goed.

maandag 8 okt. **Romeinen 3:1,2**

'Wat is dan het voorrecht van de Jood, of het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.'

Merkwaardig genoeg dachten velen, dat Gods volk Israël er niet meer toe deed. De Bijbel spreekt zo'n gedachte in alle toonaarden tegen. Paulus zegt dat duidelijk. De hoogste functie van Gods volk is, dat zij de woorden van God bewaarden. Deze functie heeft de gemeente (waar u, jij en ik bij horen) ook. We mogen al die beloften van God doorgeven en vandaag daaruit leven. Vertrouw op wat Vader zegt, dan kom je nooit verkeerd uit.

dinsdag 9 okt. **Romeinen 3:3,4**

'Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw van God tenietdoen?'

Dit is een vraag waarop het antwoord duidelijk is. We lezen het in vers 4: *'Volstrekt niet!'* God is trouw. Hij zal doen wat Hij belooft. Hij zal *al* Zijn beloften vervullen.

Hoewel Israël in de geschiedenis soms *ongeloof* liet zien, God blijft trouw en blijft te allen tijde de God van Israël.

Zo ook bij jou. Wij kunnen soms *ongeloof* tonen in onze gedragingen, maar onze God en Vader blijft trouw. Hij blijft je liefhebben en brengt je terecht.

woensdag 10 okt. **Hebreeën 11:20**

'Door het geloof heeft Isaäk aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst.'

Toen Jakob zich bij vader Isaäk voordeed als Esau, zegende Isaäk hem als was hij de eerstgeborene. Toen Jakob met Isaäk sprak zei Isaäk, dat hij voelde als Esau, maar dat het de stem van Jakob was. Met andere woorden: Isaäk *wist*, dat het Jakob was.

Door *geloof* wist Isaäk, dat het zo moest zijn. De zegen ging naar Jakob. God maakt geen fouten.

In ons leven kan Hij het niet verkeerd doen, de weg die Hij met je gaat, is goed. Met Vader spreken over wat lastig is, is goed. Dank Hem dat Hij ook dat uitwerkt tot wat goed is.

donderdag 11 okt. **Lucas 15:28**

'Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan.'

De gelijkenis van de verloren zoons. De oudste zoon was boos toen hij zag dat zijn vader een feestelijke maaltijd had laten aanrichten voor zijn teruggekeerde broer. Hij kon dat niet hebben, omdat hij zelf altijd thuis goed had geleefd en gewerkt. De vader was gena-



dig voor zijn zoon en wilde graag dat zijn oudste zoon ook thuis kwam. Daar eindigt dit verhaal mee, de liefde van de vader voor de onwillige oudste zoon. God houdt van alle mensen. Ook van u, jou en mij. Wij, die eens niet thuis wilden komen, werden overweldigd door Gods liefde. Die omringt je vandaag.

vrijdag 12 okt. **Hebreeën 11:21**

'Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij heeft aangebeden, (leunende) op het uiteinde van zijn staf.'

Merkwaardig genoeg kruiste vader Jakob zijn armen toen hij Manasse en Efraïm zegende. Jozef dacht dat het mis ging, maar Jakob wist wat hij deed, net als Isaäk eerder bij hem. Door geloof dat je van God ontvangen hebt, kun je soms iets bijzonders doen. Maar vaak blijkt het in de gewone, alledaagse dingen van ons leven. Je hebt een grote verwachting en richt je leven daarop in.

Net zoals Abraham in tenten woonde, leven ook wij naar de grote toekomst die God geeft.

zaterdag 13 okt. **Psalm 27:1**

'De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?'

Het woord HERE is de naam van God. Die betekent: *Ik ben* en *Ik zal er zijn*. Hij geeft licht op onze weg door het leven, door Zijn woorden. Die bemoedigen ons, net als deze Psalm 27:1.

God geeft ook redding, niet alleen van zonde en dood, maar ook in het leven van alledag. Hij bewaart je voor verkeerde wegen als je let op wat Hij als goede en dringende adviezen geeft. Hij geeft stabiliteit, evenwicht in je leven en draagt je, elke dag weer. Zo bouwt Hij ons leven op.

zondag 14 okt. **Jesaja 43:11**

'Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God.'

Gisteren lasen we wat HERE betekent.

Deze woorden komen tot Israël door de mond van Jesaja. De naam Jesaja betekent: *Redder-zal-zijn-Jah*. De Heer zal Redder zijn, net zoals Hij in het verleden met sterke hand Israël verlostte uit Egypte, zo redt Hij óók jou. Hij zegt tegen je: *Ik ben God, jouw God*. Paulus zei het: *Mijn God zal in jullie behoeften heerlijk voorzien*. Wat een rijkdom.

maandag 15 okt. **Romeinen 11:36**

'Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al. Hem zij de heerlijkheid voor de eonen! Amen!' ^[NCV]

Waarom ben je hier?

– Omdat God jou wilde.

Waartoe ben je hier?

– Om allerlei ervaringen op te doen en God te leren, Die liefde is, op weg naar je Oorsprong, dat is God. Dat zegt deze bijzondere tekst – je bent uiteindelijk uit Hem voortgekomen. Je keert ook naar Hem terug, in feite.

En onderweg?

– Dan is alles door Hem. Hij werkt Zijn plan uit met de hele wereld, maar ook met jou persoonlijk. Dat is Zijn eer, Zijn heerlijkheid. Daar zullen wij allen in delen. Reden om God te danken? Altijd.

dinsdag 16 okt. **Romeinen 1:9,10^a**

'Want mijn getuige is God, Die ik in mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon, hoe ik onophoudelijk jullie gedenk, altijd in mijn gebeden smekend ...' ^[NCV]

Zo zag Paulus' leven er uit: God dienen in het evangelie – dat is Zijn Zoon – en de gelovigen bemoedigen en voor hen bidden en smeken. Wat een voorbeeld! En hij is 1 van de 4 grote voorbeelden die ons in Filippenzen voor deze tijd getoond worden.

Goed is het dit voorbeeld na te volgen, zoals hij Christus Jezus navolgde. 'Vader, dank U wel, dat U mij hiervoor kracht geeft.'



woensdag 17 okt. **1 Samuel 16: 18**

'Toen antwoordde een van de knechten: "Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï gezien, die spelen kan; en hij is een dapper held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte; en de Here is met hem."

Met koning Saul gaat het niet goed. Hij is angstig en er wordt gezocht naar iemand die goed kan spelen op de citer. David, de zoon van Isaï, wordt gevonden en hij speelt voor Saul liefelijke klanken op de citer. De muziek klinkt en de angst verdwijnt.

De invloed van muziek was toen al erg groot en nu, vele jaren later, is dat nog steeds zo. Natuurlijk kan iemand rustig worden van het luisteren naar de vier jaargetijden van Vilvaldi. Maar dat wordt hier niet zo bedoeld. Er staat dat de knecht iemand wist die goed spelen kon op de citer en die óók wel ter tale was!

David maakte muziek en hij gebruikte daar het woord bij. Muziek en het woord, dat brengt rust in ieders hart.

Ga vandaag je weg met een lied!

<https://www.youtube.com/watch?v=obATbWtHN4I>

donderdag 18 okt. **Mattheüs 26:30**

'En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg.'

Jezus heeft zojuist het brood gebroken en de beker gedronken met Zijn discipelen. Het gaat naar een climax toe. Judas zit er ook bij. Jezus weet wat er gaat komen. En dan, vlak voor ze vertrekken naar Getsemané, zingen ze de lofzang.

Wat is de lofzang?

De lofzang is Psalm 113-118. Dit gedeelte van de Psalmen gaat over wat God deed, doet en nog gaat doen. God is machtig en Hem komt alle eer toe.

Als je vandaag tijd kunt vinden dan is het bijzonder om het in zijn geheel te lezen.

Op de laatste weg die Jezus ging, zong Hij uit de psalmen. Het was nodig! Hij bracht lof aan Zijn Vader.

Lof brengen aan God was voor Hem een ijkpunt en dat is het ook voor ons. Aan Hem de lof! Psalm 117 is een korte psalm. Het is een bekend lied, ook voor ons:

*'Looft de Here, alle gij volken,
Want zijn goedertierenheid is machtig over ons,
en des Heren trouw is tot in eeuwigheid.'*

Jezus was mens en had ook zo zijn moeilijke momenten – lees Mattheus 26:37.

Misschien heb je vandaag ook zo'n moeilijk moment. Lees dan deze lofzang eens en ijk je gedachten en je zult Gods grootheid zien. Hij vraagt maar één ding van jou: *vertrouw Mij!*

<https://www.youtube.com/watch?v=bUs9BebVo7A&list=RDgs5EUHDRj5k&index=2>

vrijdag 19 okt. **Handelingen 16:25**

'Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.'

Paulus en Silas zaten in de gevangenis, met hun voeten in het blok. Kort daarvoor hadden ze het zwaar te verduren gehad, beiden werden geslagen en mishandeld.

Het is bijzonder dat de omstandigheden waar zij mee te maken hadden, geen enkele aanleiding geven om God te loven. Toch doen zij dat wel!

Paulus en Silas laten ons zien dat we, hetzij we in gevaar zijn, hetzij we in angst zijn, God de lof mogen brengen. Zing tot Zijn eer.

Een bekend lied wat dit beschrijft staat in de bundel van Johannes de Heer, nummer 7:

*Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
's Heren trouw is groot,*

*en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.*

<https://www.youtube.com/watch?v=TVvGgwoq0mY>



zaterdag 20 okt. **Kolossenzen 3: 16**

'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid jullie zelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God.' ^{NVC}

Deze woorden kunnen niet zonder het voorgaande: ... *afleggend de oude mens ... en aandoend het nieuwe, het jonge* ^{NVC}, *het frisse!* Levend uit dat nieuwe laat Paulus dan zien dat wij genade mogen schenken, zoals God naar ons toe ook genade schenkt. En dan wordt het heel persoonlijk: het zijn woorden voor jouzelf, niet voor anderen maar speciaal voor jouw leven.

Laat dan het woord van Christus, Die boven is, in jouw hart zijn. Laat je voeden door de woorden van de opgestane Heer; zoek naar de betekenis en richt je daar naar en zing psalmen, lofzangen en geestelijke liederen.

Neem vandaag dit lied van psalm 139 eens zingend in je hart mee:

*Heer, U doorgroondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan,
en U kent mijn gedachten.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naartoe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.*

Waar jij gaat, daar gaat Hij!

<https://www.youtube.com/watch?v=gSHMXBGYyuM>

zondag 21 okt. **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'

– het midden van de Romeinenbrief, het hart.

Waarschijnlijk is het een tekst die je al vaak gehoord hebt.

De woorden spreken van de grootheid van God. Hij is de grote bedenker van dit alles, Hij is de Schepper. De tekst zegt, dat niets, maar dan ook helemaal niets ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. De *'Ik-ben'* is altijd aanwezig.

Daar is een lied van gemaakt: *Ik zal er zijn!*

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U – wat een kostbaar geheim.
Uw naam is: Ik ben, en: **Ik zal er zijn.***

*Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U Die mij ziet.*

Het is een bekende melodie. De muziek en de woorden raken je. Neem het vandaag mee als voeding voor je hart. Prijs Vader voor Zijn nooit aflatende liefde.

<https://www.youtube.com/watch?v=e6viC6YICT0>

maandag 22 okt. **Efeziërs 5:19**

'... maar weest vervuld met geest, tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer ...'

Paulus is hier heel persoonlijk. Als je opbouwend wil zijn, lees en zing dan psalmen, lofzangen en geestelijke liederen – teksten die tot eer van God zijn. Die liederen bezingen de kracht en mogelijkheden die God heeft. Dat tilt ons boven onze onmogelijkheden uit.

De weg die wij gaan, kunnen we vaak niet overzien; het is een zoekende weg. Soms tasten we in het duister en zien we enkel raadselen – welke weg zal ik gaan?

Hier is het volgende lied over gemaakt:



*Leer mij Uw weg, o Heer, leer mij Uw weg!
Schenk van Uw kracht mij meer: leer mij Uw weg!
Houd mij in evenwicht, dat 'k voor Uw aangezicht
wandel in 't volle licht: leer mij Uw weg!*

*Als vrees soms 't hart benauwt: leer mij Uw weg!
Als zorg mijn dank verflauwt: leer mij Uw weg!
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonnenschijn
steeds blij in U te zijn: leer mij Uw weg!*

Liederen kunnen lang in je gedachten blijven en snarenspeel kan daar aan bijdragen. Paulus wil dat wij ons hart vullen met die opbouwende liederen. Als je vandaag op pad gaat, in de auto, lopend of op de fiets, zing dan dit bekende lied in je hart.

https://www.youtube.com/watch?v=30zIetojmsM&start_radio=1&list=RD30zIetojmsM

dinsdag 23 okt. **Efeziërs 2:19**

'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods ...'

In het vorige hoofdstuk van deze brief wordt duidelijk dat Christus het hoofd is van de gemeente, het lichaam van Christus. Het gevolg daarvan is deze tekst. Paulus brengt het hier heel dicht aan ons hart: we zijn huisgenoten van God, onderling verbonden aan elkaar, als een familie, wonend in hetzelfde huis; elkaar kennend, liefhebbend, onderling genade schenkend. Met elkaar ontvangen we de zegen van Vader. Daar hoort natuurlijk een lied bij!

*Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,*

*de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.*

Vader, wat een voorrecht om met elkaar familie te mogen zijn!

<https://www.youtube.com/watch?v=mwqn8AyWtE8>

woensdag 24 okt. **Lucas 24: 2**

'Zij vonden de steen van het graf afgewenteld, en toen zij er ingegaan waren, vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet.'

De vrouwen, die Jezus waren gevolgd vanuit Galilea, hadden gezien, waar het lichaam van de gekruisigde Jezus was neergelegd: in een graf achter een steen. Op de derde dag gaan zij naar het graf met de specerijen en de mirre. Zij vonden het graf wel, maar het was leeg!

Twee mannen in een blinkend gewaad vertelden: Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt!! Natuurlijk was er eerst verbazing, die gevolgd werd door vreugde. De dood overwonnen, vroeg in de ochtend; zonlicht breekt door in Jeruzalem, want er is een nieuw leven begonnen.

Iemand heeft daar een geweldig lied over geschreven:

*Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!*

*Geen graf hield Davids Zoon omkneld;
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door 's Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!*



Vaders kracht werd op deze plek duidelijk zichtbaar. Heerlijk om over te denken en ook heerlijk om van te zingen!

<https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw>

donderdag 25 okt. **Filippenzen 2:10**

'... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!'

Wat een moment zal dat zijn! Alle knie, niet onder dwang, maar in vrijheid.

De betekenis voor ons is iets anders: wij, die Hij geroepen heeft, mogen nu al onze knie buigen en belijden: Hij is Here, tot eer van God, de Vader.

Hier is een lied van gemaakt:

*Hoe groot zijt Gij, o Heer der heren,
in al Uw overwinningskracht,
als allen straks U zullen eren,
in 't rijk door U tezaam gebracht.*

*Want alle knie zal voor U buigen,
in Jezus naam tot lof bereid.
En alle tong zal blij getuigen,
dat Gij de Heer en Redder zijt!*

Ontelbaar vaak gezongen na Bijbelstudies en vaak ingezet door een zeer krachtige stem. Vader, U komt alle lof en eer toe!

<https://www.youtube.com/watch?v=mnjiOeo0Ccs>

vrijdag 26 okt. **Kolossenzen 1:3**

'Wij danken God, de Vader van onze Here Jezus Christus, te allen tijde bij ons bidden voor u ...'

Paulus en Timotheüs danken God, de Vader, voor het geloof van de mensen in Filippi. Want Hij is Degene Die dat geloof geschonken heeft.

Als we kunnen danken, dan zetten we daarmee God op de plaats die Hem toekomt. Hij geeft, en wij danken, en dat geeft rust in ons hart. Dat is mooi en daar zingen we dan ook van met het volgende bekende lied:

*Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten
en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig
en begrijpend bent.
Mijn vader, dank U wel.*

Vader heeft oog voor dankbare harten, fijn om met deze melodie de dag te starten!

<https://www.youtube.com/watch?v=DDI8mJBCOTk>

zaterdag 27 okt. **1 Corinthiërs 15: 16, 17a**

'... indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht ...'

Geweldige woorden van Paulus over de opwekking. Het is je misschien opgevallen, dat Paulus dikwijls over opwekking en opstanding schrijft. Denk aan: mede gekruisigd zijn en mede opgewekt zijn. ^{Rom.6:4} Zijn voorkeur voor tegenstellingen kun je hier goed zien.

Wat nu, als Christus niet zou zijn opgewekt? Dan kun je wel geloven, maar waarin dan?

Alles wat Paulus ons leert, is op basis van deze gebeurtenis. De gevolgen zijn enorm en mogen ons hart verblijden. Daardoor is er hoop voor de toekomst en is er voor nu; een geloof mét vrucht.

Een vrucht is iets dat klein begint, als een zaadje, en vervolgens kan gaan groeien tot een gerijpte vrucht. Zo werkt liefde ook. In de opwekking wordt Gods liefde voor ons zichtbaar en gaan wij ontdekken, wat gevende liefde is; en dat valt als klein zaadje in je hart, gaat daar groeien en ontwikkelt zich tot een kostbare vrucht die liefde is. Die liefde zal je eigen hart verwarmen en zal zich uitstrekken in gevende liefde naar de mensen om jou heen. Deze vrucht geeft dan ook: vreugde, blijdschap en genade.

Dat zijn vruchten om van te smullen!!



zondag 28 okt. **1 Samuel 1: 20**

'... en omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon. Zij noemde hem Samuel, want zeide zij, ik heb hem van de Here gebeden.'

Hanna was een vrouw met een groot verdriet. Zij kon lange tijd geen kinderen krijgen. Zij gaat naar het huis des Heren en stort haar hart uit voor het aangezicht van de Heer; ze vertelde van haar zorg en van haar smart, van haar intense verdriet.

Daar ontmoet zij ook Eli, een priester. Eli hoort haar aan en zegt dan: *"Ga heen in vrede, en de God van Israël zal u geven wat gij van Hem gebeden hebt."*

Hanna ging weg en ze was blij geworden met deze belofte. Hanna werd inderdaad zwanger en zij baarde een zoon. Zij noemt hem Samuel.

Samuel betekent: *verhoord door God*.

In de naam van haar zoon klinkt haar dankbaarheid en grote vreugde door.

maandag 29 okt. **Lucas 15:1-2**

'Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen. En de farizeeën en de Schriftgeleerden morden en spraken: "Deze ontvangt zondaars en eet met hen."'

Voor de wetgeleerden was dit onverteerbaar, maar voor de tollenaars en zondaars was het hun kans! Zij grepen iedere mogelijkheid aan om te luisteren naar de woorden van Jezus.

Jezus sprak tot Zijn volk met gezag en Hij zal in staat geweest zijn om Zijn stem perfect te gebruiken, Hij was een boeiende spreker. Iedereen deed zijn best om erbij te zijn als Hij zou gaan spreken.

Voor zondaars waren Zijn woorden als balsem voor een open wond. Zo is dat nog steeds.

dinsdag 30 okt. **Handelingen 17:32**

'Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: "Wij zullen u hierover nog wel eens horen."'

Paulus is in Athene. Hij houdt daar een toespraak tot wijze mensen. Iedereen luistert geboeid naar wat hij te vertellen heeft. Dan draait de toespraak naar iets wat onmogelijk kon worden geloofd: *opstanding der doden?!?*

Houd eens even op, zeg! Dat soort praatjes moet je hier niet houden! Sommigen begrepen er niets van. Ook waren er die er misschien weinig van begrepen, maar wel door hadden dat er iets bijzonders was gezegd, waar ze wel meer van wilden weten.

Het is een typisch plaatje van deze tijd. Door sommigen wordt er mee gespot, maar anderen worden er door geraakt en zien opeens het plan van God.

Voor sommigen is het dus een dwaasheid, maar juist voor degenen die er door worden geraakt, wordt het een kracht Gods! En die kracht van God gaat werken in je leven, schenkt genade, blijdschap en eonisch leven.

woensdag 31 okt. **Romeinen 8: 18**

'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Als het leven meezit en er vreugde in overvloed is, dan is dat heel fijn, misschien wel een voorrecht.

Enige tijd geleden was ik op bezoek bij een zeer positief echtpaar. Het laatste jaar was er flink wat tegenslag geweest. De gezondheid was niet zo goed, ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Beiden, man en vrouw, hebben hun hart gericht op de levende God en weten en ervaren dat Vader in al die moeilijke situaties nabij was en is.

Een lieve kleindochter zegt altijd tegen deze oma: *Oma, alles komt goed!* Met eenvoudige woorden geeft zij de betekenis van dit vers 18.

Oma's, opa's en iedereen die het lijden zo ervaart: Alles komt goed! Vertrouw op deze wonderschone belofte van uw hemelse Vader.

Amen.