

God is als sneeuw

Hoe kun je uitleggen aan iemand uit de tropen,
Dat God is als sneeuw?
Vlokken uit de hemel ontelbaar veel
Nog nooit gezien, hoe kun je dat dan geloven?

Zo wit als de wolken
Zo koud als een beek
Donker en stil, een eenzaam feit
Niets meer zichtbaar, enkel afwezigheid

Dan als witte veren dwarrelt het omlaag
koud en heel verloren
Na verloop van tijd, een flinke laag
Geluid versterkt, waardoor je Hem ineens kunt horen

Het isoleert en houdt warm
Maagdelijk wit, alles bedekt
Als een vaderlijke arm
Die zich over jou heeft uitgestrekt

Altijd, op elke plek, geen enkel toeval
Niet een beetje, maar oneindig veel
Hij heeft het beloofd, Hij die het doen zal
God is als sneeuw

Tjerk Voorwinden juli 2011