

# Over Ef.3:17

*‘dat Christus door het geloof in jullie harten woont, opdat jullie, in liefde geworteld en gefundeerd, ...’* (lett.)

**Geloven is: verbonden zijn met Christus.** Daarna volgt geloof, dat praktisch wordt. Je ziet in iemand die van God wil zijn, verbondenheid met Hem. *‘Ken Hem in al uw wegen ...’* (Spr.3:6). Hoe leer je God kennen? Door tijd met Hem door te brengen, door te luisteren naar wat Hij zegt en door bidden. Zo leer je Hem steeds meer kennen! Er staat bij: *‘in al uw wegen’* – betrek Hem bij alles!

Dit vers staat in een gebed van Paulus. Hij bidt, dat **Christus in je hart woont.**

*Hart* - Gods woord zegt, dat het hart het geestelijke centrum van de mens is. Lees Spreuken 4:20-23! Je hart is de centrale waar alles wat er binnen komt beoordeeld wordt en tot een keuze leidt. Hoe je dat ziet? Door wat je doet, dus: door je gedrag. Er wordt iets aan je gevraagd - wat doe jij?

*Wonen* - Christus komt niet af en toe bij je op bezoek, maar komt om te blijven [het Griekse katoikeo duidt daarop!]. Hij is geen vreemde, die komt en morgen weer vertrokken is. Hij is bij jou betrokken, is nabij. Je leert Hem niet kennen door af en toe eens bij Hem binnen te vallen, maar: door met Hem op te trekken. *Wonen*’ betekent: kracht krijgen voor nu, én: verwachting hebben voor straks. Lees Rom.8:9-11.

**Geloof is geen kwestie van intelligentie, maar God die je een open hart geeft.** Hoe je ook bent, God gaat met jou en mij, met elk van ons

zijn weg. Ben jij iemand, die leert door telkens weer zijn hoofd te stoten? Wil je weten wat er fout is gegaan? Of: stop je alles weg en kijk je niet om? Een ander wil alles op een rij hebben voor hij of zij zich aan God overgeeft. En: je kunt op weg gaan en al wandelend je weg met God bespreken.

Paulus bidt: *‘dat Christus door het geloof in jullie harten woont.’* **Woont Christus in je?** D.w.z.: deel je je leven met Hem? Krijgt Hij de ruimte? Je hoort van genade [kort uitgelegd: Gods liefde in actie] en liefde. Je wilt daarin wortelen en gronden.

In Kol.2:7 staat: *‘wandelt in Hem, geworteld en opgebouwd wordend in Hem.’* Dus: wortelen en opgebouwd in Christus = wortelen [je wortels uitslaan] en gronden [dus: je funderen] in liefde. Dat Hij in je woont, is te zien, doordat je lief hebt, blijdschap kent en vrede (Gal.5:22).

**De basis van waaruit je leeft, is de liefde** (Gr.: agapè) Als die liefde er niet is, kun je meest schitterende theorieën ontwikkelen en alles op een rij denken te hebben, maar je hebt geen wortel en geen grond. Liefde is niet iets sentimenteels. Gods liefde geeft voortdurend [2 Cor. 9:15 – *‘Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave’*], geeft zichzelf voor anderen.

Het is **geen kwestie van moeten, maar van willen**. Je wilt van Hem zijn, met/door Hem leven. Je wilt Hem geloven= Hem vertrouwen! En dat moet niet, dat wil je!

**‘in liefde geworteld en gefundeerd’** – de liefde ziet mensen, ziet het hart, ziet verder. En als gelovige doe je dat samen met andere *‘heiligen’* – al diegenen die God om je heen geeft en die ook geworteld en gefundeerd willen zijn in liefde!

Andries van der Wal