

Groeien, maar dan geestelijk!

Gods woord is voedsel voor een gelovige. Geen schijf van 5 uit de voedingsleer, maar een schijf van 3: genade, verzoening en liefde [of je denkt misschien aan: geloof, hoop en liefde].

Er wordt zoveel gezegd - heb je er iets aan? Je verdiept je in zaken – bouwen die op? Maken ze je duidelijk wie God is? Ik bedoel: worden zaken je duidelijk of raak je erdoor verward?

Wat weleens vergeten wordt: Niet alleen je lijf heeft voedsel nodig om te groeien, maar ook je geest. Om geestelijk te groeien, heb je nodig te horen wat God zegt. Dát geeft antwoord op je vragen, laat je begrijpen hoe alles in elkaar zit. Het helpt, draagt, geeft richting, doel! Je gaat zien wat tot dat moment ‘onzichtbaar’ was. Dat is voor de ogen van het hart! Denk aan Ef.1:18 ‘*verlicht zijnde de ogen van jullie hart.*’

Je voeden met wat God zijn plan uitwerkt, jouw leven daarin past, dat Hij je liefheeft, dat er toekomst is, opstanding, verheerlijking – dat is geestelijk voedsel. Al ‘etend’ leer je proeven/kennen, wat God bedoelt met genade en verzoening.

En God? Die zegt: Die beloften van Mij? Die worden vervuld! En daarom verliezen wij, verlies ik de moed niet! Lees 2 Cor.4:14! Tranen, ja! Ontmoedigd? Nee! Wat Paulus zegt in 2 Cor.4 en Gods liefde bereiden de weg voor de latere onthullingen in Paulus’ gevangenschapsbrieven!

Andries van der Wal