

## Paulus aan de Galaten

5 1. Voor de vrijheid –maakt Christus ons vrij! Staat<sup>f</sup> dan vast en laat jullie niet weer in het juk<sup>f</sup> van slavernij<sup>f</sup> vastzetten. <sup>1 Kor.7:23</sup>

2. Zie<sup>\*</sup>, ik, Paulus, zeg jullie: \* indien jullie je ooit<sup>\*</sup> zouden laten besnijden<sup>o</sup>, zal Christus jullie in niets baten. <sup>Ha. 15:1</sup> 3. Ik getuig<sup>o</sup> echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden<sup>o</sup>, dat hij schuldenaar is de hele wet te –doen. 4. Onwerkzaam werden jullie gemaakt<sup>\*</sup>, weg <sup>van</sup> Christus, jullie <sup>die</sup> in wet gerechtvaardigd worden; uit de genade –vallen jullie. <sup>Rom.6:1</sup> 5. Wij immers<sup>\*</sup> verwachten<sup>\*</sup>, in de geest, <sup>uit</sup> geloof de verwachting<sup>zv</sup> van de gerechtigheid. 6. Want in Christus Jezus is noch besnijdenis tot <sup>niets</sup> in staat<sup>f</sup>, noch voorhuid, maar geloof, dat <sup>door</sup> liefde werkzaam is. <sup>1 Kor.7:19</sup>

7. Jullie renden <sup>Gal.2:2</sup> uitstekend! <sup>wi</sup>Wie –hindert jullie, om je niet door de waarheid te laten overtuigen? 8. Die overtuiging is niet <sup>uit</sup> Hem die jullie roept. 9. Een klein beetje zuurdesem verzuurt<sup>\*</sup> het hele deeg<sup>\*</sup>. <sup>1 Kor.5:</sup> 10. Ik ben <sup>na</sup>aangaande jullie er van <sup>o</sup>overtuigd in de Heer, dat jullie in niets anders gezind zullen zijn. <sup>Maar</sup> die jullie verwacht, zal het oordeel dragen<sup>f</sup>, wie<sup>\*</sup> hij ook maar<sup>\*</sup> moge zijn. <sup>2 Kor.11:15</sup>

11. <sup>Maar</sup> ik, broeders, indien ik nog besnijdenis afkondig<sup>\*</sup>, <sup>wi</sup>waarom word ik nog vervolgd<sup>o</sup>? Dus is de valstrik<sup>f</sup> van het kruis<sup>zv</sup> van Christus <sup>buiten</sup> werking gesteld. 12. Zij die jullie opstandig<sup>zf</sup> maken<sup>\*</sup> moesten<sup>\*</sup> zichzelf <sup>ook</sup> afhouwen.

13. Want jullie werden <sup>op</sup>tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet de vrijheid <sup>na</sup>tot aansporing voor het vlees<sup>zv</sup>, maar dient <sup>door</sup> de liefde elkaar als slaaf. 14. Want <sup>al</sup>heel de wet is in één woord <sup>o</sup>vervuld<sup>o</sup>, in : <sup>lief</sup>hebben zul je je naaste als jezelf <sup>\*</sup>. <sup>Lev. 19:18</sup> 15. Indien jullie echter elkaar bijten<sup>f</sup> en <sup>l</sup>vereten<sup>zf</sup>, kijkt uit, dat jullie niet <sup>door</sup> elkaar <sup>l</sup>verteerd<sup>f</sup> worden. 16. Ik zeg echter: <sup>l</sup>wandelt in de geest en jullie volbrengen<sup>zv</sup> in geen geval<sup>\*</sup>

# Galaten 5.

## Concordant commentaar van A.E. Knoch

1. Dit gedeelte is de samenvatting en afsluiting van het leerstellige thema. Beknopt zet hij de stand van zaken uiteen. Wat zal het zijn, *Christus* of *besnijdenis*? Hier geen halfslachtige trouw, niet het dienen van twee heren. Besnijdenis kon in het verleden een kenmerk van voorrecht zijn geweest, maar nu is het een teken van afvalligheid geworden. Het leidt niet tot rechtvaardiging weg van zonde, maar tot een excuus weg van Christus. Het is een plicht voor diegenen om de hele wet te houden. Er is voor genade geen ruimte waarin het werkzaam kan zijn.
4. ‘Uit genade vallen’ betekent niet, zoals velen veronderstellen, een verlies van wat Christus’ redding ons baat door het *breken* van de wet, maar in tegendeel, door het proberen om de wet te houden. Hij die in zonde valt, verspeelt de genade van God niet. Gezegend is het om te laten klinken dat genade in zo’n geval overvloedt (Rom.6:1). Maar hij die zijn eigen redding probeert te verwerven door middel van werken heeft de genade van God niet nodig en verspeelt al de rechten op de voordelen die voortvloeien uit Zijn verlossing. Op deze manier wijst hij genade af. Hij valt buiten het gebied waar genade werkzaam is. Dit is wat ‘uit genade vallen’ werkelijk betekent.

5. Gerechtigheid wordt ons hier voorgesteld als een verwachting waarop wij wachten. Dit wordt vereist door de tegenstelling tussen wat de wet bewerkt en wat geloof tot stand brengt. In Gods ogen is het enige rechtvaardige om nu te doen Hem te geloven. De mens die God gelooft is volkomen rechtvaardig in die daad. Als wij dit van Gods kant konden beschouwen, zouden we zien dat zo'n mens rechtvaardig is en verder niets nodig heeft om hem rechtvaardig te maken. De uitwerking hiervan in zijn omgang met anderen zou mogelijkserwijs nu nog niet volledig in overeenstemming met dit feit kunnen zijn, maar de tijd komt dat ons gedrag deel zal hebben aan de gerechtigheid van geloof. Dit is 'de verwachting van de gerechtigheid'.
  
11. De afkondiging van besnijdenis of van het houden van de wet of van welke menselijke moeite dan ook om Gods gunst te winnen, brengt geen vervolging met zich mee. Het kruis is een valstrik die ons niet alleen vangt, maar ook verdrukt. Geen menselijke aanmattingen kunnen het hoofd bieden aan het grote feit van zijn volkomen vernedering en zijn schaamtevolle dood voor ons aan het kruis en aan de werkelijke waarheid dat dit ons verdiende loon was en niet dat van Hem. Christus Zelf is onze gerechtigheid en wij verafschuwen iedere prestatie van onszelf.
  
15. De Galaten beten en verteerden elkaar terwijl ze zelf veronderstelden dat ze de wet hiielden. De wet werkt gewoonlijk op die manier. Het maakt mensen vol eigendunk en twistziek. In plaats van haar naar de letter te vervullen, vernietigen zij haar geest. De wet zou moeten leiden tot achting voor anderen en haar vervulling moeten vinden in liefde. Maar het leidt haar vereerders naar verachting van anderen en het vindt haar vrucht in haat.
  
16. In dit vers vinden we het goddelijke recept voor ons moeilijkste probleem: het vlees. Iedere poging om het vlees rechtstreeks onder controle te brengen, het te beteugelen of te genezen is gedoemd te mislukken. De enige manier om er mee om te gaan is om het te negeren. Dit wordt in de brief aan de Romeinen ten volle uiteengezet

de begeerte van het vlees<sup>zv</sup>. Rom.8:1-8 17. Want het vlees<sup>zv</sup> begeert  
vaotegen de geest, de geest echter vaotegen het vlees<sup>zv</sup>. Deze <sup>ec</sup>nu  
staan tegenover elkaar, opdat jullie niet dat<sup>l</sup>doen<sup>c</sup>, <sup>we</sup>wat jullie  
ook<sup>\*</sup> maar<sup>\*</sup> willen<sup>c</sup>. Rom.7:15 18. Indien jullie echter door de geest  
geleid<sup>of</sup> worden, zijn jullie niet meer<sup>\*</sup> onder de we

19. Openbaar <sup>ec</sup>nu zijn de werken van het vlees<sup>zv</sup>, welke dan  
ook zijn: echtbreuk, hoererij, onreinheid<sup>f</sup>, losbandigheid, 20.  
Afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, <sup>ij</sup>ijver<sup>\*</sup>,  
<sup>g</sup>gramschap, partijschappen, onenigheden, sekten, 21. <sup>af</sup>afgunst,  
<sup>m</sup>moord, <sup>r</sup>roes, brasserijen<sup>\*</sup> en <sup>d</sup>dergelijke<sup>\*</sup>, <sup>w</sup>waarvan ik jullie  
tevorenlzeg, zoals ik het ook eerder<sup>\*</sup> zei, dat zij, die zodanige  
dingen bedrijven, de koningsheerschappij<sup>\*</sup> van God niet als  
lotdeel zullen genieten. Ef.5:5; 1 Kor.6:9

22. De vrucht<sup>f</sup> van de geest is echter liefde, vreugde, vrede,  
geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,  
inhouding<sup>\*</sup>. Ef.5:9 23. vaotegen zulke<sup>\*</sup> dingen is de wet niet. 1 Tim.1:9 24  
Wie <sup>ec</sup>nu van Christus Jezus zijn, kruisigen<sup>f</sup> het vlees<sup>zv</sup>  
tezamen met de hartstochten<sup>\*</sup> en begeerten. Rom.6:6 25. Indien wij  
leven<sup>ef</sup> in de geest, volgen<sup>c</sup> wij in de geest ook de grondregels op.  
Fil.3:16 26Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend,  
elkaar benijdend.

in het beeld van de dood. Hierin wordt het conflict tussen vlees en geest tegemoet getreden met zo'n volledige bezigheid van de geest dat er aan het vlees geen gelegenheid wordt gegeven om zijn verlangens te volbrengen.

19. In deze opsomming treffen we sommige zonden aan waarvan wij geneigd zijn om ze door de vingers te zien of zelfs te rechtvaardigen, terwijl ze midden in een overzicht staan van misdaden. Vijandschap en twist, jaloezie en partijschap kleden zich maar al te vaak in gerechtigheid. Sektarisme wordt verdedigd alsof het eenverbetering is van de goddelijke eenheid van het lichaam van Christus. In het koninkrijk Gods zal niemand deze dingen in praktijk brengen.

22. Het vlees handelt, de geest draagt vrucht, niet alleen heerlijk voor ons, maar voor God. Vrucht is niet het resultaat van werktuigelijke inspanning, maar is de natuurlijke uitdrukking van leven en groei. Wanneer we anderen liefhebben, zijn er geen wettelijke beperkingen nodig om ons te weerhouden om anderen kwaad te berokkenen. De wet is een nutteloze last voor hen die in de geest wandelen. Zij hebben geen aanmoediging nodig om goed te doen en staan boven de straffen, die worden opgelegd aan hen die kwaad bedrijven.
24. De *kruisiging* van het vlees betekent veel meer dan het in de dood te plaatsen. Het geeft aan wat voor *soort* dood het verdient, want het is een misdadiger van de ergste soort. De beschamende, smadelijke dood door Christus gedragen voor onze zonden is het enige passende einde voor het vlees.

## Galaten 6.

### Concordant commentaar van A.E. Knoch

1. Ware zelfkennis zal ons nederig maken zodat we een broeder die plotseling uitglijdt in zachtmoedigheid zullen behandelen. De wet zou hem veroordelen, maar wij zoeken wegen om hem terug te brengen in het gelid.
5. Er is hier een contrast tussen een *last* (:2) en een *lading*. Last is van het woord element dat zwaar betekent. Beide woord elementen komen samen voor in Matteüs 23:4 ‘zware ladingen’. In Matteüs 11:30 zei onze Heer niet ‘Mijn *last* is licht’, maar ‘Mijn *lading* is