

# PSALM 42:9 (NBG 51-42:8)

יוֹמָם יִצְוֶה יְהוָה חֲסִדוֹ  
וּבַלַּיְלָה שִׁירָה עָמִי  
תִּפְלֶה לְאֵל תִּי

**Overdag zal IEUE Zijn goedgunstigheid instellen  
en in de nacht is Zijn lied samen met mij,  
een gebed tot de Plaatsers van mijn leven.**

Heer, met Uw goedgunstigheid  
hebt U mij vandaag geleid,  
hebt U aan mij welgedaan  
op het pad dat ik mocht gaan.

Als een loflied in de nacht  
klinkt het Woord dat U mij bracht.  
Dank voor Uw nabijheid, Heer,  
laat mij leven tot Uw eer!

Vertaling: **A. Dekker**  
Gedicht: **A. Dekker**