

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

donderdag 1 maart Efeziërs 1:1

'Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, aan al de heiligen, die ook gelovigen zijn in Christus Jezus ...'

Paulus was gezonden *door de wil van God*. Het was Zijn wil dat deze apostel apart van de twaalf het bijzondere, aan hem toevertrouwde evangelie bracht.

Alle gelovigen in Christus Jezus zijn tegelijk heiligen. U, jij en ik, we zijn apart gezet om God te dienen. Zelf proberen heilig te worden heeft geen zin. We zijn het al.

We danken Vader voor die bijzondere, troostrijke woorden. Ze heiligen ons leven. Vandaag is Hij nabij.

vrijdag 2 maart Efeziërs 1:2a

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent ...'

In Gods plan nemen wij als leden van het lichaam van Christus een unieke plaats in. We spreken goed van onze Vader. Die zegent ons. We hoeven die niet te verdienen of er extra om te bidden. Dan is een leven vol dankbaarheid ons deel.

Kijk naar wat Vader geeft en dank Hem daarvoor. Vandaag wordt dan een dag met glans, omdat Vader mee gaat.

zaterdag 3 maart Efeziërs 1:2b

'Gezegend zij de God en Vader (...), Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus ...'

De grote rijkdom aan zegeningen is niet aards, maar geestelijk, te midden van de hemelingen. Ons is geen materiële voorspoed beloofd. Waar we dat wel hebben is dat een extra gunst van God, het is niet vanzelfsprekend. Toen we op de wereld gezet werden hadden we niets, en als we ons levenseinde bereiken kunnen we evenmin iets meenemen. We hebben wel een enorm kapitaal in Christus. Dat is ons 'bankgeheim'. We krijgen alles van Vader; Hij geeft wat nodig is. In alle omstandigheden beseffen we: de Heer is nabij!

zondag 4 maart Spreuken 25:21

'Als iemand die u haat honger lijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken, want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen, en Jahweh [IEUE] zal het u vergelden.'

Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 12:20. Deze liefde, die de vijandigheid beantwoordt, is bovenmenselijk. De Thora [wet, onderwijzing] zei: *liefhebben zul je je naaste als jezelf*. Vanuit het menselijke eigen willen (vlees) is dat niet op te brengen. Vanuit de geest van God, die in onze harten is uitgegoten, ^{Rom.5:5} kan dat wél.

Ware liefde (die van God) kan de naaste liefhebben en dat gaat boven de Thora uit.

maandag 5 maart Spreuken 25:20

'Wie liederen zingt bij een kwaad hart, is als wie kleren uittrekt op een koude dag en [als] zure wijn op loog.'

De tekst wordt door Paulus uitgelegd in Romeinen 12:15, *huilt met hen die huilen en verblijdt je met hen die blij zijn*. Zo leven we met elkaar mee in de gemeente, het lichaam van Christus. De liefde van God is in ons hart uitgegoten door heilige geest. ^{Rom.5:5} Dat maakt dit meeleven echt (en dus) van harte. Je leeft als gelovigen niet langs elkaar heen.

Met fijngevoeligheid de ander benaderen, betekent veel. Ook daarin zijn we volledig van Vader afhankelijk.



dinsdag 6 maart **Kolossenzen 3:12**

'Doet dan aan, als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld ...'

Doet dan aan – Elke dag sta je voor je kledingkast en je trekt iets aan.

Zo zouden wij als gelovigen geestelijke, fijne kleding aandoen. Het werkt van binnen naar buiten. Medelijdend mededogen kun je tonen als je zelf beseft, hoe de Heer naar jou toe is. Dat maakt je *mild* naar de ander, je scherpe kantjes slijten af door het evangelie van Paulus.

Ootmoedige gezindheid (*laag* in plaats van hoog!) uit zich in zachtmoedigheid naar en geduld met anderen.

Opzien naar U, dat wil ik, Vader, werkt U het in mij uit?

woensdag 7 maart **Kolossenzen 3:13**

'... elkander verdragend en wederzijds genade schenkend ingeval iemand tegen iemand een klacht heeft en zoals de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie.'

Wanneer je een klacht hebt tegen iemand, wat doe je dan? Aan iedereen vertellen?

Paulus wijst hier – door God geleid – een andere weg: je schenkt de ander genade.

Wat doe je dan? Je laat het gaan, het staat niet tussen jou en de ander in. Je komt er niet op terug, want de klacht die je had, is weg.

Waarom doe je dat? Omdat de Heer ook zo aan jou genade schenkt!

donderdag 8 maart **Hebreeën 11:7**

'Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een lotdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.'

Geloof is iets aannemen zonder dat je het ziet. Abraham *hoorde en geloofde*. Dat gaf God in hem. Daardoor ging hij op weg naar een onbekend, maar wel door God beloofd land. Hij vertrouwde op God, Die hem zou leiden.

Ook wij zijn op weg naar dat nog onbekende, boven, te midden van de hemelen.

Wat een geweldig lotdeel hebben wij daar ontvangen! Paulus schrijft dan ook: *'... weest burgers, waardig het evangelie van Christus ...'*^{Fil.1:27}

Vanuit dat wat we mogen weten, *léven*. Vader is nabij, altijd.

vrijdag 9 maart **Openbaring 1:17,18^a**

'... en toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: "Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste en de Levende, en ik ben dood geweest en zie Ik leef tot in de eonen van de eonen ..."'

De Heer zegt van Zichzelf dat Hij de Eerste én de Laatste is. Hij staat aan begin van al wat geschapen werd. En Hij stond aan begin van uw, jouw en mijn leven. Volgens Psalm 139 ziet Hij het embryo van elk mens.

Zoals Hij ook tevoren iets zei over het leven van Jakob en Esau, voordat ze geboren waren, zo staat ook uw, jouw en mijn leven vast voordat we eraan beginnen.

Hij is ook de Laatste. Aan het einde van alles wat in Gods plan moest gebeuren, is Hij daar en redt en maakt levend. Aan het einde van ons leven zal Hij er ook zijn: Vrees niet! Ook dan draagt Hij, en Hij doet dat ook nu, elke dag!

zaterdag 10 maart **Psalm 77:12-15**

'Ik zal de daden van Jahweh [IEUE] gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher.

Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.

O God, Uw weg is in het heiligdom.

Wie is een God zo groot als God?

U bent de God Die wonderen doet',

U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken.

De Psalmist verwijst met 'daden', 'wonderen' en 'werken' ongetwijfeld naar de machtige uittocht uit Egypte en wat daar allemaal gebeurde. Maar ook de reis door de wildernis



was er een waarin veel wonderen plaatsvonden. Wat te denken van het dagelijkse manna voor zo'n behoorlijk grote groep? Of van de sandalen die niet versleten waren in al die jaren? Dat waren ook wonderen.

Zo kunnen wij ook getuigen van wat God deed, doet en nog zal doen in ons leven. Het gaat om die grote God, Die ook wij mogen kennen!

zondag 11 maart **2 Koningen 20:17**

'Hoor het woord des HEREN: "Zie, er zullen dagen komen, dat alles wat in uw paleis is en wat uw vaders hebben opgestapeld tot op deze dag naar Babel zal worden weggevoerd."

Onlangs had ik, na afloop van een begrafenis, een gesprek over ballingschap en over thuiskomen. *Ballingschap* in de betekenis van: verwijderd van God zijn. *Thuiskomen* in de betekenis van: op de plaats van bestemming komen. Zo was het ook geweest in het leven van de overledene.

Voor veel mensen is er een periode van ballingschap in het leven en ook een periode van thuiskomen bij Vader.

In de Bijbel komen we dit regelmatig tegen: verwijderd en heel dichtbij. De periode van ballingschap waar Jesaja over spreekt, gaat heel het volk Israël aan. Koning Hizkia heeft de zoon van de koning van Babel ontvangen in zijn paleis en Hizkia heeft alle schatten van het land laten zien. Dan spreekt Jesaja bovenstaande woorden.

De komende dagen kijken we naar de betekenis van ballingschap en van thuiskomen.

maandag 12 maart **2 Koningen 21:12**

'Daarom, zo zegt de HERE, de God van Israel: "Zie, Ik breng onheil over Jeruzalem en Juda, waardoor allen die ervan horen, beide oren zullen tuiten ..."

Manasse is op dit moment koning. Na zijn vader Hizkia is hij koning geworden in Jeruzalem. Hij deed veel wat kwaad was in de ogen des Heren en krenkte Hem daardoor.

Na Manasse komt zijn zoon Amon. En ook hij verliet de Here.

De periode van ballingschap staat voor de deur. Het onheil is begonnen en de wegvoering naar Babel zal de volgende stap zijn. Iedereen die ervan zal horen, zal het niet kunnen geloven.

Lees ook: 2 Koningen 21.

Morgen lezen we wat er zoal is gebeurd.

dinsdag 13 maart **2 Koningen 25:13**

'Voorts braken de Chaldeeën de koperen zuilen die in het huis des HEREN waren, aan stukken, alsmede de onderstellen en de koperen zee die in het huis des HEREN waren; en voerden het koper daarvan naar Babel. Ook de potten, de scheppen, de messen, de schalen en al het koperen gereedschap, waarmede men de dienst verrichtte, namen zij mee.'

Nebukadnezar, de koning van Babel, veroverde Jeruzalem en alles van waarde uit het huis des Heren wordt afgevoerd naar Babel. De stad van grote betekenis wordt leeggeroofd. De mensen en het materieel behoren nu aan Nebukadnezar. Het volk is nu in ballingschap, verbannen uit Jeruzalem en ze zijn alles kwijt.

Natuurlijk denken ze aan God, zij waren toch het uitverkoren volk? Zij woonden toch in Jeruzalem? Waarom worden we dan toch weggevoerd? Zo komt het besef; wat hebben we gedaan? Hebben we God verspeeld?

Ballingschap gaat bij God niet zonder een thuiskomen.

Morgen lezen we verder.

woensdag 14 maart **Jeremia 29:10-11**

"... als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug te brengen. Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester," luidt het woord des HEREN, "gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven."

Gods volk is nu zeventig jaar in Babel, in ballingschap. God pakt de beloftes die gedaan zijn in het verleden weer op. Hij zegt: jullie gaan weer terug naar Jeruzalem! Ik zie naar jullie om.



De plannen van God hebben te maken met vrede en heil. Het leek onmogelijk. Mensen hebben gedacht dat ze van God weg waren en dat herstel nooit meer zou komen. Toch zijn dit de woorden van de profeet Jeremia. Jeruzalem, de tempel, de eredienst, zou het dan toch ...? Maar hoe dan? Hoe komen we ooit weg uit Babel? Het lijkt onmogelijk, maar als God belooft dan is het waar!

donderdag 15 maart **2 Kronieken 36:23**

'Zo zegt Kores, de koning van Perzië: "Alle koninkrijken heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van Zijn volk behoort – de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op."

Ongelofelijk! Het leek onmogelijk ooit nog weg te komen uit Babel/Perzië; ze zouden voorgoed slaven zijn in een vreemd land. En dan geeft de koning opeens toestemming om terug te keren naar het land dat God hen had beloofd.

Zou de ballingschap voorbij zijn, zou het echt mogelijk zijn om naar het land te gaan dat God voor hen had bestemd?

Kores zegt: "... *hij trekke op!*" Ga naar je bestemming! Ze gaan en het wordt een hele onderneming om Babel te verlaten. Na zeventig jaar zijn de mensen ingeburgerd en hebben een bestaan opgebouwd in dat land. Nieuwe generaties zijn gekomen en niet iedereen gaat zomaar mee. Sommigen blijven liever daar. Het is niet makkelijk om je gesetelde leven achter je te laten. Voor hen is Babel ook een thuis geworden. Toch vertrekt een deel naar Jeruzalem, vasthoudend aan de beloften, op weg naar huis.

Vroeger zongen we een lied: *Staan op de beloften van mijn Heer en God!* Zo is het voor iedereen. Dit is wat Vader van ons vraagt, vertrouw op Hem, sta erop. Dat was toen al en ook nu.

vrijdag 16 maart **Lucas 15:20**

'En hij stond op en keerde naar zijn vader terug.'

Een bekende gelijkenis, die Jezus sprak. Ook hier gaat het over ballingschap en thuiskomen – verwijderen en terugkeren.

Een jonge man die zijn ouderlijk huis op dramatische wijze verlaat en na een periode weer *tot-zichzelf-komt*. Hij gaat terug naar het ouderlijk huis. Het welkom is bijzonder warm. Onverdiend, dat is duidelijk, en toch geliefd. Zijn vader wist dat hij komen zou, hij stond al op de uitkijk.

Overall in de Bijbel komen we dit thema tegen. Ballingschap en thuiskomen. Dat is wat God voor ogen heeft, dat is Zijn plan, onafhankelijk van wat een mens doet. Ongelofelijk! Morgen gaan we kijken waar dat het begonnen is.

zaterdag 17 maart **Genesis 3:24**

'En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wende, om de weg tot de boom des levens te bewaken.'

Adam en eva moesten vertrekken uit het Paradijs. De weg werd afgesloten, er was geen weg terug, de cherubs versperden de weg. Verbannen van de mooiste plek die er was en ook van de boom des levens. De eerste ballingschap is begonnen.

Zo gingen beiden op pad, wel gekleed en met een goed verstand de wereld in, en niet zonder een Woord van God.

God gaf hen een belofte mee, waarin de thuiskomst al lag besloten. En die belofte is Vader nu aan het uitwerken.

Lees morgen over de belofte.

zondag 18 maart **Genesis 3:15**

'Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen.'

Deze belofte is het oerevangelie! Deze belofte sprak God tot Adam en Eva.

De slang had hen gezegd: eet maar! Direct na het eten van de vrucht in de hof was er dit gesprek tussen hen en God. Met heldere woorden maakt Hij duidelijk, dat er een einde is gekomen aan hun leven in het paradijs. Je zou kunnen zeggen, dat het een slecht bericht was. Maar God laat hen niet zonder Zijn Woord gaan.



Het *zaad van de vrouw* wijst naar de Zoon van God, Jezus. Hij zal zorgen dat de kop van de slang wordt vermorzeld en zo zal Zijn schepping mogen thuiskomen. De belofte zat direct bij het wegsturen uit de hof van Eden.

Zo is Vader, Hij stuurt Adam en Eva niet met lege handen weg, maar met een goed gevulde rugzak. Zo is het ook met ons. Vader stuurt ons op weg met een goed gevulde rugzak. Waarom? Hij houdt van jou en mij, je bent geliefd!

Morgen neem ik u mee naar Paulus. Die vertelt over het thuiskomen.

maandag 19 maart **1 Corintiërs 15:28**

'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'

Woorden van God die Paulus heeft opgeschreven. Als Paulus schrijft over thuiskomen, dan is het in optima forma! Dit betreft niet een specifieke situatie, of een bepaalde groep. Hij gebruikt in dit vers drie keer het woord *alles* (Grieks: ta panta). Het al! Dit is méér dan maximaal, dit omvat de complete schepping.

Als geen ander heeft Paulus het vermogen om ver in de toekomst te mogen kijken. Adam en Eva en daarbij de gehele mensheid moesten het paradijs verlaten, in ballingschap, dat zal gaan leiden tot deze tekst.

Paulus laat ons een glimp zien van het thuiskomen van die gehele mensheid in 1 Corintiërs 15. Zover is het nog niet, het is een belofte. Hij zal het doen!

Ga deze week op pad met deze belofte: Hij zal het doen!

dinsdag 20 maart **Efeziërs 2:19**

'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods ...'

Huisgenoten Gods, de NCV zegt hier *gezinsleden*! Het spreekt van die bijzondere band die er onderling is tussen familieleden die onder één dak wonen. Je maakt deel uit van een hechte gemeenschap. Paulus bedoelt dit: als familie leef je met elkaar, deel je lief en leed, en daarbij ga je ook regelmatig het huis uit; je gaat werken, je doet je school, allerlei verplichtingen buitenshuis.

Ballingschap en thuiskomen.

Voor gezinsleden is het de normaalste zaak om weer *thuis-te-komen*. Paulus gebruikt deze beeldspraak om duidelijk te maken, hoe we dagelijks weer die momenten mogen hebben om gezin te zijn.

Als je thuiskomt – even zitten met elkaar met een kopje thee; hoe was je dag? Vertel eens!

Zo wil Vader het ook. Als Hoofd van een groot gezin wil Hij van iedereen weten: hoe was je dag? Wat houdt je bezig? Vertel het maar!

Thuiskomen bij God is voor ons iedere dag. Naar huis komen mag altijd, je bent hier altijd enorm welkom. Geen hindernis is te groot, want je weet: de deur staat altijd open! Amen.

woensdag 21 maart **2 Timotheüs 2:1-2**

'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade, die in Christus Jezus is. En wat je van mij hoort, door veel getuigen, vertrouw dat toe aan betrouwbare mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderwijzen.'^[NCV]

'krachtig gemaakt in de genade, die in Christus Jezus is' – Paulus wijst ons op Hem: de verhoogde en met volmacht beklede Heer. Alle wegen die God gaat, gaan via Hem. Wij zijn niet langer aan de zonden schatplichtig. En: we hebben zicht op toekomst, toekomst die Hij geeft. Zijn plan ziet niemand over het hoofd! We zijn in beeld!

Dank U voor de genade in Hem!

donderdag 22 maart **Kolossenzen 1:21**

'Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken, verzoent Hij nu echter wederzijds ...'^[NCV]

Waar jij en ik aan denken bij het lezen van dit vers, is: allen zijn wederzijds verzoend. Jij en ik weten wat hier staat en mogen leven wat er staat! Ja, tot eer van Hem!



God ziet ons niet meer als mensen die van Hem vervreemd zijn, zich in hun manier van denken als vijanden opstelden en bedreven waren om te doen wat verkeerd was. Dat is de vrucht van de verzoening tussen Hem en ons!

vrijdag 23 maart **Filippenzen 3:20**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus.'^[NCV]

Wij horen bij Hem, de hemelse Heer, onze Redder. Wij verwachten Hem!

Denk je ook aan 1 Thessalonicenzen 1:10? Daar staat het waarom wij Hem danken: *'... om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.'*

Paulus spoort ons niet voor niets aan met: *'Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is.'*^{Kol.3:2}

zaterdag 24 maart **Efeziërs 3:5-7**

'... dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals nu onthuld werd aan Zijn heilige apostelen en profeten ...'

Wat maakte Paulus jou en mij bekend? Lees daarom de verzen 6-7: *'... dat in de geest de natiën gezamenlijk-lotgenieters zijn en een gezamenlijk-lichaam en gezamenlijk-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik een dienaar werd in overeenstemming met het geschenk van de genade Gods dat mij gegeven is in overeenstemming met de werkzaamheid van Zijn kracht.'*^[NCV]

Christus is niet alleen Heer en Koning van de aarde, maar het Hoofd, uiteindelijk, van allen! Wat een bijzondere woorden staan hier! Dat is wat jij en ik, wat de leden van de gemeente met elkaar delen en waarnaar wij samen verlangend uitzien!

zondag 25 maart **Efeziërs 1:22**

'En alles onderschikt Hij onder Zijn voeten en Hij geeft Hem als Hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente ...'^[NCV]

Vanuit die positie zullen wij als leden van Christus meewerken aan de onderschikking. Lees eigenlijk: 'onderordening' – onze plaats innemen. Daar mag ons hart op gericht zijn. Hij zet ons in, opdat mensen Hem kennen gaan – God? Zó is Hij! Hij heeft ons, en t.Z.t. allen op het oog. Christus is het Hoofd van de gemeente.

Vader, U werkt uit wat U Zich voornam en alles, nee: allen komen aan Uw hart terecht.

maandag 26 maart **2 Corinthiërs 5:21**

'Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.'

Een bekend kerklied zegt:

'God enkel licht,
voor Wiens gezicht,
niets zuiver wordt bevonden,
ziet ons bevlekt,
met schuld bedekt,
misvormd door duizend zonden.'

Wat is het dan heerlijk dat wij de last van die leer van ons mochten afschudden, en weten dat Hij ons nu in Christus ziet als heilig én smetteloos én onbeschuldigbaar.^{Kol.1:21-22}

Een wereld van verschil. Ja, zoals licht verschilt van duisternis!

dinsdag 27 maart **Efeziërs 1:3-13**

Lees de verzen uit de NCV. Let op wat Paulus voortdurend onderstreept, het 'in Hem'. Daarom begint de apostel aan dit gedeelte uit de Efeze-brief met het vers *'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus.'*^[NCV] Als een geschenk dat je uitpakken mag – hoe meer papier je er vanaf haalt, des te meer krijg je het 'geschenk' in beeld. Dat leidt toch tot: *Vader, dank U wel!*



woensdag 28 maart **1 Corinthiërs 15:28**

'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'

God is nu alles in Christus. Wanneer Hij Zijn heiligen eenmaal levend gemaakt zal hebben, zal Hij alles in Zijn heiligen zijn. Maar wanneer Hij eenmaal de dood, de laatste vijand buiten werking gesteld heeft, zal Hij alles in allen zijn! Dit resultaat kan alleen God bereiken en wel door Zijn Zoon, de Christus!

Paulus wijst ons hier niet alleen op opstanding, maar vooral op levendmaking!

donderdag 29 maart **Efeziërs 6:17**

'En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak.'^[NCV]

De 'helm van de redding' behoedt ons denken, zet voor ogen wat Hij zegt en wat Hij – jou en mij, allen – voor toekomst geeft.

Jij en ik verheugen ons over wat God geeft en zijn ons telkens weer bewust van Zijn machtige plan! Wij zien ook vandaag uit naar wat komt en houden Gods Woord voor ogen!

vrijdag 30 maart **Johannes 15:13**

'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.'

'Grotere liefde dan deze heeft ook niet één: dat iemand zijn ziel zal neerleggen ten behoeve van zijn vrienden.'^[NCV]

Als onze Heer aan Zijn hoorders opdraagt elkaar net zo lief te hebben als Hij hen liefheeft, is dat voor hen feitelijk een onbereikbaar ideaal. Niet voor niets voegt Hij eraan toe dat Hij hier de hoogst denkbare vorm van liefde bedoelt: Zijn eigen leven afleggen om de mensheid uit de klauwen van dood en zonde te redden!

Paulus noemt die liefde dan ook de grootste ten opzichte van het geloof en de zekere verwachting die ons geschonken zijn.^{1Cor.13:13}

zaterdag 31 maart **Romeinen 5:18-21**

'Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat, gelijk de zonde als koning zou heersen in de dood, zo ook de genade zou heersen tot rechtvaardigheid ten eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.'

Woorden om uit te spreken, zodat je hoort wat je leest! Hem daarvoor danken!

Morgen zeggen wij: *De Heer is waarlijk opgestaan!* Dat is boodschap van Pasen! De weg die God met Zijn Zoon ging, zal ook ons rechtvaardigen: *'ten eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer.'*

