

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

zondag 1 april **Mattheüs 28: 2**

*'En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.'*

Vandaag is het Pasen en vieren we een heel bijzonder feest. Wat gebeurde er op die derde dag?

Een engel kwam naar beneden voor een bijzondere taak. Voor hem een eenvoudige klus. Hij rolde de steen die voor de ingang van het graf lag opzij en ging erop zitten. Zo, dat is gedaan!

Wat was de betekenis van het openen van dit graf?

De engel zegt het als hij zit op de steen: *'Komt, ziet de plaats waar Hij heeft gelegen.'*

Het openen van het graf is bedoeld voor alle mensen, opdat iedereen zal weten dat Hij daar niet meer lag! De plek was leeg.

Sinds die dag is het voor ons eigenlijk altijd Pasen. Iedere dag mag het in ons hart feest zijn, als we hieraan mogen denken: de dood is overwonnen!

Jezus is opgestaan. Het is een bekendmaking van Godswege aan ons allen: kom en zie!

maandag 2 april **1 Corinthiërs 2: 8**

*'En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.'*

Paulus spreekt hier over de verborgen wijsheid van God, een geheim. Niemand wist ervan, niemand heeft van haar geweten. De tegenstander niet en de mensen ook niet. De mensen die erbij waren wilden maar één ding. Dat kun je lezen in Marcus 15:13.

*'... en zij schreeuwden wederom: Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer: Kruisig Hem!'*

Niets en niemand heeft toen vermoed, dat de dood van Jezus de redding voor de gehele schepping zou betekenen. Als ze het wel hadden geweten, dan zouden ze het niet gedaan hebben.

Logica van God.

dinsdag 3 april **Romeinen 1: 8**

*'In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.'*

Aan het begin van zijn brief aan de gemeente in Rome schrijft Paulus deze woorden over zijn gebed. Hij neemt ons mee in zijn gebed en geeft een kijkje in zijn hart.

Duidelijk komt naar voren *'mijn God'* en *'u allen'*. Paulus gebruikt hier *'mijn God'* om het persoonlijke van zijn relatie aan te geven die er is tussen zijn hemelse Vader en hemzelf. Dat doet hij niet zonder reden! In deze brief wil hij laten zien dat iedere gedachte, iedere uitdrukking, doortrokken is van Christus.

Paulus neemt ons mee zijn hart in, omdat hij ook óns hart wil bereiken. De boodschap die Paulus in de Romeinenbrief wil meegeven, is dan ook bestemd voor het hart. De verbinding die Paulus maakt tussen: *mijn God* en *u allen* kan dan maar één gevolg hebben: dankbaarheid! Daar begint hij mee!

Wil je mee danken?

*Vader, ik dank U voor deze dag, ik dank U dat ik U mijn God mag noemen. Ik dank U voor het geloof dat U mij geschonken hebt, dat niet alleen voor mij is, maar voor ons allen. Amen.*

woensdag 4 april **Romeinen 1: 9**

*'Want God, Die ik met mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaad moge worden om tot u te komen.'*

Paulus schrijft deze woorden met liefde, vanuit zijn hart, bewogen voor de lezers van deze brief.

Het is zeker dat hij de meeste lezers niet heeft gekend; het waren dus vreemden voor hem – en dan lijkt het wel een beetje overdreven en ongelofelijk. Dan haalt Paulus er



een getuige bij, een getuige die precies weet, wat hij heeft gebeden! God zelf. Hij bidt tot God of hij zijn lezers mag gaan ontmoeten. Het is een vurig verlangen van zijn hart, een wens.

Voor Paulus was het duidelijk, hij bracht zijn hartenwens in gebed bij God.

Na 2000 jaar is dat nog steeds de plek waar hartenwensen thuis horen. Maak je wensen door gebed en smeking bekend bij God en Hij zal je hart en gedachten vullen met de vrede Gods. <sup>Fil.4</sup>

Morgen lezen we waarom Paulus zo graag naar hen toe wilde gaan.

#### donderdag 5 april **Romeinen 1: 11**

*'Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gaven mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.'*

Paulus gebruikt de woorden *'ik verlang u te zien'*. Dit is geheel in lijn met Christus en ook met de opdracht die hij heeft ontvangen van de opgestane Heer. Om te beginnen wil hij die ontmoeting om hen geestelijke gaven bij te brengen. Wat hij verder zocht in een ontmoeting was een **hartelijk** verlangen voor wederzijdse troost.

Wederzijdse bemoediging komt door het geloof van anderen, want het geloof van een ieder die God roept tot het lichaam van Christus is individueel geschoold op een unieke wijze en door God tot stand gebracht in genade. Zelfs Paulus werd op deze wijze geholpen, want iedere gelovige heeft iets waar een andere gelovige van kan leren.

Voor Paulus was dit zelfs zo belangrijk dat hij het in gebed bracht bij Vader en in zijn brief aanstuurde op die opbouwende ontmoeting. Dit is broederschap! Elkaar ontmoeten met een open hart met de boodschap van Paulus.

Voor ons is dat eigenlijk heel herkenbaar. Hoe heerlijk is het als broeders tezamen komen en mogen delen wat God in hun leven heeft gedaan.

*Vader, dank U voor al die ontmoetingen met unieke geroepen broeders!*

#### vrijdag 6 april **Romeinen 1: 13**

*'Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen.'*

Een oppervlakkige lezer kan denken dat dit een smoes is, maar Paulus heeft geen smoezen nodig. Hij gebruikt belangrijke woorden van God. In een bekend hoofdstuk (8:28) van deze zelfde brief gebruikt Paulus ook het woord *'voornemen'* [Gr.: prothesin] om het voornemen van God duidelijk te maken. Voor zijn eigen voornemen gebruikt hij hetzelfde woord.

Voor Paulus was het niet een zomaar opkomende gedachte. Zijn vasthoudende gebeden maken duidelijk dat er een groot verlangen was om hen in Rome te gaan bezoeken. De bedoeling was duidelijk: wederzijdse versterking in het geloof. Paulus zegt hier: ik wil dat je dat WEET!

Heel Paulus bediening richt zich op: weten! Het evangelie zouden we weten, van genade en liefde moeten we weten. Hij is een verkondiger, opdat wij het zouden weten. Paulus roept ons op om deze boodschap door te geven, zodat anderen het ook zouden weten.

*Vader, geef mij de vrijmoedigheid en de wijsheid om Paulus na te volgen en ook te verkondigen, op mijn eigen plaats. Amen.*

#### zaterdag 7 april **Romeinen 1: 14**

*'Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar.'*

Dit is wel bijzonder. Paulus gebruikt hier het woord *'schuldenaar'* [Gr.: opheilete] om het begrip *'liefde'* [Gr.: agape] duidelijk te maken.

In hoofdstuk 13 zegt Paulus: *'Weest niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben.'* <sup>vs.8</sup> Heel bekende woorden, die – zeker in combinatie met dit verlangen van Paulus om de Romeinen te gaan bezoeken – zijn motivatie zeer vergroten. Gedreven door de liefde wil Paulus met zijn boodschap iedereen versterken die het nog niet weet.

Met deze liefde mag ik ook gedreven zijn om naar de mens om mij heen kijken, die misschien onwetend is, onbekend met Gods plan, wijs of juist niet.

*Vader, Uw liefde voor mij heeft U ook voor mijn naaste. Geef mij woorden om te vertellen van Uw liefde. Amen.*



zondag 8 april **Romeinen 1: 15**

*'Vandaar mijn bereidheid om ook u in Rome het evangelie te brengen.'*

Voor de Joden was het evangelie een val, voor de volkeren een dwaasheid en voor de trots en schittering van Rome was het net zo onverteerbaar.

Paulus wilde juist naar Rome om dat aanstootgevende evangelie te brengen. Voor hem was het een test en tegelijkertijd laat het zijn vertrouwen zien in zijn boodschap, die hij ontvangen had van Christus.

Uiteindelijk is Paulus toch naar Rome gegaan. En wat een zegen is het geworden voor de (gelovige) mensheid! Vanuit Rome schrijft hij de ene na de andere geweldige brief, – versterking voor harten en zicht gevend op een vaststaande verwachting – brieven waar wij in 2018 nog steeds uit leven.

maandag 9 april **Romeinen 1: 16**

*'Want ik schaam mij het evangelie niet ...'*

In die tijd was Rome het centrum van de georganiseerde kracht. Het Romeinse leger veroverde land na land. Rome was de plek van het samenkomen van vijandige menselijke macht. Rome was sterk en beschikte over leven en dood, het zorgde voor angst.

Paulus was een afgevaardigde van een schijnbaar machteloos en krachteloos evangelie, met als belangrijk onderdeel de zoon van een timmerman uit het verachte Judea, die ook nog eens stierf als een misdadiger. Wat een tegenstelling met dit geweldige Rome!

Hij zegt: ik schaam mij niet!

Bij deze apostel zien we dezelfde moed en toewijding voor zijn taak als bij Hem Die Zijn voornemen vastberaden doorzette om op te gaan naar Jeruzalem.

Met Paulus mogen jij en ik deze woorden naspreken: ik schaam mij het evangelie niet!

Morgen lezen we wat het evangelie ons brengt.

dinsdag 10 april **Romeinen 1: 16**

*'Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft ...'*

Waarom zitten wij iedere zondag in de dienst en luisteren naar Zijn Woord? Waarom al die moeite voor het volgen of geven van een Bijbelstudie? Waarom al die energie steken in een evangelie?

Omdat het evangelie mij niet beschaamd maakt. Het evangelie laat de kracht van God zien. Gods kracht laat namelijk zien dat dood veranderd wordt in leven. Jezus stond op! Die opstanding is er ook voor jou. Het is een voorrecht om nu al te mogen geloven dat God deze kracht aan jou en mij geeft.

*Vader, dank U wel voor Uw kracht, leer mij om uit deze kracht te leven in alles wat mij overkomt en overkomen zal. Amen.*

woensdag 11 april **2 Corinthiërs 1:19**

*'... want Gods Zoon, Jezus Christus, Die bij jullie door ons is verkondigd – door mij en Silvanus en Timotheüs – werd niet 'ja' en 'neen', maar is in Hem 'ja!' geworden.'*<sup>[NCV]</sup>

Paulus gaat voorbij aan wat er soms gezegd wordt. [Lees vanaf vs.12.] Ja, zijn reisplannen hadden zich gewijzigd, maar dat zei niets over zijn liefde voor de gelovigen. Hij treedt hen in verzoening tegemoet. De apostel wilde tot opbouw zijn voor degenen, die zijn brief ontvangen.

Dat ook onze liefde onveranderlijk is. Jij en ik, wij kennen én praktiseren toch de genade?!

Gods Woord van de reddende genade en de onuitputtelijke liefde is een zekerheid dat een welgemeend 'ja!' waard is!

donderdag 12 april **2 Corinthiërs 1:12**

*'Want dit is ons roemen, het getuigenis van ons geweten, dat in heiligheid en oprechtheid van God (niet in vleselijke wijsheid, maar in Gods genade) wij ons in de wereld gedroegen, overvloeiender echter naar jullie toe.'*<sup>[NCV]</sup>

Wat bepaalde Paulus' gedrag tegenover de heiligen in Corinthe? De genade van God!

Wat Paulus was, was hij door en in de genade! Die werkte in zijn leven uit.

Dat diezelfde genade zich vandaag ook in jou en mij mag uitwerken! Tot eer en verheerlijking van Hem en ... ook tot opbouw van degenen, die God naast ons zet.



vrijdag 13 april **2 Corinthiërs 1:18-20**

*'God nu is trouw, omdat ons woord naar jullie niet is 'ja' en 'neen'. Want Gods Zoon, Jezus Christus, Die bij jullie door ons is verkondigd – door mij en Silvanus en Timotheüs – werd niet 'ja' en 'neen', maar is in Hem 'ja!' geworden. Want welke beloften ook maar van God zijn, zijn in Hem 'ja!'. Daarom ook door Hem is het 'amen!' aan God, tot heerlijkheid, door ons heen.'*<sup>[NCV]</sup>

God is getrouw en ons spreken, zegt Paulus, is daarom ook 'ja!'.

De Zoon, Christus Jezus, is de inhoud van Paulus' woorden! Mogen wij in wat wij doen en zeggen, evenzeer betrouwbaar zijn!

zaterdag 14 april **2 Corinthiërs 1:18-20**

Het gaat hier om *'de Zoon van God, Christus Jezus (...) in Hem is het 'ja!'*. Hij is het volkomen betrouwbare ja van God op al Zijn beloften. In Hem zegt de Vader tegen de gelovigen, tegen jou en mij: Ja, Ik doe het!

Op die vaste grond mogen wij bouwen! Gisteren, ook vandaag en morgen weer – alle dagen van ons leven! Daarin onderscheidt God Zich van alle nep-goden die mensen aanbidden. Die nep-goden zijn doof en blind, producten van menselijk en vleeselijk denken en volkomen onbetrouwbaar!

zondag 15 april **Galaten 2:20**

*'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. Nu dan, zolang ik nog in het vlees leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft.'*<sup>[NCV]</sup>

Hoor je wie Christus is? De Zoon van God! In Hem klinkt het Ja van de Vader tegen jou en mij, tegen uiteindelijk allen! Vandaag gaat Hij met ons Zijn weg! Ja, wij zijn geliefd!

maandag 16 april **Efeziërs 4:13**

*'... totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man, tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus.'*<sup>[NCV]</sup>

Wie met Jezus Christus te doen krijgt, ontmoet in Hem de Zoon van God – Hij is de onder ons verkondigde! Als gelovigen zijn we één, zonen van God!

U kent ons, wij mogen U kennen! Dat alles door Uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer!

dinsdag 17 april **2 Corinthiërs 1:20**

*'Want welke beloften ook maar van God zijn, zijn in Hem 'ja!'. Daarom ook door Hem is het 'amen!' aan God, tot heerlijkheid, door ons heen.'*<sup>[NCV]</sup>

Het is in Hem geschied – dat houdt ook in: alle beloften zijn in Hem 'ja!'.

Op wat Paulus hier zegt, mogen jij en ik amen zeggen! God belooft en vervult elke belofte! Als straks Zijn plan ten einde is, is er niets van wat Hij beloofd is onvervuld gebleven!

woensdag 18 april **Romeinen 15:8**

*'Ik bedoel namelijk, dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is, om de beloften, aan de vaders gedaan, te bevestigen, en dat de heidenen God ter wille van Zijn ontferming gaan verheerlijken ...'*<sup>[NBG]</sup>

Door Christus hebben die beloften hun verwerkelijking gevonden. Daartoe kwam Hij. Zo zijn alle beloften van God, hoeveel het er ook mogen zijn, in Hem vervuld. Hij is daarvan het onfeilbare 'ja!'.

donderdag 19 april **2 Corinthiërs 1:20**

*'... daarom is ook door Hem het 'amen', tot eer van God, door ons.'*<sup>[NBG]</sup>

Dat is het antwoord: Vader, dank U wel. Amen! Wat gezegd is, staat vast en geldt. 'Amen!' is het antwoord van de gemeente op het goddelijk 'ja!'. U doet, God en Vader, wat U belooft en elke belofte vindt in U en Uw handelen vervulling! Wat een dankbaarheid zal aan het einde U tegemoet klinken. Amen!, tot eer van U!

vrijdag 20 april **2 Corinthiërs 1:20**

*'Want welke beloften ook maar van God zijn, zijn in Hem 'ja!'. Daarom ook door Hem is het 'amen!' aan God, tot heerlijkheid, door ons heen.'*<sup>[NCV]</sup>



Christus is het 'amen!'. Zo mogen ook onze wandel en dienstbetoon daaraan beantwoorden, tot Zijn verheerlijking! Met ons denken, doen en laten op Christus Jezus gericht, op wat Hij wil. Wij hebben de zin van Christus.

Jij en ik die de waarheid van Gods Woord aan de natiën kennen, willen toch niet anders dan wat Hij als ons Hoofd en onze Redder uitwerkt?! Laten wij dat ook uitwerken in de gemeente en onder onze mede-leden!

**zaterdag 21 april Johannes 6:35**

*'En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood van het leven, wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.'*

Eten en drinken doen we elke dag. De Heer zegt, dat Hij, geestelijk gezien, ons eten en drinken is. Hij is het Hoofd van elk gemeentelid, en het is uitstekend op te zien naar Hem, Die ons bovenmate liefheeft. We zijn door Hem geliefd.

Als je eenmaal van die nectar van Zijn liefde gedronken hebt, heb je geen dorst meer.

Ook vandaag geeft Hij genoeg om samen met Hem op weg te gaan door een wellicht lastige dag. Hij is nabij.

**zondag 22 april Romeinen 12:3**

*'Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een ieder van jullie, dat hij niet gezind moet zijn boven wat je gezind moet zijn, maar gezond gezind te zijn, omdat God aan eenieder de mate van geloof toedeelt.'*

Door grote(re) kennis en inzicht kan een gelovige makkelijk trots zijn op wat hij of zij gelooft. Paulus schrijft 11 hoofdstukken geweldige waarheid in Romeinen. Daarna vertelt hij aan u, jou en mij wat dat voor je dagelijks leven betekent. Als derde belangrijke punt (punt 1 en 2 staan in Romeinen 12:1,2) noemt hij dit.

Er bestaat altijd verschil in wat gelovigen wel en niet (kunnen) geloven. Onze tekst zegt, dat dat *Gods* zaak is.

In Filippenzen leren we dieper wat de gezindheid van Christus Jezus is: *ootmoedigheid*. Wanneer we zo naar elkaar toe leven, leven we de eenheid van de geest uit.

**maandag 23 april Filippenzen 2:5**

*'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...'*

Het grote Voorbeeld voor alle gelovigen is Christus Jezus. Zijn gezindheid (basis houding van binnen) is het ideaal. *Ootmoedigheid* (laag, en *niet* hoog – zie dagstukje van gisteren) is het kernwoord. Dat de een zich tegen de ander verheft, kan dan niet. Laat staan dat de een de ander minacht of oordeelt.

Scheldpartijen, geschreeuw, dreiging, het beter willen weten – zo zou het onder gelovigen *niet* zijn.

Laten we biddend opzien naar Hem, en van Hem leren, want Hij is *zachtmoedig en ootmoedig van hart*.<sup>Matth.11:28</sup>

**dinsdag 24 april Filippenzen 2:7b, 8**

*'... in de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij Zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja de dood van het kruis.'*

Hij wandelde als mens op aarde; er werd in Zijn mond geen bedrog (dubbele bodem) gevonden. Hij werd veracht, vernederd en verdrukt. Dat onderging Hij, omdat Hij *Zichzelf* niet handhaafde, maar verootmoedigde. Hij onderging het uit liefde voor Vader, uit liefde voor u, jou en mij. Dat maakt ons stil. Wat een Voorbeeld! Om na te volgen! Dat is: jezelf *niet* handhaven, *niet* menen dat je beter bent, want dat ben je *niet* (in het licht van God). Zo kun je dankend je weg met Vader gaan!

**woensdag 25 april Johannes 15:16**

*'Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen, en Ik heb jullie gesteld, dat jullie zouden heengaan en vrucht dragen en jullie vrucht zou blijven ...'*

Hij kiest uit. Wij als leden van Zijn lichaam zijn door Hem uitgekozen van vóór de neerwerping van de wereld. Wat een status! En het lijkt zo tegengesteld aan wat we gisteren hebben gezien. *Uit de geest van God* komt de bekende 9-voudige vrucht uit Galaten 5:22,23. Die komt niet door er keihard zelf voor te werken. God geeft *groei* in ons leven.



Wanneer anderen iets van die vrucht proeven bij ons, leidt dat wellicht tot verwondering: hoe kan dat zo bij jou zijn? En je hebt iets te vertellen van Vader!

donderdag 26 april **Filippenzen 4:8**

*'... Voor het overige, broeders, al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat lieflijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee ...'*

Je uitstrekken, met Paulus, naar het ideale. Wat uitstekend is voor je denken, staat in dit vers.

In 4:4-7 staat het middel om je denken te laten bewaren door Hem, Die ons liefheeft. Gebed met dankzegging op voorhand voor wat *God* doet, betekent veel. *God* werkt het alles uit in Zijn plan. Dan is en zal het goed zijn. De geest van *God* in je werkt uit, dat je je uitstrekt naar wat waar en waardig en rechtvaardig en zuiver en lieflijk en welluidend is. Dan merk je, dat *God* je nooit teleurstelt, dat Hij betrouwbaar en alles wat in dit vers staat, *is*.

vrijdag 27 april **Filippenzen 4:11**

*'Niet, dat ik spreek over gebrek, ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben.'*

De apostel vertrouwde in al zijn levensomstandigheden op zijn *God* en Vader. Die stelde *nooit* teleur.

Mensen, ook gelovigen, zorgen nogal eens voor (bittere) teleurstelling(en).

We kunnen leren van het voorbeeld van de apostel van de natiën, die tevreden was met wat hij had in de gegeven situatie. Dat was geen theorie, dat was *dagelijkse praktijk* in zijn zeer roerige leven met veel lijden en verdrukkingen.

Wij leven in luxe en weelde en hebben geen gebrek aan wat dan ook. Niettemin zijn we afhankelijk van Hem, Die ons zo rijk maakt in geestelijk opzicht. Dan kun je echt tevreden zijn, elke dag. Vader, dank U.

zaterdag 28 april **Romeinen 8:28**

*'En wij weten, dat voor hen die *God* liefhebben, *God* alle dingen doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn.'*

Moet je je liefde voor *God* bewijzen? Nee. *God* heeft Zijn liefde bewezen voor ons, voor alle vijanden. *God* geeft Zijn liefde in je hart door Zijn geest. Je leert *God* meer kennen en dan ga je *God* ook meer liefhebben.

Vader, het is goed wat U doet.

We zijn geliefd en gewild door Vader. Hij werkt Zijn plan uit, waar wij volledig in passen.

zondag 29 april **Filippenzen 4:13**

*'In alles ben ik sterk in Hem, Die mij kracht geeft: Christus!.'*

Paulus wijst naar Zijn kracht. Geen eigen spierballen natuurlijk, maar *geestelijke* kracht. Dat is oneindig veel belangrijker dan het menselijke gedoe. We hoeven niets te presteren om er bij anderen goed op te staan. We zien omhoog, naar Christus, Die onze kracht is.

In goede en minder goede dagen geeft *Hij* de nodige sterkte. Dan ben je niet vol van jezelf meer, als je dit beseft.

*Heer, vandaag ga ik aan Uw hand.*

maandag 30 april **Romeinen 12:12**

*'... je verblijdend in de verwachting, volhardend in verdrukking, aanhoudend in gebed ...'*

De heerlijke hemelse verwachting (niet op aarde) ...! Als je daaraan denkt en iets van die heerlijkheid beseft ..., je wordt er stil, blij van. Die toekomst te weten geeft extra kracht en energie om verder te kunnen in de *verdrukkingen*, die elk mens nu eenmaal moet ondergaan. De Heer, Christus, geeft die kracht. (Zie gisteren.)

Een van de speerpunten van de tegenwerker is de verstoring van ons *gebedsleven*. Vandaar de aanmoediging van de apostel: *aanhoudend in gebed*.

*Heer dank U wel, dat U nabij bent.*