

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

dinsdag 1 mei **Johannes 3:16**

'Want zó heeft God de wereld lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...' ^{Joh.3:16 [NCV]}

God heeft de wereld lief – de werkwoordsvorm geeft een tijdloos feit weer: Hij had lief, Hij heeft lief én ... Hij zal liefhebben. Daar mogen wij ook vandaag mee rekenen!

woensdag 2 mei **1 Corinthiërs 15:55**

'Dood, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel?'

Voor 'prikkel' (lett. 'steker') kan ook 'angel' gelezen worden, het ding waarmee bijvoorbeeld een schorpioen iemands dood kan veroorzaken.

Het is toch om Hem voor te danken, dat wij horen mogen wat er staat geschreven! Christus is voor allen gestorven, maar ook opgewekt! Daarmee heeft Hij de dood van zijn angel beroofd en overwonnen. Daarom is het kruis geen teken van de dood, maar het teken van het einde van de dood. Een teken van hoop mag je zeggen!

Ook vandaag mag jij dat weten en leven!

Vader, wat een machtig plan hebt U!

Ja, maar wij gaan nog steeds dood!

Dat klopt, maar feitelijk zijn wij nú al dood: dood voor de zonde, maar levend voor God. Ons leven is verborgen met de Christus in God. ^{Rom.6:11 en Kol.3:3}

donderdag 3 mei **1 Thessalonicenzen 4:13-17**

'Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.' ^{vs.14}

Als je de aangegeven verzen leest, zie je de uitwerking van Gods plan. Leg daar Romeinen 4:24-25 bij - '... ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.'

Daar staat toekomst! De verzen onderstrepen, dat het kruis het teken is van het einde van de dood. Want uiteindelijk zal de dood, de laatste vijand, definitief buiten werking worden gesteld. ^{1Cor.15:26}

Vader, Uw plan heeft **allen** op het oog!

vrijdag 4 mei **Galaten 2:20-21**

'Met Christus ben ik gekruisigd, ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus.' ^[NCV]

Dan gaat het over 'de Zoon van God, Die mij liefheeft en Zichzelf voor mij overgeeft', gaat Galaten2 verder. Die woorden heeft Paulus in jouw en mijn hart neergelegd. En de uitwerking? Die staat in vers 21: 'Ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt, is Christus dus om niet gestorven.'

Hij heeft Zich om jou en mij, en uiteindelijk om allen overgegeven. De uitwerking van het kruis – van dat teken van hoop – bereikt uiteindelijk allen!

Ja, Vader, U hebt de wereld lief! Dat zullen allen ontdekken en U daarvoor de dank en lof brengen.

zaterdag 5 mei **Romeinen 5:1-2**

'Gerechtigd dan uit geloof mogen wij vrede hebben naar God toe door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang hebben, door geloof, tot deze genade waarin wij staan, en wij mogen roemen op basis van de verwachting van de heerlijkheid van God.' ^[NCV]

Vader, dank U wel, dat wij weten, geloven en leven mogen dat er niet 'hoop' staat, maar 'verwachting', iets dat vast en zeker is!

Dit is iets om naar uit te zien! Daarop mogen wij gaan staan! Daarmee rekenen we!

Wat een uitzicht geeft Hij jou en mij! Vaste grond onder onze voeten, onder ons leven!



zondag 6 mei **Romeinen 5:8-9**

Bij God is het liefde!

'God staaft echter Zijn liefde voor ons, omdat, toen wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf. Zoveel te meer dan zullen wij, nu gerechtvaardigd in Zijn bloed, gered worden van de verontwaardiging!'^[NCV]

Aan het einde van het plan van eonen zal elk schepsel Zijn liefde kennen en beantwoorden. Wat een uitwerking heeft die liefde! *'Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.'*

Gods liefde is bepalend. Daar zullen wij morgen nog eens naar kijken?!

Heerlijk, vaste grond onder je voeten!

maandag 7 mei **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soevereiniteiten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer!'^[NCV]

Steeds gaat het om de liefde van God en de dood van Jezus – voor jou en mij, in al haar dimensies! Dat is: ontvangen van liefde en genade. En, dat wordt: ik ben van U, ik wil meer van U weten, dat delen met anderen en ... tot Uw eer zijn!

dinsdag 8 mei **Psalms 116:1-2**

'Ik heb Hem lief,

*want Hij, **Jahweh**, hoort mijn stem, mijn smekingen.*

Want Hij heeft Zijn oor naar mij gestrekt.

Ik zal Hem in al mijn levensdagen aanroepen.'^[NCV]

Wat Hij zegt, draagt! Woorden, die wij ook met tranen in onze ogen uitspreken: Dat weet ik! Hij is er!

Deze psalm is een loflied en dankgebed. Tot Hem zal ik mijn leven lang roepen.

woensdag 9 mei **Psalms 116:3-4**

'Banden van dood sloten mij in

en de benauwenissen van de Hades overkwamen mij;

+verdrukking en droefenis zullen mij nog overkomen!

*Ik roep de naam van **Jahweh**:*

*O, **Jahweh**, bevrijd mijn ziel!'*^[NCV]

Menigeen onder ons heeft in zijn of haar leven benauwenissen en/of verdrukking en/of droefenis, soms alles tegelijk, meegemaakt. Dan klinkt een dringende roep, een smeekbede naar God.

Hij heeft echter in een bijzondere uitkomst voorzien door Zijn Zoon, onze Heer: opstanding, de dood verslagen! Zo zie je, dat het stralende licht van Pasen ons niet alleen jouw en mijn toekomst bewust maakt, maar ook die van degenen voor wie je bidt. Hij zegt: Ik ben er!

Hij is er! "Dat is kracht, steun en rust die Hij geeft, waardoor je meer naar Hem toe groeit en je zelfs in kleine dingen of woorden gesterkt voelt!", schreef een gemeentelid. Dankzij Goede Vrijdag is het Pasen!

donderdag 10 mei **Psalms 116:5-8**

'Barmhartig is Jahweh en rechtvaardig

en onze Elohim is vol erbarmen.

Het is Jahweh Die de simplen bewaart.

Ik was verpauperd, maar Hij heeft mij gered.

Keer terug, mijn ziel, naar jouw rust!

Want Jahweh heeft aan mij welgedaan.

Want U bevrijdde mijn ziel van de dood,

mijn ogen van tranen, mijn voeten van omvallen.'^[NCV]

De psalmist geeft hier klinkklare feiten aan van Gods handelen met hem en tot troost van ons die deze woorden lezen. God slaat nooit een deur voor onze neus dicht zonder voor ons een poort wijd open te zetten! Gods licht loodst door de donkerte van het leven.



Ons antwoord?

U heb ik lief, want U redt uit de greep van de dood, droogt mijn tranen en laat mij wandelen met vast vertrouwen op U in de *'nieuwheid van het leven'*. ^{Rom.6:4}

Lees ter afsluiting Psalm 116:1-8, die je hierboven ziet staan.

Dank U wel, dat U ons zo kent en nabij bent!

vrijdag 11 mei **1 Petrus 3:22**

'... Jezus Christus, Die nu aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem ondergeschikt zijn.'

Ook Petrus had weet van de verhoogde positie van Christus, terwijl Paulus daar nog veel meer informatie over heeft verstrekt. Petrus hield de Joodse gelovigen een aardse toekomst voor, helemaal volgens zijn evangelie van de besnijdenis.

Wij zien, net als Paulus en Petrus en de Hebreeënschrijver, Hem met eer en heerlijkheid aan Gods rechterhand. Hij is nabij! Dat is de zekerheid die we vandaag beseffen. Dan is het goed, wat er ook gebeurt in uw, jouw en mijn leven.

zaterdag 12 mei **2 Thessalonicenzen 3:1**

'Overigens, broeders, bidt voor ons opdat het woord van de Heer rent en verheerlijkt wordt zoals ook bij jullie ...'

Paulus was een verootmoedigd mens. Hij etaleerde niet zijn kennis zoals in zijn verleden als Farizeeër, maar hij vroeg om gebed. Hij was zwak van zichzelf. Soms roemde hij in zijn zwakheden, zoals schipbreuk lijden, gestenigd worden et cetera.

Wij kennen ook zwakheden, die onze trots hard raken.

Dat doet het kruis ook. Dan blijft nog één mogelijkheid over: gebed, smekingen, dankzegging voor de *kracht* die God geeft om dat woord uit te brengen als gemeente.

Bidt u mee?

zondag 13 mei **1 Thessalonicenzen 4:15**

'Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wij, de levenden, de overblijvenden tot de aanwezigheid van de Heer in geen geval uitgaan vóór hen die te rusten zijn gelegd ...'

Onze heerlijke verwachting is heel anders dan die van Israël. God verdeelde het zo, dat Israël *op aarde blijft* en wij *naar de hemel gaan, bij de bazuin van God*. Het verschil wordt hier door Paulus aangereikt.

Er zit rijke troost in deze woorden. Wij gaan Hem ontmoeten bij Zijn aanwezigheid in de lucht, met allen die ons ontvielen in de loop van de tijd. Dat uitzicht verzacht de pijn van het gemis van onze geliefden.

Vader, dank U wel voor dit uitzicht dat U geeft. U gaat mee in de uren van deze dag.

maandag 14 mei **1 Thessalonicenzen 4:16**

'... want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de vorst van de boodschappers en met de bazuin van God, afdalen van de hemel en de doden in Christus zullen eerst opstaan.'

Dit bijzondere gebeuren valt het lichaam van Christus toe, exact op de tijd die door Vader bepaald werd. Niet eerder, maar ook niet later. We kijken ernaar uit! Dit is de eerste opstanding ná de opstanding van onze Heer zelf op de derde dag. Dat was verbijsterend en voor ons zal dit moment ook verbazingwekkend zijn, het einde van ons aardse bestaan en het begin van onze hemelse toekomst.

Tot die grote dag draagt de Heer ons en weet Hij als geen ander wat wij nodig hebben. In pijn en lijden, in verdriet en vreugde: Hij is er altijd en troost ons onder meer met deze woorden.

dinsdag 15 mei **1 Thessalonicenzen 4:17,18**

'Vervolgens zullen wij, de levenden, de overblijvenden, gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Daarom, spreekt elkaar aan met deze woorden.'

Dit leven wij tegemoet. Misschien geeft God het, dat wij dit als dan levende mensen zullen ondergaan. Wij gaan niet zelf de Heer tegemoet. De tekst zegt, dat wij weggerukt



worden (door de Heer). Wij zijn hierin niet actief, omdat dit een groots *genademoment* is als afsluiting van deze tijd van genade.

We zien uit naar de vereniging met onze medegelovigen in Christus. En de Heer Jezus Christus ziet uit naar dit grote moment. We zullen zo altijd met de Heer zijn. Waar? Boven, te midden van de hemelsen.

Zo kunnen we elkaar aanspreken en vertroosten met deze woorden. Wat een toekomst!

woensdag 16 mei **1 Thessalonicenzen 5:9**

'... God plaatste ons niet tot verontwaardiging, maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus ...'

Straks komt de verontwaardiging van God over de wereld. Eerst over Zijn volk Jakob: de grote verdrukking. Daarna over de volkeren. Vóór die tijd worden u, jij en ik weggehaald volgens de verzen die we in de afgelopen dagen gelezen hebben. Dat is geen verdienste van onze kant, het is pure *genade van God*. Hij heeft dat zo bepaald; het is niet door mensen bedacht.

Wat kunnen we doen tot aan de bazuin?

Hem verkondigen in ons gedrag en in onze woorden. God roept uit en zal ons bevestigen en ondersteunen.

Dank U wel!

donderdag 17 mei **1 Thessalonicenzen 5:10**

'... Die voor ons stierf, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij dommelen, gelijktijdig tezamen met Hem leven.'

Als gelovige kun je geestelijk gezien indommelen, en het allemaal niet meer zo scherp zien. Het leven kan zelfs voor ons een sleur worden.

Het grote genademoment dat deze tijd van genade afsluit, komt. Omdat het *genade* is, zijn er geen voorwaarden bij de bazuin van God. Alle leden van het lichaam van Christus gaan Hem ontmoeten in de lucht. Dat alleen al vervult ons met vreugde en blijdschap: wij *zullen* zeker met Hem *leven*. Laat dat jouw kracht zijn, ook nu al!

vrijdag 18 mei **Romeinen 8:28**

'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alle dingen doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn ...'

Deze woorden hebben we nodig in ons lijden, in onze druk, wanneer we niet weten hoe het verder moet.

We zitten met ons gebed en we weten vaak niet wat we zullen bidden. We weten niet welke kant het opgaat.

Zekerheid is, dat *God* alles doet meewerken tot wat Hij goed vindt. Daar kunnen we voor danken.

Dankt u mee?

zaterdag 19 mei **Filippenzen 4:19**

'Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus.'

We kunnen Hem net als Paulus *mijn God* noemen. Dat maakt het speciaal, dat wij van God weten dat Hij liefde is en zo beseffen Wie Hij is. Al wat we nodig hebben geeft Hij. Kracht tot volharding in lijden, sterkte in onze druk- het komt van Hem. Wat ons ook toevallt, het gaat niet buiten Hem om. Hij blijft u, jou en mij elke dag onverminderd liefhebben. En dit geldt helemaal in de machtige toekomst die ons wacht!

zondag 20 mei **Romeinen 5:1**

'Wij nu, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus ...'

Dit maakt alles anders. In onze ervaring kan er door omstandigheden geen vrede maar onrust in ons hart zijn. Laat door deze woorden uw, jouw hart tot rust komen. God verkondigt *vrede* in je leven. Je bent verzoend met Hem, door Zijn geliefde Zoon. Wat er ook gebeurt, deze feiten blijven staan. Je *bent gerechtvaardigd door Zijn geloof*. Anders is het niet.



Wat een blijdschap en vrede vult ons hart, wanneer we dat beseffen in het geloof dat God ons geeft.

Vader, dank U wel! Ik ga deze dag weer met U.

maandag 21 mei **Romeinen 8:1**

'Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.'

Wat ons ook wil beschuldigen, het treft ons hart niet, want wij zijn gerechtvaardigd door God, zoals we gisteren hebben gelezen. Dit weten geeft ons vrijheid. Die laten we ons niet ontroven door allerlei gedachten, die ons lastig kunnen vallen.

De uitspraken van God zijn wezenlijk voor je wapenrusting. Ze gaan elke dag met je mee: de Heer is nabij, en spreekt je vol liefde aan.

Zo kunnen we leven tot Zijn eer, en liefde betonen aan degenen die Hij op onze weg plaatst.

dinsdag 22 mei **Romeinen 3: 10b-12**

'Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.'

Paulus gebruikt graag duidelijke tegenstellingen. En deze, uit de psalmen afkomstige woorden, ^{Ps.143:2b en Ps.14:1-3} kun je niet anders begrijpen dan dat de motivatie van een mens, hoe goed bedoeld deze ook mag zijn, hem niet op eigen kracht rechtvaardig zal laten zijn.

Rechtvaardiging is voor velen een onbereikbaar ideaal. De gedachte is dan: rechtvaardiging moet je verdienen; voor wat hoort wat.

Van hoofdstuk 2 en een gedeelte van 3 word je inderdaad niet zo blij. Dat is ook niet de bedoeling van dit gedeelte. Paulus neemt een aanloop naar een kantelpunt om een geweldig bericht te laten klinken – dat is de tegenstelling. Dan begrijp je waarom Paulus deze woorden heeft gebruikt.

Morgen lezen we het kantelpunt van dit betoog.

woensdag 23 mei **Romeinen 3: 21-22**

'Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus ...'

De wet riep op om rechtvaardig te worden, op eigen kracht, zoals we gisteren lasen. In het voorgaande gedeelte liep dat uit op een drama: niemand was goed genoeg.

Deze tekst is het grote kantelpunt. Het kantelt van negatief naar positief. Het positieve is dat er ondanks 'mijn eigen bijdrage' toch rechtvaardiging blijkt te zijn. Buiten mijn eigen proberen om is een gunst van God naar mij toe gekomen!

Hoe ging dat dan?

Door het geloof van Jezus Christus, door Zijn vasthouden aan de belofte dat God de dood om zou zetten naar leven!

En zo is het gegaan: Hij ging naar het kruis en op de derde dag liet Vader Hem opstaan. Dit is tevens de kern van de boodschap van Paulus: leven uit opstandingskracht.

In jouw en mijn leven is die opstandingskracht nu al werkzaam.

Leef uit deze kracht!

donderdag 24 mei **Romeinen: 5: 5**

'... omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest ...'

In een mensenhart gebeurt heel veel; het is de plek waar overwegingen worden gemaakt. Wat ga ik doen? Waarom ga ik iets doen? Wat is mijn motivatie? Houden van...?

Ook gedachtes over liefde en haat ontstaan in mensenharten. Haat lijkt het tegenovergestelde te zijn van liefde, maar het tegenovergestelde van liefde is *onverschilligheid*. Ook onverschilligheid wordt geboren in het hart. Natuurlijk zijn daar allemaal redenen voor te bedenken.

Maar Paulus zegt, dat over de plek waar al die gedachtes en motivaties, waar je plannen gemaakt worden, juist op die plek, dat dáár Gods liefde is uitgestort!



Gods liefde laat zien dat jijzelf geliefd bent en dat het nooit anders is geweest en ook nooit anders zal zijn. Het ontwikkelen van onverschilligheid en ook de haatgevoelens zullen gaan verdwijnen. Als dat niet zo is, dan mag jij ook die gevoelens brengen bij de gever van Gods liefde, bij Vader zelf.

Hemelse Vader, niets menselijks is mij vreemd. Wilt U bij mij wegnemen al die gedachtes die niet uit liefde zijn, maar waar ik mijzelf mee zoek. Vader, geef mij een rein en liefdevol hart. Amen.

vrijdag 25 mei **Romeinen 6: 10**

'Want wat Zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven; wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wél dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.'

Een prachtige vergelijking van Paulus: *dood voor de zonde, maar levend voor God* – zowel voor Gods Zoon als voor diegene die Hij riep tot het Lichaam van Christus!

Lees het nog een keer. Er vallen twee bijzondere begrippen op: *eens en voor altijd* en ook het woordje *vaststaan*. Paulus is hier zeer stellig en gebruikt dan ook deze duidelijke taal.

'Dood voor de zonde!', dat is zowel voor de opgestane Heer als voor jou en mij; *'levend voor God!'*, dat is voor Hem en ook voor jou en mij. Nu al! Je mag het lezen als een belofte.

Neem het mee vandaag op de wegen die je gaan mag. Overdenk deze woorden: *levend voor God in Christus Jezus.*

zaterdag 26 mei **2 Corinthiërs 13: 5**

'Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf.'

De Corinthiërs vroegen zich af of Christus werkelijk door Paulus sprak. Al die woorden en al die brieven die Paulus had geschreven, was dat wel een boodschap van Christus?

Nu keert Paulus deze vraag naar henzelf toe. Zij moesten zichzelf eens onderzoeken en hun eigen motivaties nader bekijken. Zij dwaalden en desondanks is Paulus met hen begaan, want hij eindigt de brief een paar verzen verder met: *'Overigens, broeders, weest blijde en laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.'*

zondag 27 mei **Psalm 130: 5**

'Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord.'

Als je vandaag tijd kunt vinden, lees dan heel deze psalm 130. Het zijn maar acht verzen. De schrijver begint met: *'Uit de diepten roep ik tot U, o HERE. HERE luister naar mij.'*

Het is duidelijk dat hij zich in een zeer moeilijke situatie bevindt. Hij roept uit de diepte. Een noodkreet, een roep om hulp, dat is helder.

Wij maken dat ook mee, een slecht bericht, pijn, verdriet, het gaat ook ons niet voorbij. Wat nu? Wat moet ik nou nog ...? Welke richting is nog open?

De psalmschrijver geeft de richting aan in de tekst van vandaag: *'Ik verwacht de Here en ik hoop op Zijn woord!'*

De Here zal komen en wanneer Hij komt dan zal Hij jou en mij gaan verheerlijken. Die hoop is een vaste verwachting, een zekerheid. Daarom mag je hopen op Zijn woord. Zijn woord is ons vaste baken in het leven, in voorspoed en zeker in tegenspoed.

maandag 28 mei **Handelingen 27: 44b**

'En zo geschiedde het, dat allen behouden aan land kwamen.'

Handelingen 27 gaat over de reis die Paulus maakte naar Rome. Het blijkt geen goede reis te worden. Er komt storm, en na een hachelijk avontuur loopt het schip op de kust en breekt in stukken. De opvarenden die konden zwemmen moesten het eerst overboord, de anderen deels op planken en deels op wrakhout. Wat blijkt? Iedereen kwam levend aan land.

Bekende woorden zijn: God belooft ons geen kalme reis maar wel een behouden aankomst. Met dit vertrouwen gaan wij de storm in en zien uit naar die behouden aankomst die Hij ons beloofd.



dinsdag 29 mei **Filippenzen 4: 18b**

'Ik ben volledig voorzien, nu ik van Epafroditus jullie bijdragen ontvang: een aangename geur, een welkom offer, welgevallig voor God.'^[NCV]

In onze tijd worden pakketten door DPD, UPS of PostNL bij ons thuisbezorgd. Vandaag voor 12 uur besteld is morgen in huis. Zo gaat dat tegenwoordig.

Bij Paulus werden ook pakketten thuis bezorgd. In deze tekst is Epafroditus de koerier. Toen hij vertrok uit de gemeente te Filippi heeft hij een pakket voor Paulus meegekregen.

Mensen reisden over grote afstanden. Dat vergde veel tijd en moeite, want zo'n reis ging vaak te voet.

De tekst van vandaag is veelzeggend over het karakter van de brief. Paulus heeft het pakket ontvangen en deze brief is een soort bedankbrief, waarin hij zijn dank en blijdschap geeft aan de gemeente te Filippi. Dat is best bijzonder, want Paulus zit op dit moment in de gevangenis. Een moeilijke situatie! En dan toch spreken van zoveel dankbaarheid en blijdschap!

In het leven van Paulus wordt vaak lijden en blijdschap aan elkaar verbonden. Zo was dat ook bij onze Heer: Zijn lijden en Zijn opstanding. In Filippenzen 3:17 zegt Paulus dan: *'Weest allen mijn navolgers, broeders ...!'*

Daar is voor ons een aanwijzing: in alle omstandigheden onze blik omhoog richten, want Hij Leeft!

woensdag 30 mei **Filippenzen 1: 6**

'Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, Die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.'

Combineer dit nu eens met Romeinen 8: 29-30

'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.'

Paulus is erg zeker van wat hij hier zegt! Beide teksten ondersteunen elkaar. Hij is een goed werk begonnen in jou. Dat is begonnen toen Hij jou van tevoren al kende. Het begin van Zijn plan met jou was er lang voordat jij geboren was! Toen heeft Hij besloten om jou net zo lief te hebben als Zijn eigen Zoon. Het is onvoorstelbaar en toch waar.

Ga vandaag je weg als een geliefd mens!

donderdag 31 mei **2 Timotheüs 2:9b**

'Het woord van God is niet geboeid.'

Paulus schrijft uit Rome en hij is wel geboeid. Geboeid betekent: geen vrijheid, opgesloten zijn; hij moet doen wat een ander zegt.

Zó is het woord van God niet! Het woord wordt door niets en niemand gehinderd, het staat vast. Het woord is krachtig en het wijst naar een geweldige toekomst, voor jou en mij, voor al de mensen die nog geboren gaan worden en ook voor hen die we moeten missen.

Vader, dank U wel voor dit krachtige woord, dat door niets wordt gehinderd. Amen.