

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

woensdag 1 aug. Filippienzen 2:1

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er dan enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...'^[NCV]

Bijzondere woorden schrijft Paulus aan de gemeente te Filippi. Dat is 'post voor het hart'! *Vertrouwing* – dat richt je op, dat is Gods liefde in je hart uitgegoten. En zie je hoe precies de apostel schrijft: het is ' *vertroosting in Christus*', '*bemoediging van liefde*', '*gemeenschap van geest*', '*mededogen en medelijden*'. Denk aan de ingrediënten in een recept – samen leiden die tot een smakelijk gerecht.

Als gemeenteleden mogen wij die ingrediënten omzetten in een wandel tot opbouw van elkaar!

Er is nog meer te zeggen. Zullen we dat morgen doen?

donderdag 2 aug. Filippienzen 2:1

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er dan enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...'^[NCV]

'*bemoediging van liefde*' – iets wat bemoedigt, richt je op, richt je op Hem! Dat hebben wij in onze omstandigheden nodig. Wat we horen en ook zelf ervaren mogen, is: het is niet, nooit zonder Hem. Hij bemoedigt ons.

Jij en ik horen Gods Woord. De geest laat ons niet gaan, maar toont liefdevol en tactvol hoe we ten opzichte van elkaar wandelen, namelijk tot opbouw!

Dank U wel, dat U zo met ons onderweg bent!

vrijdag 3 aug. Filippienzen 2:1

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde is, indien er dan enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...'^[NCV]

'*gemeenschap van geest*' – jij en ik horen Gods Woord. Wat klinkt, zal zichtbaar worden, geleid door Gods geest.

Ja, zeg je en dat zeg ik ook. De geest laat ons niet gaan, maar toont liefdevol en tactvol hoe wij we ten opzichte elkaar wandelen. Je bidt net als ik, dat wij Hem waardig zullen wandelen, tot eer van Hem willen zijn. Denk aan: Gods licht laten schijnen op de plek waar Hij ons zet.

zaterdag 4 aug. Efeziërs 4:1-2

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebundene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen zijn, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde ...'^[NCV]

Woorden om hardop te lezen. Jij en ik staan allemaal in Gods licht, in Gods liefde. Je bidt: Vader, mag ik tot Uw eer zijn?! Heb je dat ook? Dan leg je het leesrooster neer, pak je de NCV en lees je die ernaast.

De woorden die Paulus schreef aan de Efeziërs, schrijft hij ook aan ons! Zó mag je wandelen!

Ja, Vader, ik wil zijn tot Uw eer – samen met degenen die U naast me zet!

zondag 5 aug. Filippienzen 2:2

'... maakt dan mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...'^[NCV]

Ja, het gaat om wandel. Van jou en als gelovige, en: van ons in de gemeente! Je wordt zelf ook blij, als je in de mail van een gemeentelid die ernstig ziek is, leest: 'God zegt toch: Ik zal er zijn. Ja, Hij was en is er in alles wat er nu gebeurt.' Dan dank je samen met haar of hem, dat Hij nabij is, draagt, je leidt.



*Dank U wel, Vader, U bent er ook vandaag! En bij allen die me lief en dierbaar zijn!
'eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben' – Daar staat de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dit is liefde die uitgaat naar alle mensen, die Hij op ons pad brengt: de collega die ernstige dingen in de familiekring meemaakt, de buurvrouw die met haar vragen altijd jou opzoekt. Dat is liefde die blijkt!*

maandag 6 aug. **Filippenzen 2:3-4**

'... niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander.'^[NCV]

Goed om die woorden te lezen – *'in ootmoedigheid elkaar'*. Deze woorden werken twee kanten uit: van jou naar mij, én: van mij naar jou – *'elkaar'*. Let op de belangen van ieder ander. Dat komt van twee kanten! Dat maakt een einde aan jaloezie, strijd en onenigheid.

'De meest interessante persoon is degene die naast je zit', las ik. Concreet: geen trots of strijd. Ootmoed is de moed om de minste te zijn. Dan achten jij en ik de ander hoog!

Heb je daar nog wat meer over?

Ja, lees morgen wat er nog meer gezegd wordt!

dinsdag 7 aug. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is ...'^[NCV]

Het bijzondere van deze brief is, dat Paulus voorbeelden geeft! Kijk, zó werkt dat! Het gaat om de praktijk van het leven. Hier om het voorbeeld van onze Heer! Dat is wat God ons geven wil!

In een leven met al zijn problemen en pijn, voltrekt zich een verandering van houding en benadering. Zoals Hij, ook wij! Goed voorbeeld doet goed volgen, is het gezegde.

Ja, Vader, U geeft ons voorbeelden. Die voorbeelden sporen ons aan om Christus na te volgen,^{2:5} tot gehoorzaamheid – zie Timotheüs^{2:19} en Epafroditus^{2:25}, en tot navolging van het voorbeeld van Paulus.^{3:17}

woensdag 8 aug. **Filippenzen 2:5-8**

Mag ik je vragen de CV erbij te pakken?

Zijn gezindheid, wordt zichtbaar in jou en mij en werkt uit naar elkaar. Dat mag ook vandaag ons gebed zijn.

Vader, mag de gezindheid van Christus in ons gedrag blijken!

Laten wij samen in Gods licht staan, gemeente zijn! Dat is: op Hem gericht zijn, in woord en daad!

donderdag 9 aug. **Efeziërs 5:1-2**

*'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen
en wandelt in de liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft
en Zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven
als naderingsgeschenk en offer voor God,
tot een aangename geur.'*
^[NCV]

Bij alles wat we in het leesrooster lezen, klinken de woorden uit Efeziërs 5:1-2 mee. *'Wordt dan navolgers'* – het gaat niet om wat gedaan moet worden, maar waartoe de geest die in ons woont, dringt. Horend wat er staat geschreven, omarm je dat met je hart. Dat wordt zichtbaar.

Liefdevol en tactvol zijn woorden die ik nog eens in je gedachten breng.

Wat bijzonder, Vader, dat Uw liefde zo naar elkaar toe uitwerkt.

Weet je wat? Zullen wij Hem daar nu voor danken?

vrijdag 10 aug. **2 Corintiërs 5:14-15**

'Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, doe voor hen gestorven is en opgewekt.'



Weer zo'n vraag die ons ver houdt van moeten, maar laat zien waartoe de geest die in ons woont, dringt.

Dank U wel, Vader, dat Uw Woord zo leidt, tot een wandel tot eer van U. Niet moeten, maar willen zijn tot Uw eer!

Zeg je met mij mee:

Vader, dank U wel voor Uw leiding en nabijheid! U bent er, U zult er steeds zijn!

zaterdag 11 aug. Filippenzen 4:19 + 23

'Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid in de eonen van de eonen! Amen' + 'De genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen.'^[NCV]

Wat een woorden aan het einde van de brief. Na alles wat wij de afgelopen dagen gelezen hebben, misschien wel meerdere malen! Ja, zó is het! Gods Woord draagt, bemoeit en leidt jou en mij tot een wandel tot opbouw van elkaar en tot eer van Hem, vandaag, en morgen weer!

zondag 12 aug. Psalm 72:3

'De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met rechtvaardigheid.'^[HSV]

Israël zal in het komende koninkrijk op aarde haar God *in oprechtheid* navolgen. Dat is een betekenis van de naam die Jakob kreeg na zijn nachtelijke worsteling met de boodschapper van de HEER aan de Jabbok: *Israël – oprecht-[met]-God*. Zijn nageslacht draagt die naam wanneer ze – na een benauwde periode – de vrede van de Messias Jezus zullen ervaren, en het volk weer één is.

In je leven kun je door omstandigheden je vrede even kwijt zijn. Net als bij Israël werkt God Zijn plan met jou uit. Als je dat beseft, zien dingen die als bergen voor je zijn, waar je tegenop zag, er ineens anders uit. Je beseft: ik ga niet alleen, Vader gaat mee.

maandag 13 aug. Nehemia 9:15a

'Brood uit de hemel hebt U hun gegeven tegen hun honger, en U hebt voor hen water uit een rots doen komen tegen hun dorst.'^[HSV]

Terugdenkend aan de woestijnreis naar het beloofde land zeggen enkele Leviëten dit, nadat ze het woord van God gelezen hadden. ^{Neh.9:3} Brood en water – zonder die beide kun je niet leven.

Later zei de Heer Jezus, dat Hij Zelf dat brood is, ^{Joh.6:35} en Paulus licht toe, dat de rots die met het volk meeging, Christus was. ^{1Cor.10:4}

Zo is het woord van God voor ons. Dat ga je meer en meer beseffen.

Vader, zonder U gaat het niet. Dank U dat U altijd hoort wat in mijn hart is.

dinsdag 14 aug. 2 Timotheüs 2:1

'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is.'

Ook voor een dag als deze hebben wij *kracht* nodig. God geeft die en Hij zal zonder twijfel nabij zijn. Je voelt dat niet, maar je weet in je hart dat dat zo is. Hij geeft wat we nodig hebben.

Hij lijkt ver weg, Hij is de hemelse Heer, Hij is nabij en geeft kracht voor de volgende stap die je moet zetten. De Heer is betrokken bij je leven, en Zijn genade is genoeg. Dat was voor de apostel zo, en voor Timotheüs. En ook voor ons is het zo.

Dank U wel.

woensdag 15 aug. Kolossenzen 3:1

'Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.'^[NCV]

In elk geval is dit wat we weten: Christus, onze Heer, zit aan de rechterhand van God, de plaats van kracht en macht. Hij is Hoofd van het lichaam en u, jij en ik zijn leden.

Zoals wij als mensen elke dag goed voor ons eigen lichaam zorgen, zo zorgt Hij voor Zijn leden. Het is moeilijk voor te stellen.



De liefde die we van Christus ontvangen is wat ons hart blij maakt en nieuwe energie geeft om verder te kunnen. In lijden, op welke manier ook – wéét dat Hij erbij is, en mee lijdt met ieder lid.

donderdag 16 aug. **Psalm 27:1**

'De HEER [Jahweh] is mijn licht en mijn redding, voor wie zou ik vrezen?' ^{HSV}

Wat ook vandaag gebeurt, dezelfde Heer is nu nabij.

Davids Psalm getuigt van het diepe vertrouwen dat David in zijn hart had. In zijn bewogen leven liep het erop uit, dat voor David de HEER alles was. David wist het: HIJ geeft licht en HIJ redt in alle levensomstandigheden.

Zo kunnen wij ook voor en in alles op HEM vertrouwen. Hij geeft licht op je weg, de stappen die je zet. Wonderlijk is dat – Hij kende je al lang voor je geboren was en weet tevoren alles wat je doormaakt. Hij geeft je boven bidden en denken zelfs. Zo ga je dan, deze dag.

vrijdag 17 aug. **Psalm 27:14**

'Wacht op de HEER [Jahweh], wees sterk en Hij zal je hart sterk maken; ja wacht op de HEER [Jahweh].' ^{HSV}

In dat twee keer 'wacht op de HEER' klinkt de afhankelijkheid van de mens door. Zonder Hem gaat het niet, en *alle redding is van de HEER [Jahweh]*. In dat besef, dat Zijn geest het doet, kan de mens sterk zijn. Zonder God gaat het niet in je leven, je verwacht het daarom van Hem. Hij stelt nooit teleur, nooit. We zien omhoog en weten ons gesterkt door Hem, Die ons liefheeft. In vers 14 van deze Psalm klinkt vers 1 door, dat we gisteren hebben gelezen. Licht en redding, het is alles van Hem. Dan kun je verder.

zaterdag 18 aug. **Hebreeën 11:7**

'Door het geloof heeft Noach, toen Hij een aanwijzing [van God] ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, eerbiedig, de ark gebouwd, tot redding van zijn huis. Daardoor veroordeelde Hij de wereld en is hij lotgenieter geworden van de rechtvaardigheid die in overeenstemming met het geloof is.' ^{NCV}

Elke dag ben je een beetje als Noach. Ook jij weet van 'de dingen die nog niet te zien waren'. Die gaan zeker komen, net zoals de regen en de tsunami in Noachs dagen. Alleen weten we niet wanneer.

We zien uit naar de bazuin van God. Dan zien we al onze geliefden die ons ontvielen, weer terug. God weet de tijd, Hij heeft ons leven tot dan in Zijn hand. Daarna wacht heerlijkheid die zo overweldigend is dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Dit bemoeit ons als we vandaag lijden en verdrukkingen ondergaan.

zondag 19 aug. **Johannes 3:34**

'Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God geeft [Hem] de geest zonder maat.' ^{HSV}

De Heer spreekt liefde, en dat zijn woorden die geest en leven geven. Dat woord van God houdt steeds *belofte* in. God, in Zijn onmetelijke liefde, geeft rijke beloften en heeft ook aan ons Zijn geest gegeven. Daardoor zijn we verzegeld, als zekerheid dat we in de dag van de bazuin Hem gaan ontmoeten in de lucht.

God geeft ook ons, als de leden van het lichaam van Christus, een bijzondere toedeling van Zijn geest. Daardoor *leven* wij elke dag, en richten ons op Hem, Die leidt, liefheeft en voor ons zorgt.

maandag 20 aug. **1 Corintiërs 13:6**

'... zij verblijdt zich, niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich met de waarheid ...' ^{HSV}

Gods liefde en vreugde (genade) komen van de geest van God in ons hart. Ook in dit vers zien we de liefde van God functioneren in de praktijk.

Ongerechtigheid is tegengesteld aan waarheid. Waarheid is iets dat betrouwbaar is, waar je van op aan kunt. *God* is de Bron van alle waarheid. Hij is tot op de bodem en daaronder betrouwbaar. Waarheid = zekerheid. De Heer Jezus bad: "*Uw woord is de waarheid.*"

^{Joh.17:17} Daardoor zijn ook wij apart gezet, geheiligd. We willen dan ook vandaag leven op dat woord en zo *waar zijn* naar de ander toe, die God op onze weg brengt.



dinsdag 21 aug. **1 Timotheüs 1:15**

'Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden, van wie ik de voornaamste ben.'^{HSV}

De missie, de zending van Christus Jezus was, dat Hij zondaren zou redden. Die missie slaagt glansrijk, want Hij redt *allen*. Alle mensen zijn zondaren. De apostel zegt dat hij de voornaamste was – dus is het gevolg ervan dat *allen* gered worden. Als *God* bij machte is de ergste te redden, dan is het voor Hem zonder meer mogelijk – en slaagt Hij erin – om *allen* te redden. Dat geldt als eersten voor het lichaam van Christus, U, jij en ik. Wat een enorme *genade*, dat wij daarbij horen. Zo kunnen we deze dag dankend en in vreugde beginnen.

Vader, dank U wel.

woensdag 22 aug. **Psalm 8: 5**

'Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?'

David overdenkt het grote werk van de schepping – de maan en de sterren zijn het werk van Gods vingers. Dat zijn serieuze bouwplannen geweest! Dan overvalt David deze gedachte die iedere gelovige ook weleens heeft: wat is dan de mens?

De mens die weg moest uit de hof, de wereld in, als sterveling, een weg zoekend in een vruchteloze wereld.

Romeinen 8: 20 zegt: *'... want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen ...'*

Ook een man als David heeft dat begrepen: de mens is voor Hem zo belangrijk. In deze woorden kun je de verwondering van David bijna voelen: *'Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt en naar hem omziet?'*

Ga vanavond eens naar buiten en kijk naar de maan en de sterren, door Hem gemaakt! Zo heeft Hij ook jou gemaakt, net zo onmisbaar als de maan; Hij denkt aan jou en Hij ziet naar je om.

Doe het maar en neem de tijd. Grote kans dat je natte wangen krijgt.

donderdag 23 aug. **1 Corinthiërs 13: 2**

'Al ware het dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.'

Onlangs sprak ik iemand voor wie deze tekst zeer grote betekenis heeft gehad in het leven; een tekst die gedragen heeft vanaf een prille jeugd tot nu, op gevorderde leeftijd. Het is een woord van liefde dat Vader in het hart heeft gelegd en dat het mogelijk heeft gemaakt om in alle omstandigheden de liefde van Vader te zien voor Zijn kinderen.

Gods liefde zien is een gave, het is een voorrecht. Zijn liefde ontvangen en weerspiegelen maakt een mens rijk.

Daar hebben we samen voor gedankt. Amen!

vrijdag 24 aug. **Psalm 91: 2**

'Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.'

Als soldaat leerden we dekking te zoeken als er werd geschoten. Het was belangrijk om een veilige plek te zoeken, beschut tegen gevaar. Toch kon het gebeuren dat een schijnbare veilige plek werd getroffen.

Psalm 91 gaat over het schuilen bij God, een veilige plek en Iemand Die je kunt vertrouwen!

Het is een psalm die je blij maakt. Daar tegenover staat dat als het leven anders loopt, dat het een moeilijke psalm wordt.

Als gelovige worden we niet onaantastbaar, we zijn niet van de wereld maar we staan er wel in. Nood kan ook ons overkomen, dat is waar.

Daarom zegt God op het einde van de psalm: Ik zal in nood bij hem zijn.

Vader, bij U wil ik schuilen, in voor- en in tegenspoed!



zaterdag 25 aug. **Handelingen 17: 32**

'Toen zij nu van de opstanding van doden hoorden, spotten sommigen ...'

Paulus spreekt op de Areopagus tegen de mannen van Athene. In Athene waren vele goden. Paulus vertelt daar van de God Die zij niet kenden! Ze luisterden aandachtig tot dat Paulus zegt dat deze God Iemand heeft opgewekt uit de doden. Toen kwam bovenstaande reactie.

Voor de wereld is de opstanding een dwaasheid, maar voor ons die geloven is het een kracht Gods. Er is niet veel veranderd ...

Vader, dank U wel dat er uitzicht is op een geweldige toekomst. Amen!

zondag 26 aug. **1 Corinthiërs 15: 20**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.'

In dit gedeelte van de Brief aan de Corinthiërs gebruikt Paulus een grote tegenstelling. Wat nu, als Christus niet zou zijn opgewekt?

Paulus zegt dan: dan is zelfs je geloof voor niets; ook is er dan vals getuigd, en nog sterker: dan zijn we verloren.

Paulus zegt duidelijk: maar zo is het niet! Want Hij IS opgestaan, als eerste van hen die gestorven zijn! Dit is een belofte.

Christus als eerste, later de andere gestorvenen. Wat een geweldig plan!

maandag 27 aug. **Efeziërs 5: 18**

'En weest niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar weest vervuld met geest ...'

Ook hier vinden we het gebruik van tegenstellingen door Paulus: weest niet vervuld met wijn, maar weest vervuld met geest! Niet vol van wijn ... maar vol van geest!

Een bekend gezegde laat ons weten: waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over.

Wijn zorgt voor een roes, een verdraaiing van de werkelijkheid, je ziet niet meer scherp. Gelovigen daar tegenover gedragen zich nuchter en wandelen als kinderen van het licht.

In de tijd van Paulus was dat ook al zo. Hij heeft het grote verschil gezien tussen vol zijn van drank, of vol zijn van geest. In het volgende vers zegt hij, wat er dan zoal uit de mond van een gelovige kan komen. Dat lezen we morgen.

dinsdag 28 aug. **Efeziërs 5: 19**

'... maar weest vervuld met geest, tot jezelf sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer.'

Lang geleden, als jong gelovigen, zaten we bij een kampvuur. We deden wat ons hart ons gaf om te doen. We zongen met elkaar liederen tot Zijn eer. Wat was dát bijzonder.

Aan sommigen is het gegeven om te spelen op een snaarinstrument, een gitaar bijvoorbeeld. Zingen met een gitaar tot eer van God. Zo was het ook in de tijd van David. David bespeelde een snaarinstrument en zong daarbij de psalmen. Het bracht vele harten tot rust.

Zo is het ook nu. Zingen tot Gods eer richt je op Hem en brengt rust in je hart. Zing het hard en zing het zacht, met elkaar en voor jezelf.

Heerlijk, om van te genieten!

woensdag 29 aug. **Romeinen 8: 18**

'Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.'

Als mijn bijbel openvalt dan valt hij altijd open bij Romeinen 8. Misschien heeft u dat ook wel. Dat is niet toevallig of iets magisch, maar dat komt omdat mijn bijbel zó gesleten is dat de rug van de kaft beschadigd is, omdat dit gedeelte vaak open ligt. Dat is niet zo vreemd.

Romeinen 8 is het midden van de Romeinenbrief; je zou kunnen zeggen: het is het hart van de brief.

Als mens zien we dat ons leven niet over rozen gaat. Paulus heeft dat zelf ervaren en hij weet dat in het leven van zijn lezers het lijden ook niet onbekend zal zijn.



Paulus zegt hier dat het lijden van nu absoluut niet kan worden vergeleken met de heerlijkheid die zal komen. De heerlijkheid zal al het lijden ver overstijgen. Soms heeft een mens deze woorden nodig? ... Soms? Waarom valt mijn bijbel dan op deze plek open?

donderdag 30 aug. **1 Corintiërs 15: 10**

'Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.'

Woorden van Paulus over zijn eigen leven en hoe God door hem gewerkt heeft. Daarom heeft Paulus geen eigen roem, geen grote ik. Hij heeft een grote God en Hem komt alle eer toe. Amen.

vrijdag 31 aug. **Handelingen 27: 23, 24a**

'Want deze nacht heeft een engel van de God, Wie ik toebehoor en Die ik vereer, bij mij gestaan, en hij heeft gezegd: Wees niet bevreesd! ...'

Paulus is met een schip op weg naar Rome. Hij is een van de gevangenen aan boord. Het schip lijkt te vergaan. Hoop op redding werd hen ontnomen en angst komt tevoorschijn.

In deze onmogelijke omstandigheden zegt Paulus de woorden: de boodschap van God is: wees niet bang, heb geen angst.

Uiteindelijk kwamen al de opvarenden behouden aan land.

Bekende woorden in de Bijbel en door veel verschillende mensen gezegd: heb moed, wees sterk, wees krachtig en wees niet bevreesd.

Ook wij komen in onmogelijke situaties terecht en ook wij horen de woorden: wees niet bevreesd. Want ook wij zullen behouden worden.

Vader, dank U wel.