

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of zijn ze concordant vertaald.

zaterdag 1 dec. Psalm 139:7,8

'Waar kan ik Uw geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemelen, U bent daar; of legde ik mij neer in het onwaarneembare, zie, U bent er.'

De Psalmist (David) is in diepe verwondering over Wie Jahweh is – dat Die hem omgeeft en hem helemaal doorgrondt, zijn gedachten kent en begrijpt. David is diep onder de indruk.

Door heilige geest geleid schrijft hij verder, dat het er niet om gaat deze geweldige God te willen ontvluchten. Dat kan niet. Het aangezicht van Jahweh is liefde. Daar wil je niet van weglopen. Zelfs tot in de *sheol* (NBG: dodenrijk), het *onwaarneembare*, reikt de genadige hand van Jahweh.

Dit geldt ook u, jou en mij. Laten we ootmoedig Hem danken voor Wie Hij is.

zondag 2 dec. 2 Corinthiërs 4:6

'Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschieden heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.' ^[HSV]

In Genesis 1:3 herstelt God de neergeworpen schepping. Hij spreekt een woord, en in de duisternis gaat het licht aan. Zo heeft Hij ook het goede nieuws in ons hart gelegd, waardoor het van binnen licht werd. Daar kunnen we Hem niet genoeg voor danken. Je krijgt heel ander zicht; je kijkt op een nieuwe manier en met andere ogen.

De echte, ware kennis van God komt door de Heer Christus Jezus. We zien Zijn aangezicht, en dat is het zelfde als van Jahweh (zie gisteren): liefde. Zó kijkt Hij naar je, zonder verwijt, zonder voorwaarde. Hij heeft je lief! Zo kun je verder deze dag in.

maandag 3 dec. Psalm 139:9,10

'Nam ik de vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.' ^[HSV]

Ongeacht waar je bent, God is daar en laat je niet los. David getuigt van die liefde en dat is goed.

God doet *alles* in ons leven samenwerken tot het goede. Hij heeft de touwtjes in handen en voert alles volgens Zijn voornemen en plan uit. Daar waar we het moeilijk hebben, onder druk staan, daar is Hij nabij en zorgt voor de *kracht* om er onder te kunnen blijven staan.

Onafhankelijk waar je bent, je kunt niet zonder Hem, Hij houdt je vast.

dinsdag 4 dec. Romeinen 8:26

'En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten.'

We leven altijd in de spanning dat we niet weten wat morgen zal brengen. Je wilt alles zo goed mogelijk doen en regelen voor jezelf, en voor hen die je lief zijn. Toch gaat het meestal net anders dan je wilde of hoopte of verwachtte. Je had ervoor gebeden, en toch...

Dit is waar Paulus het over heeft. We leren rekenen met de geest van God, die voor ons opkomt omdat wij zelfs zonen van God zijn. Die hoge plaats zou ons welwillend en bescheiden maken. We zijn afhankelijk van God, in alles.

woensdag 5 dec. Psalm 139:11,12

'Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs duisternis maakt voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.' ^[HSV]

Voor God bestaat er geen licht of duisternis. Als het duister is, ziet Hij wat er gebeurt en waar jij bent. God wéét wat gaande is, ook al is het donker, duister zelfs. Niet alleen letterlijk, maar ook in het geestelijke bereik.



Voor ons kan het duister zijn, we tasten rond en weten niet wat moet zijn. Over de wereld valt geestelijk gezien de duisternis. De Heer zei zelfs dat er een nacht komt waarin niemand kan werken.

Zo zal het voor ons niet zijn, Hij is nabij en we wandelen aan Zijn hand, we zijn in Zijn armen geborgen. Zijn licht schijnt in onze harten – zo ervaren wij diepe vrede.

Fijn om voor te danken.

donderdag 6 dec. **Efeziërs 1:11**

'... wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van Hem Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van Zijn wil ...' ^[NCV]

Tevoren was jij in Zijn gedachten. Lang geleden was Zijn plan al panklaar; het was een kwestie van tijd, dat Hij jou zou roepen. Hij bestemde ons om straks boven met Christus te zijn en mee te werken in Zijn liefdevol voornemen. Hij bedacht dat allemaal en nu ben je je bewust geworden van iets dat die grote God gepland heeft.

Wij kunnen danken en bidden, opdat verder duidelijk wordt, wat Hij bedoelt. Een bekend lied zingt: 'Laat Hem besturen, waken; het is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat jij je verwonderen moet.'

vrijdag 7 dec. **Efeziërs 5:14,15**

'Daarom zegt Hij: Ontwaak, jij die dommelt, en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijzen maar als wijzen, de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn.' ^[NCV]

Opmerkelijk, dat we dit lezen in Efeziërs 5. Dit opstaan is niet letterlijk natuurlijk, maar het heeft met ons leven met God te maken. Als dat in slaap gesukkeld is, dan hebben we dit woord nodig, dat ons aanspreekt en bemoedigt. Er is genoeg om ons heen dat afleidt van waar het om gaat. We zijn van Hem, onze Heer; Hij spreekt tot ons, Hij heeft ons lief en daarom houdt Hij jou dicht bij Zich. Zo gaan we – vertrouwd aan Zijn hand.

zaterdag 8 dec. **Psalm 139:13,14**

'Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.' ^[HSV]

Wanneer dit besef, dat zoveel verwondering in David wekte, ook in ons doordringt, zullen we weten dat God het is, Die ons hele leven van a tot z in Zijn hand heeft. We vinden het kenmerk van die ene Schepper overal terug. De ingewikkelde fabriek van ons lichaam vertelt genoeg over de creativiteit en intelligentie van God, Die de Maker is. We weten op zeker moment met heel ons wezen dat Hij het is Die jou wilde. Jij bent belangrijk voor Hem.

Als je dit leest ... je kunt Hem danken. God laat je niet los.

zondag 9 dec. **2 Corinthiërs 5:14**

'Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen stierf, dan zijn allen gestorven.' ^[HSV]

Zo ziet God de wereld sinds Golgotha. Met Christus stierven alle mensen. Dat is zo, omdat Hij de laatste Adam is.

God rekent inclusief, niet exclusief. Het is een kwestie van tijd, dat dit sterven vervangen wordt door *leven*. De liefde van Christus is in je hart. Dan kijk je anders naar andere mensen.

Misschien is dit je gebed voor vandaag en de komende dagen: *Vader, Uw liefde is in mij. Dank U dat ik die liefde kan doorgeven aan anderen.*

Het is *geen moeten*, het is iets dat vanzelf groeit als je hoort van Zijn liefde voor jou en voor iedereen om je heen.

maandag 10 dec. **Psalm 139:17,18**

'Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun getal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.'

Mensen hebben vaak spullen die kostbaar voor ze zijn, omdat die bijzondere herinneringen meedragen.



Als twee mensen van elkaar houden, vinden zij elkaars gedachten kostbaar. Zoveel meer zijn *Gods gedachten* waard. Wanneer je Zijn woord hoort, weet je iets van Zijn gedachten. Liefde voor alle mensen, voor jou. Naarmate je ze langer kent, worden ze steeds kostbaarder.

Ken je dat? Lees ze, die woorden, en vraag uitleg als je ze niet kan begrijpen. God gaat mee, ook vandaag in al wat je overkomt.

dinsdag 11 dec. **Mattheüs 28:20**

'En zie, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de eon. Amen.' ^[NCV]

Dit zei de Heer tegen Zijn leerlingen aan het einde van Zijn aanwezigheid op aarde. Hij ging naar Vader in de hemel. Toch zei Hij dit.

Hij is met je, niet als iemand die letterlijk naast je loopt. Hij weet echter wel wat je meemaakt, wat er in je omgaat, je kan alles met Hem bespreken. Hij is je Heer, Hij weet wat je nodig hebt. Zijn geest woont zelfs in jou, u en mij. Die aanwezigheid maakt alles anders. Het geeft licht, uitzicht en blijdschap in je dagelijkse bezigheden.

woensdag 12 dec. **Ruth 1:19-21**

'Zo gingen zij samen, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte, en men zei: Is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij Mara, want Al-Sjaddai (de Almachtige) heeft mij grote bitterheid aangedaan.'

Naomi betekent: lieflijk. Zij kwam samen met schoondochter Ruth, de Moabitische, in het broodhuis (Bethlehem). Een wonderlijke geschiedenis! Orpa ging niet mee.

Naomi wilde Mara (bitterheid) genoemd worden, om het verlies van man en zoons. Zij schreef dat toe aan God (de Almachtige), zonder een verwijt of boosheid naar Hem uit te spreken.

De naam Ruth betekent 'vriendschap' of 'vriendin'. Dat was haar relatie met haar schoonmoeder. Zij moet een troost voor Mara geweest zijn, die leed onder het gemis.

Twee vrouwen, die leefden in het diepe besef van Wie God is.

Zo leven wij ook – en we mogen wat meer van God weten.

Hij werkt ook in jouw leven Zijn plan uit, net als bij Ruth.

donderdag 13 dec. **Ruth 1:22**

'Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst.'

Wonderlijk, hoe Ruth in de lijn naar de Messias werd opgenomen. De dood van haar man en haar zwager en haar schoonvader leidde tot terugkeer van Naomi, terwijl Ruth zich gedrongen voelde om mee te gaan. Dat was door God in haar hart gelegd. Zij was zich dat niet bewust, maar zal later verbaasd zijn dat het zo is geweest.

Zo is er veel in ons leven dat wij ons niet bewust zijn, maar wat God in ons hart legt en zo ons leven leidt naar Zijn voornemen. We nemen beslissingen waarvan we soms niet eens de reikwijdte kunnen overzien. God wel.

Zo kwamen Ruth en Mara in het land in het broodhuis bij de gersteoogst, dingen met een diepere betekenis. Het leidde ertoe, dat Ruth Boaz ontmoette, met grote gevolgen.

Vader dank U wel, dat U mijn leven leidt, ook vandaag.

vrijdag 14 dec. **Romeinen 10:20**

'En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.' ^{Jes.65:1 [HSV]}

We lezen hier de grote liefde van God, onze Vader. Hij zoekt mensen op die niet naar Hem zoeken. Hij laat Zich zien aan hen die niet naar Hem vragen.

Ook al zijn er dagen, dat je niet zo bezig bent met God, maar meer met jezelf of met wat anders. Dan blijft Hij naar je uitzien. Net als de vader in het verhaal van de verloren zoons.

Als je geloof zonder dat je dat wilde, verslapte, dan blijft Hij bij Zijn beloften aan jou en alle gemeenteleden. Met andere woorden: het hangt niet af van jouw prestaties of van jouw ...

God is trouw; Hij laat je nooit los.



zaterdag 15 dec. **Romeinen 10:21**

'Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt naar een weerspanning en tegensprekend volk.' ^{Jes.65:2 [HSV]}

Gods volk is Zijn oogappel. God heeft het lief en Hij is de Schepper ervan. Israël is nooit uit Gods hart geweest. De beloften, die God hen toegezegd heeft, zal Hij waarmaken.

Ook u, jou en mij, als gemeenteleden, heeft God heel rijk gemaakt, ook al zijn er misschien periodes in je leven waarin je het niet meer zo ziet zitten.

Elia was net zo'n mens als wij. Hij voelde zich niet fijn. Zelfs na de grote overwinning op de priesters van Baäl rende hij bang weg. Maar God zocht hem op en vond hem. Gaf hem nieuwe kracht en moed en Elia kon weer verder. Dat geeft Hij ook aan jou, aan u.

Dank U wel, Vader.

zondag 16 dec. **Mattheüs 1:1**

'Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.'

De eerste bladzijde van het nieuwe testament begint met deze woorden. In vers 2 start vervolgens de lijst met namen van de lijn vanaf Abraham tot de verwekking van Jezus in vers 16. Het is een indrukwekkende lijst, met soms namen die je misschien niet zo goed kent, maar er zijn ook namen bij die iedereen kent. Denk aan David, aan Salomo of aan Hizkia.

Mattheüs geeft met deze lijst een samenvatting van de geschiedenis van Israël – stuk voor stuk schakeltjes in een ketting, mannen en vrouwen.

In vers 2 staat: *'Isaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders.'*

Dit is de enige plek waar er opeens meerdere personen worden genoemd. Dat is bijzonder. Het markeert het begin van het volk Israël. De twaalf broeders worden de twaalf stammen van het volk dat God heeft uitverkoren.

Mattheüs laat ons in dit eerste vers zien dat zijn boek gaat over het Joodse volk. Het is een weg die door lijden naar zegen zal gaan.

God heeft het al beloofd aan Abraham. De eerste van deze lijst met namen.

maandag 17 dec. **Johannes 1:1**

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God.'

Johannes begint zijn boek in een dichterlijke vorm – het eerste vers bestaat uit korte ritmische zinnen. Twee woorden lijken steeds aan elkaar vast te zitten. Dat klopt, zo is het ook bedoeld. Twee woorden die een verbinding hebben door heel de schepping heen. Johannes zegt ons dat die verbinding al vanaf het begin zo is. Hij haalt voor ons Genesis 1 naar voren met de woorden: *In den beginne*. Johannes gaat zo nog verder terug dan Genesis 1.

De twee woorden: *Woord* en *God* voegt hij dan samen tot een eenheid: het Woord is één met God.

Wat een voorrecht voor ons om dit Woord, de uitspraken van God, bij ons te hebben en het keer op keer te mogen lezen.

Dank U wel!

dinsdag 18 dec. **Johannes 1:3**

'Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.'

Johannes gaat dieper in op de betekenis van het *Woord* en de schepping. In Genesis 1 lezen we meerdere keren, dat God sprak, en zo gebeurde het ook. Johannes zegt hier dat het Woord een wezenlijke rol heeft gespeeld bij de schepping.

Paulus zal later in Kolossenzen 1: 16 nog een stap verder gaan en zeggen:

'Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.'

Paulus zet het in een nog groter kader: in Christus, Degene Die opstond.

Alle dingen (Gr.: ta panta – de alle) zijn dóór Hem. Het is vaak niet te begrijpen en te vatten voor ons. Toch... zegt Paulus dat het ook tot Hem zal zijn. Daar ligt de troost voor jou en mij. Het komt goed, want er is niets buiten Hem ontstaan.

Neem deze tekst vandaag eens mee: *alle dingen zijn tot Hem geschapen!*



woensdag 19 dec. **Johannes 1:4**

'In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen ...'

In onze tijd zijn veel mensen bezig met de oorsprong van het leven. Wetenschappers, maar ook bekende fictie- en romanschrijvers komen met titels als: *de oorsprong*, of *de big bang*. Daar zitten bestsellers bij, want er is een enorme markt voor. Mensen willen toch wel graag weten hoe het nou eigenlijk in elkaar zit. Verzonnen of niet.

Waar komt leven vandaan?

Johannes geeft antwoord: *'In het Woord was leven!'*

Genesis geeft dat nauwkeurig aan. God *sprak* en er was leven. Al het leven is door Hem gekend. Ook uw, jouw en mijn, ons leven danken wij aan Hem.

Bijzonder eigenlijk, over jou is een Woord geweest, jij bent gaan leven omdat Hij dat wil. Hij wil jou, je bent geliefd!

donderdag 20 dec. **Jesaja 9: 5**

'Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouders en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.'

Het is nu een aantal dagen voor kerst. Iedereen denkt erover na, wat gaan we doen? Hoe geef ik invulling aan dat feest? Je kunt zeggen: het hangt in de lucht, het houdt mensen bezig en ja, er is een verwachting. Er staat iets te gebeuren.

Zo was het ook in de dagen vóór de geboorte van Jezus. Het hing in de lucht, er was een verwachting want er stond iets te gebeuren. Wat dan?

De komst van de Wonderbare raadsman. Jesaja heeft er al van gesproken. Zij verwachtten Iemand Die antwoorden heeft. Beter gezegd: zij verwachtten Iemand Die het antwoord *is!*

Dat hing in de lucht, verwachting op belofte.

Een Kind? Een Zoon? Wonderbare raadsman? Waar zal dat dan plaatsvinden?

Jesaja voorzegt deze woorden ongeveer 700 jaar vóór de geboorte van Jezus.

Morgen neem ik u mee naar een plaats die nog eens 1000 jaar vóór Jesaja al wijst naar de plaats waar de geboorte van dit Kind zal plaatsvinden.

God heeft een plan en Hij laat het zien aan de zijnen.

vrijdag 21 dec. **Genesis 35: 19-20**

'Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen ...'

In de Bijbel worden heel wat stenen opgericht. Meerdere keren lees je dat dit gebeurde. Het zijn altijd bijzondere plaatsen, waar dan een steen omhoog werd gericht. Het zijn markeerpunten van hoop en van vaste verwachting.

Jakob, Rachel en de familie zijn op reis en onderweg bevalt Rachel van een zoon. Het is een moeilijke bevalling en Rachel overlijdt na de bevalling. En juist op deze plek, waar Rachel overleden is en waar zijn zoon is geboren, richt Jakob een steen omhoog. Dit is precies Bethlehem. Deze zoon heeft in het begin twee namen: *zoon van mijn smart* [Hb.: Ben-Oni] en *zoon van mijn vreugde* [Hb.: Benjamin].^{vs.18}

Op dezelfde plaats zal ongeveer 1700 jaar later De Zoon geboren worden, het kind Jezus. Dit Kind zal de hoop van de wereld zijn. De opgerichte steen laat al voorzichtig de vaste verwachting zien dat er een Redder is voor de ganse schepping. Smart en vreugde kent Hij allebei!

Vader, laat Zijn vreugde ook mijn deel zijn.

zaterdag 22 dec. **Lucas 1:28-29**

'En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: "Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u." Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.'

De engel Gabriël wordt met een boodschap gezonden naar het huis van Maria. Maria was verloofd met een jongeman genaamd Jozef. Jozef komt uit het huis van David.

Gabriel komt bij Maria in huis en zegt deze bekende woorden: *"Wees gegroet, gij begenadigde ..."*. De engel komt dan ook een heel goede boodschap brengen en daarom ge-



bruikt hij deze intro, die je ook kunt weergeven als: *wees blij, jij ontvangt nog meer blijdschap*. Het Griekse woord 'charis' is hier belangrijk.

Vervolgens zegt Gabriël: "... *de Here is met u.*" Dat is niet een wens, maar dat is een vaste verzekering, *zó* is het! *De Here is met u!* De Statenvertaling geeft hier op basis van oude handschriften nog een mooie toevoeging: "*Gezegend bent u onder de vrouwen.*"

Maria moet de groet nog goed verwerken en vraagt zich af waar dit heen zal gaan.

Zo zal Maria een schakel worden in het evangelie dat van God naar de mens komt. En voor een ieder die met dit evangelie te maken krijgt, zijn deze woorden van groot belang want het klinkt luid en duidelijk ... ook voor jou!

Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met jou!

zondag 23 dec. **Lucas 1: 30-31**

'En de engel zeide tot haar: "Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven."

De engel ziet de vraagtekens in de ogen van Maria staan en dan bemoedigt hij de jonge vrouw nogmaals: "... *jij hebt genade gevonden bij God*" en daarbij, "*wees niet bang!*"

Gods keuze is een keuze in genade. Het vinden van genade kan alleen door Hem Die het aan Maria (en aan ons) schenkt. Met het woordje 'want', verbindt de engel genade-ontvangen aan het niet-bevreesd-zijn. Waar genade heerst, verdwijnt angst.

"En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven."

Maria's genade wordt uitgelegd. Zij zal een zoon krijgen, en de engel van God geeft nu ook de naam van dit kind: Jezus! Het betekent: God-redt! Zij mag de moeder worden van dit kindje.

Dit kleine kindje zal de wereldgeschiedenis gaan bepalen. Zijn naam is 'God-redt' Het zal uitlopen op 1 Corinthiërs 15:28 – *'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'*

Dat is de betekenis van *God-redt*, voor u, voor jou, voor mij en voor allen.

maandag 24 dec. **Lucas 2: 1 en 4-5**

'En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. (...) Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.'

Als een tekst begint met de woorden '*en het geschiedde in die dagen*', dan is het goed dat je oplettend bent. Lees aandachtig verder.

De inschrijving had tot gevolg dat Jozef en Maria op reis gingen van Nazareth naar Bethlehem. Bethlehem was de stad van David, het was ook die plek waar Rachel bevallen was van haar zoon Benjamin. De plek waar Jakob een steen had opgericht als teken van verwachting. De hoop voor de toekomst. [Zie: stukje v 21 december]

Op deze manier komen Maria en Jozef dan in Bethlehem en opeens ligt alles klaar voor een profetische vervulling uit de oude geschriften.

Zo werkt God, door ogenschijnlijke onbelangrijke gebeurtenissen in de wereld en in hun maatschappij wordt er een profetie aangekondigd en vervuld. Het was 5 voor 12 en toch waren er mensen die ervan wisten. Voor diegenen was het een kracht Gods.

Zo zijn de profetieën ook voor ons die Hij roept, een kracht Gods. God is nog niet klaar, het beste komt nog!

dinsdag 25 dec. **Lucas 2: 6-7**

'En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.'

Jozef en Maria zijn aangekomen in Bethlehem en Maria gaat bevallen. Het is nog niet de tijd van kraamklinieken en afdelingen verloskunde. Het gaat zoals het gaat.



Hier in Bethlehem, op deze plek, werd Gods Zoon als mens geboren. Hij is geboren zoals wij. Hij heeft gespeeld zoals wij. Hij heeft gelachen en gehuild, net als wij. Hij had vrienden net als wij. Hij was een mens als wij, maar Hij was wel Gods Zoon.

Johannes zegt: *'Hij heeft onder ons gewoond [Gr.: getent, getabernakeld] en Zijn heerlijkheid werd gezien. Hij was vol van genade en waarheid.'*^{Joh.1:14}

Later zal dit Kind met smart sterven en na drie dagen opstaan en de plek innemen die Hem toekomt: Hoofd van het Lichaam. De positie die Hij nu heeft.

Misschien vraagt u zich wel eens af: weet Hij wel wat ik allemaal mee moet maken?

Bedenk dan: Hij was mens als jij en als u, en alle pijn heeft Hij ook gekend, angst, verdriet en miskennis zijn Hem bekend.

En toch zegt dit Kind: breng het maar bij Mij. Ik ben jouw Redder.

woensdag 26 dec. **Lucas 2: 10-11**

'En de engel zeide tot hen: "Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe."

De herders zijn in het veld, en in de nacht komt er een engel bij hen. Mede door zijn verschijning schrokken zij. Ook deze engel zegt bijna dezelfde woorden als Gabriël: Wees niet bang! Maar wees blij! Vandaag is de Redder geboren, de Here, in de stad van David. Een kleine baby.

Profielschetsen zijn natuurlijk van deze tijd. Functies, kwalificaties, daadkracht en prestatiegericht handelen zijn bekende termen. Selectieprocedures kent bijna iedereen tegenwoordig wel. De mens stelt eisen, zo gaat dat.

God stelt ook eisen.

Aan de herders wordt de Heiland, de Redder voorgesteld. Een kleine baby, huilend, slapend en het kindje moet verzorgd worden, want het kan verder niks.

Maar in dat Kind zit het DNA van Vader. Voor de herders was het nog niet te zien. Dit Kind is wat God wilde. De engel zegt van dit Kind: *deze vreugde zal voor het hele volk zijn.* Zover is het nog niet geweest, dat komt nog. Maar dit is wel een belofte voor de toekomst. Die vreugde zal op een dag voor het hele volk zijn.

En wij, buiten het volk, mogen ons nu al verblijden in dit Kind.

donderdag 27 dec. **Lucas 2: 14**

"Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens."

Vrede op aarde? Tijdens de veldslagen van de Eerste Wereldoorlog vonden merkwaardige situaties plaats. Ze worden genoemd: de kerstbestanden. Dit vond op meerdere gebieden plaats. In dorpen in België, als Ieper, Diksmuide en Ploegsteert werd in de loopgraven hard gevochten. Tijdens de kerstdagen van 1914 stopten de vijandelijkheden en zochten de legers die kort daarvoor tegenover elkaar stonden, elkaar op, zongen met elkaar bij een kerstboom, gaven geschenken en speelden zelfs voetbal met elkaar. Het werd genoemd: een verbroedering. Hierna werden de soldaten weer verplicht op straffe van executie (!) om de wapens op te nemen en de strijd weer aan te gaan.

Vrede op aarde, eens zal het moment komen dat de wapens voorgoed zullen zwijgen. Een vrede die geworteld is in Christus. Voor de gemeente is de mogelijkheid er nu al. Leven in vrede.

De wapens weg, de strategieën weg, het gevecht weg, de haat opgelost, de woede verdamppt. Wat over blijft, is een verbroedering, broeders van elkaar, een plek waar liefde en genade mogen heersen. *Vrede op aarde!*

vrijdag 28 dec. **Lucas 2: 15**

'En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken: "Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt."

De engelen gingen weg en de herders bleven achter in het veld, zij spraken met elkaar en kwamen tot één conclusie: wij gaan naar Betlehem.

Zoals gezegd was, vonden zij Jozef en Maria en het Kind in de kribbe. Het was precies zoals de engel had verteld. Dit Kind is de Heiland.



Zij vertelden over de ontmoeting met de engel in het veld aan Jozef en Maria en een ieder die het hoorde was er verbaasd over.

Maria, de moeder, verbond al die gesprekken van de engel aan elkaar en zij bewaarde en overdacht al deze woorden betreffende haar zoon in haar hart.

Paulus leert ons in Efeze 3: 17 dat woorden van Christus voeding zijn voor ons hart: *'Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.'*

Bij Maria ging dat in haar hart en bij ons mag dat ook! Christus in ons hart. Het werd een hartenzaak.

zaterdag 29 dec. Lucas 2: 20

'En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was.'

Soms zijn er van die gebeurtenissen, waar je wel bij had willen zijn. Dit is er één van.

De herders gaan weer terug naar het veld, de schapen, het vee. Ze waren duidelijk geraakt door wat ze hadden meegemaakt: de engel die vertelde, het Kind in de kribbe, de vader en de moeder en natuurlijk de vergaande profetie over het Kind en het volk. De Redder! Wat geweldig!

En op de weg terug konden ze maar één ding doen. God danken. Loven en prijzen om alles wat zij hadden gehoord en gezien.

Laten we maar gewoon meedoen.

Vader, deze geboorte is een onmisbare schakel in Uw plan. Wij danken U, wij prijzen U en wij loven U voor Uw plan van redding voor de hele schepping. Amen!

zondag 30 dec. Efeziërs 3:14

'Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader ...'

Paulus begint hier een gebed. Hij buigt zijn knieën voor Vader.

'Om die reden' heeft te maken met het voorgaande geheimenis dat bekend is geworden. Een plan, zo groot! De cruciale rol van de gemeente, het bekendmaken van de veelvuldige wijsheid Gods te midden van de hemelingen.

Een mens heeft het niet kunnen bedenken. Paulus laat het ons zien.

In zijn gebed bidt hij: *"... opdat Hij jullie geeft naar de rijkdom Zijner heerlijkheid in kracht standvastig gemaakt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens."*

Met deze rijkdom en kracht van binnen mogen we vandaag op pad gaan. Hij gaat mee. Waar jij gaat, daar gaat Hij!

maandag 31 dec. Efeziërs 4:20

'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.'

Jaarwisselingen zijn markeerpunten. Nieuwe plannen, nieuwe ideeën voor het nieuwe jaar, nieuwe budgetten, goede voornemens en nieuwe initiatieven. Vaak start dit bij een jaarwisseling.

Paulus kent ook markeerpunten, zoals deze tekst. *'Gij geheel anders'*, spreekt van oud en van nieuw.

Het oude zit in een vervreemding van het leven Gods en het nieuwe zit in een verjonging van uw denken en het aandoen van de nieuwe mens. Een mens van Christus mogen zijn in deze tijd is een voorrecht. *Levend van genade*^{vs.29} en *naar elkaar toe vriendelijkheid, barmhartigheid en elkander genade schenkend, zoals God in Christus u genade schenkt.*^{vs.32}

Zo sluiten we dit jaar af met deze tekst om elkaar wederzijds genade te mogen schenken.