

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 mrt. **Jeremia 1:4-6**

'Het woord des HEREN nu kwam tot mij: Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet van de volkeren heb Ik u gesteld. Doch ik zeide: Ach, Here HERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong.'

Jeremia woonde op een steenworp afstand van Jeruzalem. Hij is nog geen 25 jaar als God hem roept tot profeet. Jeremia voorziet dat hij lastige opdrachten krijgt en acht zichzelf te jong en ongeschikt. Daarmee reageert hij op dezelfde manier als Mozes, toen deze geroepen werd. Ook hier herkennen we Gods bijzondere wegen, want Zijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Dank U wel, Vader. Ik schiet dikwijls tekort, maar ik hoef het niet zelf te doen. Ik zou het niet kunnen. U leidt ons, elke dag, door Uw geest en door Uw woord. En als we struikelen, richt U ons weer op.

zaterdag 2 mrt. **Jeremia 9:23**

'Zo zegt de HERE: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de HERE ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb ik behagen, luidt het woord des HEREN.'

De woorden van Jeremia zijn aan Israël gericht. Maar wat kunnen wij hier vandaag veel van leren juist in onze prestatie maatschappij waarin 'ik' centraal staat. Want alles wat wij bezitten aan wijsheid en kracht hebben wij van Hem ontvangen. Het is Zijn genadegave. Alles wat wij maatschappelijk en in de ekklesia mogen doen, of we nu op zondag in de zaal zitten en Hem de lof en eer toezingen, of op het podium staan, het is alles uit Hem. Want wat hebben wij, dat wij niet hebben gekregen?

Laten wij roemen in Hem!

zondag 3 mrt. **2 Korinthiërs 10:17**

'Maar wie roemt, roeme in de Here; want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan.'

Hoe herkenbaar is de situatie in de ekklesia te Korinthe. De Korinthiërs kregen in hun drukke havenstad te maken met judaïsten, gnostici en hellenistische redenaars. Daarom is Paulus genoodzaakt zijn bevoegdheid als apostel opnieuw aan de orde te stellen. Hij haalt daarbij de woorden van Jeremia aan, want het gaat Paulus niet om zichzelf, maar om de opbouw van de ekklesia.

Ook in onze tijd staan wij als gelovigen voortdurend onder invloed van theologieën en filosofieën. Maar wij mogen alles toetsen aan Zijn woord. Paulus zegt in Efeziërs 4:14a: *'... opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer ...'* ^[NCV].

Dank U, Vader, dat ons geloof vaste grond heeft gekregen en is verankerd in Uw Zoon, Christus Jezus.

maandag 4 mrt. **Filippenzen 2:5**

'Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, Die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht; niettemin maakt Hij Zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt Hij Zichzelf, gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God Hem uitermate en schenkt Hem in genade de naam die is boven alle naam ...' ^[NCV]

Dit zijn woorden om goed op ons in te laten werken. Wanneer je aan de NBG of een andere vertaling gewend bent, lees het dan nog eens in je eigen bijbel en leg het er naast.

Wat hier staat is voor een mens nauwelijks te bevatten. Een scherpere tegenstelling bestaat niet! De Zoon van God wordt zoon van David! Sterker nog, Hij wordt slaaf [doulos]. En dan? God geeft deze slaaf de hoogste macht en waardigheid, die bestaat: die van de Kurios.



Wat een ontknoping. Woorden om vandaag te overdenken. 'Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben', ^{1Kor.2:9} dat staat in deze verzen!

dinsdag 5 mrt. **1 Korinthiërs 12:12**

'Want net zoals het lichaam één is en vele leden heeft, maar de leden van het ene lichaam, die vele zijn, één lichaam zijn, zo ook de Christus ...'

Paulus gebruikt hier het beeld van het menselijk lichaam voor iets unieks in Gods woord: het lichaam van Christus.

Het bijzondere aan het menselijk lichaam is de verscheidenheid van de leden en de eenheid waarmee ze werken. Onze ogen werken voortdurend samen met ons brein om onze handen en voeten zo te bewegen dat we bijvoorbeeld van A naar B komen, of ons boodschappenlijstje op papier krijgen.

Op dezelfde manier functioneert de ekklesia, het lichaam van Christus. We vormen een eenheid in verscheidenheid en kunnen niet zonder elkaar. Bovendien is Christus het Hoofd. ^{Kol.1:18} *'En Hij is het hoofd van het lichaam, de ekklesia, Die de soeverein is, eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alles de eerste wordt.'* ^{Kol.1:18 [NCV]}

Hij beschikt als Hoofd over het lichaam en zijn leden.

Ook vandaag mogen we ons vertrouwen op Christus stellen en ons aan Hem onderschikken.

woensdag 6 mrt. **Genesis 45:5**

'Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden.'

Jozef heeft zich zojuist bekend gemaakt aan zijn broers. Jozef stelt alles wat zijn broers hem en zijn vader hebben aangedaan in een heel ander perspectief. Hij wijst naar het plan van God. Jozef moest lijden en een diepe weg gaan om zijn broers te kunnen laten overleven.

In deze geschiedenis is Jozef een beeld van de Messias. Zo laat Gods plan zien dat de zwartste nacht teniet gedaan wordt door het licht van Zijn verzoenende liefde.

donderdag 7 mrt. **Genesis 35:19,20**

'Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden.'

Een gedenksteen op het graf van zijn geliefde Rachel. – De geboorte van Benjamin werd de dood van Rachel. Het kraambed werd een sterfbed en trekt diepe sporen in het leven van Jacob. De gedenksteen houdt de herinnering aan haar levend tot op de huidige dag.

Wie, net als Jacob, een geliefde heeft verloren, weet dat een gedenksteen een uiterlijk teken is om te blijven herinneren.

Maar van wat zich van binnen in ons afspeelt en niet gezien wordt, het pijnlijke gemis, het verdriet, de tranen om de breuk in een diepe verbondenheid, weet God. Hij doorgrondt en kent jou. Hij omgeeft je van achteren en van voren en legt Zijn hand op jou. Lees het maar eens na in Psalm 139:1-6.

vrijdag 8 mrt. **Job 38:31**

'Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion slaken?'

In Gods antwoord aan Job wijst Hij ook naar de schepping van het heelal en noemt de sterren bij naam.

Eeuwenlang hebben sterrenkundigen zich afgevraagd, wat de banden der Pleiaden zouden zijn. Door met de allergrootste telescopen foto's te maken, denkt men nu het antwoord te hebben gevonden. De Pleiaden bestaan uit 3000 sterren en de ruimte tussen de sterren wordt opgevuld door dunne flarden van materie. Deze materie reflecteert het sterrenlicht. Daardoor lijken ze met elkaar verbonden.

En de grootsheid van Zijn schepping zegt alles over de grootsheid van de Schepper, Die ook onze Schepper is.

En wil je je een beeld vormen van die grootsheid? Bekijk dan eens een foto van de Pleiaden op: www.apod.nl/ap110921_nl.

zaterdag 9 mrt. **Psalm 146:5,6**

'Gelukkig is hij die de God van Jakob als zijn Helper heeft, die zijn verwachting stelt op Jahweh [Ik ben], zijn God, de Maker van hemelen en aarde, de zee en al wat daarin is; de Bewaker van de waarheid voor de eonen.' ^[NCV]



Jakob was de doener, de selfmade man. Hij regelde het zelf wel, zeker als het ging om het op een handige manier krijgen van het eerstgeboorterecht. Moeder Rebekka zal ongetwijfeld verteld hebben, wat zij hoorde voordat de tweeling geboren was. ^{Gen.25:23} Niet-temin stelde Jakob alles in het werk om dat wat hij wilde, ook te krijgen.

Herkenbaar?

Dit karakter zit ook in de nakomelingen van Jakob. Nochtans gaat God met hen Zijn weg. Dat doet de Psalmist zingen over deze grote God.

U, jij en ik mogen God leren kennen, niet alleen als onze Helper, maar als Degene Die *alles* uitwerkt volgens Zijn plan, ook in de dagen van ons persoonlijk leven.

zondag 10 mrt. **Psalm 146:5,7-9**

'Gelukkig is hij die de God van Jakob als zijn Helper heeft (...) Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. Jahweh maakt de gevangenen los, Jahweh opent de ogen van de blinden. Jahweh richt de gebogenen op, Jahweh heeft de rechtvaardigen lief. Jahweh bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.' ^[HSV]

Hier tekent de Psalmist God als volkomen rechtvaardig: Hij geeft aan een ieder wat haar of hem toekomt. Hij zal zorgen dat onderdrukking eindigt. Zo was het bij Israël dat uit Egypte uitgeleid werd. Hij geeft brood aan de hongerigen, zowel letterlijk als geestelijk. De Heer ontmoette de blindgeborene en opende zijn ogen. Hij geeft je als gebogene door het verdriet en de zorgen, troost en moed. Dat en nog veel meer doet Hij.

In gebed kunnen we Hem intens danken. Hij werkt zaken uit tot wat goed is.

maandag 11 mrt. **Efeziërs 4:24,25**

'... en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreekt daarom, de valsheid afleggend, waarheid, eenieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar.' ^[NCV]

In onderlinge contacten zien we Christus in elkaar. Waarheid is in Hem, en dat is geweldig. We kunnen als bemoediging elkaar de waarheid vertellen, Wie Hij is voor ons en voor alle mensen. Zijn liefde en genade zijn het, die onze ontmoetingen begeleiden. We laten onze woorden door de waarheid van Zijn genade bepalen. Dat maakt alles anders.

dinsdag 12 mrt. **1 Timotheüs 1:1**

'Paulus, apostel van Christus Jezus, in overeenstemming met de bepaling van God onze Redder, en van de Heer Jezus Christus, onze Verwachting.' ^[NCV]

God is Degene Die de lakens uitdeelt; Hij heeft het al in Zijn hand. Niets gaat buiten Hem om.

Hij riep Saulus, die die roepstem niet kon weerstaan, ondanks dat hij op dat moment druk bezig was de volgelingen van Jezus achterna te zitten, zelfs als dat hun dood tot gevolg had. Hij redde Saulus van een leven vol onrechtvaardigheid.

Wat vervolgens de toekomst zou brengen wist Paulus niet. Later kreeg hij te horen wat de profetie echt betekent: het draait om die Gezalfde, de Messias, Jezus.

Aan Timotheüs vatte hij onze verwachting samen met: de Heer, Jezus Christus.

Ook vandaag kunnen we vol vertrouwen onze handen in de Zijne leggen. Hij komt! Daar zien we naar uit!

woensdag 13 mrt. **Handelingen 7:60**

'En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: "Heer, reken hun deze zonde niet toe!"' ^[HSV]

Stefanus kwam door vervolging en steniging aan zijn einde. In het sterven roept hij dit uit. Zelfs op zo'n moment dit voor je vijanden bidden, betekent veel.

Zo zie je welke geest in Stefanus werkte.

Diezelfde geest werkt ook in u, jou en mij, Gods geest. Die kenmerkt zich door *belangeloze liefde, zonder voorwaarden*.

Wij vinden misschien dat iemand die ons onrecht aandeed, eerst moet komen om zich te verontschuldigen, of om excuses aan te bieden. Daarna pas kunnen we zo'n iemand vergeven.

De liefde die Stefanus tot dat gebed dreef, zal *genade schenken* in plaats van genoegdoening willen krijgen.

God schenkt ons dag aan dag genade. Dat kunnen we doorgeven!



donderdag 14 mrt. **Openbaring 22:13**

"Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste." [HSV]

De Heer spreekt dit uit als het om de slotfase van Gods plan gaat. Daarin stond Hij aan het begin, en Hij zal er ook aan het einde zijn. Hij omvat heel het Woord van God als de Alfa (eerste letter van het Griekse alfabet) en de Omega (laatste letter).

Gedurende dat hele plan, dat vele, vele jaren duurt, is Hij het, Die uitvoert wat God besloten had. Hij zal aan het einde als Redder optreden en alle mensen thuisbrengen. Dat is het, thuis komen bij God. Alleen zo kan Hij ook de Laatste zijn.

Redder is Hij. Ook vandaag is Hij onze Heer en gaat Hij met je mee, van de eerste tot de laatste seconde.

vrijdag 15 mrt. **Lucas 4:15,32**

'En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. (...) En zij stonden versteld van Zijn onderricht, want Zijn woord was met gezag.' [HSV]

De Heer Jezus sprak in de synagogen in Galilea. Daar werd Zijn woord goed ontvangen, en Hij werd zelfs geprezen. Sterker nog, zij stonden versteld van Zijn onderricht.

De geest die de Heer leidde was krachtig en Hij was vol van deze heilige geest. Dat maakte, dat Hij de Schriften uit kon leggen met groot gezag.

De mensen beseften niet, Wie dat Woord uitlegde en er grote diepte aan gaf.

Ook wij beseffen nog te weinig, hoe groot onze Heer is. Hij heeft je lief en ziet je als lid van Zijn lichaam. Hij geeft je voedsel door dat ene Woord, dat Hij zelf in feite is.

Velen leefden en leven op dat wat God belooft en uitspreekt. Zo ook wij, vandaag.

zaterdag 16 mrt. **Romeinen 5:1**

'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heer, Jezus Christus.' [HSV]

Een woord dat je in de hele wapenrusting van God kunt gebruiken.

Als de tegenstander ons soms wijst op tekorten en daarover wat influistert, heb je dit als antwoord. Je bent *door God* gerechtvaardigd. Daarna kan *niemand* je ooit nog in staat van beschuldiging stellen. Je bent vrij en dat geeft een machtige, heerlijke *vrede met God*, helemaal los van wat wij kunnen, het is werk van Christus. Zijn geloof was voldoende, toereikend. Niets kan verhinderen, dat wij als leden van Zijn lichaam, nu al, maar ook straks, ongehinderd Hem kunnen dienen.

zondag 17 mrt. **Handelingen 15: 3**

'Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap.'

Paulus en Barnabas vertrekken vanuit Antiochië (Zuid-Turkije) naar Jeruzalem. Zij gaan naar de apostelen en de oudsten om te spreken over de verplichtingen van de heidenen.

Voor Paulus en Barnabas is dit een tocht door bekend gebied. Zij gaan naar het zuiden, door Fenicië en Samaria. En overal waar zij broeders tegenkomen vertellen zij van de bijzondere positie van de heidenen, de niet-joden.

Het hele land staat op zijn kop; deze boodschap brengt blijdschap onder de broeders. Hier staat: grote blijdschap. Het Grieks gebruikt voor 'grote': *megalen* – Mega blijdschap dus!

maandag 18 mrt. **Handelingen 15:4**

Wat God met hen gedaan had!

'En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had.'

Jeruzalem! De stad van David, de eeuwige stad. Paulus en Barnabas gaan het gesprek aan met de leiders van het Joodse volk.

In Nederland houden we van polderen; iedereen heeft inspraak en met elkaar komen we dan tot een consensus. Paulus poldert niet.

Paulus en Barnabas vertellen *'al wat God met hen gedaan had'*.

dinsdag 19 mrt. **Handelingen 15: 5**

Een vijand?

'Maar er stonden uit de partij der farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.'



Hier is het conflict. Aan de ene kant staan hier de farizeeën met de wetgeving en aan de andere kant Paulus die vertelt wat God gedaan heeft met de heidenen.

Deze Farizeeën waren gelovig geworden. Zij hebben de dood en opstanding van Jezus gevoegd bij hun bestaande denkbepelden.

Voor deze Farizeeën was het duidelijk een brug te ver. Oké, voor heidenen was er ook een weg, maar dán óók de verplichtingen dragen.

Maakt dit een Farizeeër nu tot een schurk? Of tot een vijand? Welnee! Hij heeft niet het zicht gekregen om te wandelen in geloof. Zijn leven was gericht op het voldoen aan de voorwaarden. Zijn eigen leven en wandel was voortdurend onder inspectie: doe ik het goed?

In vers 5 lezen we dat dit zich ook uitstrekt naar het leven en naar de wandel van een ander: doet de ander het wel goed? Deze inspectie zat binnenin de Farizeeër.

woensdag 20 mrt. **Handelingen 15: 8**

Een schoon hart?

'En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun harten reinigende.'

Na de vraag van gisteren, die door de Farizeeën was gesteld, neemt Petrus het woord en houdt een heel betoog. Dit is een vers hieruit.

'God, die de harten kent' – Petrus gebruikt hier het woord *kardiognostes*, de Hartenkenner! De Hartenkenner heeft aan beiden, jood en heiden Zijn geest gegeven. Het geloof werd aan hen geschonken om hun (heidens) hart schoon [Gr.: *katheterisas* – katheterisatie] te maken.

Petrus spreekt hier over uw en mijn hart: geloof maakt harten schoon.

donderdag 21 mrt. **Handelingen 15: 19**

De uitspraak van Jacobus.

'Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.'

Jacobus is net als Petrus van mening, dat degenen die God roept uit de heidenen apart staan, en dat hun derhalve geen onnodige lasten moeten worden opgelegd. De vier voorwaarden zijn niet meer dan een logisch gevolg voor iemand die door God geroepen is.

De uitspraken van Petrus en Jacobus worden op papier gezet en deze brief geven ze mee aan Paulus, Barnabas, Silas en een zekere Judas. Zo komen zij weer in Antiochië aan.

Toen de broeders daar de brief gelezen hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. De toon van de brief was verzoenend en respecteerde de gevoelens van zowel joden als heidenen: de mensen werden er werkelijk door getroost en bemoedigd. ^{vs.31}

Deze vertroosting en bemoediging is zijn kracht nog niet verloren, maar gaat door tot vandaag aan toe.

vrijdag 22 mrt. **Handelingen 16: 4**

Bezoek van Paulus?

'En toen zij de steden langs reisden, gaven zij hun de beslissingen [Gr.: dogmata], die door de apostelen en de oudsten te Jeruzalem genomen waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in zielental toe.'

Na Antiochië gaat Paulus met Silas verder op zijn tweede rondreis. De bedoeling van de reis was om alle bekenden nogmaals op te zoeken, om te kijken hoe het met hen ging, om hen te versterken en te bemoedigen.

In Lystra hebben ze Timotheüs ontmoet en hij heeft zich bij Paulus en Silas aangesloten. Met drie man gaan ze verder. Ze trekken steeds dieper het land (huidige Turkije) in.

Het bezoek van Paulus alsmede de brief van Petrus zorgden ervoor dat de gemeenten [Gr.: *ekklesia*] bevestigd werden in het geloof.

De invloed van zo'n bezoek van Paulus moet enorm zijn geweest; mensen zullen aan zijn lippen gehangen hebben en wilden het naadje van de kous weten.

Natuurlijk is een bezoek van Paulus aan ons onmogelijk. Gelukkig heeft hij veel op schrift gesteld en is de boodschap die hij bracht toch te achterhalen. De invloed van zo'n brief van Paulus is dan vaak enorm en zal ons dan ook bevestigen in ons geloof!



zaterdag 23 mrt. **Handelingen 16: 6**

Teleurstellingen?

'En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de heilige geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe; en toen zij Mysië voorbij waren kwamen zij te Troas.'

Paulus, Silas en Timotheüs gaan verder met hun rondreis, maar lopen meerdere keren tegen dichte deuren aan. Het plan was om eerst richting Efeze in het gebied Asia te gaan, maar zij werden daartoe verhinderd. De volgende poging om naar het noorden te gaan werd ook niet toegelaten.

Als God een deur sluit dan opent Hij een venster. Op deze tocht van Paulus zien we dat duidelijk gebeuren. De ene teleurstelling volgt de andere op. Het blijken echter geen teleurstellingen te zijn, maar het is een venster dat geopend wordt, een nieuwe weg wordt zichtbaar. Zo komt Paulus in Troas aan.

zondag 24 mrt. **Handelingen 16: 9**

Vastgelopen in Troas?

'En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons.'

Na de teleurstellingen van de reis komen Paulus en zijn mannen nu bij de Egeïsche Zee. Op het eerste gezicht is dit weer een teleurstelling. Maar wat blijkt? God had een beter plan. Door wat hen overkwam staan ze nu op het strand bij Troas. Hier wilde God hen hebben. Hier in Troas krijgt Paulus nieuwe informatie: *steek over en ga helpen!* Dit was de reden van de dichte deuren en daarom moest hij in Troas komen.

Op ditzelfde moment komt er ook nog een nieuwe vriend, Lukas! Lukas is dokter. Hij wordt de vierde man van het gezelschap.

In Romeinen 8 staat, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben. De ogenschijnlijke teleurstellingen van Paulus maken een nieuwe weg ten goede zichtbaar.

maandag 25 mrt. **Klaagliederen 3:23**

'Alle ochtenden is Uw immense trouw nieuw.' [SW]

We hebben allemaal wel eens moeite om op te staan. Het is zo menselijk om je zorgen te maken over wat er mogelijk komen gaat. Als je dan aan het boek Klaagliederen denkt, dan denk je niet direct aan opbeurende zaken. Weinigen van ons zouden dit boek uitkiezen om de dag mee te beginnen. Toch is de bovenstaande tekst uit dit Bijbelboek, zowel letterlijk als figuurlijk, een zeer 'opwekkende' tekst. De focus van een gelovige wordt namelijk niet gericht op menselijke trouw, maar op de trouw van God.

De grootheid en weidsheid van Gods trouw kunnen wij van nature als mensen niet bevatten. Hiervoor moet geestelijke hartenkennis in ons hart worden gelegd.

Wanneer je iedere morgen tot hernieuwd besef van Zijn immense trouw mag komen, dan ben je een gezegend mens! Als de Vader het geeft, ontdek je elke dag opnieuw een ander aspect van Zijn trouw.

Wanneer onze focus wordt verlegd van menselijke trouw naar Gods trouw, dan worden we niet langer terneergedrukt maar 'opgewekt'.

Dank U, Vader, dat Uw trouw zo immens is en dat U ons daar, steeds opnieuw, van bewust maakt.

dinsdag 26 mrt. **Psalm 84:6**

'Gelukkig is de mens wiens sterkte in U is; hoofdwegen zijn in zijn hart.' [SW]

Een toeristische route kan leuk zijn als je op vakantie bent. In het leven van alledag willen mensen veelal niet te vaak met 'alternatieve routes' worden geconfronteerd. We willen het liefst zo snel mogelijk op onze bestemming aankomen en daartoe worden heel wat snelweg-kilometers afgelegd. Omwegen zijn niet aan ons besteed, laat staan een doodlopende weg.

Op dezelfde manier werkt het ook met de Sterkte van God. Wanneer de focus op menselijke vermogens ligt, dan heb je feitelijk met een doodlopende weg te maken. Al denk je misschien dat 'vele wegen naar Rome leiden', de weg van het vlees loopt zo dood als een pier. Wanneer de focus op de Sterkte van God komt te liggen, ben je een gelukkig mens. Het geluk ligt voor jou bovendien nooit meer 'om de hoek', omdat je weet dat de Heer



voor jou de weg heeft gebaad. Hij is het Hoofd en stuurt Zijn lichaam aan; je rijdt geestelijk gezien met Hém mee.

woensdag 27 mrt. **Efeziërs 6:14-17a**

'Staat dan: jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak ...' ^[NCV]

Als je in de NBG-vertaling Efeziërs 6 opzoekt, dan zie je boven de tekst het kopje 'houd stand' staan. Stand houden, niet vechten dus. Gewoon blijven staan waar je staat. Nou ja, gewoon?! Zo gewoon is dat nu ook weer niet. In de dagelijkse gang van zaken kan het best wel eens moeilijk zijn om staande te blijven. En als je dan ook nog die vlammende pijlen van de boze moet blussen?! Dan kon het nog wel eens lastig worden. Ja maar, denk je dan, het staat er toch: de lendenen omgorden, het pantser van de gerechtigheid aandoen, je voeten onderbinden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, in alles het langschild van het geloof opnemen? Een heleboel dingen dus die je toch echt zélf moet doen.

Oké, de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en inhouding ^{Gal.5:22} – inderdaad, dat weet je wel. En daarnaast is het uit God dat we in Christus Jezus zijn; Hij werd van God wijsheid voor ons, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Ja, dat allemaal, maar... als het erop aankomt, dan hangt het nog steeds van de méns af of we in staat zijn 'de wapenrusting van God aan te doen'.

Waar is in dezen dan de genade te vinden waaruit wij leven, en in Wie is het roemen dan? Zullen we daar morgen verder naar kijken?

donderdag 28 mrt. **Efeziërs 6:10b-11**

'... wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte. Doet de gehele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de Tegenwerker ...' ^[NCV]

Hier vinden we terug waar onze kracht vandaan komt; in Wie wij sterk worden gemaakt. We worden krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte! Dit geestelijke feit kunnen we, zozeggd, 'aandoen'.

Hoe?

Juist door te leven vanuit het besef dat het niet van onszelf afhangt.

Dank U, trouwe Vader, dat U ons de genade verleent om staande te blijven. Dank U, dat U ons verjongt in de geest van ons denken – waardoor wij in staat worden gesteld de nieuwe mens 'aan te trekken', die in overeenstemming met God geschapen wordt in rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. ^{Ef.4:23}

Ga maar na: waarheid, gerechtigheid, het evangelie van de vrede, geloof, redding en de geest, worden allemaal ontvangen. Hij, de Zoon, is de belichaming van de wapenrusting, want: Híj is de waarheid, Híj is gerechtigheid van God, Híj is onze vrede, door Zíjn geloof leven wij en Híj is onze redding. Daarom is het een geestelijke realiteit, dat al wie in Christus – in Zijn dood – gedoopt zijn, Christus aandoen.

Onze Schepper geeft temeer in geestelijke zin leven en adem en álles. Zijn ontferming maakt dat we niet meer weerloos en naakt zijn, omdat we door genade deel uitmaken van het lichaam van de Heer.

Een groeiend besef daarvan is de beste 'wapenrusting' die bestaat.

vrijdag 29 mrt. **Efeziërs 6:12-13**

'... want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevormachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag, en, dit álles geëffectueerd hebbend, te staan.' ^[NCV]

Strijden. Ten strijde trekken tegen bloed en vlees. Wat doe je dan feitelijk? Iemand een oor afslaan?

Het is wel duidelijk dat de menselijke manier van 'strijden' alleen maar meer verwijdering oplevert. Je zorgt ervoor dat iemand nog minder gaat luisteren – en of dat nu zo wenselijk is?



Worstelen kun je ook met je eigen bloed en vlees. Je kunt aan zelfopoffering doen, jezelf minachten of haten om je onvolkomenheden, en ga zo maar door.

Hoewel dit allemaal heel vroom en nederig lijkt; je bent nog steeds gericht op 'dat wat vergaat'. Het is juist Gods liefde voor jou, dat je niet meer op jezelf gericht hoeft te zijn. Al het oude is in Christus voorbij, neem waar, Het nieuwe is gekomen!

Maar waar is de strijd of worsteling dan te vinden?, kun je jezelf afvragen aan de hand van de tekst van vandaag.

Het is geen strijd of worsteling voor ons, maar een stand houden tegen de strategieën van de Tegenwerker, stand houden tegen soevereiniteiten, gevormachtigden, wereldmachten van deze duisternis, tegen geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen.

Hoe doen we dat?

Nou, dat doen 'we' dus niet! Wij kunnen niet vanuit onze eigen kracht standhouden tegen al deze strategieën, die ons voortdurend 'in staat van beschuldiging' willen stellen. Door genade 'nemen we Gods wapenrusting op' door een groeiend besef in Wie onze sterkte is.

Zo leert de Vader ons roemen in de Heer en ontvangen we ook, vanuit een onbeschuldigbare status, tot Zijn eer te leven.

zaterdag 30 mrt. 2 Thessalonicenzen 2:16-17

'En Hij, onze Heer Jezus Christus, en God, onze Vader, Die ons liefheeft en ons aeonische bemoediging en goede hoop geeft, in genade, moge Hij jullie harten bemoedigen en jullie standvastig maken in elk goed werk en woord.' ^[GÉS]

Veel teksten uit het Woord van God vatten wij mensen op als een opdracht, terwijl het feitelijk immense voorrechten zijn die de Vader aan ons verleent. We zijn Zijn maaksel. God maakt ons gelijkvormig aan de afbeelding van Zijn Zoon. We worden geschapen in Christus Jezus voor goede werken, die onze Vader van tevoren gereedgemaakt heeft. Wij zullen in die goede werken wandelen doordat Hij ons standvastig maakt in elk goed werk en woord.

Het heeft allemaal met *charis-ma* – het 'genade-effect' – te maken. We zijn verschuldigd God altijd te danken, omdat Hij vanaf het begin aan ons de voorkeur gaf tot redding, in heiliging van geest en geloof van de waarheid. De Vader heeft ons lief en geeft ons in genade aeonische bemoediging en goede hoop.

Dank Hem voor jouw redding en heiliging. Dank Hem voor jouw wandel, omdat Hij aan jou de voorkeur heeft gegeven. Je bent uitverkozen tot de taak om tot zegenkanaal voor anderen te zijn en Hij wekt in jou de gezindheid op om niet meer naar de oude mens te willen leven. Niet omdat jij zelf zo'n goed mens bent, maar Hij werkt het in je uit. God is trouw en Hij zal het ook doen!

zondag 31 mrt. Efeziërs 1:19-20a

'... en wat de overstijgende grootte van Zijn kracht is voor ons die geloven, in overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van Zijn sterkte, die werkzaam is in de Christus ...' ^[NCV]

De macht van Gods sterkte is werkzaam in de Christus, de Heer waartoe jij mag behoren – in Wiens lichaam jij besloten bent. Je was ooit duisternis maar nu ben je licht in de Heer.

Waartoe stelt God jou in staat omdat Christus in je leeft? Om te wandelen als een kind van het licht, toetsend wat de Heer welgevallig is, want je hebt 'het denken van Christus' ontvangen.

De vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Ook heb je het vermogen ontvangen niet deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar deze aan te tonen. Alles wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt. Ook dat is een gave van Hem.

Genade is *vreugde om niet* – in onze harten, in onze gedachten en ook in onze wandel. De hemelse Vader zal ons in alle goed werk voorbereiden om Zijn wil te doen. Hij doet in ons, wat voor Zijn ogen welgevallig is, door Jezus Christus. Onze bekwaamheid is Zijn werk, en daarom is Hém de heerlijkheid!