

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 feb. **Exodus 6: 6**

“Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, Die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.”

Met die boodschap moet Mozes naar het verdrukte Israël gaan. Hij mag hun vertellen dat de HERE naar hen omziet. Hij neemt hen aan als Zijn volk. Dit kleine onbeduidende volk in slavernij, waar niemand naar omkijkt en waar niemand voor opkomt, wordt door Hem geadopteerd.

Dank U, Vader, dat het kleine en onbeduidende kostbaar is in Uw ogen. U komt toe de lof en de eer.

zaterdag 2 feb. **Ester 2: 7**

‘Hij was de pleegvader van Hadassa – Ester – de dochter van zijn oom, want zij had vader noch moeder, een meisje, bekoorlijk van gestalte en schoon van uiterlijk. Bij de dood van haar vader en moeder had Mordekai haar als dochter aangenomen.’

Zoals de HERE Israël als Zijn volk aanneemt en hun redder, hun beschermer is, zo handelt ook Mordekai. Hij adopteert Ester als dochter, het kleine onbeduidende weeskind. Vanaf dat moment is hij als een vader voor haar en beschermt haar.

Dank U, Vader, dat Uw oog altijd op de zwakken en kwetsbaren is. Geef dat ook wij steeds oog voor onze naaste hebben.

zondag 3 feb. **Exodus 33: 14,15**

‘Toen zeide Hij: “Moet Ik zelf medegaan om u gerust te stellen?” En hij zeide tot Hem: “Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons vanhier niet optrekken.”’

Mozes treedt steeds op als middelaar voor het volk. Hij spreekt deze woorden tot de HERE. Hij heeft maar één wens: ga met ons mee, blijf bij ons. Als U niet mee gaat, dan kunnen we beter niet gaan. Mozes wist: zonder de HERE komen we niet ver ...

Ook wij zijn ons bewust, dat we zonder Hem niet ver komen en het nodig hebben dat Zijn woord een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad.

Dank U, Vader, dat U ons vandaag wilt leiden door Uw woord en Uw geest.

maandag 4 feb. **1 Corinthiërs 15: 1**

‘Ik maak u bekend broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat ...’

Paulus heeft zijn evangelie verkondigd, en bij de Corinthiërs is het binnen gekomen. Zij hebben het ontvangen (= aangenomen). Het is niet het ene oor in en het andere oor uit gegaan. Nee, het is binnen gekomen, het heeft hun hart geraakt. En als het hun hart raakt, betekent dat niet anders dan dat het hun hele bestaan raakt.

Dank U, Vader, dat het evangelie van Paulus ook bij ons is binnen gekomen en ons hele bestaan raakt.

dinsdag 5 feb. **Psalm 8: 2-10**

‘O, HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde, Gij, Die Uw majesteit toont aan de hemel.’

Als je deze psalm helemaal leest, dan word je meegenomen door David in zijn loflied voor de Schepper en Zijn schepping.

Kijk vandaag naar buiten: hoe mooi het is! En wij maken deel uit van Zijn schepping. Vers 5 vraagt: *‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?’*

Hoe bijzonder is dat! Wij zijn zo klein in dat alles en toch heeft Hij ieder van ons persoonlijk op het oog. Tegelijk is deze psalm een profetie over de Messias.

Daar lezen we morgen over.



woensdag 6 feb. **Psalm 8: 7**

'Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd ...'

Naar deze woorden van David in Psalm 8 verwijst Paulus als hij in 1 Corinthiërs 15:27^a schrijft: *'... want alles heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen.'*

Paulus gebruikt de woorden uit deze Psalm om zijn betoog te onderbouwen en in vers 28 te vervolgen: *'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.'*

Zo wijst dit loflied allereerst naar het Messiaanse rijk, maar door Paulus ook naar de tijd dat Zijn naam niet alleen op de ganse aarde wordt verheerlijkt, maar dat ook het totale universum voor Zijn majesteit buigt. Misschien wijst het wel naar de tijd dat er geen tijd meer is, maar een volkomen zijn in Hem, een volkomenheid die ons begrip te boven gaat.

Dank U, Vader, dat elke dag ons dichter bij Uw heerlijkheid brengt.

donderdag 7 feb. **Efeziërs 2: 8**

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf: het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.'^{NCV}

Bij God geen voor-wat-hoort-watdenken. Bij God geen onderscheid tussen een berouwvolle tollenaar en een farizeeër – of, zoals in de gelijkenis, tussen de brave oudste zoon en de jonge avonturier, die zijn erfdeel er doorjaagt – maar GENADE!

Genade stelt geen voorwaarden. Genade kent geen berekenend eigenbelang. De zoon gaat op over slechte mensen en goede, zegt Jezus in de 'Bergrede'. En: *"Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen."*

De genade van God behelst het Al – niets en niemand uitgezonderd!

Met verwondering mogen we Uw genade ontvangen en met David zeggen: *"Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij."*

vrijdag 8 feb. **Galaten 1: 11,12**

'Want ik maak jullie bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik nam het noch van een mens aan, noch werd ik er in onderwezen, maar door onthulling van Jezus Christus.'^{NCV}

Paulus benadrukt zijn bijzondere roeping: hij is apostel. Aan hem is de prediking van het evangelie van de onbesnedenen toevertrouwd.^{Gal.2:7}

Een apostel spreekt namens zijn Zender. De apostel heeft de volmacht, de opdracht en de autoriteit van zijn Zender. Paulus is dus een gezant van Jezus Christus.

Dank U, Vader, dat U ons Paulus gaf om ons Uw genade bekend te maken.

zaterdag 9 feb. **Romeinen 8: 37,38**

'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.'

Aan de liefde van God hoeven wij nooit te twijfelen. Onder alle omstandigheden is Hij er. Maar hoe komt Gods liefde dan naar ons toe?

Paulus kent het antwoord: in Christus Jezus, onze Here!

Zo openbaart Gods liefde zich aan ons. Een andere liefde Gods dan deze kent Paulus niet.

Dank U, Vader voor Uw liefde in Christus Jezus, onze Here. Dank U, Vader, dat wij daar 'amen!' op mogen zeggen.

zondag 10 feb. **Romeinen 12:14**

'Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.'

Denk aan de woorden van onze Heer Jezus Christus. Die laten ons zien hoe Hij omging met wat Hem gebeurde.

Hoe werkt dat bij u, jou en bij mij? Hoe is de praktijk van ons leven als gelovigen?

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 4:12-13, hoe hij omging met wat volksgenoten en anderen hem aandeden: *'Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij ...'*^{HSV}



maandag 11 feb. **Kolossenzen 1: 2**

'... aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse: Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.'^{NCV}

Kenmerk van broeders (en zusters) is, dat zij apart gezet (heilig) zijn en gelovig. De identiteit van de gelovige wordt bepaald door het *in Christus* zijn – nauw verbonden met de grote Verlosser en Redder. We zijn rijk. Daar kan de materie, het aardse bezit dat we hebben, niet tegenop.

In de brieven klinkt eerst: *Genade voor jullie*. Daar zit alles in – kern van het evangelie dat Paulus brengt. Je leeft vandaag *in genade*. Hoe fijn is dat! Zo kun je die weer doorgeven aan anderen. Schenk de ander *genade*. Mooi cadeau!

dinsdag 12 feb. **Kolossenzen 1: 2^b**

'Genade en vrede voor jullie, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.'^{NCV}

Wat wil je nog meer? Hebben wij nog meer nodig? Nee toch?! Zo kunnen we die rijkdom dagelijks *belev*en: met Vader je dag starten, dan ziet het er anders uit. Je gaat rijker en blijer die uren in, met alles wat wacht. Vader gaat mee, Hij is altijd bij je. Vol vertrouwen leggen we onze zwakke handen in Zijn sterke Vaderhand.

Vader, dank U wel.

woensdag 13 feb. **Filippenzen 4: 19**

'Mijn God nu zal iedere behoefte van jullie vervullen in overeenstemming met Zijn rijkdom, in heerlijkheid, in Christus Jezus.'^{NCV}

Opmerkelijk, dat we dit lezen in Filippenzen 4. God is zo veel rijker dan mensen zich kunnen voorstellen. Hij heeft lief – zonder voorwaarden vooraf.

We hebben vandaag deze prachtige belofte voor ons, dat *God* zal voorzien in al wat nodig is, onze behoefte. Niet, dat Hij alles geeft waar wij om vragen. Hij ziet veel beter dan wij zelf wat wij nodig hebben. God geeft kracht om in gegeven omstandigheden onder de situatie te kunnen blijven. Hij geeft met de beproeving óók voldoende vermogen om die te doorstaan.

donderdag 14 feb. **Genesis 4: 3,4**

'En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan Jahweh [Ik ben] een offer bracht. En Abel, bracht ook van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. Jahweh sloeg acht op Abel en zijn offer, en op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht.'^{HSV}

Abel was herder en Kaïn landbouwer. We zien dat Kaïn een offer bracht van het werk van zijn handen, opbrengst van de aardbodem. Abel had van vader Adam gehoord, dat een offer van een dier Gods methode was. Hij geloofde dat en handelde ernaar. Dat was het verschil met zijn broer.

Jahweh waardeerde het offer, omdat het *in geloof* gebracht was door Abel, terwijl Kaïn het deed uit eigen werken.

Zo leren we al in de eerste bladzijden van de Bijbel, dat het niet om onze inspanningen gaat, maar om het Offer dat God geeft.

Vader, dank U voor Uw eigen Zoon.

vrijdag 15 feb. **Psalm 86: 11**

'Leer mij, Jahweh [Ik ben], Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw naam te vrezen.'^{HSV}

Het gebed van de Psalmist spreekt van het verlangen van elke gelovige. We horen uit de Schrift spreken, om waardig, op een goede manier, te kunnen wandelen in ons leven van alledag. De eenheid van ons hart.

Paulus schrijft zijn gebed, en bidt dat *'Christus door het geloof in jullie harten woont.'*^{Ef.3:17}

Is het zo, dat *Christus* de belangrijkste is in ons hart?

Als dat zo is, wijst Hij de weg die je gaat. Het is goed om dicht bij Hem te leven.



zaterdag 16 feb. **1 Petrus 2: 22,23**

'Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig richt.'^{HSV}

Hier schrijft Petrus met zeer diep ontzag en respect over zijn Heer, Jezus Christus. Dit kenmerkt de ootmoedige, nederige houding die de Heer had in Zijn leven op aarde. Het is voor ons tot voorbeeld opgeschreven.

De Heer werd veracht, verworpen. Nota bene door Zijn eigen volk. Toch reageerde Hij niet door hetzelfde terug te doen. Hij dreigde niet, Hij had lief, en had oog voor de medemens. Hij gaf het in stil gebed over aan Vader, Die dat – op Zijn tijd – zal afhandelen, en alles recht zal zetten, in liefde.

Laten ook wij in zo'n houding leven en het besef hebben, dat Vader het te Zijner tijd juist zal beoordelen, in liefde.

zondag 17 feb. **Efeziërs 1: 3**

'Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus.'^{NCV}

Heerlijk om deze woorden te lezen en God er dagelijks voor te danken. We hebben alleen geestelijke zegeningen en dat in de hemel. Dus hoeven we geen aardse zegen te verwachten. Het gaat niet om veel aards bezit, maar om wat God in Zijn Zoon geeft. Daar zijn we rijk mee, en daar kunnen mee leven – ook al zijn lijden en verdrukkingen ons deel. Zo leefde de Heer ook, uit de hand van Zijn hemelse Vader, en deed wat Zijn hand vond om te doen. Heel eenvoudig, eigenlijk: terwijl Hij wandelde en werkte, de woorden spreken die Vader Hem gaf.

Zo kunnen ook wij dat woord doorgeven en uitleven, elke dag.

maandag 18 feb. **Jesaja 28: 16**

'... daarom, zo zegt de heer Jahweh: Zie, Ik leg in Sion een steen als grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal niet te schande worden.'^{HSV}

Paulus haalt deze fijne woorden uit Jesaja 28:16 aan in Romeinen. Het gaat over Israël en de volkeren. We lezen het in Romeinen 9:33. Als je je vertrouwen helemaal op Vader stelt, zul je nooit beschaamd uitkomen. Het is de belofte van Vader; Hij maakt dat wáár. Unieke, goede boodschap: *Hij geeft geloof.*

Leven door en uit geloof is tegelijk leven door en uit genade. Hij brengt je in situaties en plaatsen die je tevoren nooit had kunnen bedenken. Hij gaat met je mee, ook vandaag, leef in dat besef.

dinsdag 19 feb. **Efeziërs 4: 1,2**

'Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde ...'^{NCV}

De oproep van Paulus komt niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op het onderwijs van Efeziërs 1-3. Dat is geweldig en je kunt er geen genoeg van krijgen. Dat stimuleert je om te *doen* wat onze dagtekst aangeeft. Het is geen wet, geen moeten, maar een natuurlijk gevolg van het evangelie, de vrucht.

Zoals een prachtige appel aan een appelboom groeit, zo groeit deze vrucht in ons leven. Door Gods geest gewerkt: ootmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde.

Ah, dat dit zichtbaar mag zijn onder ons!

woensdag 20 feb. **Romeinen 1: 8**

'In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt.'

Paulus geeft ons zicht op zijn gebedsleven. Zo ziet zijn gebed eruit! Hij bidt voor mensen ver weg. En in dat gebed is volop dankbaarheid, omdat God hun geloof heeft laten groeien.

Het lijkt misschien een ver-weg-verhaal. maar dat is het zeker niet; het is zelfs heel herkenbaar.



Ook wij hebben broeders en zuster die op grote afstand wonen. Denk aan Zeeland, denk aan Friesland, denk aan Drenthe, of waar dan ook in Nederland, of zelfs daarbuiten. En wij in Rotterdam horen van hun geloof en dat raakt ons hart, net als dat gebeurde bij Paulus. We mogen op dezelfde manier reageren als Paulus, met dankbaarheid!

donderdag 21 feb. **Romeinen 1:9**

'Want God, Die ik met mijn geest dien in het evangelie van Zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk, biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaad moge worden om tot u te komen.'

Hier is Paulus zeer serieus en ook praktisch. Hij laat God getuige zijn over de inhoud van zijn gebed. Rome is ver weg maar hij vraagt of God een weg wil maken naar deze gemeente in Rome.

Paulus heeft wel duidelijke verlangens en wensen, maar die zijn ondergeschikt aan de wil en toestemming van God. Hij maakt zijn reisplannen niet zelf, maar zoekt naar de wil en het plan van God voor zijn leven. Mooi voorbeeld!

Morgen lezen we waarom Paulus eigenlijk naar Rome wil gaan.

Vader, ook ik heb wensen en verlangens. Maakt U Uw wil ook aan mijn hart bekend. Dank U voor Uw plan.

vrijdag 22 feb. **Romeinen 1: 11-12**

'Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.'

Dit was de reden voor Paulus om naar Rome te gaan. Paulus' grote wens was om de gemeentes die er waren te versterken. Prachtig! Bijzonder is het moment van wederzijdse bemoediging als het woord wordt gebracht.

Misschien denk je dat het zo alleen functioneerde bij Paulus, of voor voorgangers of bijbelstudeerders. Zoek het niet zo ver. Elkaar bemoedigen met het woord, dat is gewoon voor jou en mij. Zo praktisch!

Morgen lezen we nog zo'n mooi voorbeeld.

zaterdag 23 feb. **Handelingen 28: 15**

'En vandaar kwamen de broeders, die van onze aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet, en toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed.'

Paulus is op reis naar Rome. Hij wil daar getuigen van het evangelie, maar het blijkt eigenlijk een heel avontuur om daar te komen. Een zware en lange reis ... Het schip waar hij mee reisde, is vergaan. Hij werd gebeten door een giftige adder. Toch komt Paulus uiteindelijk weer op het vaste land aan, een heel stuk onder Rome. Vandaar reist hij te voet verder.

Dan komen de broeders om Paulus bij te staan. Ze hebben gehoord wat Paulus is overkomen en ze willen hem helpen. Dat is broederliefde!

Hij ziet ze aankomen en zijn hart werd blij. Hij dankte God en hij kreeg moed om door te gaan. Zo werkt die broederliefde, met bemoedigingen! Dat was toen zo, maar dat is vandaag precies hetzelfde.

Misschien ben jij wel vandaag die broeder of zuster die een bemoediging mag zijn voor die ander.

zondag 24 feb. **Romeinen 3: 10-12**

'Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.'

Als je dit soort woorden hoort tijdens je functioneringsgesprek, dan kun je die promotie wel vergeten; dat geldt dan ook gelijk voor je hele afdeling.

Paulus gebruikt deze woorden niet als beschuldiging maar als een vaststelling. Zo is een mens, een sterveling, een zondaar, tekortschietend op alle fronten en falend op elk vlak. Zo kun jij je ook wel eens voelen, zeker. En dan denk je dat er geen promotie meer in zit en dat alles is vastgelopen. Maar toch ...



Het is niet vastgelopen. Sterker nog: Paulus laat ons de geopende weg zien, vanaf vers 21: *'Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God verschenen, en wel door het geloof van Christus.'*

Het is een weg speciaal voor jou. Dat is pas promotie!

maandag 25 feb. **Jesaja 65: 17**

'Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.'

Een gebed begint soms met: *Machtige God en Vader ...*

God zegt: Ik maak de hemel en de aarde nieuw!

Het zijn woorden met een belofte, zo is God. Hij kan dat.

Voor deze God mogen wij ontzag hebben, zo groot en zo machtig ... Toch mogen we onze handen vouwen, onze ogen sluiten en direct bidden tot Hem als Vader, zo dichtbij en zo betrokken, ook bij jouw leven. Hij zegt: Ik maak ook jouw leven nieuw; wat was is voorbij, het nieuwe is begonnen.

dinsdag 26 feb. **Filippenzen 2:12**

'Daarom, mijn geliefden [Gr.: agape], gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis [NCV: redding] bewerken met vreze en beven ...'

Bijzondere woorden van Paulus. In één zin verbindt hij de liefde [agape] die altijd op zoek is naar de ander, zoals Gods liefde, aan uw redding, jouw redding.

Zo werkt Gods liefde voor jou, ook vandaag. De weg die je vandaag mag gaan, is altijd samen met Hem.

Zoals onze zuiderburen zeggen: zeker en vast!

woensdag 27 feb. **Filippenzen 3: 4^b**

'Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin ...'

In hoofdstuk 3 begint Paulus met zijn vroegere leven in het vlees. Zijn afkomst is daar erg belangrijk: besneden, uit Israel, naar de wet onberispelijk, duidelijk een farizeeër.

Hij eindigt het hoofdstuk met de woorden: *'Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen ...'*

Van oud naar nieuw, van vlees naar geest, van aards naar hemels, en van verdienen naar ontvangen.

Halverwege schrijft Paulus: *'Om zijnentwil heb ik dit alles [vlees] prijsgegeven en houd het voor vuilnis ...'*^{vs.8b}

Vuilnis wordt bij ons één keer in de week opgehaald; en wat zo mooi is: ik zie het nooit meer terug!

donderdag 28 feb. **Klaagliederen 3: 25-26**

'Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;

goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.'

Je dag beginnen met een klaaglied?! Is dat nou wel een goed begin van de dag?

Verleden, heden en toekomst zit er in deze tekst.

Het verleden, omdat het lang geleden geschreven is, voor mensen die toen hebben geleefd en waar een verwachting is geweest.

Voor de toekomst dan? De komst van de Here, onze hoop voor de toekomst, denk aan 1 Thessalonicenzen 4: *de Here tegemoet in de lucht.*

En vandaag?

Vandaag leven we uit die verwachting. Het beloofde zal eens werkelijkheid worden. Vandaag mogen we Hem zoeken in Zijn woord. Vandaag mogen we in de stilte onze redding overdenken. Vandaag is Hij nabij. Als het stil is om ons heen, dan is er volop ruimte om hem te danken. God bevestigt dat met deze woorden: Hij is goed voor jou.

Zo wordt een klaaglied toch een danklied! Mooi begin van de dag.