

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zaterdag 1 nov. Psalm 18:19,20

'Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn ondergang,/ maar Ieue (Ik ben) was mij tot steun;/ Hij leidde mij uit in de ruimte,/ Hij redde mij, want Hij was mij genegen.' – Mensen kunnen – onbedoeld en onbewust – dreigend voor je zijn. Nochtans is de Heer nabij en Hij redt uit, soms heel ongedacht!
Vertrouw Hem!

zondag 2 nov. Psalm 18:29

'Want U doet mijn lamp schijnen,/ Ieue (Ik ben), mijn God doet mijn duisternis opklaren.' – Ook als gelovige weet je vaak niet waarom of waartoe je in een bepaalde omstandigheid terecht kwam. Zijn woorden geven licht op je pad; je gaat in vol vertrouwen met Hem vandaag je weg.

maandag 3 nov. Genesis 13:18

'En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en hij bouwde daar een altaar voor Ieue (Ik ben).' – Ons altaar is: wij offeren ons levende lichaam, dat is: voor God welgevallig leven, denken en spreken. Hij geeft vandaag de kracht.
Dank U wel!

dinsdag 4 nov. Spreuken 12:13

'In de overtreding van de lippen ligt een kwade valstrik,/ maar de rechtvaardige ontkomt aan benauwdheid.' – Wat je (ondoordacht) zegt, kan enorm tegen je (gaan) werken. Bidden tot Vader om goede woorden tot de ander te kunnen zeggen, geeft ruimte aan de ander en aan jezelf.
'Heer leid mij in wat ik zeg, vandaag!'

woensdag 5 nov. Spreuken 12:17

'Wie waarheid uitademt, zal gerechtigheid vertellen;/ maar een valse getuige bedrog.' – Heerlijk, als je de liefde van God in het hart hebt. Dan onthou je de ander de waarheid niet. De waarheid in liefde zeggen, daarvoor geeft God ons wijsheid.

donderdag 6 nov. Spreuken 12:18

'Er is gepraat als dolksteken, ondoordacht,/ en de tong van wijzen is helend.' – Hoe verschillend kun je praten.
'Heer, laat mij wijs zijn vandaag en niet de ander verwonden door wat ik zeg, maar laat mijn woorden opbouwend en genezend zijn.'

vrijdag 7 nov. Galaten 1:3

'Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus ...' – De groet via Paulus, voor jou, voor mij. Wanneer dat ons vandaag kenmerkt, dan merkt die ander iets van God. Dat doet Hij door ons heen!
Dank U wel!

zaterdag 8 nov. Galaten 5:22

'... de vrucht van de geest echter is liefde, vreugde, vrede ...' – De eerste drie delen van de vrucht zijn aspecten die je uit jezelf niet bezit. Als we iets hiervan laten zien, is het alleen aan God te danken. Het zijn kostbare facetten, ons leven ziet er anders uit, vandaag!



zondag 9 nov. **Galaten 6:10**

'Dus dan bewerken wij, als wij die era hebben, het goede voor allen, maar allermeeest voor de gezinsleden van het geloof.' – De tijd (era) is die van de oogst (zie vers 9), en dat is niet later, maar nu, vandaag.

Wij tot opbouw van de ander in de gemeente. Dat is: nu oogsten.

maandag 10 nov. **1 Corinthiërs 15:49**

'En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo dragen wij ook het beeld van de Hemelse.' – Tegenstelling: Adam en Christus. Wij dragen Adams beeld, de oude mens. Genade: Hij kwam, en wij zullen Zijn beeld dragen in de opstanding. Maar ook vandaag werkt Hij in ons!

dinsdag 11 nov. **Psalm 37:5**

'Wentel je weg op Ieue (Ik ben), en vertrouw op Hem:/ Hij zal het doen.' – Dat maakt het lichter: je rolt je weg van je eigen schouders af. De Heer zet de Zijne er onder. Zo wandel je vandaag in vertrouwen, met Hem. Hij werkt het uit!

woensdag 12 nov. **1 Thessalonicenzen 5:5**

'... jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en evenmin van de duisternis. ...' – Wij wandelen vandaag in het licht van het evangelie van Paulus. Dat zet ons een heerlijke toekomst voor ogen: Hij, Christus Jezus, komt met de bazuin!

Dank U!

donderdag 13 nov. **1 Corinthiërs 11:1**

'Wordt navolgers van mij, zoals ik van Christus.' – Paulus wandelde in geloof: wat God belooft, doet Hij ook. Daarom kunnen we vandaag op Hem aan. Hij geeft het vermogen te leven tot Zijn eer!

vrijdag 14 nov. **Jesaja 44:6b**

'... zo zegt Ieue (Ik ben)...: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.' – God, onze Vader, staat aan het begin en aan het einde van ons leven. Maar ook is heel Zijn plan in Hem vastgelegd. Deze dag past daarin, Hij is er aan het begin en aan het einde nog steeds!

Ga zo je weg met Hem.

zaterdag 15 nov. **1 Thessalonicenzen 5:18**

'... dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u.' – Danken is niet aangeboren, het evangelie in je hart verandert alles. Je wordt dankbaar voor al wat God geeft. In wat vandaag op je weg komt kun je Hem danken, want Hij werkt het uit!

zondag 16 nov. **Efeziërs 4:3-4**

'... je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede: één lichaam, één geest, zoals jullie ook geroepen zijn tot één verwachting van jullie roeping.' – Nadrukkelijk klinkt hier het woord 'één'. Jij en ik mogen elkaar vasthouden, in het besef dat wij broeder worden door de ander.

maandag 17 nov. **Kolossenzen 3:15**

'En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, scheidsrechter zijn in jullie harten en wordt dankbaar.' – Bepalend voor de omgang is 'de vrede van Christus'. Vrede begint met de 'v' van verzoening. Wij zijn in één lichaam geroepen. Dát krijgt gestalte in de praktijk. Ook vandaag!

dinsdag 18 nov. **Psalm 133:1-2**

'Zie, hoe goed en hoe liefelijk is het,/ als broeders ook tezamen wonen./ Het is als kostelijke olie op het hoofd,/ nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron,/ die nedergolft op de zoom van zijn klederen.' – Goed en liefelijk – met deze woorden wordt de eenheid van broeders aangeduid. Olie is te ruiken en dat doet beseffen broeders te zijn.



woensdag 19 nov. **Psalm 133:3**

'Het is als de dauw van de Hermon,/ die nederdaalt op de bergen van Sion./ Want daar gebiedt de Heer de zegen,/ leven tot in eeuwigheid.' – In een waterarm land is dauw een zegen van de hemel. Dat geeft leven. Lees de woorden van gisteren hierbij. Een zegen is het, als broeders ook tezamen wonen. Jij en ik zijn aan elkaar gegeven om tot Zijn eer te zijn. Samen op God gericht; het in alles van Hem verwachtend!

donderdag 20 nov. **Psalm 99:8**

'Here, onze God, Gij hebt hun geantwoord,/ Gij zijt hun een vergevend God geweest, hoewel wraak oefenend over hun daden [andere vertaling: al moest Gij hun wandaden straffen].' – Letterlijk staat er: *'... (op)heffend bent U geworden ...'* We hebben een God, die optilt tot Zijn liefde en genade. Dat doet Hij jou en mij. Zo, gaan wij de weg samen, als één span.

vrijdag 21 nov. **Efeziërs 4:26**

'Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis.' – Laat ergernis geen zonde worden, laat er verzoening zijn voordat de avond valt. Leg het ook bij Hem neer. Dat geeft ruimte en zicht op Hem. Gods liefde en onze liefde zouden op elkaar moeten lijken; de een is niet compleet zonder de ander.

zaterdag 22 nov. **Psalm 103:8-9**

'Barmhartig en genadig is de Here,/ lankmoedig en rijk aan goedertierenheid./ niet altoos blijft Hij twisten,/ niet eeuwig zal Hij toornen.' – *'Barmhartig'* – wil je dat duidelijk hebben, vervang de 'b' door een 'w'. *Warmhartig* is de Heer en *genadig* – zullen we Hem danken?! Die richting wordt ons gewezen: lankmoedig, rijk aan ontferming! Denk aan God, Die Zijn armen om je heen slaat! Zó gaat God vandaag met ons mee!

zondag 23 nov. **Psalm 103:10-11**

'Hij doet niet naar onze zonden/ en vergeldt niet naar onze ongerechtigheden;/ maar zo hoog de hemel is boven de aarde,/ zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.' – In een andere vertaling hoor je: *'welft zich Zijn genade over wie Hem wil vrezen.'* Vrezen in de zin van: beseffen Wie Hij is – je God, Vader en Redder!

maandag 24 nov. **1 Corinthiërs 6:17**

'Die zich aan de Here hecht, is één geest.' – Dat is wat zich uitwerkt in jouw en mijn leven, en: in de leden van de gemeente. Wij hechten ons aan Hem en dat werkt uit naar elkaar. Vader, dank U wel, dat U met ons Uw weg gaat. U brengt ons dichterbij U en daardoor dichterbij elkaar.

dinsdag 25 nov. **2 Corinthiërs 5:18-19**

'En dit alles is uit God, Die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.' – De Schriften staan vol verhalen, die spreken van thuiskomst en verzoening. Dat mag in ons leven van vandaag gestalte krijgen, praktisch worden. Levend van genade, betoon je genade; van de leegte mag je komen in de ruimte van genade. Hij geeft jou en mij aan elkaar om lief te hebben, genade te betonen, verzoend te zijn.

woensdag 26 nov. **Deuteronomium 6:5**

'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en: uw naaste als uzelf.' – In het voorbeeldverhaal van de barmhartige Samaritaan is dat het antwoord van de wetgeleerde op Jezus' vraag: Wat lees je in de wet? Het is God liefhebben, en: de naaste als jezelf. Dan pas is het plaatje compleet. Dat jij en ik Hem liefhebben, wordt zichtbaar in het liefhebben van elkaar!



donderdag 27 nov. **Efeziërs 4:1-6**

In deze verzen wordt genoemd wat van belang is om zicht te krijgen op de positie die wij hebben t.o.v. Hem en van elkaar. Jij en ik mogen *'de eenheid van de geest bewaren door de band van de vrede.'* Hij wijst ons de weg, die wij samen gaan. Erboven staat het woord *'één'*.

vrijdag 28 nov. **Efeziërs 4:32**

'Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.' – Je zou de woorden die hier staan één voor één moeten proeven. Mild, van binnenuit welwillend, genadig – die zijn in de omgang met elkaar bepalend! Levend van genade, betonen jij en ik elkaar genade.

zaterdag 29 nov. **2 Timotheus 3:16-17**

'Heel de Schrift is God-geademd en nuttig tot onderwijzing, tot aantoning, tot terechtwijzing, tot de opvoeding die in gerechtigheid is, opdat de mens van God toebereid is, tot ieder goed werk toegerust.' – Zo mogen wij Gods woord openen.

Vader, het zijn Uw woorden. Zij komen uit Uw mond. U laat zien Wie U bent, wijst ons de weg die bij U brengt en naast elkaar. Dat werkt uit in wandel tot Uw eer!

zondag 30 nov. **Romeinen 16:27**

'Hem, de alleen wijze God, zij, door Christus Jezus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.' Daar staat alles wat wij weten én leven mogen. Door de Zoon leren wij de Vader kennen! Horen we wie wij zijn in Zijn ogen! Krijgen wij zicht op Zijn liefde – voor Gods volk, voor ons en uiteindelijk voor allen! Dat is om te gaan staan en hardop uit te spreken.

Vader, U zij de heerlijkheid! *Amen!*