

## Leesrooster 2014 – 12

## 1 tot en met 31 december 2014

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

maandag 1 dec. **Mattheüs 4:4**

*'Maar Hij, antwoordend, zei: "Er staat geschreven: 'Niet alleen op brood zal de mens leven, maar op ieder woord dat uitgaat door de mond van God.'"* – Leven doen we door brood te eten. Mooi beeld van het ware Leven, dat wij door het voedsel van God ontvangen: Zijn woord, dat bewaart je. Leef er vandaag mee!

dinsdag 2 dec. **Lucas 2:49**

*'En Hij zei tot hen: "Waarom is het dat jullie Mij zochten? Hadden jullie niet opgemerkt dat Ik te midden van de dingen van Mijn Vader moet zijn?"* – De bezorgde Jozef en Mirjam zochten Hem. Hij was bezig met Vaders woord! Wat een voorbeeld voor ons. En dat woord geeft aan: Ik hou van je, leef daar uit!

woensdag 3 dec. **Lucas 24:6**

*'Hij is niet hier, maar Hij werd opgewekt. Herinner je hoe Hij tot jullie sprak, toen nog in Galilea was ...'* – Elke dag sta je op. Dat opstaan geeft God in de toekomst uit de dood: opstanding! Hij, Christus Jezus, werd opgewekt op de derde dag. Leef in die vreugde vandaag!

donderdag 4 dec. **Spreuken 19:21**

*'In het hart van een man zijn veel plannen, maar de raad van Ieue (Ik ben), zij zal stevig staan.'* – Wat jij plant en vooruit bedenkt gaat vaak anders. Dat blijkt elke dag in kleine en grote dingen. Het zal gaan zoals God bedoelt. Dank Hem voor Zijn uitkomst!

vrijdag 5 dec. **Prediker 9:17**

*'De woorden van een wijze (waar)naar in rust wordt geluisterd, zijn beter dan het geschreeuw van een heerser te midden van dwazen.'* – In de wereld is veel (ver)dwaas(d)heid. Ware wijsheid begint bij diepe eerbied voor Ieue (Ik ben) en Zijn woord. We blijven naar Hem luisteren, dag in, dag uit!

zaterdag 6 dec. **1 Corintiërs 10:13**

*'Jullie hebben geen beproeving gekregen dan menselijke, en God is getrouw; Hij zal jullie niet overlaten om beproefd te worden boven wat jullie kunnen hebben, want Hij zal samen met de beproeving ook de uitkomst maken, zodat jullie in staat zijn (die) te ondergaan\*.'* – Amen. Heer, dank U wel, dat U mij nooit begeeft of verlaat!

zondag 7 dec. **Efeziërs 1:3**

*'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus, ...'* – Wat heerlijk, wat is het rijk, wat verheft U ons, Heer! Efeziërs binnenkomen is thuiskomen, bij Vader, lid van Zijn familie. Dat besef geeft vandaag vreugde!

maandag 8 dec. **Galaten 5:22**

*'... de vrucht van de geest echter is ... geduld, mildheid, goedheid ...'* – De tweede drie delen<sup>1</sup> van de vrucht zijn aspecten die je uit jezelf niet bezit. Als we iets hiervan laten zien, is het alleen aan God te danken. Dat gaat de ander aan je merken, het is Zijn kracht!

dinsdag 9 dec. **Filippenzen 4:5**

*'Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij.'* – De vrucht van het evangelie in ons is, dat wij inschikkelijk zijn en welwillend naar de ander. Vrede van God is het kenmerk van ambassadeurs (u, jij en ik), die hun domein in de hemelen hebben.

---

<sup>1</sup> In de vrucht van de geest worden in Gal.5:22 negen aspecten genoemd. Die zijn te verdelen in drie groepen van drie. Het gaat vandaag om de middelste groep.



woensdag 10 dec. **1 Thessalonicenzen 1:2**

'Wij danken God voor jullie allen, wanneer wij aan jullie denken in onze gebeden ...' – In Paulus' gedachten zit genade als hij denkt aan, en dankt voor de gelovigen. In gebed zijn we altijd met elkaar verbonden. We bidden voor elkaar!

donderdag 11 dec. **Mattheüs 7:1**

'Richt niet, opdat jullie niet gericht worden.' – Je kunt snel je mening (oordeel) over iemand klaar hebben en dat delen met anderen. Mensen zijn harder in hun oordeel over elkaar dan God.

Zit Zijn liefde in jouw woorden over die ander? 'Heer, bewaar mijn tong, vandaag.'

vrijdag 12 dec. **1 Thessalonicenzen 5:5**

'... jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en evenmin van de duisternis.' – De dagen zijn boos, we leven in de boze eon (tijdperk).

Laten we wandelen in Zijn licht; Hij behoedt ons voor struikelen. Hij zegt: Ik ben bij je.

zaterdag 13 dec. **Filippenzen 3:20**

'Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de Redder verwachten, de Heer Jezus Christus, ...' – Hij, Redder, komt! Onze heerlijke verwachting zal Hij – precies op tijd – waarmaken. Dat uitzicht geeft je vandaag genade om er onder te blijven staan.

zondag 14 dec. **2 Corintiërs 1:3**

'Gezegd is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting.' – De apostel werd bijzonder vertroost en bemoedigd in benarde en benauwde omstandigheden. Hij, Die de doden opwekt (vers 9) vertroost je. Dank U wel!

maandag 15 dec. **Romeinen 5:2**

'... door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot in deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God.' – God zette ons overeind in Zijn genade. We zijn met Hem verzoend! We hebben een geweldige verwachting. Met die vreugde in ons hart leven jij en ik.

dinsdag 16 dec. **Romeinen 11:1**

'Ik vraag dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!' – Paulus windt er geen doekjes om. Hij zet de schijnwerper voluit op Gods trouw aan Israël! God laat Zijn volk niet in de steek. Dat zou voor jou en mij voldoende moeten zijn. Zijn handelen met het volk onderstreept tegelijkertijd Zijn trouw aan jou en mij! God houdt Zijn beloften en werkt Zijn plan uit. Ook vandaag!

woensdag 17 dec. **Romeinen 11:1**

'Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.' – God stoot het volk niet van zich af. Hun weerspanning is slechts tijdelijk, en omvat niet allen. Paulus is daarvan een voorbeeld. Zijn Hebreeuwse naam is Saulus. Die betekent 'gevraagd worden' – in het bijzonder om Gods leiding en raad. God koos deze apostel om gerechtigheid en verzoening bekend te maken. Heerlijk om Hem daarvoor te danken! Dat jij en ik dat horen mogen! Zoals in dit geval is het altijd: het is God Die het initiatief neemt en doet wat voor de mens werkelijk goed is!

donderdag 18 dec. **Romeinen 11:2**

'God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft.' – Paulus is daarvan het bewijs. God ziet niet af van Zijn plannen met Israël. Gods genade voor hem is het toonbeeld van wat Hij met Israël zal doen.

Is het geen troostvolle gedachte dat Hij aan Zijn volk al Zijn beloften zal waarmaken? Tegelijk mag jij beseffen wat Hij, louter uit liefdevolle genade, nu al met ons doet en uiteindelijk met allen! Dan zeg je toch: Vader, dank U wel!



vrijdag 19 dec. **Romeinen 11:2-3**

*'Of weten jullie niet wat de Schrift bij Elia zegt als hij bij God pleit tegen Israël? 'Heer, Uw profeten doden zij, Uw altaren ondergraven zij; ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel.'* [lett.] – Waarom kiest de apostel hier het voorbeeld van Elia? Om te tonen wat God deed! Het accent ligt niet op wat het volk deed, maar op God, Die hen bewaarde. Dat is louter genade en het bewijs van Zijn onverwrikbare trouw.

zaterdag 20 dec. **Romeinen 11:4-5**

*'Maar wat zegt de godsspraak tot hem? 'Ik liet voor Mijzelf 7000 mannen over die niet de knie buigen voor Baäl. Zo dan heeft ook in de huidige era een rest aanzijn gekregen in overeenstemming met de uitverkiezing van de genade.'* [lett.] – 'Zo dan', op dezelfde wijze, was er in Paulus' tijd een 'rest' – Israëlieten die 'gerechtigheid uit geloof' omarmen, beamen dat Jezus de Heer is en ze geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Lees hier meer over in Romeinen 10:6-13.

Misschien vraag je je af: Bestaat dit bewijs van Gods trouw aan Israël ook nu nog onder ons? Is niet iedere gelovige die naar het vlees is uit de besnijdenis is, het bewijs dat God Zijn volk niet verstoten heeft?! Dank U wel voor uw trouw – aan het volk, aan ons die dit horen en geloven mogen, en, uiteindelijk, voor Uw trouw aan allen! Deze staat als een regenboog aan de lucht!

zondag 21 dec. **Jesaja 30:19**

*'Want een volk zal in Sion wonen; in Jeruzalem zullen jullie niet wenen, ja niet wenen! Genade zal Hij jullie bewijzen, ja genade bewijzen bij de stem van jullie hulpgeschreeuw. Zodra Hij hoort, zal Hij antwoorden.'* [lett.] – God heeft Zijn volk niet verstoten! Ook in de toekomst mag Israël zich in Gods gunst verheugen – de profeet zet daar een dikke streep onder. Van wie hangt het af? Ja, zo is het voor Israël en voor jou en mij: van Hem Die ons liefheeft en in genade met ons gaat! Dat is toch: Vader, dank U wel!

maandag 22 dec. **Psalm 51:3**

*'Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid,/ delg mijn overtredingen uit naar Uw grote barmhartigheid.'* – In dit vers klinken 'barmhartigheid' en 'goedgunstigheid' [NBS goedertierenheid]. Die twee woorden worden in één adem genoemd. Zij kenmerken Gods handelen. Waar Israëls afhankelijkheid van God zich aftekent, komt ook Zijn genade tot uiting. Gisteren lasen we al van die genade. Alles hangt van God af. Dat mogen jij en ik horen; daar mogen wij Hem voor danken. Doe je mee?! Dat is wat God ons onverdiend verleent!

Dank U wel, dat wij dit vandaag weten en U ervoor danken mogen!

dinsdag 23 dec. **Romeinen 11:25-26**

*'Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen,/ Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden.'* – Het kanaal van Gods trouw bij uitstek is onze Heer Jezus Christus! De vervulling van Gods beloften aan Israël begint, wanneer Christus Zich vanuit Jeruzalem als Redder zal manifesteren. Ja, God doet wat Hij zegt. Hij is trouw! Daar mag ik, als navolger van de apostel Paulus, ook op rekenen!

woensdag 24 dec. **Jesaja 59:20**

*'En naar Sion zal de Verlosser komen en Hij zal de overtreding bij Jacob wegnemen, zo verklaart Jahweh plechtig. En Ik – dit is mijn verbond met hen, zegt Jahweh: Mijn geest die op jou is en Mijn woord dat ik in jouw mond plaats, zal niet uit jouw mond verwijderd worden.'* [lett.] – Uit Sion zal Hij Die bergt aankomen! Hij Die bergt, d.i.: redt, verlost.

De Gezalfde, Gods Zoon bergt! Gods trouw zal op Zijn tijd voor een ieder zichtbaar zijn! Er is toekomst, het donker wijkt en er is licht, Zijn licht, Zijn toekomst voor allen! En wij, gelovigen uit de heidenen? Wij behoeven slechts te wachten op het bevel en de bazuin, waarmee Hij ons wegroept om onze Heer tegemoet te gaan in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn!



donderdag 25 dec. **Jesaja 31:4-5**

'... zo zal de Here der heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel; als vliegende vogels, zo zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden.' – Zoals vogels van het nest opvliegen om voor hun jongen op te komen, zo zal Hij schild zijn voor Jeruzalem! Gods trouw – waar lees je dat...? In Zijn Woord – het werkelijke fundament van onze zekerheid, in het bijzonder van Zijn trouw: de geboorte van de Zoon liep uit op het overleveren van Hem voor zondaren! Dank U wel, Vader, voor Uw trouw, Uw nabijheid, Uw liefde! Niets kan Uw trouw buiten werking stellen.

vrijdag 26 dec, **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.' – God houdt Zich aan Zijn beloften; Hij werkt Zijn plan uit. God verandert niet van gedachten, maar gaat Zijn weg met het instrument voor de aarde [Zijn volk], en: met het instrument voor het hemelse [de gemeente, het lichaam van Christus]. Hij heeft elk schepsel op het oog. Ja, Hij is bij jou betrokken en gaat naast je! Door de Zoon, door Christus Jezus, onze Heer, komt eenieder aan Gods vaderhart. Dank U wel, U ziet niemand, ook mij niet, over het hoofd.

zaterdag 27 dec. **Romeinen 3:26**

'... in de tegenwoordige tijd, zodat Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.' – De grondtekst zegt letterlijk: 'uit geloof van Jezus'. De basis van Gods trouw aan al Zijn uitspraken is niet menselijke gerechtigheid, maar de absolute geloofsgehoorzaamheid van Christus in Zijn lijden en sterven. Wij, gelovigen uit de heidenen, mogen weten en leven, dat Zijn geloof de basis is van het geloof dat tot gerechtigheid gerekend wordt. Vader, dank U wel! U zelf doet Uw uitspraken in vervulling gaan. Niets kan Gods trouw buiten werking stellen. Dat geeft toch blijdschap en dankbaarheid! Zo mogen jij en ik Hem samen danken!

zondag 28 dec. **Galaten 5:1-6**

Lees dit gedeelte in de concordante vertaling. Vers 6 zegt: 'Want in Christus Jezus is noch besnijdenis tot iets in staat, noch voorhuid, maar geloof, dat door liefde werkzaam is.' – Onze zegeningen berusten geheel en al op Gods genade. Dat is de enorme gunst die Hij ons in liefde bewijst, ook al verdienen wij dat niet! Dat dat zichtbaar mag worden tot lof en eer van Hem en tot zegen van degenen die Hij op onze weg brengt.

maandag 29 dec. **Romeinen 11:29-36**

Dit gedeelte hardop lezen, laat je horen Wie God is en wat Hij uitwerkt. Daar kunnen wij alleen maar voor danken, want zo is het: 'Daarom dat uit Hem en door Hem en tot Hem het al is: Hem zij de heerlijkheid naar de eonen! Amen!' [lett.]. Alles in ons leven, zoet en zuur, gebruikt Hij om ons op te voeden tot volwassenheid in het geloof. Kijk eens in je leven terug en vraag je af: zou ik ooit de mens geworden zijn die ik nu ben, als ik mijn leven alles had kunnen regelen?

dinsdag 30 dec. **Psalms 146:1-5**

Jij en ik mogen Hem loven, ons leven lang God psalmzingen. Vers 5 spreekt van Hem, Die wij vertrouwen: 'Welzalig [Gelukkig] Hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God.' Het van Hem verwachten – of je naam nu Jakob is of anders luidt. Je mag je bewust zijn, dat je het in alles van Hem verwachten mag, van de Here, jouw God.

woensdag 31 dec. **Psalms 31:15-16**

Zoals elke dag van het afgelopen jaar en elke dag van het komende jaar – een jaar van de Heer – mag je getroost worden en weten: Ja, Vader, er gaat niets buiten U om. U bent nabij. 'Maar ik vertrouw op U, Here, en ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.' U was er, U bent er en U zult er zijn – vandaag, morgen en elke dag van mijn leven. Dat geldt voor jou en degenen om je heen! Wij zijn in Uw hand! Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch soevereiniteiten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8:38-39).