

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

donderdag 1 jan. **Romeinen 8:38,39**

'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.' – De liefde van God omringt ons en wij zijn in Christus Jezus. Dat staat ook dit komende jaar boven alles. Wat er ook zal gebeuren, dit woord blijft staan, want het spreekt van 'toekomstige dingen'. Ook wanneer die ons overkomen, is de liefde van God het, die ons omringt en zelfs in ons is. Zo wordt het een gezegend 2015!

vrijdag 2 jan. **Romeinen 5:5**

'... en de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door heilige geest die ons gegeven is ...' – In ons leven van alledag is dit onze leidraad. We leven in zekere verwachting van wat Hij gaat doen in de toekomst. Groot is Zijn plan en daar hebben wij een plaats in gekregen. Heerlijk als je dat vandaag beseft!

zaterdag 3 jan. **Romeinen 5:8**

'... God echter bewijst Zijn liefde voor ons, dat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons stierf.' – Gods liefde stond aan het begin, staat in het midden en zal aan het einde van Zijn plan centraal staan. Dat is het motief waaruit Hij handelt, ook vandaag. Laat dat het rustpunt van ons hart zijn!

zondag 4 jan. **Romeinen 12:9**

'De liefde ongehuicheld, het kwaad verafschuwend, het goede aanklevend.' – Ziet ons leven er zo uit? De liefde van God is in ons uitgegoten, dat is de werkzame kracht, die ons zo doet leven. Zijn liefde, als je die ervaren hebt, wil je niets anders meer!

maandag 5 jan. **Romeinen 8:28**

'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede – voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.' – Gods liefde is het, die ons dit besef geeft. Alles wat in je leven gebeurt, gaat niet buiten Hem om. Hij doet het – vaak heel wonderlijk- samenwerken voor dat, wat Hem voor ogen stond, altijd tot zegen voor u, jou en mij!

dinsdag 6 jan. **Romeinen 8:35**

'Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?' – Heer, dank U wel, dat U mij nooit begeeft of verlaat. Er kan niets tussen U en mij in komen, want U heeft mij boven alles lief! Amen.

woensdag 7 jan. **Efeziërs 1:3**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen, in Christus.' – Een onvoorstelbare rijkdom geeft God ons in Hem. Efeziërs is een schatkist vol met juwelen en diamanten. Een bekroning van Gods woord. Gratis, om niet ontvangen wij. Heer, dank U wel!

donderdag 8 jan. **Galaten 5:22**

'De vrucht van de geest echter is ...liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, onthouding.' – De laatste drie delen van deze vrucht zijn aspecten die met jou persoonlijk te maken hebben. Geloof is trouw, omdat Hij dat is; een zachtmoedige houding is weldadig, ook voor jezelf. Je in kunnen houden – het is door Zijn kracht!



vrijdag 9 jan. **Psalm 7:2**

'*Ieue (Ik ben) mijn Alueim, tot U neem ik mijn toevlucht;/ verlos mij van al mijn vervolgers en red mij.*' – Soms kunnen mensen je het flink benauwd maken. Dan weet je bij Wie je het zoeken kunt, misschien soms eenzaam, maar niet alleen. Hij, de Heer, is nabij!

zaterdag 10 jan. **Psalm 5:13**

'*Want U zal de rechtvaardige zegenen, O Ieue (Ik ben);/ U zal hem omcirkelen met goedgunstigheid als met een groot schild*' – Wij, als rechtvaardigen, weten ons rijk gezegend door Vader. Ons omringt Zijn liefde; voor de Psalmist was Zijn goedgunstigheid al heel veel, als een schild. Zo is ook Zijn liefde in de Zoon ons deel. Wat een rijke zekerheid!

zondag 11 jan. **Romeinen 5:1**

'*Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus ...*' – Vrede is het deel van ons allen – wij, die door God gerechtvaardigd en verzoend zijn. Er is rust in ons hart. Wanneer we naar God kijken, zijn we dankbaar en blij. Zo kunnen we onze weg gaan, vandaag.

maandag 12 jan. **Kolossenzen 1:3**

'*Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd biddend voor jullie ...*' – Wanneer we naar God, onze Vader opzien, kunnen we altijd danken. Hij is nabij en heeft ons lief. Ook degenen die we ontmoeten, vallen binnen de cirkel van Zijn liefde. Uiteindelijk valt niemand daar buiten. We bidden voor de ander!

dinsdag 13 jan. **Hosea 2:22**

'*Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!*' – Ondanks de hevige zonden van Zijn volk, zal Ieue (Ik ben) Zijn ontferming aan hen betonen. Zij zullen antwoord geven op die liefde en zeggen: Mijn God! Dat is wat wij nu al zeggen tegen God, onze God. Vandaag met Hem op weg!

woensdag 14 jan. **Galaten 6:18**

'*De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest, broeders! Amen!*' – Zo eindigt Paulus zijn brief. De genade van God blijft ons deel. Altijd. Gratis en voor niets. We leven in genade en betonen genade aan de ander. Dit is een geestelijk weten, een besef. Dank Hem daarvoor!

donderdag 15 jan. **Efeziërs 1:12**

'*... opdat wij zijn tot lofprijs van Zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus ...*' – Wij zijn nu al tot lofprijs van Zijn heerlijkheid, wij leven uit Zijn genade. We kijken uit naar Zijn Zoon, Die afdaalt uit de hemel om ons op te halen. Wat een ontmoeting zal dat zijn! Verheug je daarin, vandaag!

vrijdag 16 jan. **Psalm 104:1**

'*Loof Ieue (Ik ben), mijn ziel,/ Ieue, mijn Alueim (God), U bent zeer groot,/ U bent met majesteit en heerlijkheid bekleed ...*' – Wanneer een mens werkelijk iets van God ziet, dan wordt hij overweldigd door de grootheid en heerlijkheid van God. De liefde, het hart van God, moet dus ook onnoemelijk groot zijn! Heel fijn, als je dat vandaag weet en ermee leeft!

zaterdag 17 jan. **1 Korinthiërs 1:9**

'*God is getrouw, door Wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here.*' – Uit Paulus' woorden klinkt zijn vertrouwen, dat God in de Korinthiërs een goed werk begonnen is door hen te roepen tot gemeenschap met Zijn Zoon. Dat hoor je ook in Filippenzen 1:6 – '*... hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooiën zal tot aan de dag van Jezus Christus.*'



zondag 18 jan. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.' – Woorden om elke dag weer te horen. Ze spreken van Gods trouw, en: dat Hij het doen zal! Wat Hij zegt, doet Hij! Daar wijkt Hij niet vanaf! God ziet niemand over het hoofd.

Dank U wel, dat U me ziet en naast me gaat. Uw trouw is er elke dag!

maandag 19 jan. 2 Korinthiërs 1:18-22

'Bij de trouw van God: ons spreken tot u is niet: ja en neen! Immers, de Zoon van God, Christus Jezus, Die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en Timotheüs, was niet: ja en neen, maar in Hem was het: Ja!' – Op alle beloften van God is het antwoord: Ja! In vers 20 klinkt: *'Amen, tot eer van God door ons.'* Duidelijk en luid: zó is het! God is trouw, wat Hij beloofd heeft, doet Hij!

Dank U wel, dat wij U op Uw woord mogen nemen!

dinsdag 20 jan. **Psalm 98**

'... de HERE heeft Zijn heil bekendgemaakt,/ Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken.' – Straks zal het volk het zegenkanaal voor de aarde zijn. Dan zullen zij God kennen als God, Vader en Redder. Hoor Romeinen 8:21 - *'... in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.'* Er staat de mensheid heerlijkheid te wachten. Heel Gods schepping, hemel en aarde, zal weten Wie Hij is.

woensdag 21 jan. **Psalm 103:1-5**

'... die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid' [vs.4b]. – *goedertierenheid* [goedgunstigheid] en *barmhartigheid* worden hier in één adem genoemd. Die woorden maken jou en mij bewust van het belang van genade in Gods handelen met Israël. In Gods keuze voor het volk ligt Zijn genade al besloten. Hij laat hen nooit los! Trouw en barmhartig is Hij!

donderdag 22 jan. **Psalm 23**

'Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,/ ik vrees geen kwaad,/ want Gij zijt bij mij;/ Uw stok en Uw staf vertroosten mij.' [vs.4]. – Wij verwachten het van Hem. Hij is Degene Die ons draagt, ondersteunt, op Wie wij, zeg maar, leunen mogen. Dat er opstanding zijn zal, houdt jou en mij staande! Bij Hem moet je zijn! Hij is er.

vrijdag 23 jan. **Psalm 25:4-5**

'Here, maak mij Uw wegen bekend,/ leer mij Uw paden,/ leid mij in Uw waarheid en leer mij,/ want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.' – Wegen en paden – denk aan wat God ons in Zijn Woord zegt. *Kennen* en *leren* wijst op groeien in Hem. Bij Hem moeten we zijn. Hij is jouw en mijn God van het heil. Dat werkt uit in het *verwachten* van Hem!

zaterdag 24 jan. **1 Thessalonicenzen 1:10 + 4:16-18**

'... om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen Zijn Zoon te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.' – Jij en ik verwachten Hem, onze Heer, de Zoon van God, als Degene Die ons bergt. Voor Israël komt Hij uit Sion. Voor besnedenen en onbesnedenen is Hij de enige Redder, Die Zijn Woord gestand doet.

zondag 25 jan. **Psalm 99:8**

'Here, onze God, Gij hebt hun geantwoord,/ Gij zijt hun een vergevend God geweest [lett.: op-heffend bent U geworden].' – Jij en ik hebben een God, Die ons optilt tot Zijn liefde en genade. Daarbij zet Hij jou en mij naast elkaar. Samen zijn wij op weg, een stukje van de gemeente.



maandag 26 jan. **Psalm 103:8-9**

'Barmhartig en genadig is de Here,/ lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;/ niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig [voor de eonen] zal Hij toornen; ... maar zo hoog de hemel is boven de aarde,/ zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.' – Bij het lezen van deze verzen word je aangesproken. Je hoort iets van Gods heerlijkheid en majesteit, die hier bezongen worden. Alles is uit God; de nadruk ligt op Zijn barmhartigheid en genade. Het lezen van vers 19-22 brengt je tot: *'Looft de Here, mijn ziel.'*

dinsdag 27 jan. **Psalm 103:11-13**

'... maar zo hoog de hemel is boven de aarde,/ zo machtig is Zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen./ Zover het oosten is van het westen,/ zover doet Hij onze overtredingen van ons;/ gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,/ ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.' – Als je de verzen een paar keer leest, kun je toch niet anders dan Hem de lof en de eer brengen. Vader, dank U wel! Zo'n Vader hebben wij – bij Hem wil je toch thuiskomen! Met open armen staat Hij op je te wachten.

woensdag 28 jan. **Romeinen 3:21-26**

Lees de verzen hardop! Je zou de woorden bij wijze van spreken kunnen zingen. Dit deel uit de Romeinenbrief is een lied voor ons hart! Dat kunnen wij aanheffen, omdat het is: *'door [in] het geloof van Jezus Christus.'* Hij legt wat Hij te geven heeft in je lege, open handen. Het is *'om niet'* – *'ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.'*

donderdag 29 jan. **1 Korinthiërs 6:17**

'Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.' – Eén met Zijn geest. De Schriften staan vol verhalen die spreken van thuiskomst en verzoening. Als wij ons aan Hem hechten, werkt dat uit in ons leven, dus ook: naar degenen die Hij op ons pad zet. Dat mag zijn: tot Zijn eer!

vrijdag 30 jan. **2 Korinthiërs 5:18-19**

'... dat Hij in ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd [lett.: plaatst].' – God heeft in ons het woord van de verzoening gelegd, zegt Paulus. Ja, woorden kunnen werken als dolksteken. Mensen kunnen iemand doodzwijgen, maar ook: door jouw en mijn woorden kan genezing plaatsvinden. Levend van genade, betonen wij genade. Van de leegte in je leven mag je komen in de ruimte van de genade. Wat een woorden spreekt het Woord hier tegen jouw en mijn hart! Hij geeft jou en mij aan elkaar om lief te hebben, om de genade te leven!

zaterdag 31 jan. **Efeziërs 5:17**

'Wordt derhalve niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is.' – Jij en ik leven – verbonden met Hem, Die door Zijn Zoon onze God, Vader en Redder is – voor ons en in machtig plan straks voor allen. Dat werkt Hij uit! Vandaag al mag je je gedragen weten door Hem. Keer op keer onderstreept Paulus: Hij gaat met ons, is naast ons. Hij is niet ver weg, maar nabij! Dan gaan wij vandaag niet alleen!