

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

woensdag 1 apr. **Lucas 23:33**

'En toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden zij Hem daar met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.' – Golgotha. Het keerpunt in de geschiedenis, in Gods plan. Het cruciale gegeven, dat de zondeloze Zoon gekruisigd werd. In de misdadigers en de rovers is heel de mensheid zichtbaar, u, jij, ik – samen met Hem. Zo werden wij van het oude verlost, en kunnen wij vandaag leven in de volle genade van God!

donderdag 2 apr. **Lucas 23:34**

'En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.' – Op grond van dit gebed vergaf Vader het volk en hernieuwde het aanbod van vergeving in de Pinksterdagen. Indrukwekkend te beseffen, dat de Heer dit, hangend aan het kruis, bad. Hij had Zijn vijanden lief en bad voor ze. Wat doen wij?

vrijdag 3 apr. **Johannes 19:30**

'Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: "Het is volbracht!" En Hij boog het hoofd en gaf de geest.' – Hij heeft het gedaan. Het werk is gebeurd. Hij was dood. De vijanden waren blij. Alles verliep volgens Gods plan. De zonde is weggedaan, op Hem gelegd. Nog enkele dagen en dan... Dit vervult ons hart met dank; dankt u mee?

zaterdag 4 apr. **Johannes 19:41,42**

'En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof, en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar legden zij Jezus echter vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was.' – een nauwgezet verslag, opgetekend uit de eerste hand, van ooggetuigen. Geen twijfel mogelijk. Deze Jezus, de Gekruisigde, werd in een graf gelegd. Een nieuw graf. Bijzonder! Want Hij was zonder zonde geweest, en wachtte nu op nieuw leven, leven uit de doden. Dat is ons deel, nieuw leven in Hem!

zondag 5 apr. **1 Corinthiërs 15:20**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.' – Gezegend Pasen! Hij is de Opgewekte. De boodschappers zeiden tegen degenen die bij het graf kwamen, dat Hij er niet meer was. De steen is weggerold; Hij is opgestaan! Dat heeft grote gevolgen voor heel de schepping!

maandag 6 apr. **1 Corinthiërs 15:21**

'Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een Mens.' – Het is niet moeilijk, in feite. Adam en Christus. God brengt het terug tot twee bijzondere mensen. De eerste van de oude mensheid, Adam, bracht dood. De laatste Adam bracht leven. Niemand ontkwam aan de dood, en niemand zal uiteindelijk daarin achterblijven. Christus is Overwinnaar! Laten we Hem danken!

dinsdag 7 apr. **Kolossenzen 3:1**

'Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend.' – Pasen is ook dit: wij met Hem samen opgewekt. Hij heeft ons lief. Alles heeft Hij voor Vader en ons overgehad. Hij geeft zich vandaag voor ons over. Wat zoek je en waar zoek je? Vandaag wijzen deze woorden ons de weg!

woensdag 8 apr. **Kolossenzen 3:2**

'Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is...' – Waar is je blik op gericht? Waar is je innerlijk, je denken op gericht? De Heer richt ons op Zichzelf. We wachten het van Hem, vandaag. Hij is nabij. Zijn vrede regeert in ons hart. Ja, zo is het goed, Heer!



donderdag 9 apr. **Kolossenzen 3:3**

'... want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.' – Wij stierven, maar wij leven echt! Ons leven is boven, bij Hem. Veiliger kan niet. In God leven wij, ten diepste. Niemand kan ons ooit uit Zijn hand roven. Vast met Hem verbonden, dat is Zijn werk! Zo wandelen we deze dag aan Zijn hand.

vrijdag 10 apr. **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dán zullen ook júllie met Hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid.' – Christus is ons leven. Hij is het centrum van ons bestaan. Geen ander dan Hij zou onze Heer zijn. Vandaag leven wij door Hem, Hij heeft de leiding. Hij is nabij! Juist als mensen tegen ons zijn, dan is Hij Overwinnaar. Dank Hem voor die genade.

zaterdag 11 apr. **Psalm 27:1**

*'Ieue (Ik ben) is mijn Licht en mijn Redding,
voor wie zou ik vrezen?*

*Ieue is mijn Levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?'*

Voor een groot koning als David [geliefd] draait het om God, om Ieue, de Ik ben, Die altijd nabij is. Door diepten heen wist David dit heel goed: alle licht, redding en levenskracht – het komt alleen van die grote God! Daar danken ook wij voor!

zondag 12 apr. **Psalm 27:14**

*'Wacht op Ieue, wees sterk,
en Hij zal uw hart sterk maken;
ja wacht op Ieue.'*

De kracht en de sterkte komen van Ieue. Het wachten op de Heer is vaak beter dan overhaast handelen in eigen wijsheid. Verwacht het ook vandaag van Hem. Hij heeft alle wijsheid en geeft op de juiste tijd wat nodig is!

maandag 13 apr. **Psalm 55:23**

*'Werp jouw toegestane last op Ieue
en Hij zal jou ondersteunen.'*

Hij zal de rechtvaardige niet toestaan te wankelen voor de eon.'

Hier wordt meestal 'zorg' vertaald; de toegestane last wijst daarop. Wanneer we ons toch zorgen maken, dan kunnen wij die op Hem werpen. Dan is de last van ons af. Hij ondersteunt je; je kunt heerlijk slapen! En overdag? Dan is Hij nabij!

dinsdag 14 apr. **Mattheüs 6:31,32**

'Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen wij eten? Of: wat zullen wij drinken? Of: waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de natiën. Jullie hemelse Vader weet immers dat jullie al deze dingen nodig hebben.' – Na de Psalmist luisteren wij nu naar de Heer Jezus, sprekend tot Israël. De lijn voor ons is ook helder: wij kijken omhoog, naar Vader, Die ons alles geeft. Alles wat nodig is! Daar kunnen we dagelijks voor danken!

woensdag 15 apr. **Filippenzen 4:6,7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God.'

En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.' – Dit is de perfecte aanwijzing voor ons, leden van het lichaam van Christus. Ten diepste kunnen wij alles met Vader bespreken en Hem tevoren danken voor de uitkomst. Omdat Hij *alles* samenwerkt tot het goede. Dan zal die diepe vrede van God neerdalen in ons hart. Onbetaalbaar!

donderdag 16 apr. **Psalm 113**

*'De naam des Heren zijn geprezen
van nu aan tot in eeuwigheid.'*



*Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat,
zij de naam des Heren geloofd.'*

Hij doet opstaan en ziet niemand over het hoofd! Elk scheepsel zal Zijn Naam in de mond nemen en van harte belijden!

vrijdag 17 apr. **Psalm 114**

In deze psalm klinkt de lof tot God voor wat Hij deed – Hij leidde het volk Israël uit Egypte, deed het beloften door de profeten. Elke belofte die God deed, wordt vervuld. Israël wordt het zegenkanaal voor de aarde. En wij, als gelovigen uit de heidenvolken? Wij zijn het instrument, dat Hij inzet in het hemelse! De uitkomst is, dat aan het einde van Gods plan elk scheepsel Hem zal kennen en loven!

zaterdag 18 apr. **Psalm 115:1-3**

Afgoden doen niets, zijn het werk van mensenhanden. De psalm toont wat God doet. *'Hij doet al wat Hem behaagt.'* 1 Timotheus 2:4 zegt het zo: *'God, onze Heiland, Die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.'*

Dank U, dat we U zó mogen kennen – als God, Vader en Redder, door Jezus Christus, onze Heer.

zondag 19 apr. **Psalm 115:4-8**

Vergelijk God met afgoden: afgoden zijn het werk van mensenhanden. Die kunnen niets. Maar Gods handelen laat geen mens ongered. Zo zullen uiteindelijk alle mensen God als *'Heiland'* kennen. Dank U wel, dat U ook mij op het oog hebt en met mij Uw weg gaat!

maandag 20 apr. **Psalm 115:9-16**

In deze verzen staat wat God uitwerkt! Hij is Israëls *'hulp en schild'*. Hij vergeet hen niet. De psalmist zegt daarop:

*'Gezegend zijt Gij door de Here,
Die hemel en aarde gemaakt heeft (...)
wij zullen de Here prijzen
van nu aan tot in eeuwigheid.'*

Wij horen wat Paulus zegt en dat werkt bij ons uit, dat wij Hem loven om: *'de overstijgende rijkdom in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus.'* (Ef.2:7). Doe je met me mee?!

dinsdag 21 apr. **Efeziërs 3:20-21**

God kennen en wat Hij in Christus Jezus uitwerkt, leidt tot de verzen die we hier lezen: *'Hem nu Die oneindig veel meer kan doen – boven alles wat wij verzoeken of bevatten – in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus in alle generaties van de eon der eonen! Amen!'* Dat zeggen jij en ik met Paulus, die Hem toont in Zijn handelen met heel Zijn schepping. Hij doet wat nodig is!

woensdag 22 apr. **Efeziërs 1:3**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus.' – Deze brief van Paulus legt de nadruk op *het vaderschap van God*. Als je het Vaderschap van God gaat ontdekken, word je zoon. Als je verder leest, stuit je op Efeziërs 1:17 – *'opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem.'* Zullen wij Hem daarvoor danken? *'... de Vader ... jullie geeft...'* Dank U wel, dat wij U zo kennen mogen!

donderdag 23 apr. **Efeziërs 5:1-2**

'Wordt dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus jullie liefheeft.' Paulus is heel duidelijk: *'Wordt dan navolgers ... zoals ook ik Christus navolg.'* (1 Cor.11:1) – Hij geeft jou en mij een duidelijk voorbeeld: Christus! Wat Hij deed, legt onder ons leven een stevige fundering. Jij en ik mogen Hem ook vandaag voor ogen houden.



vrijdag 24 apr. **Romeinen 15:1-6**

'De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus ...' – Het is niet slechts om in vrede met elkaar te leven, zonder ruzie te maken. Dat zou niet meer zijn dan puinruimen. Het gaat om bouwen! Kijk maar: *'... opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken.'* Eendrachtig en eenstemmig – het is tot Zijn eer! Let op de laatste woorden van vs.6!

zaterdag 25 apr. **Psalm 23**

'De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets' – Een andere vertaling luidt: *'... ik zal niet ontbreken.'* David weet het: ik zal niet ontbreken en niets ontberen. Hij verwacht alle heil alleen van Hem. *'ik zal niet ontbreken'* – Ja, dat zegt Paulus ook, God zal zijn alles in allen. Niemand ziet Hij over het hoofd. Dan mag je denken aan jezelf en ... aan allen die lief je zijn!

zondag 26 apr. **Psalm 139:1-6**

*'U, U kent mijn zitten en mijn opstaan;
U onderscheidt mijn gedachten van ver (...)
van achteren en van voren hebt U mij stevig omvat
en U legt Uw handpalm op mij'* [lett.]

Soms kun je niets meer zeggen. Je hebt alleen de woorden van een lied, van Psalm 139 bijvoorbeeld. De woorden troosten en wijzen je op Hem. Al zingend kom je bij God uit!

maandag 27 apr. **Filippenzen 4:4-7**

'De Heer is nabij.' [vs.5 – lett.] – Misschien lees je de woorden en denk je: dát is antwoord. Ik weet dat Hij dicht bij mij is. Hier staat het! Dank U, Vader, dat U dat bij ons bent! We zijn niet afhankelijk van een mens; Hij is dicht bij ons. Jij en ik kijken naar degenen van wie we houden en weten: Hij is ook dicht bij jou en jou en jou. U bent er! U wijst ons Uw weg!

dinsdag 28 apr. **Spreuken 3:5-6**

*'Vertrouw op de Here met (in)uw ganse hart
en steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen,
dan zal Hij uw paden recht maken.'*

Ik wil Hem dagelijks betrekken bij mijn leven. Ik wil het vandaag van U verwachten! U leidt mij voort. Dank U wel, dat U dicht bij me bent en met me gaat!

woensdag 29 apr. **Psalm 56**

*'Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een mens mijn aandoen.'*

Uit de psalm deze woorden. Ja, Vader, zeg je, ook in mijn ziek zijn, in mijn verdriet, in de blijdschap om nieuw leven dat zich aankondigt of in welke situatie ook, met de woorden van deze psalm: Ik vertrouw op U!

donderdag 30 apr. **Jeremia 12:2**

'Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Here Here en Hij is mij tot heil geweest.' – Ja, Vader, ik vertrouw op U! U wijst de weg, bent dichtbij. Ik wil mijn hart te luisteren leggen bij U. U bent er!