

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zaterdag 1 aug. Mattheüs 14:27

'... Jezus sprak hen direct aan en zei: "Houdt moed, Ik ben het, vreest niet!" – Dat klinkt 365 keer in Zijn woord: vreest niet. We kijken soms naar onze omstandigheden. De Heer kijkt naar ons en richt ons oog steeds op Hem. Hij pakt ons met Zijn hand en trekt je uit de cirkel van eigen gedachten. Hij houdt van je.

zondag 2 aug. Romeinen 8:26

'Zo komt de geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij zullen bidden overeenkomstig met wat moet zijn, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten.' – In onze dagen zijn er heel wat waarin we onze zwakte beseffen. Dan is er lijden, verdriet, pijn. Geweldig, dat God dat exact weet; Zijn geest schiet te hulp wanneer wij ons eigen onvermogen voelen. De geest in ons zucht mee. Dat besef geeft licht en verlicht ons op de weg, vandaag.

maandag 3 aug. Romeinen 8:27

'En Die de harten doorzoekt, weet de gezindheid van de geest, dat die namelijk in overeenstemming met de wil van God voor de heiligen pleit.' – Wanneer woorden tekortschieten – wij niet weten wat we zullen bidden – is het de geest in ons hart, die ons te hulp komt. Die geest van het zoonschap pleit voor ons, heiligen, bij Vader. Zo zal Zijn wil voor ons vandaag duidelijk worden, en wij gaan, door Hem gedragen!

dinsdag 4 aug. Romeinen 8:28

'Wij weten nu, dat voor degenen die God liefhebben, God alle dingen doet samenwerken tot het goede, voor hen die in overeenstemming met het voornemen geroepen zijn.' – Dat wij God liefhebben, is niet uit onszelf. God goot die liefde met Zijn geest in ons hart uit. Daardoor – door die liefde van God in ons hart – gaan we zien, hoe de gebeurtenissen in ons leven samenwerken tot wat God goed acht. Ook vandaag. God geve, dat u, jij en ik daar vandaag iets van zien!

woensdag 5 aug. Romeinen 15:1

'Wij, de sterken, zijn verschuldigd de gevoeligheden van de zwakken te dragen en niet onszelf te behagen.' – Gods liefde is in onze harten uitgegoten. Dat leidt tot uiting van die liefde naar de ander, die vandaag op onze weg komt. God bedoelt dat vandaag. Wie het ook is, we hebben de mogelijkheid iets van Zijn liefde te tonen. Hij gaat mee!

donderdag 6 aug. Efeziërs 3:20

'Hem nu, Die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten – in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is ...' – We kijken als mens naar onze situatie. We vergeten al snel wat dit woord ons zegt. Wij brengen ons verzoek bij de Heer. Hij is in staat om veel meer te doen dan dat. En je staat er soms versteld van, wanneer je ziet hoe Hij het uitwerkt in je leven. Geweldig te weten, dat ook deze dag Zijn kracht in je werkt!

vrijdag 7 aug. Efeziërs 1:3

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus' – Gods zegen is oneindig groot. Zijn genade kun je niet bevatten. Je leeft in Zijn genade, dag aan dag. Een van de zegeningen is, dat Hij je draagt. Dank Hem voor die liefde. Een plaats aan Gods hart, wat wil je nog meer?



zaterdag 8 aug. **Kolossenzen 2:5**

'Want ook al ben ik in het vlees afwezig, in de geest echter ben ik bij jullie, mij verheugend, jullie orde ziende en de vastheid van jullie geloof in Christus.' – Paulus was bijzonder betrokken bij de Kolossenzen. Dat is een afspiegeling van de Heer, die zo betrokken is bij ons, bij uw, jouw en mijn leven. Hij brengt orde in de chaos die een mensenleven soms kan zijn. Hij geeft orde en vrede, ook vandaag in al die dingen die op je afkomen. Met Hem kun je gaan.

zondag 9 aug. **Psalm 44:9**

'In God roemen wij de hele dag,/ Uw naam zullen wij loven, voor de eon – sela ...' – De grote God van Israël blijkt telkens de Betrouwbare te zijn, ondanks alle omstandigheden waarin Israël zich kon bevinden. Vijanden rondom, ook vandaag. Hij is er, voor jou, wat ook deze dag(en) op je af zal komen, Hij trekt met je op!

maandag 10 aug. **Jesaja 44:6**

'Zo zegt IEUE [Ik ben], de Koning van Israël, zijn Verlosser, IEUE van de legermachten: "Ik ben de Eerste en de Laatste, en buiten Mij is er geen God"' – Jouw Vader is de grote God van Israël. Hij is de Eerste en de Laatste. Buiten Hem is er geen God. Al wat zich als zodanig opwerpt, is een afgod. God is vandaag de Eerste, 's morgens danken we Hem. En Hij is de Laatste, 's avonds spreken we weer met Hem. Hij gaat de hele dag mee; we kunnen Hem steeds aanroepen; we zijn gezegende mensen!

dinsdag 11 aug. **Psalm 91:2**

'Ik zeg tegen IEUE [Ik ben]: "Mijn toevlucht en mijn burcht,/ mijn God, op Wie ik vertrouw!"' – Steeds kunnen we naar God, onze Vader, toe. Hij slaapt nooit. Of het nu dag is of nacht, we zijn in Zijn hand. Hij heeft je lief. Dan zeg je met de Psalmist: mijn God, op Wie ik vertrouw. Vol van dat geloof gaan we vandaag aan Zijn hand.

woensdag 12 aug. **2 Corinthiërs 6:2**

'... want Hij zegt: "In de tijd van welbehagen heb Ik je verhoord, en op de dag van redding heb Ik je geholpen"; zie nu is het een tijd van welbehagen, zie nu is het een dag van redding!' – Ondanks al wat zich afspeelt om ons heen, is het geestelijk gezien nog steeds een dag van welbehagen, van redding. We leven in de tijd waarin Gods genade overstroomt. Zijn redding is er, elke dag weer. Zullen we daarom dankend deze dag ingaan?

donderdag 13 aug. **2 Corinthiërs 5:17**

'Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbij, zie alles is nieuw geworden.' – Heerlijk, te beseffen dat jij in Hem een nieuwe schepping bent. Zó kijkt God naar je – niet naar je fouten en tekortkomingen. Zijn liefdevolle blik is op je gericht. Hij weet wat jij nodig hebt. Nu al ben je in Gods oog een nieuwe schepping! Daarom alle lof en dank aan Hem, die ons liefheeft. Hij draagt, vandaag ook!

vrijdag 14 aug. **2 Thessalonicenzen 3:3**

'Maar de Heer is trouw, Die je zal versterken en bewaren voor de boze.' – Gods trouw is vandaag, net zo als gisteren en morgen. Hij doet wat Hij beloofde en zal nooit loslaten in jouw leven waar Hij mee begon. Hij geeft je kracht voor vandaag om alles wat op je weg komt, aan te kunnen. Hij doet het in je.

zaterdag 15 aug. **2 Corinthiërs 1:3,4a**

'Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het mededogen, en de God van alle vertroosting, Die ons troost in onze verdrukking....' – Geweldig, dat God de God van alle vertroosting is. Zijn genade en liefde zijn het, die ons troosten. De trooster is vandaag de geest van God. Heilige geest. Hij bemoedigt je in je verdriet, moeite, pijn, eenzaamheid. Dat kan vandaag jou overkomen. Dan betoont God Zijn medelijden, dat zo diep gaat en zo enorm bemoedigend is. Dank God voor deze genade.



zondag 16 aug. **Romeinen 8:18**

'Want ik reken ermee, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.' – Het is een vast weten voor ons, goed om eraan herinnerd te worden: God zal het lijden van nu omzetten in heerlijkheid, straks. Hij zal zorgen dat het water niet boven de lippen komt. Dat geeft vertrouwen voor nu en straks, wat deze dag ook brengt! Hij heeft je lief.

maandag 17 aug. **Kolossenzen 4:2-4**

'Houdt aan in het gebed, daarin wakend in dank ...' [vs.2 – NCV] – Deze verzen spreken jou en mij aan te bidden én tegelijk Hem te danken. Heerlijk om ook vandaag weer bij Hem binnen te lopen, je leven met Hem te delen!

dinsdag 18 aug. **Galaten 4:6**

'Omdat jullie nu zonen zijn, vaardigt God de geest van Zijn Zoon af in onze harten, die roept: Abba, Vader! ...' [vs.4 – NCV]. – Door het geloof, dat uit Christus Jezus is, weten jij en ik dat we zonen van God zijn. *'Abba, Vader'* – dat is God heel dichtbij, je spreekt Hem aan met: *Vader, pappa!*

woensdag 19 aug. **1 Korinthiërs 1:9**

'God is getrouw, door Wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.' – Heerlijk om dat bij het beginnen van je dag uit te spreken: *God is trouw!* Op die zekerheid is je leven gestoeld. Door onze Heer hebben we altijd toegang tot Hem. Ook vandaag!

donderdag 20 aug. **Efeziërs 2:13-18**

'... want door Hem hebben wij beiden in één geest toegang tot de Vader.' – Toegang tot God kent geen openingstijden, die is er – elke dag, elk moment! De opgegeven verzen maken jou en mij bewust: we kunnen binnenlopen bij Hem.

vrijdag 21 aug. **Romeinen 8:34**

'God is het, Die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, Die ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons pleit.' – Een vers uit een loflied [vs.31-39], een psalm van het geloof! Wat draagt ons in datgene wat er in ons leven speelt? Hij draagt ons! Wil je weten wat de positie is, voor allen die in Christus Jezus zijn? Hij staat naast ons en gaat met jou en mij! Gods liefde is de bron; door Christus komt die naar je toe – niet mondjesmaat, maar: overvloeiend! Dank U, voor wat U deed en doet!

zaterdag 22 aug. **Romeinen 8:26-30**

'Wij weten nu dat, voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken ten goede, ...' [lett.] – Jij en ik mogen het ook vandaag in alles van Hem verwachten. Hij weet wat er in ons hart leeft, welke vragen we hebben. Zullen wij Hem danken, dat Hij alles doet samenwerken ten goede! Jij en ik mogen Hem vertrouwen, omdat Hij het is, Die het doet ... en: ertoe doet!

zondag 23 aug. **Titus 2:11-14**

'Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden.' – Openbaar geworden is de genade van God. Waartoe? Tot redding van alle mensen! Je moet bij Paulus zijn om dat bijzondere woord *genade* te horen! Jij en ik mogen die genade ontvangen en leven! Tot Zijn eer!

maandag 24 aug. **1 Korinthiërs 15:10**

'Maar door [lett.in] de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade is aan mij niet tevergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.' – Waarmee zijn onze handen gevuld? Genade, d.i. onverdiende goedheid. Die mag uitwerken in ons leven? Vader, dank U wel!



dinsdag 25 aug. **Romeinen 5:8-9**

'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.' – Hoe gaat God met ons om? Hij bejegt ons in liefde. Door de dood van de Zoon zijn wij met God verzoend. Genade brengt ons rechtvaardiging en verzoening. Door de dood van onze Heer wendt God Zijn blik niet, nooit af, maar Hij ziet jou en mij in liefde aan!

woensdag 26 aug. **Kolossenzen 3:12-17**

'Doet dan aan als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden: medelijdend mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid en geduld,...' [NCV] – *geliefden*, een woord om bij stil te staan. Iemand heeft je lief – dat werkt uit, wordt zichtbaar in je leven. Zo spreekt God jou en mij, ons hart aan! En jij en ik? Wij mogen Zijn liefde beantwoorden.

donderdag 27 aug. **Filippenzen 4:5**

'Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij.' [NCV]. – *De Heer is nabij* – wat er ook gebeurt of wat ons ook overkomt. Hij is actief bij ons leven betrokken. Dus: bij jouw leven betrokken! Hij is nabij en ... heeft je lief!

vrijdag 28 aug. **Romeinen 8:27**

'En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God, voor heiligen pleit.' – *Heiligen* – dan spreekt Paulus over jou en mij. Ons gebed kan vol zuchten zijn – om lijden of verdrukking. Niets ontgaat Hem. De geest in ons komt voor ons op bij God, onze Vader!

zaterdag 29 aug. **Galaten 4:9**

'Maar nu jullie God kennen, meer nog, door Hem gekend zijn.' [NCV]. – Het gaat hier over de relatie die wij met God hebben mogen. '*kennen ... gekend zijn*' – Hij ons, wij Hem – wederzijds! Wij zijn geen bekenden, maar Hij heeft ons lief. Het gaat om écht kennen, van binnenuit. Jij en ik staan in een levende relatie met Hem. Hier past maar één woord – genade.

zondag 30 aug. **Psalm 103:8**

'Barmhartig en genadig is de Here,/ lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.' – Hoe is God? God is *barmhartig* (weet je nog: **warmhartig**), *genadig* (denk aan erbarmen), *lankmoedig* en *goedgunstig* (zeer trouw in Zijn liefde). Die werden openbaar in de komst van Jezus op aarde. Wij delen in die genade!

maandag 31 aug. **Psalm 103:12**

'Zover het oosten is van het westen,/ zover doet Hij onze overtredingen van ons.' – En: '*Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen*' [Jesaja 38:17] en: '*Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.*' [Micha 7:19b]. Bij al deze woorden mogen jij en ik weten, dat dit aan ons nu al vervuld is, dankzij het geloof van Gods Zoon en Zijn absolute gehoorzaamheid, Zijn lijden, opstanding en verzoening. Zonde? Weg! Vandaag en morgen mogen wij leven van genade. Bij al dat licht verbleekt al het licht, dat in het heelal te vinden is.