

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.[NCV]

vrijdag 1 apr. **Kolossenzen 2:16-17**

'Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.' – Eén april is de dag van de grappen. Alva verloor zijn bril (Den Briel) ongeveer 450 jaar geleden. Den Briel werd ingenomen door de Watergeuzen. Alva maakte een inschattingsfout en de stad ging over in handen van zijn vijand. De werkelijkheid was anders dan hij had gedacht.

Paulus wist niet van één-aprilgrappen, maar hij wist heel goed wat de werkelijkheid was. De sabbat, de feesten van Jahweh en de spijswetten zijn slechts een schaduw van dat wat komen moest, het is niet de werkelijkheid!

'Het lichaam echter is van de Christus.'^{Kol.2:17b[NCV]} Dit lichaam zijn wij tezamen. En in dit lichaam wordt niemand geoordeeld op eten of het houden van bepaalde dagen, zoals bij het volk Israël. Paulus zegt: maak geen inschattingsfout, dit is de werkelijkheid.

Geen oordeel, maar vrijheid! Neem die vrijheid vandaag mee en geniet.

zaterdag 2 apr. **Kolossenzen 2:18**

'Laat niemand u de prijs doen missen ...' – Waarschijnlijk staat het bij jou ook nog op je netvlies: een geweldige schaatser in een belangrijke wedstrijd. Iedereen weet het, hij gaat winnen. De spanning loopt op en er wordt een fout gemaakt; hij pakt de verkeerde baan! Sven is ontgoocheld, Nederland ook. Hij mist de prijs.

'Laat niemand als scheidsrechter tegen jullie optreden ...'^{Kol.2:18a[NCV]} Als gevolg daarvan zou je dus de prijs kunnen missen, wat is dan die prijs?

De betekenis van de prijs vinden we in de voorgaande zin: *'Het lichaam echter is van de Christus.'* Wij zijn van Christus, jij en ik, gekocht, duur betaald, en we worden hoog opgeleid door Paulus. De prijs die Paulus hier bedoelt, is dat wat Christus door ons doet; niks eigen kracht, geen eigen roem, geen grote ik – het is alles Zijn werk. Hij laat ons, ook vandaag, delen in de overwinning.

Dank U wel voor deze prijs.

zondag 3 apr. **Kolossenzen 2:18-19**

'Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd ...' – Moeilijke zin? Geeft niks. Het is een tegenstelling. Lees hem nogmaals. Ik help je. Het lijkt een waarschuwing, zo bedoelt Paulus het ook.

Gisteren keken we naar de prijs, *dat wat Christus door ons doet!* Hou dat vast. Paulus zegt: mis niet de prijs, omdat iemand je op gedachten van de wet wil brengen.

Paulus gebruikt hier het woord *opgeblazen*. Het is lucht, doet zich veel groter voor, maar het is niks, het heeft geen echte betekenis. *'... terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd ...'*

Paulus zegt in dit stukje: houdt vast aan het hoofd, dan mis je de prijs niet!

Morgen kijk ik met je naar de betekenis van het *hoofd* en voor vandaag: Wandel met Hem.

maandag 4 apr. **Kolossenzen 2:19**

'... terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd ...' – Soms wordt er wel eens gezegd: *ben je niet goed bij je hoofd, zeg?* Dat is dan niet leuk. Waarschijnlijk heeft iemand een fout gemaakt, al dan niet bewust.

Paulus is hier bezig met een tegenstelling. Gezien het voorgaande ligt de tegenstelling tussen *wet* en *het houden aan het hoofd*.

Wat is het hoofd?

Paulus spreekt hier over het lichaam van Christus. En zoals jij een hoofd hebt op je lichaam, zo heeft ook het lichaam van Christus een Hoofd, dat is Christus Zelf. Net als bij



ons komt vanuit het hoofd de aansturing naar het lichaam: een been kan niet zelfstandig iets gaan ondernemen. Hij is het Hoofd en Hij zorgt voor Zijn lichaam. Is er iets? Dan moet je daar zijn.

Voor vandaag geef ik je mee: *wees goed bij je Hoofd!*

dinsdag 5 apr. **Kolossenzen 2:19**

'... terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke wasdom ontvangt.' – David Beckham neemt in 2010 een aanloopje naar de bal en scheurt zijn achillespees af, hij kan niet meer staan en voor hem is de wedstrijd over.

Paulus zegt hier iets heel belangrijks: *'door pezen en banden ondersteund en samengehouden.'* Hij bedoelt dat het lichaam, net als ons lichaam, opgebouwd is uit een uitgebreid netwerk van spieren, banden, bloedbanen, afvoerkanalen voor afval en toevoerkanalen voor voedsel; alles is nodig, en met elkaar maakt dat één compleet geheel. En de toevoer komt van God.

Het afscheuren van zo'n achillespees is erg pijnlijk en het duurt een tijd voor er weer een gezonde situatie is. Paulus geeft de weg aan voor een gezond "lichaam". Dat is een "lichaam" waarbij wij elkaar ondersteunen en samenhouden.

Ook vandaag word jij ondersteund door anderen en door Christus zelf.

Dank U wel.

woensdag 6 apr. **Kolossenzen 2:20**

'Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven aan de grondregels van de wereld ...' – Christus is gestorven aan het kruis, wat is daar eigenlijk gebeurd?

Voor Hem stopte daar het aardse leven; het kloppen van het hart hield op, de ademhaling is gestopt, maar ook Zijn aardse leven stopte. Alles wat Zijn leven verbond aan de aarde was voorbij; alles wat te maken heeft met de principes van deze wereld.

Is dat nou belangrijk voor mij?

Jazeker. Want Paulus zegt dat wij "tezamen met Christus" stierven.

Hoe kan dat? Wij leven toch? Mijn hart klopt en ik haal adem!

Ik neem je mee naar Romeinen 6:11: *'Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.'*

Paulus zegt ons: je bent dood voor de zonde en je bent ook dood voor de principes van deze wereld, MAAR ... je bent levend voor God in Christus!

Denk hier vandaag nog eens over na. Wil je meer over dit onderwerp lezen? Lees dan Romeinen 6.

Wat je ook doet vandaag ... *tezamen met Christus* is ook voor vandaag!

donderdag 7 apr. **Kolossenzen 2:21-22**

'... waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dit alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen.' – Gisteren lasen we dat wij met Christus gestorven zijn. Paulus is hier heel duidelijk. Hij zegt: als dat nou zo is, waarom doe je dan, alsof dat niet zo is? Waarom laat je je geboden opleggen?

Wees je bewust dat God je heeft geroepen en ook apart heeft gezet, buiten al de geboden van de wet en ook buiten menselijke leringen. Je bent geroepen tot het lichaam van Christus, in vrijheid – een enorm hoge roeping.

Hoe hoog? Dat komt nog.

Je bent een hooggeplaatst persoon, mooi hé?!

vrijdag 8 apr. **Kolossenzen 2:23**

'Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.' – Paulus vat al het voorgaande samen en concludeert: of het nu gaat over de wet, of een gedeelte van de wet, opgeblazen, niet Christus onderscheidend, of allerlei voorschriften en leringen van mensen volgend – het lijkt wijsheid te zijn, het is echter zonder enige waarde.

Voor ons is het belangrijk om onze blik op Hem te houden, op Christus. We mogen om-



hoog kijken vanwaar onze hulp zal komen.
Heer, dank U wel!

zaterdag 9 apr. Kolossenzen 3:1

'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.' – Eindelijk! Na al dat negatieve van de tegenstelling komt nu de kern van de brief. *'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ...'*

Deze week hebben we al gelezen dat we mede-gestorven waren met Christus, en nu dan: mede-opgewekt! Paulus legt uit dat wij, jij en ik, nu al mogen delen in de positie van Christus. Dit is onvoorstelbaar en toch waar. Dit komt heel dicht bij en het is een weergave van de werkelijkheid.

Jezus stierf aan het kruis, werd begraven en werd opgewekt op de derde dag. Dit zijn hele bekende woorden, maar besef wel: jij was daar ook bij betrokken! Op die derde dag werd de dood overwonnen, en in die opgestane Heer heb jij ook een plaats.

Waar is die plaats?

Dat zien we morgen. En voor vandaag: wandel in die opstandingskracht!

zondag 10 apr. Kolossenzen 3:1

'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt ...' – Dit is evangelie: Hij is opgewekt, jij bent opgewekt! Voorzichtig lezen ... Probeer te begrijpen wat Paulus hier schrijft. Ga niet te snel. Hij is opgewekt, niets meer te maken hebben met dood, zonde en doelmissen. Wat kan ik daar dan mee?

Mede-opgewekt? Het is een belofte van Vader voor nu. Deze belofte mag je met je meedragen in je hart; het is een innerlijk geheim, een kostbare schat. Het maakt van jou een nieuwe schepping met zicht op een leven zonder doelmissen.

Vandaag is het zondag, zoek elkaar en wees ... opgewekt!

maandag 11 apr. Kolossenzen 3:1

'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.' – Onlangs sprak ik iemand die vliegtuigen ontwerpt. Die sprak over de sterkte van de constructie – een vliegtuig maakt daar hoog in de lucht heel wat mee, luchtstromingen, luchtdruk, zijwind, regen; brandstof en ook het gewicht speelt een rol. Daar boven gebeurt heel wat.

'Zoekt wat boven is, waar Christus is', zegt Paulus, want waar Christus is, daar ligt ook onze identiteit, van jou, van mij en van al die anderen die God heeft geroepen. Daar is ons leven en onze verbinding met Hem. Paulus zegt duidelijk: zoek dat!

Dat is maar op één manier te vinden: onderzoek het Woord!

Vandaag wil ik je meegeven: wil je weten wat boven te vinden is? Zoek dan op de juiste plaats. Vader, dank U wel voor Uw woord!

dinsdag 12 apr. Kolossenzen 3:1

'... zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.' – Wij, jij en ik, zijn met Christus verbonden, mede-opgewekt en mede-geplaatst aan de rechter van God. Onvoorstelbaar, en toch is het zo! Paulus zegt: reken dan met dat wat daar boven is en niet met wat hier op de aarde is.

Wat is daar dan?

Christus is daar, zittend aan de rechter(hand) van God. Als je zoekt in de Bijbel, dan vind je bijvoorbeeld Psalm 110:1: *'Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.'*

Lang voor dat Paulus de Kolossenzenbrief heeft geschreven, heeft de schrijver van Psalm 110 het al voorzeggd. Het is duidelijk: er is een plan, een groot Plan!

Onvoorstelbaar?

Ook jij past daarin, dank Vader daarvoor.

woensdag 13 apr. Kolossenzen 3:1

'... gezeten aan de rechterhand Gods.' – Paulus zegt hier twee belangrijke dingen. Het eerste is: *gezeten*. Christus zit – dat is mooi, want zitten geeft aan dat er rust is. Dat kan ook, want het wijst naar de grote overwinning (op de derde dag) die behaald is.



Het tweede is: *rechter(hand/zijde) van God*. De rechter-plaats verwijst naar een voorkeurspositie. Ja, van God.

Zo is het voor Christus, en vanaf deze plaats voedt en koestert Hij ons met Zijn woord, en in die plaats mogen wij delen.

Misschien vandaag een drukke dag ... Bedenk dan je plek boven; een voorkeurspositie in rust. Dank Hem.

donderdag 14 apr. **Kolossenzen 3:2**

'*Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is ...*' – Voor de tweede keer heeft Paulus het over *boven*. Een paar dagen geleden ging het over het zoeken van wat boven is, en als je dat nu weet, denk daar dan over!

Kijk wat boven is: redding, heil, Zijn grote plan, het woord wat zo geweldig klopt; en ook: opstanding! En kijk dan naar je leven op aarde.

Vader zal alles uitwerken, ook in jouw leven. Vertrouw Hem op Zijn woord en je zal niet beschaamd uitkomen!

vrijdag 15 apr. **Kolossenzen 3:3**

'*Weest bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is: want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.*' – De Titanic stond bekend als een onzinkbaar schip. Op 15 april 1912, tijdens de eerste reis, raakte het schip een ijsberg en zonk, het is verborgen in de oceaan.

Paulus maakt duidelijk dat ons leven verborgen is met Christus in God.

Dat is het, hè! Mede-gekruisigd en mede-opgewekt – ons echte leven is in Christus. Ons echte leven is hier niet te vinden, het is niet zichtbaar voor de mensen om ons heen, op school niet en op je werk niet. Het is veilig, niemand kan het van je afnemen. Toch wordt het eens zichtbaar.

Wanneer dat is? Ik kom er later op terug.

Ga vandaag je weg met de zekerheid dat je voor Hem niet verborgen bent, maar dat Hij het is die jou draagt.

zaterdag 16 april **Romeinen 14:10**

'*Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods.*' – In de vertaling van dit vers kom je '*de rechterstoel Gods*' tegen. Als je voor de rechter verschijnt, is er toch sprake van een overtreding waar straf op volgen moet?!? Is dat wat hier staat? Wij komen toch niet voor een rechter, die ons veroordelen gaat?

Die vraag kan je dwarszitten. Er staat in de grondtekst het woord *bêma*. Dat woord betekent letterlijk: het effect van een stap. Het heeft dus niets te maken met straf of veroordeling. Dat is een opvatting van gelovigen, die in de Bijbel ingelegd is en die niet klopt met wat Paulus in het evangelie van genade, verzoening en liefde zegt. Lees de tekst nog eens en zet in plaats van *rechterstoel* bijvoorbeeld het woord *podium*.

Morgen kijken we verder!

zondag 17 april **2 Corinthiërs 5:10**

'*Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam [lett.: door het lichaam] verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.*' – Ja, die tekst heb ik ook opgezocht. Wat wordt er bedoeld? Lees in ieder geval *bêma*, dan blijf je weg van *rechterstoel*. Je komt bij de *bêma* in een bepaalde positie te staan. Het gaat hier niet over een rechter die zijn vonnis velt, maar denk aan een jury die bij een wedstrijd bepaalt wie de prijzen krijgt. Een atleet stapt op het podium om zijn prijs in ontvangst te nemen. Een goede vertaling veroorzaakt geen angst, maar wekt vertrouwen. Je staat voor iemand die prijzen uitreikt.

Welke namen noemt Paulus in dit verband? Ja, God en Christus! En over Hem lezen wij morgen!

maandag 18 april **1 Thessalonicenzen 4:14**

'*Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.*' – Ja, knik je, dat geloof ik! Door wat



de Heer deed, is de weg naar God geopend! Ik mag naar Hem toe en hoef niet bang te zijn voor straf of iets dergelijks. Ik word niet veroordeeld, want ik kom niet voor een rechter.

Klopt, je komt voor Degene Die je liefheeft. Jezus' naam betekent: Redder is God! Dát benadrukt Paulus keer op keer – God is vader en redder! Van jou, van mij, van de gelovigen en ... heel bijzonder uiteindelijk van alle mensen! Dat komt door de 'wedstrijd' die Jezus gelopen heeft!

dinsdag 19 april **Romeinen 4:23-25**

'Echter niet om zijnenwil alleen werd geschreven: het werd hem toegerekend, maar om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, Die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, Die is overgeleverd om [vanwege] onze overtredingen en opgewekt om [vanwege] onze rechtvaardiging.' – Ja, knik je met mij mee, dat geloof ik! Door wat de Zoon deed, mag ik tot Vader gaan! De weg ligt open. Ik weet van Gods vaderhart en van Zijn liefde die naar mij en jou, naar iedereen uitgaat!

woensdag 20 april **Romeinen 8:1**

'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn'. – Daar staat luid en duidelijk waarop wij mogen gaan staan, wat we met ons hart mogen omarmen – niets ter veroordeling, Christus heeft elke rekening vereffend. Er zijn geen openstaande rekeningen! Je mag frank en vrij voor God verschijnen. Dan wil je toch op de plek waar God je neerzet tot Zijn eer zijn en tot opbouw van degenen die Hij op je weg brengt.

donderdag 21 april **Romeinen 4:24-25**

'... maar om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, Die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft, Die is overgeleverd om [vanwege] onze overtredingen en opgewekt om [vanwege] onze rechtvaardiging'. – Ja, ik zie het! Er staat duidelijk dat er geen sprake van voorwaarden is. Jou en mij wordt toegerekend wat Jezus, onze Heer, deed! Het criterium is wat Hij deed en hoe dat uitwerkt! Die goede vertaling van *bêma* zet mij op mijn plaats – je komt naast Hem te staan. Er wacht geen veroordeling – die heeft Hij gedragen – maar rechtvaardiging! Dat maakt ons blij! Ja, Redder is God! Mijn redder! Redder van uiteindelijk alle mensen!

vrijdag 22 april **Efeziërs 2:8**

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave ...' – Hij, mijn Heer en Redder, deed wat nodig was. Het is dus *onvoorwaardelijk*. Wat bijzonder dat je door goed te vertalen ook mag gaan zien wat God zegt en daarop mag gaan staan! Het is alles uit en door en tot Hem!
Vader, ik ga U danken voor wat U deed in Christus Jezus, onze Heer.

zaterdag 23 april **Efeziërs 2:8-9**

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.' – Het gaat dus niet om wat jij en ik doen, maar op wat Hij gedaan heeft! Dát wordt ons toegerekend! Ik zie in het begin van vers 8 het woord dat ik steeds beter begrijpen ga – *genade*. 'U hangt mij de prijs om mijn hals, die Uw Zoon, Vader, verdiende! Ik wil U danken om Wie U bent en Wat U gedaan hebt.'

zondag 24 april **Psalm 68:20**

'Geprezen zij de Here./ Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.' – Als je dit vers letterlijker vertaalt, staat er: *'Gezegend Jahweh! Dag aan dag brengt Hij goeds naar ons toe! Hij is de Plaatsen van onze redding!'*

Als je *redding* in Het Hebreeuws zou zien, kom je de letters tegen die de Naam boven alle naam vormen, nl. Jeeshóeah, dus: Jezus – Redder is God! Zó is God! Zó zal uiteindelijk elk schepsel Hem kennen!

Dank U, Vader, dat jij en ik U zó al mogen kennen! Denk aan ook Efeziërs 1:17 – *'... de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid ...'*

Vader, *Abba*, U bent er vandaag, dichtbij, gaat met me!



maandag 25 april **1 Corinthiërs 15:12-19**

Er waren en zijn mensen, die beweren dat er geen opstanding van doden is. Dan heb je Paulus nodig! *Hij brengt je zicht op sterkte en laat je haarscherp zien, dat je dan niets overhoudt.* Helemaal niets! Vers 19 zegt niet voor niets dat degenen die dat beweerden het beklagenswaardigst van alle mensen zijn. Jij en ik – laten we ons verheugen in de opstanding van Christus en dat uitleven!

dinsdag 26 april **1 Corinthiërs 20-22**

Als je het hebt over *blijde boodschap*, dan klinkt die hier wel! Nadat Paulus de opstanding aangetoond heeft, spreekt hij van de uitwerking van de opwekking van Christus uit de doden: *in Adam sterven allen; in Christus zullen allen levend gemaakt worden.*

Wat jij en ik hier lezen? Dat is *onze verwachting*. Je kent Gods Woord, kijkt op en verheugt je over dat uitzicht! Daar leven jij en ik uit!

woensdag 27 april **1 Corinthiërs 23-28**

Op de vraag die je stelt – *Hoe dan?* – staat hier het antwoord. *Ieder in zijn eigen rangorde!* Ten slotte wordt de laatste vijand buiten werking gesteld – ja, de dood! Dát leidt tot leven voor allen.

Het gaat niet om tradities van mensen. Wat zeggingskracht heeft, is Gods Woord. Dat dicht laten ontnemt je alle zicht! Moet je zien hoe diep en ver en wijd het uitzicht is, dat God jou en mij en uiteindelijk geeft. Daarover mogen jij en ik ons verheugen!

donderdag 28 april **1 Corinthiërs 15:42-49**

Verderf? In plaats daarvan komt *onsterfelijkheid!* Oneer wordt *heerlijkheid*, zwakheid kan niet op haar benen blijven staan en wijkt voor *kracht*, het zielse houdt op en het *geestelijke* blijft. Christus blijkt zoveel meer en groter dan Adam te zijn.

Dan staat er: wij zullen veranderd worden en het beeld van de Hemelse dragen. Wat een genade! Daar mogen we naar uitkijken! Die toekomst die in het verschiet ligt, komt steeds dichterbij.

vrijdag 29 april **2 Corinthiërs 5:14**

'Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is.' – De liefde van Christus neemt ons in beslag, bekommert zich om de ander en bepaalt voortdurend ons gedrag! Gods liefde werkt uit. Hij kent je verleden, is nabij in het heden en geeft je toekomst. Daaruit mogen jij en ik leven; daarop mogen wij rekenen! Elke dag! Ook vandaag!

zaterdag 30 april **2 Corinthiërs 4:17**

'Want het kortstondige, lichte van onze verdrukking werkt voor ons een alles te boven gaand, eeuwig [lett.: eonisch] gewicht aan heerlijkheid uit.' Als je vraagt: wat zie je?, krijg je als antwoord misschien: verdriet, moeite, lijden. Maar er is uitzicht. Er wacht jou en mij: opstanding, verheerlijking, elkaar terugzien. Dat draagt jou en mij gisteren, vandaag en morgen!