

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

zondag 1 mei **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' – Vandaag is het één mei, het is de dag van de arbeid. Op deze dag viert men de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Ooit waren deze arbeidsomstandigheden erg slecht. Vanaf 1889 wordt deze strijd gevierd op 1 mei en er is veel gedaan om de omstandigheden te verbeteren.

Ook wij worden regelmatig geconfronteerd met slechte omstandigheden, wanneer zullen onze omstandigheden optimaal worden?

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.'

Als Hij openbaar wordt, dan worden wij dat met Hem in heerlijkheid – de beste omstandigheid die je maar kan wensen. Neem het vandaag mee in je hart en zie uit naar Zijn komst.

maandag 2 mei **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is ...' – Vroeger zongen we een lied: *Spoedig zal komen, de hemelse Heer, een komst die de wereld verbaast.* – Als Christus komt dan zal inderdaad de wereld zich verbazen en het niet begrijpen.

Voor ons is dat anders, wij verwachten Zijn komst, Zijn komst is nu nog toe-komst.

Er staat ook: *'... Die ons leven is ...'* Dat is echter geen toekomst, dat is voor nu, vandaag. Hij is jouw leven, Hij is mijn leven, daar ligt onze ware identiteit en dat kan niemand van je afnemen.

Begin vandaag weer aan je werk of ga naar school en bedenk, dat ondanks alles wat er gebeurt je identiteit in Christus is.

dinsdag 3 mei **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' – Misschien denk je; dit is onmogelijk, dit kan niet waar zijn. Denk dan eens aan het volgende. Vóór het jaar 1920 was er voor iemand met suikerziekte weinig hoop; het was een groot probleem en er was geen genezing mogelijk. Op 3 mei 1922 werd de insuline uitgevonden door Frederick Banting. Hij kreeg de Nobelprijs. Op dit moment leven er in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen met diabetes. Ze kunnen door deze uitvinding een redelijk normaal leven leiden. Wat onmogelijk leek bleek toch mogelijk.

Als Paulus bovenstaande woorden opschrijft, dan lezen wij een belofte. Het is een belofte van God aan ons, niet een uitvinding van de mens, maar een plan van de Schepper van hemel en aarde.

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' Onmogelijk? Hij zal het doen!

woensdag 4 mei **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' – Het is 4 mei, dodenherdenking. Om 20.00 zijn we twee minuten stil en denken aan degenen die ons zijn ontvallen, door oorlog of misschien een andere oorzaak.

Voor degenen die een groot verlies hebben geleden en dat met zich meedragen, mogen deze woorden troost geven. Christus zál verschijnen en wij zullen samen met onze dierbaren Hem tegemoet gaan. Ook in een periode van rouw zijn we bij elkaar betrokken. Draag elkaar.



donderdag 5 mei **Romeinen 14:11** Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag
'Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.' – Het is Bevrijdingsdag én het is Hemelvaartsdag.

De tekst die je leest is het jaarthema. Het spreekt over het moment, dat iedereen gaat zien hoe geweldig God is.

Voor ons is dat moment eerder, want wij mogen Hem nu al kennen, het is een groot voorrecht om dat te verwachten. Hij maakt je écht vrij en geeft daarbij ook nog een hemelse boodschap.

Loof Hem!

vrijdag 6 mei **Kolossenzen. 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' – Zijn heerlijkheid zal ons deel worden! Daar zullen wij samen, met elkaar en met Christus zijn in heerlijkheid. Dat moet geweldig zijn!

Wat is eigenlijk "heerlijkheid"?

Heerlijkheid wil zeggen dat ons leven zal veranderen naar een leven dat niet gehinderd wordt door zonde en dood. Dat zal echt leven zijn.

Het is nog toekomst maar het is al heerlijk om er over na te denken. Doe dat vandaag eens en dank Vader voor Zijn plan.

zaterdag 7 mei **Kolossenzen 3:5-7**

'Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.' – Misschien denk je: oef, is deze tekst wel geschikt voor een dagtekst?

Let op, ik neem je mee. Wat doet Paulus hier? Hij is aan het anticiperen. Anticiperen is rekening houden met de nieuwe situatie die gaat ontstaan. In het verkeer moeten we voortdurend anticiperen; in het verkeer ontstaat steeds een nieuwe situatie.

Paulus gebruikt het woordje "dan". Dat heeft te maken met de tekst van gisteren, over de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat wordt onze nieuwe geweldige positie. Paulus zegt hier; als je dat weet, dan heeft dat invloed op je leven nu; dan doe weg al die nare dingen die hij hier noemt en strek je uit naar die nieuwe situatie. Zo brengt Paulus met deze woorden de toekomst dichtbij.

Anticipeer vandaag op je nieuwe toekomst en dank Vader.

zondag 8 mei **Kolossenzen 3: 8-9**

'Maar thans moet gij ook dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.' – Paulus gebruikt deze woorden om de tegenstelling duidelijk te maken. Alles wat hij hier noemt past ons niet. Wat ons wel past vinden we in Efeziërs 4:29: 'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen.'

Het is belangrijk welke boodschap er uit onze mond komt. Laat het vandaag een genadevolle boodschap zijn. Morgen lezen we wat de reden is.

maandag 9 mei **Kolossenzen 3: 9**

'Ligt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper ...' – 'Oud en nieuw', daar hoort vuurwerk bij. Tijdens de jaarwisseling maken we met veel kabaal duidelijk, dat het oude jaar voorbij is en het nieuwe is begonnen.

Paulus maakt ons ook duidelijk, dat er een wisseling plaatsvindt: de oude mens verleden-tijd; het is tijd voor de nieuwe mens (NCV¹= jonge mens). Ook Paulus gebruikt vuurwerk. Hij zegt: doet die jonge/jeugdige/frisse mens aan, die (nu komt de klap) nieuw wordt door (epignosis) het begrijpen door de kennis van boven.

Hoe werkt dat dan? Door het lezen van Zijn woord wordt je toekomstverwachting veranderd – een nieuwe verwachting en dat van Godswege! Geweldig, zo'n mooie wisseling van oud naar nieuw. U zij de lof en de eer!

¹ NCV=Nederlandse Concordante Vertaling



dinsdag 10 mei **Kolossenzen 3:10**

'... die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper ...' – Paulus spreekt hier van een proces dat in het leven van een mens plaatsvindt. Voor de één kan dat een kort proces zijn en voor de ander gaat dat anders. Beide is goed.

De gemeente is de meest geschikte plek, waar je kunt leren over die epignosis, over de kennis van boven. Met elkaar doe je de Schriften open en praat je over wat je hebt gelezen. Zo wordt je van dag tot dag vernieuwd, en door de vernieuwing leer je, dat Hij het is Die jou draagt. Dank U wel.

woensdag 11 mei **Kolossenzen 3:10**

'... die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper ...' – Als je iemand een app stuurt, dan kun je met een icoontje iets benadrukken.

Paulus stuurt ons ook een bericht met een icoon. Hij schrijft: '*...naar het beeld van zijn Schepper ...*' (beeld – Grieks: eikon) Christus is het beeld/icoon van de Schepper. Bij Christus is heerlijkheid, en wij hebben toegang tot dat icoon, die heerlijkheid. Geweldig! 

Als Paulus over onze technieken en 'emoticons' had kunnen beschikken, dan zou hij de 'smiley' vaak gebruikt hebben.

Ga vandaag je weg met blijdschap.

donderdag 12 mei **Kolossenzen 3:11**

'... waarin geen Griek of Jood, besnijdenis of onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije is, maar alles en in allen is Christus.' – Dit is wel een bijzondere tekst. Paulus zet steeds grote verschillen in de manier van leven tegenover elkaar, zoals Jood en Griek, maar ook slaaf en vrije.

In de maatschappij ontstaan hierdoor vaak conflicten. Echter, in de gemeente, waar de nieuwe mens zich kan openbaren, zijn deze tegenstellingen niet belangrijk. Waarom niet? Omdat in de gemeente Christus in allen is. Jij en ik – in ons is Christus. Alle verbindingen die er in de gemeente zijn gaan via Hem.

Neem het vandaag met je mee, en ontmoet je vandaag iemand uit de gemeente? Bedenk dan: samen in Hem. Dank U.

vrijdag 13 mei **Kolossenzen 3:12**

'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden ...' – Vandaag is het vrijdag de 13^e. In de volksmond is dit een ongeluksdag, dat is natuurlijk bij-geloof. De tekst voor deze dag zegt juist het tegenovergestelde. We zullen eens kijken.

Vorige week hebben we gelezen over het 'afleggen' van de oude mens. Nu schrijft Paulus over de nieuwe mens. 'Doet dan aan ...', dat is onze nieuwe kleding, want dat past bij ons. We hebben een nieuwe identiteit gekregen en daar past nieuwe kleding bij.

De oorzaak hiervan is dat God jou uitverkoren heeft; uitverkoren om te dienen. Maar ook uitverkoren om door Hem te worden geliefd, onvoorwaardelijk!

Zijn liefde brengt jou geluk, daar kan geen vrijdag de 13^e afbreuk aan doen! Bedenk dat vandaag.

zaterdag 14 mei **Kolossenzen. 3:12**

'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.' – Dit is wat past bij onze identiteit. We lezen; 'innerlijke ontferming'.

Wat is dat eigenlijk? Het 'innerlijke' spreekt van wat in ons binnenste leeft. Dat zijn gevoelens en emoties voor de situatie van een ander; je bent betrokken bij dat wat een ander overkomt (medelijdend mededogen - NCV).

Een prachtig voorbeeld is de vader van de verloren zoon die naar huis terugkeert (Lucas 15). Deze vader verwacht zijn zoon terug en als hij hem dan ziet, dan is hij met innerlijke ontferming bewogen.

Innerlijke ontferming is een zaak van het hart, van jouw hart, van mijn hart. Zo ziet Vader ons, met innerlijke ontferming; Zijn hart is bij jou en mij betrokken. Geweldig!



zondag 15 mei **Kolossenzen 3:12**

'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.' – Paulus gebruikt duidelijke woorden. Gisteren keken we naar 'innerlijke ontferming', vandaag naar 'goedheid'. Andere vertalingen gebruiken: vriendelijkheid, mildheid en goedertierenheid.

Natuurlijk past dit uitstekend bij onze identiteit. Deze vriendelijkheid is niet opgelegd, maar komt, net als de ontferming, vanuit ons hart. Het is een gebaar van ons af, naar de ander toe. Vriendelijkheid: zie de ander als een vriend!

Wandel vandaag met vriendelijkheid en mildheid.

maandag 16 mei **Kolossenzen 3:12**

'Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.' – Vandaag lezen we; 'nederigheid'. De NCV zegt hier: 'oetmoedige gezindheid'. Nederigheid wil zeggen, dat je niet zelf op de voorgrond staat, maar dat je ruimte geeft aan de ander en zelf een bescheiden plaats inneemt. De liefde staat dan op de eerste plaats. Dat kan je alleen als je de liefde van God voor jouzelve hebt ervaren.

Wandel in deze liefde en Hij zal je dragen door alles heen!

dinsdag 17 mei **2 Thessalonicenzen 3:5**

'De Heer richtte jullie harten op de liefde van God en de volharding van Christus.' – Wanneer je de marathon zou willen lopen, heb je veel training nodig. Je focust je aandacht helemaal op het uitlopen van die ruim 42 kilometer. En wanneer je die loopt, heb je na 25 kilometer uithoudingsvermogen nodig.

In ons vers van vandaag bidt Paulus voor ons. Dat ons binnenste (hart) gericht is op God, onze Vader, en dat we kunnen volhouden (volharden) tot aan de bazuin. Bidt mee!

woensdag 18 mei **2 Thessalonicenzen 3:3**

'Maar de Heer is trouw, Die je zal versterken en bewaren voor de boze.' – Toen David voor Goliath stond, had hij een gigantische vijand. Davids eigen spieren waren niet genoeg. De God van Israël wel. Die gaf David overwinning.

Zo is het ook in je eigen leven. God is nu Dezelfde als toen. Hij geeft je kracht, en je kan daarvoor bidden, als je dag start.

donderdag 19 mei **1 Thessalonicenzen 5:8**

'... maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde ...' – Wanneer je het nachtleven in zou gaan in een grote stad, kom je mensen tegen, jong en oud, die niet nuchter meer zijn. Ze hebben dan gedronken en zijn niet meer in staat om helder te denken. En dat maakt dat ze soms snel boos worden en zo reageren.

Wij zijn nuchter en laten ons niet verleiden tot een geestelijke roes. We doen dat geloof aan als een mooie bescherming, en liefde, waar mensen niet tegenop kunnen. Wanneer? Als je werkelijk goede dingen voor ze doet zonder er zelf beter van te worden.

vrijdag 20 mei **1 Thessalonicenzen 5:8**

'... maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de verwachting van de redding als helm ...' – Veel mensen volgen de media en worden daar onrustig en angstig van. Hun gedachten worden erdoor bepaald. Door de grote hoeveelheid informatie is het niet helder meer voor ze. Ze kennen geen Bijbelse toekomst.

Hoofdstuk 4 vertelt je van een bazuin (trompet misschien) die zal klinken. En alle mensen die al dood waren, zullen dan opstaan. Lees eens rustig de verzen 13-18. Dit is je verwachting, dit is zeker. Daar kijken we naar uit! Dat geeft rust, vrede in je gedachten en in je hart.



zaterdag 21 mei **1 Thessalonicenzen 5:9**

'... God plaatste ons niet tot verontwaardiging, maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus ...' – Er is een 'storm' op komst.

Wanneer je om je heen kijkt in de wereld, zie je daar onvoorstelbaar veel akeligs.

Ook in de natuur kan het zo kan zijn: een storm op komst. Als je die dichterbij ziet komen, zul je jezelf in veiligheid brengen.

God zal een storm over de wereld laten komen. En wat is nu het bijzondere voor ons: God haalt ons eerst weg (zie het stukje van gisteren dat je erbij kon lezen), voordat de bui los gaat over alles en iedereen. Dat is genade van Hem, voor mij en voor jou!

zondag 22 mei **1 Thessalonicenzen 5:9,10**

'... God plaatste ons niet tot verontwaardiging, maar tot toe-eigening van redding door onze Heer Jezus Christus, Die voor ons stierf, opdat wij, hetzij wij waken hetzij wij dommelen, gelijktijdig tezamen met Hem leven.' – Liefde is dat iemand anders alles voor je over heeft.

Wanneer man en vrouw van elkaar houden, met elkaar getrouwd zijn, zullen ze voor elkaar door het vuur willen gaan.

Dat en nóg meer is wat Jezus Christus voor jou en mij gedaan heeft aan het kruis. Hij is in de dood gegaan voor jou. Hij wist dat Zijn Vader Hem uit de dood zou doen ontwaken. Hij leeft! Voor jou en mij. Dat is de garantie dat jij met hem zal leven, wanneer de grote 'storm' over deze wereld komt. Daar dank ik Hem voor, u/jij ook?

maandag 23 mei **Romeinen 5:1**

'Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede naar God toe, door onze Heer Jezus Christus ...' – God ziet u, jou en mij. Waar je ook bent, wat je doet vandaag, of het voor je idee een gemakkelijke of moeilijke dag is, het maakt niet uit voor Hem. Je staat, door Iemand anders' geloof, recht voor God. Fijn toch, dat niets tussen God en jou in staat! Dankzij Iemand anders: Jezus Christus. Dat is vandaag de basis voor de wonderlijke vrede in je hart. God houdt van je, je staat recht voor Hem en je bent verzoend. Jij bent bijzonder voor Vader!

dinsdag 24 mei **Psalms 74:16,17**

'De dag is van U, ook de nacht behoort U toe,/ U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven./ U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld;/ zomer en winter, U hebt ze geformeerd.' – U, jij en ik, we denken misschien nog na over gisteren, hoe wonderlijk het is te beseffen dat we van Hem zijn. Daar komt bij, dat elke dag en elke nacht óók Hem toebehoren. Het is elke dag licht en de zon is er. Dat spreekt ons van God, Die licht geeft op je pad, in de dingen die je vandaag doormaakt. En wanneer het lente is, of zomer, of winter, dan zijn ook die door God gemaakt. Wonderlijk. Dan dringt het tot je door: en Vader ..., Die heeft mij lief, Die ziet mij staan. Heerlijk!

woensdag 25 mei **Psalms 103:1**

'Loof IEUE, mijn ziel/ en al wat in mij is, Zijn heilige Naam./ Loof IEUE mijn ziel/ en vergeet niet één van Zijn weldaden ...' – Soms kun je een gebeurtenis niet goed meer terughalen. Wanneer iemand je erover vertelt, weet je het weer. Zo van: hé, weet nog van toen we gingen vissen en heel wat grote karpers vingen?

Je vergeet weleens hoeveel God van je houdt; en dat Hij om je geeft en je omgeeft. David realiseerde zich dat en kon toen niet anders zeggen dan: Looft en prijst God!

donderdag 26 mei **Nahum 1:7**

'IEUE is goed, Hij is tot vesting op de dag van benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.' – Je kent misschien die momenten dat je bescherming zocht; een storm komt op en je bent buiten. Of mensen kunnen soms achter je aan zitten. Dat overkwam Israël, en God redde hen uit. Hij is goed; Hij is toevlucht en vesting. Hij geeft je vastheid en behoedt je. Ook vandaag!



vrijdag 27 mei **Johannes 8:12**

'Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.' – Met het 'Ik ben' zegt de Heer Jezus iets bijzonders over Zichzelf. Hij verwijst ermee naar de Naam IEUE, die je eenvoudig kunt weergeven met: Ik ben.

In het dagelijks leven kun je niet zonder licht. Anders stoot je je en struikel je.

In wit licht zitten alle kleuren.

Wanneer Jezus Christus je leven verlicht, komt er kleur in je innerlijk, en dat gaat naar buiten stralen. Je leven krijgt zin en inhoud.

Vandaag leeft Hij met je mee.

zaterdag 28 mei **Romeinen 12:9**

'De liefde zij ongehuicheld. Heb afkeer van het kwaad en houd vast aan het goede.' – Ware woorden komen uit een waarachtig hart. Het hart van God is waar en vooral liefde. Echte liefde, daar zijn erg veel mensen naar op zoek. Al die mensen willen graag ongehuichelde liefde zien. Die was te zien aan het kruis, tweeduizend jaar geleden. Jezus Christus stierf voor zondaren, vijanden, zwakke mensen; voor u, jou en mij.

zondag 29 mei **2 Corinthiërs 8:9**

'Want jullie kennen de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van jullie arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat jullie door Zijn armoede rijk zouden worden.' – In de wereld van vandaag wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter. Rijken worden snel rijker en de armen blijven arm.

Het is ongewoon dat iemand bewust rijkdom achter zich laat om arm te worden – niet voor zichzelf, maar voor anderen. Zo Iemand is Jezus Christus. Hij moet wel een heel bijzonder Mens zijn geweest. Alles voor anderen over hebben. Voor Zijn hemelse Vader. Maar ook voor jou en voor mij. Wat een liefde steekt daar achter.

Laten we Vader danken!

maandag 30 mei **Efeziërs 2:10**

'Want Zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren gereedmaakt, opdat wij daarin zullen wandelen.' – Als de grote Pottenbakker heeft God jou en mij tot een prachtige creatie gemaakt; we zijn zonder meer tot Zijn eer. Het keurmerk van de Vader staat op ons; nooit kan Zijn zegel van ons af worden gehaald. Zo zijn u, jij en ik instrument in Zijn hand. We zijn bestemd voor één ding: goede werken, die God allang voorbereid heeft.

Wat wij doen?

Daarin wandelen en leven!

dinsdag 31 mei **Filippenzen 4:6,7**

'Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.' – Ja, zorgen maken, doen we allemaal!, hoor je mensen wel zeggen over hun leven. Het is heel menselijk en iedereen doet het. Ze willen heel graag vrede in hun hart hebben, liefst altijd. Niemand weet hoe je echt zonder zorgen kan leven.

In onze tekst lees je iets, waarvan je kan zeggen: dit is iets bijzonders, ik ga het uitproberen. God stelt je niet teleur!

