

## Leesrooster 2016-08

## 1 tot en met 31 augustus 2016

*Aan de hand van Mattheus 22:34-40 verdiepen wij ons de komende dagen in wat Jezus daar zegt en we lezen wat doorklinkt in brieven van Paulus.*

maandag 1 aug. **Mattheus 22:34-40**

'*Wat is het grote gebod in de wet (= Torah)?*' De Farizeeën willen Jezus' antwoord horen. De Heer haalt twee gedeelten uit de Torah aan.

dinsdag 2 aug. **Deuteronomium 6:1-19 (5)**

Het eerste gedeelte komt uit Deuteronomium 6. Het is onderdeel van het *Sjema* (zie vers 4, d.i. in het kort wat de Jood gelooft). De Heer noemt dat het grote en eerste gebod. Het gaat om je hart en ziel en verstand. Dat gaat over jou in relatie met jezelf, je deel zijn van een gemeenschap en je effect op de wereld. Dus: God de God laten zijn van alles wat je bent, doet en denkt. Is Hij dat in je leven?

woensdag 3 aug. **Leviticus 19:11-22 (18)**

Het andere gedeelte komt uit Leviticus 19. Daarmee heb je het tweede, leidende principe. Van die twee '*geboden*' zijn al de andere afgeleid ('*hangt*'). Jezus geeft geen lijstje met regels waaraan je je in ieder geval houden moet. Hij gaat voor het maximale: is wat je doet tot eer van God? God heeft je lief, dat is de bron. Jij hebt Hem lief. Dat gaat door je heen naar de ander, de naaste.

donderdag 4 aug. **Mattheus 22:34-40**

Is God liefhebben nu het grote gebod of is dat je naaste liefhebben? Die vraag zou je kunnen stellen. Het antwoord is: 'ja'. Ja, het is: God liefhebben. En 'ja', het is: je naaste liefhebben. '*Aan deze twee geboden hangt de ganse wet (de hele Torah) en de profeten.*' Als Gods liefde in je werkt, is dat merkbaar, wordt dat zichtbaar in de liefde voor de naaste. Gods liefde is de bron ervan, zeg maar: je voeding.

vrijdag 5 aug. **Galaten 5:13-26 (14)**

Bij Paulus klinkt dat, hij wijst de weg en geeft je helder zicht. De verzen die je gelezen hebt, lopen uit op de *vrucht van de geest*. Het eerste facet is de liefde. Die *vrucht* is bestemd voor de naasten, degenen die God om je heen en naast je neerzet. Wordt die zichtbaar en merkbaar?

zaterdag 6 aug. **Romeinen 12:3-8**

Paulus gaat in de Romeinenbrief in op de praktijk. Hoe werkt wat je weet en leeft van Gods liefde in je leven uit? Dat krijgt onherroepelijk handen en voeten in je dagelijks leven. We zetten Romeinen 13:8-10 (zie bij 9 aug.) in een breder verband. De apostel zet jou en al de anderen die Hem liefhebben in een verband, een gemeenschap. Met elkaar ben je '*ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander*'.

zondag 7 aug. **Romeinen 12:9-21**

In de verzen 9-13 staan 12 punten die laten zien, hoe leven uit genade uitwerkt. '*Weest in broederliefde elkander genegen.*' Dit is liefde die van twee kanten komt: van *elk* naar de *ander*! Je hebt Hem lief en dat werkt uit naar de ander. Lees de verzen eens hardop! Lees ook Efeziërs 5:21 of Filippenzen 2:3.

maandag 8 aug. **Romeinen 13:1-7**

Dat je van Hem bent, blijkt: hier en nu, in de maatschappij en in wisselwerking met wat er is. Waar je ook bent en wat voor problemen er ook zijn, deze woorden wijzen je de weg, Gods weg. Liefde is de samenvatting van alles wat God je in de Schriften leert.

dinsdag 9 aug. **Romeinen 13:8-14**

'*Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben: want wie de ander liefheeft, heeft de Torah vervuld.*' Dat is geen gebod, maar een aanbod. Zie je waar dit vers op uitloopt? Op vers 10! '*liefde is de vervulling van de Torah.*' Aan de ene kant is het: God liefhebben; aan de andere kant: de naaste liefhebben (Gal.5:14). Het is als een t-shirt, dat je



draagt: het heeft twee kanten – Gods liefde beantwoorden en zichtbaar laten worden aan de ene kant, en: de liefde voor je naaste aan de andere kant.

woensdag 10 aug. **Romeinen 14:1-4**

'Hoe werkt dat? Praktisch bedoel ik?' – dat zou je vraag kunnen zijn. God leert je spellen wat er staat. Telkens laat Hij zien: zo werkt het! Het begint met: het evangelie van genade, verzoening en liefde je denken laten bepalen. Dat geeft ruimte, als een plein waarop je lopen mag.

donderdag 11 aug. **Romeinen 14:5-9**

Genade is Gods liefde in praktijk; verzoening is Gods liefde die actief is. Het is steeds: God heeft je lief en dat krijgt handen en voeten in je leven, en vervolgens naar de naaste. Paulus geeft daar richting aan. Jij en degene die Hij naast je zet, zijn *'des Heren'*.

vrijdag 12 aug. **Romeinen 14:10-23**

Bij *'rechterstoel van Christus'* gaat het om het Griekse woord *bêma*. Er wordt geen recht gesproken, er is dus ook geen sprake van veroordeling. Waar het wel op uit loopt? Vers 12 geeft het verband! Geen knie blijft ongebogen, geen tong zal God niet loven. Al Gods schepselen zullen beseffen hoe kosmoswijd Gods liefde is. Iets daarvan mag jij laten zien, hier en nu! En: Paulus wijst op de toekomst – dan zal ook het hemelse ervan horen!

zaterdag 13 aug. **Romeinen 15:1-7**

Je bent op weg naar God. En in je leven mag je elkander aanvaarden, liefhebben, mag je de verzoening leven. Wat een bijzondere brief is de brief aan de Romeinen toch! Je wordt steeds weer bepaald bij: God staat niet tegenover je, maar naast je! Zo staan wij niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Verzoening is liefde voor de naaste die zichtbaar wordt, die van tweeheid eenheid maakt. Vers 5 is een vers om in te lijsten!

zondag 14 aug. **Romeinen 15:8-13**

Je wijst de ander niet af. We hebben een God, die niemand afwijst, die geen mens wegkijkt. In het leven van elke dag is het: God liefhebben, en is het: de naaste liefhebben! De rest is van die twee *geboden* afgeleid. Je hebt het nodig telkens weer bepaald te worden en te blijven bij wat Hij zegt! Je gebed mag zijn: dat je in alles tot Gods eer mag zijn! Daarbij mag je samen optrekken – met Hem, én: met elkander!

maandag 15 aug. **1 Corinthiërs 1:1-3**

Paulus, als Saulus geroepen door de hemelse Heer, Christus Jezus, is apostel *door de wil van God*. Dat is het motief voor ons diepste respect voor deze man van God, die zoveel hemelse dingen wilde vertellen aan de Corinthiërs. Tragisch genoeg ging dat niet; melk kon hij ze geven, geen vast voedsel (honing). Vers 2 geeft een zo breed mogelijke adressering; de brief werd zowel door gelovigen, die Petrus volgden, als hen, die Paulus volgden, gelezen. De kostbare geschenken *genade en vrede* komen je hartelijk tegemoet, dat ademt rust en liefde van God. In die geest schreef de apostel met grote bewogenheid aan zijn geliefde Corinthiërs.

dinsdag 16 aug. **1 Corinthiërs 1:4-9**

De grote rijkdom, die zij bezaten in Christus Jezus, werd door de Corinthiërs niet beseft. Niet alleen de genade van God, maar ook Zijn trouw staan op de drempel van de brief als gastheren klaar. Zij waren geroepen tot gemeenschap van Zijn Zoon, wij ook – dagelijkse omgang met Hem door gebed, dank en Zijn woord. De hele dag met Hem doorkomen is bijzonder zegenrijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Zijn liefde door je heen, er voor de ander willen zijn.

woensdag 17 aug. **1 Corinthiërs 1:10-12**

Paulus spreekt hen aan. Er waren twisten. *'Laten er geen scheuringen* (Grieks: schismata) *onder jullie zijn.'* Positief: één van zin (gezindheid) en van één mening. Men was vleeselijk, de Corinthiërs vormden groepjes met de gedachte dat hún groep de meest juiste was. Zij wandelden niet naar wat werkelijk een feit is: de eenheid van het lichaam van Christus. Alle gelovigen zijn in Christus, dus een eenheid.



donderdag 18 aug. **1 Corinthiërs 1:13**

De vraag 'Is Christus gedeeld?' stellen, is hem beantwoorden. Men kon daar in Korinthe zo het antwoord geven op de gestelde vragen. Paulus prikte hen daarmee aan. Ook de in water gedoopten hadden geen streepje voor op de anderen. De apostel benadrukt hiermee de geestelijke eenheid van het lichaam van Christus. Alle gelovigen hebben de geest van Christus ontvangen en zijn dus één. Leef die eenheid uit met alle andere gelovigen, die je in je leven ontmoet.

vrijdag 19 aug. **1 Corinthiërs 1:14-16**

Paulus had slechts *enkelen* in Korinthe gedoopt; hij was er blij om, want men ging zelfs roemen in het feit, dat men door Paulus zelf gedoopt was! Hierin zien we al profetisch de enorme verdeeldheid, die het onderwerp 'doop' in de loop van de geschiedenis onder gelovigen heeft veroorzaakt. Paulus doopte mensen in die tijd in de lijn van het komende aardse koninkrijk. Toen eenmaal de deur (Handelingen 28) dichtgedaan was, gold er nog maar één doop: die in de geest (Efeziërs 4:1-7, één doop). Leef die eenheid van de geest uit!

zaterdag 20 aug. **1 Corinthiërs 1:17**

Paulus onderstreept zijn bediening als apostel: niet dopen, maar evangelie verkondigen! Dopen is iets, dat aan de buitenkant (het vlees) gebeurt; evangelie spreken en beluisteren is geestelijk en sorteert effect in de inwendige mens. Paulus gebruikte daarbij geen wijsheid van woorden in wereldse zin, daarmee zou de boodschap van het kruis van de (nu) Opgestane leeg, inhoudsloos, worden. Men zou meer letten op de wijsheid en zo afgeleid worden van het kruis.

zondag 21 aug. **1 Corinthiërs 1:18-22**

De wijsheid en filosofie van deze wereld, diep beïnvloed door de Griekse filosofen, is dwaasheid voor God. De mens, die God kent, rekent en denkt anders dan de wereldse wijsheid. Het woord van het kruis laat zien, dat God door een daad, die in de ogen van de wereld alleen maar zwakheid laat zien, Zijn grote kracht toonde. Hij wekte ná kruis en graf Zijn Zoon op uit de doden! Het gaat bij het kruis niet om spierballen, maar om overgave van de Zoon aan een ontzaglijk lijden, dat zou leiden tot zeer grote heerlijkheid. Ook ons overkomt lijden, hoe ga je daar mee om? Geef je je daaraan over, wetend dat je in Gods hand bent?

maandag 22 aug. **1 Corinthiërs 1:23-24**

Een gekruisigde Christus, de kracht en de wijsheid van God. Voor de Joden is dat een aanstoot, want het sluit alle eigen kracht en eigen werken van de mens uit.

Het is voor de heidenen dwaasheid, want hun eigen filosofie sluit zoiets als 'aan het kruis sterven tot redding voor de mens' uit.

Door eigen denken (filosofie) kan de mens nooit tot God komen. Alleen door het grote werk van Hem wordt de mens(heid) gered. Er is geen andere weg. Laten wij God daarvoor danken!

dinsdag 23 aug. **1 Corinthiërs 1:25-31**

Ná (en door) het kruis is er geen plaats meer voor het vlees. God kiest juist het in de ogen van de wereld dwaze, zwakke en onedele uit om diezelfde wereld te beschamen. De bedoeling staat in vers 29: '*opdat geen vlees zou roemen voor God.*' De gelovige is in Christus Jezus, Hij is Gods wijsheid en daarna gerechtigheid, heiliging en verlossing (vrijkoping). Wat wij zijn en ontvangen is uitsluitend en alleen door Hem. Dus: '*Wie roemt, roeme in de Heer!*' Leef daaruit vandaag!

woensdag 24 aug. **1 Corinthiërs 2:1-5**

Paulus wilde *onder hen* niets anders weten dan '*Jezus Christus en die gekruisigd*'. Hij kon aan hen niet (veel) kwijt over de verdere waarheden van het evangelie, zoals de opstanding van Christus, laat staan Zijn hemelse positie nu en de diepe betekenis die dat voor de gelovige heeft. De Corinthiërs (algemeen gesproken) pasten het woord van het kruis niet toe in de praktijk van hun leven. Zonder de kruisiging van de Heer Jezus is er geen redding, maar het heeft pas echt betekenis door de erop volgende opstanding en hemel-



vaart van de Heer, en Zijn hemelse positie aan de rechterhand van God, de Vader, nu. Zonder opstanding is er voor de gelovige geen nieuw leven en heeft de gelovige evenmin toekomst!

donderdag 25 aug. **1 Corinthiërs 2:6-13**

De apostel bespreekt hier kort wat hij niet onder de Corinthiërs kon zeggen. Het gaat bij de wijsheid van God van vóór de eonen om vast voedsel, dat voor de volwassenen in het geloof bestemd is. Zij kunnen dat verdragen en verwerken. Het gaat om dingen, die mensen zelf niet kunnen bedenken. Zoiets komt niet in een menselijk hart op. De mens, die deze wijsheid van God kent, zal zijn gedachten laten bepalen door de diepten van Gods wijsheid. De bron ervan is de liefde van God. De geestelijk gezinde gelovige zal dit kunnen begrijpen en toepassen in het leven van elke dag. Deze diepe wijsheid van God wordt voor ons uiteengezet in (met name) de brief aan de Efeziërs!

vrijdag 26 aug. **1 Corinthiërs 2:14-16**

'Ongeestelijk' (vers 14) is eigenlijk: 'ziels'. De zielse mens laat zich leiden door zijn 'zielsheid'; de gevoelens, de buitenkant, het eigen denken en zo voorts. Deze gelovigen doorzien de dingen niet geestelijk, maar blijven hangen aan de oppervlakte en laten zich nogal eens meeslepen door vijandige geestelijke machten.

De geestelijke mens laat zich leiden door de denkwijze van Christus. Die gelovige zal op dezelfde manier reageren als Christus zelf: met geestelijke ogen kijken naar mensen en situaties. Zo'n gelovige wordt geleid door de liefde van God.

zaterdag 27 aug. **1 Corinthiërs 3:1-4**

De apostel spreekt over de situatie in de gemeente te Korinthe. Paulus weet hoe belangrijk 'vast voedsel' is. Dat geeft groei en groei leidt tot een volwassen gelovige, tot een mens, die niet langer 'vleselijk' is, maar 'geestelijk'. Paulus zou hun graag 'meer' willen vertellen. Wat ontbreekt, is de liefde. Zodra Gods liefde 'werkt', verandert de mens, gaat hij groeien.

zondag 28 aug. **1 Corinthiërs 3:5-8**

De namen die de apostel in vers 5 noemt, zijn namen van 'dienaren van Christus'. Zij zijn door Christus gekozen kanalen om de gemeente te dienen. Wat Paulus en Apollos doen, kun je vergelijken met het werk van een tuinier: planten en begieten. Het is God, die leven en groei geeft.

Over de gemeente wordt gesproken als 'Gods akker' en 'Gods bouwwerk'!

maandag 29 aug. **1 Corinthiërs 3:9-17**

Op die akker en aan dat bouwwerk zet God ons. Bid je ook, dat je daar instrument in zijn handen mag zijn? Je bent, samen met de andere leden van de gemeente, 'Gods medearbeiders'. Samen sta je in dienstbetoon.

dinsdag 30 aug. **1 Corinthiërs 3:10-15**

Een gelovige wil tot Gods eer zijn, in wandel en dienen. Paulus legt het fundament: dat is Christus. Zie je welk materiaal gebruikt moet worden? '... goud, zilver, kostbaar gesteente!' Denk aan wat God geeft in rechtvaardiging, genade. En: de hoeksteen, die het gebouw vastheid geeft: Christus.

Bij 'vuur' gaat om het beoordelen van de kwaliteit van het gebouwde en van het dienstbetoon. Is het alles tot Zijn eer of tot eer van mensen? Is het om te imponeren of bruikbaar te zijn? Wat niet bruikbaar is, ben je toch liever kwijt?! Je bent gered, dat heeft alles te maken met genade. Besef steeds, dat niets je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Je wilt toch in alles tot Gods eer zijn?!

woensdag 31 aug. **1 Corinthiërs 3:16-17**

En God? Hij wil in je wonen – je bent 'Gods tempel'. 'heilig' is niet iets dat je in jezelf bent; het komt door Hem Die in je wonen wil. Hij wil in mensen wonen, geheiligd door het offer van Christus. Naast vers 16 komt 'wonen in' voor in Romeinen 8:9-11 en 2 Timotheus 1:14.