

*Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitaten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.*

vrijdag 1 dec. **Romeinen 8:1**

*'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn; niet naar het vlees wandelen zij, maar naar de geest ...'*

Het bevrijdende evangelie van *genade* zoals Paulus dat verkondigt, brengt je deze woorden. De zonde en de wet kunnen je niet langer veroordelen. Je bent geroepen in Gods genade en wandelt daar ook in. Het oordeel was op Golgotha, 2000 jaar geleden. Het kan niet meer op u, jou en mij komen. We horen bij Hem, onze Heer.

*Dank Vader dat het zo zit, en leef vrij voor Hem!*

zaterdag 2 dec. **2 Corinthiërs 3:17**

*'De Heer nu is de geest; waar nu de geest van de Heer is, is vrijheid.'*

Lees ook de woorden van vers 6 uit dit hoofdstuk 3 van 2 Corinthiërs.

De levendmakende *kracht* van de geest van de Heer geeft je als het ware vleugels. Je bent vrij! Geen veroordelende werking van de wet (het oude verbond) meer. Je bent vrijgesteld door de geest van de Heer. Heerlijk, niet langer als slaaf gebonden (aan .....). Vrij om God te dienen, vandaag. Door met je handen het goede te doen; niet voor mensen allereerst, maar *voor God*, jouw en mijn *Vader*.

zondag 3 dec. **Spreuken 16:20**

*'Die over het woord nadenkt, zal het goede vinden, en die op Jahweh [IEUE] vertrouwt, gelukkig is hij.'*

Een stuk wijsheid, dat we als gelovigen meenemen. De twee delen van de tekst lopen parallel. *Over het woord nadenken (overwegen)* heeft te maken met *die op Jahweh [Ik ben] vertrouwt*. Als je op Zijn woord acht geeft, gelooft, wil je ook met Hem in vertrouwen je leven delen. Dan ga je God, je Vader, volledig vertrouwen en wandel je aan Zijn hand, elke dag, en ervaar je dit: *zal het goede vinden*, en dus: *gelukkig is hij* (en zij). *Dank U, Vader!*

maandag 4 dec. **1 Timotheüs 4:9,10**

*'Dit is een geloofwaardig woord en alle verwelkoming waard, want daartoe spannen wij ons in en worden gesmaad, dat wij ons verlaten op de levende God, Die Redder van alle mensen is, inzonderheid van gelovigen.'*

God is je Redder! En zó kijken we naar al die andere mensen. We kunnen minstens voor hen bidden. <sup>1Tim.2:1-4</sup> En zo verandert je hart naar de ander toe.

God is je Redder, ook vandaag. Je kunt volledig vertrouwen op Vader, Die weet wat je nodig hebt en *wé*rkelijk *alles* doet samenwerken in je leven.

Tot wat? Wat Hij het beste vindt voor jou en die ander, die Hij op je weg brengt.

dinsdag 5 dec. **1 Corinthiërs 15:22**

*'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'*

In ons leven maken we mee, dat we zwakker worden, ouder. Dat is soms pijnlijk, met ziekte en moeite. God gaat mee, ook door de latere periodes in ons leven. Hij is nabij. Het uitzicht dat door deze woorden getoond wordt, maakt ons blij en geeft steeds weer nieuwe moed. Lijden en sterven, het is er. De heerlijkheid (levendmaking) komt!

woensdag 6 dec. **Jesaja 45:5**

*'Ik ben Jahweh en niemand anders; buiten Mij is er geen God.'*

Het jaarthema. Het is die grote God van Israëel, Die alles in Zijn hand heeft. Hij is voor ons ook Degene, tegen Wie wij Vader mogen zeggen.

Hem aanroepen betekent veel – Hij heeft alles voor ons over gehad door Zijn geliefde Zoon niet te sparen. We gaan aan Zijn hand. Jahweh [Ik ben, IEUE] is Die Ene, en op Hem verlaten wij ons. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen in uw, jouw en mijn leven én in dat van die anderen, die je lief zijn.

*Vader, dank U wel.*



donderdag 7 dec. **Marcus 10:45**

*'Zoals de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losgeld voor velen ...'*

Hij diende en heerste niet. Hij wachtte op de juiste tijd, die Vader voor Hem bepaalde. Het was in Zijn leven op aarde: *niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede*. Voor Hem was dat geen gemakkelijke weg. Voor ons ook niet. Dienen is ons leven, daar gaat het om. De ander willen dienen, bovenal God dienen.

Het Voorbeeld is onze Heer Jezus Christus. Laten we Zijn ootmoedigheid navolgen!

vrijdag 8 dec. **Galaten 6:2**

*'Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus.'*

Hij kwam, niet om te heersen. Integendeel. Hij *diende* in *ootmoedigheid* en *genade*. De *liefde van God* was door al Zijn handelen merkbaar aanwezig. *Dát is de wet van Christus*: in liefde de ander dienen en behulpzaam zijn, zonder er zelf beter van te willen worden. *De naaste liefhebben als jezelf* kun je alleen door de kracht van Zijn geest.

*Heer, gebruikt U mij maar in Uw dienst, ook vandaag.*

zaterdag 9 dec. **Kolossenzen 3:16**

*'Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie inwonen, in alle wijsheid jezelf onderwijzend en vermanend; psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met dankbaarheid in jullie hart tot God.'*

Het woord van God horen, daar begon het mee. Dat gaat in ons leven als gelovigen steeds door. Overvloedige rijkdom is ons deel geworden, uit genade. De dag dankend starten – in je hart is er dan steeds een lied tot lof van Hem, Die ons zo liefheeft.

*Vader, werkt U het uit. Ik zie uit naar wat U geeft in al die grote en kleine dingen van de dag. Dank U wel!*

zondag 10 dec. **Filemon: 25**

*'De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie geest! Amen!'*

Wat lees je hier? Denk eens even na over wat *de genade van onze Heer Jezus Christus* inhoudt. Dat is te veel om op te noemen. Die rijkdom laten we nooit van ons afnemen. In Zijn genade gered – en ons leven is in dat klimaat rijk, vol vrede, ondanks dat het in ons leven kan stormen. Misschien wel nu, op dit moment, zijn er in uw/jouw leven moeilijke, donkere dagen.

Zijn genade is ook, dat Hij nabij is. Hij weet wat in je omgaat, kent je verdriet. Hij heeft je lief.

maandag 11 dec. **Prediker 3:1**

*'Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd ...'*

Prediker schrijft over de tijd in ons leven. Op dit moment leven we in de herfstperiode. Onlangs was ik met iemand in gesprek. We hadden uitzicht op een groot aantal bomen – de kleuren waren prachtig, rood, geel, het leek wel goud. Het viel hem op en hij zei: *Wat is dit mooi! Als mensen de herfst van het leven halen en ze hebben geleefd met God, dan zijn hun verhalen ook prachtig.*

Het was een tijdje stil ..., daarna zei ik: Amen!

dinsdag 12 dec. **1 Samuël 3:9**

*'Daarom zeide Eli tot Samuël: Ga heen, leg u weer neer, en als Hij u roept, zeg dan: spreek Here, want uw knecht hoort.'*

Samuël is de jonge knecht van de priester Eli. Drie keer heeft God de naam van Samuël geroepen. De jongen dacht dat de priester hem riep, maar Eli was het niet. Eli begreep dat God Samuël riep. Eli zegt dan deze woorden en tot de dag van vandaag is dit nog steeds waarheid. Eli zegt: als God je roept, ga dan luisteren naar Zijn woorden.

Zo was het toen, zo is het nu.

woensdag 13 dec. **Job 14:14**

*'Als een mens sterft, zou hij herleven?'*

*Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst ...'*

Job is met zijn vriend Sofar in gesprek over wat hem is overkomen. En in het gesprek komt deze vraag: als een mens sterft, zou hij dan herleven?



Misschien is het ook voor jou een herkenbare vraag. Is er leven na de dood? Job zegt: als er wel leven is na de dood, dan zou dat mij hoop geven zo lang ik leef. Job beschrijft in dit stukje de toekomst, maar daarmee ook het heden. Omdat er leven na de dood zal zijn in de toekomst, geeft dat hoop in het heden, een verwachting voor nu. Zo zijn toekomstverwachting en het heden aan elkaar gekoppeld. Mooi hé!

donderdag 14 dec. **Handelingen 18:9**

*'En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal het op u toeleggen om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.'*

Paulus is in Korinthe aangekomen en ook hier gaat hij naar de synagoge. Hij gaat het gesprek aan met de Joden en de Grieken. Hij vertelt hier dat Jezus de Christus is!

Nou, dat wordt niet met dank ontvangen, er is veel tegenstand.

Als het donker is, dan lijkt alles veel erger dan dat het is. Paulus maakt, net als wij, moeilijke nachten mee en de Here zegt deze woorden juist in de nacht: Wees niet bevreesd! Heb geen angst!

De Here zegt dat Paulus moet spreken en niet mag zwijgen. Waarom? Ik ben met u! Zoals Hij met Paulus was, zo is Hij ook met jou, Ik ben met je!

vrijdag 15 dec. **Spreuken 18:10-11**

*'De naam des Heren is een sterke toren;  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.  
Het bezit van een rijke is zijn sterke stad,  
en als een hoge muur – in zijn verbeelding.'*

Een illusionist laat je dingen zien die niet echt zo zijn. Je denkt dat iemand wordt doorgezaagd, maar het is niet zo. Dat is bedrog.

Salomo had ooit aan God wijsheid gevraagd. Met zijn verkregen wijsheid kon hij onderscheiden, wat waar is en wat niet waar. Zo komen we dan bij deze tekst.

De rijke zet zijn hart op zijn bezit – een sterke stad, een hoge muur, een gecalculeerde veiligheid. Investerings en een goede rentabiliteit en een goede controle zijn nodig.

Salomo zegt: het is een waanidee, het is een valse waarheid, het is een illusie. Dit is niet de sterke toren van je leven!

Wat is dan wel de sterke toren van ons leven?

*'De naam des Heren is een sterke toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar ...'*

De sterkte van de rechtvaardige (gelovige) ligt in het kennen van onze hemelse Vader. Zijn aanwezigheid, Zijn beloftes en Zijn plan gaan voorbij aan de illusie, zijn wél realiteit.

De rechtvaardige *ijlt* daarheen, dat is een voortdurende beweging, zoekend naar die permanente verbinding met Hem. Het aanroepen van Zijn naam is de start van de verbinding, telkens weer, daar is de sterke toren en daar ben je onaantastbaar.

*Vader, dank U wel voor de sterkte in mijn leven. Leer mij vertrouwen op Uw naam!*

zaterdag 16 dec. **Spreuken 18:13**

*'Wie antwoord geeft, voordat hij hoort,  
die is het tot dwaasheid en smaad.'*

De jongen aan wie ik vroeg, waarom hij een onvoldoende had gehaald zei: *ik dacht dat er iets anders werd gevraagd ...* Het werd hem tot dwaasheid en smaad.

Zorgvuldig lezen en dan pas een antwoord geven – zo wordt dat geleerd op school. Zorgvuldig lezen en luisteren is dan de boodschap.

In gesprekken is dat ook zo. Luister goed naar wat iemand vertelt; filter door de veelheid van woorden de echte vraag, de vraag van het hart.

Salomo wijst in de spreuken de weg naar de Here. Hij luistert naar jouw hart.

zondag 17 dec. **Genesis 35:19-20**

*'Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrath, dat is Bethlehem. En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen ...'*

Jakob is de man die meerdere keren stenen heeft opgericht.

Als wij stenen oprichten dan bouwen we meestal een huis. We hopen daar dan in de toekomst een financieel voordeel mee te behalen.



Jakob stapelt zijn stenen ook voor de toekomst. Het zijn tekenen van hoop, van een vaste verwachting dat God iets gaat geven wat goed uit gaat werken.  
Jacob en Rachel waren vertrokken uit Bethel. Rachel was hoogzwanger en onderweg moet zij bevallen, het is een moeilijke bevalling en Rachel overlijdt tijdens deze bevalling. Net voor haar overlijden noemt zij haar zoon: Ben-Oni (zoon van mijn smart). Jakob geeft hem echter een andere naam: Ben-Jamin (zoon van mijn voorspoed). Juist op deze plaats waar dood en leven, smart en voorspoed zo'n bijzondere betekenis hebben voor Jakob (Israël) plaatst hij zijn teken van hoop voor de toekomst. Laat dit nou precies Bethlehem zijn, de plek waar Jezus later geboren zal worden ...!

maandag 18 dec. **Romeinen 13:8**

*'Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben ...'*

Wat een opdracht! Misschien zeg je wel: *dat gaat me echt veel te ver. Dit mag je niet van me vragen, weet je wel wat die en die van mij hebben gezegd ...!*

Bekijk het eens anders. God kijkt naar jou via Zijn opgestane Zoon. Als liefhebbende Vader ziet hij jou aan, niet als een tekortkomend mens, maar als mens zonder vlek of rimpel, mooi en goed.

In jouw oren klinkt dat misschien als onmogelijk en toch is dat zo. Zo ziet God jou aan en ook ... die ander!

Paulus zegt ons: ga geen verhaal halen, ga niet voor je recht maar lijdt liever onrecht, en blijf in de liefde.

Lukt dat een beetje? Vader zegt: als je dat niet lukt, neem dan contact met Mij op. 24/7!

dinsdag 19 dec. **Jesaja 53:3**

*'Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte ...'*

De profeet Jesaja spreekt over de (in die tijd) komende Messias. Dit gedeelte van Jesaja wordt genoemd: het troostboek. Zo is het zeker. Hij zou veracht worden, door de mensen verlaten, Hij zou de betekenis van het lijden kennen en bekend zijn met ziekte. Hij spreekt van Jezus.

Jezus was gekomen en is inderdaad bespot, gehoond en zelfs verloochend.

Net als Petrus hadden wij Hem dit lijden willen besparen. Gelukkig is dit niet tegen gehouden. God heeft juist dit lijden van Jezus gebruikt om de redding van de mensheid zichtbaar te maken.

*'Een man van smarten en vertrouwd met ziekte.'*

Zo is onze Heer: Hij is bij je als je lijden moet, Hij is bij je als je ziek bent, Hij lijdt met je mee, ook als het niet meer beter wordt. Hij is vertrouwd met jouw ziekzijn. En Hij kwam naar ons toe om het lijden zelf te ondergaan en mee te beleven met jou, en het van binnenuit te kennen.

Zijn lijden laat ook de weg zien die er zal zijn: opstanding van ons lichaam, maar dan ... zonder lijden!!

woensdag 20 dec. **Kolossenzen 1:16-18**

*'Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.'*

Captain on the bridge ...!!

Misschien kent u deze term, hij wordt gebruikt op marineschepen. Als de kapitein op de brug komt, wordt daar snel aandacht voor gevraagd, zodat iedereen weet: de baas is er! Iedereen op scherp!

De mannen die werkzaam zijn in de machinekamer zien dit niet, net zo min als degene die in de kombuis zijn, of in de mandi, het vooronder of kabelgat. Geen van hen ziet de kapitein. Zij vertrouwen wel op deze kapitein en de kapitein kent zijn mensen en brengt het schip naar de bestemming.

Onze Heer is voortdurend *'on the bridge'*! Alles heeft bestaansrecht in Hem en Hij is het Hoofd van de gemeente.

Aan ons om Hem te vertrouwen. Hij kent Zijn mensen als geen ander en Hij zal de gemeente op de plaats van bestemming brengen.

donderdag 21 dec. **Efeziërs 2:19-22**

*'Dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God, gebouwd op het fundament van de aposte-*



*len en profeten, waarvan de uiterste hoeksteen Christus Jezus is, in Wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer, in Wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God, in de geest.* <sup>1[NCV]</sup>

Ja, knik je, die woorden ken ik! Dat deze woorden praktijk mogen worden tussen jou en mij, tussen gemeenteleden. God zet ons naast elkaar. Bouwen met Gods Woord levert iets op. Je gaat God beter kennen, weet hoe Hij Zijn plan uitwerkt. Dat geeft jou en mij richting! Wij kijken omhoog en worden ons bewust, dat wat Paulus hier zegt onze wandel richting geeft.

vrijdag 22 dec. **Efeziërs 2:20-21**

*'... de uiterste hoeksteen ... Christus Jezus, in Wie heel het gebouw, samengevoegd, groeit tot een heilige tempel in de Heer, in Wie jullie samengebouwd worden tot een woonplaats van God, in de geest.'* <sup>1[NCV]</sup>

Wat er staat geschreven, is onder ons leven een hecht fundament. Zonder Christus Jezus stort alles in.

En dan gaat het nu om opbouw. Opbouw leidt ertoe, dat we aandacht hebben voor elkaar. Dát leidt tot een wandel, waarin zichtbaar wordt, dat jij en ik Hem kennen. Je wijst elkaar op wat er staat, wat je opbouwt, waar je blij van wordt. Gods liefde, genade en verzoening stromen ons leven in en dat wordt zichtbaar! Ja, in de onderlinge ontmoeting, in pastorale aandacht, in Bijbelstudie en gebed voor hen met wie jij en ik verbonden zijn!

zaterdag 23 dec. **1 Corinthiërs 3:9**

*'Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijn jullie. Want wij zijn Gods medewerkers. Jullie zijn Gods akkerland, Gods gebouw.'* <sup>1[NCV]</sup>

Het is toch om Hem voor te danken, dat deze woorden in ons midden en in ons leven klinken? Dat wij Hem mogen kennen en tot Zijn eer zijn!

Met welke stenen bouwen we? Op Wie bouwen we? Bouwen wij met elkaar, als Zijn medearbeiders?

Die vragen kunnen we beantwoorden. We willen toch in alles van Hem zijn! Opbouwen versterkt ons geloof en wekt aandacht voor degenen, die Hij op onze weg brengt. Samen zijn wij gemeente – Gods liefde verbindt ons! Zó mogen wij naar elkaar kijken!

zondag 24 dec. **1 Corinthiërs 4:1-2**

*'Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te zijn.'*

Aan ons is een enorme schat toevertrouwd. Wij zouden eigenlijk meer verzen moeten lezen!

Waar gaat het Paulus om? Het is hem niet te doen om eigenroem of om macht over anderen. Het gaat hem – en mag ik gelijk zeggen: het gaat jou en mij toch ook - om de gezindheid van Christus Jezus, om Diens fijngevoeligheid, zachtmoedigheid en geduld, om Diens ootmoedigheid. Wat Hij ontvangen had, dat sprak en leefde Hij. *'Betrouwbaar te zijn'* – trouw te zijn, en ook: liefde te tonen. Die gezindheid past ons toch ook?!

maandag 25 dec. **Galaten 4:6-7**

*'Omdat jullie nu zonen zij, vaardigt God de geest van Zijn zoon af in onze harten, die roept: Abba! Vader!, zodat je niet langer slaaf bent, maar zoon; indien echter zoon, dan ook lotgenieter van God, door Christus.'* <sup>1[NCV]</sup>

Jij en ik mogen God dienen met het geloof, de zekerheid een zoon te zijn! Jij en ik hebben Hem als Vader leren kennen! Zó spreken jij en ik Hem aan! Door de Zoon kennen wij Hem als Vader en hebben wij vrije toegang tot Hem! Lees voor jezelf Galaten 4:4-5.

Dat wij Hem zó kennen mogen, dát geeft licht in jouw en mijn leven!

In een kerstverhaal viel mij deze zin op: *Ook een vader heeft een vader nodig!* Ja, ook moeders natuurlijk!

Jij en ik kunnen niet zonder God – *Abba, Vader*. Wij spreken Hem zo aan! Een gelovige kan niet zonder Hem! Jij en ik mogen het van Hem verwachten. Weer zo'n opbouwend voorbeeld: op de plaats waar Hij ons zet – in ons leven en in de gemeente – tot Zijn eer zijn!

Wat telt? Gods uitspraken! Dat licht dat door de Zoon in de wereld verscheen, schijnt in ons leven!



dinsdag 26 dec. **Efeziërs 2:8**

*'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave ...'*<sup>[NCV]</sup>

De komst van Gods Zoon legde voor ons de weg naar de Vader uit. Het is Zijn werk, in de Zoon! Het is Gods geschenk in ons leven.

Weg met die stenen en brokken van de zonde. In ons zaait Hij zaden van liefde en genade. Zó mogen we naar elkaar kijken! Ha, fijn dat je er bent – samen in Zijn nabijheid! Het maakt je klein als je beseft dat wij niet om onze verdiensten, onze werken, maar louter en alleen door Zijn liefdevolle genade ons gered mogen weten.

woensdag 27 dec. **Efeziërs 2:8**

Spreek de woorden van dit vers eens hardop uit! Zie hierboven!

*'Want in genade zijn jullie geredden ...'* Die genade werkt uit in ons leven. Door Gods genade omgeven, gered en volledig geborgen. In genade staan – dat is vrede met God hebben [lees Rom.5:1-2], weten van de liefde, waarmee de Zoon liefheeft.

donderdag 28 dec. **Efeziërs 2:9**

*'... niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal.'*<sup>[NCV]</sup>

*'Gods naderingsgave'* – niet wij naderen God met onze naderingsgave, maar Gods Zoon zelf nadert ons met Zijn gave. Denk hierbij aan 1 Timotheüs 1:14 – *'Zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.'* Dan valt er niets aan eigen werken bij te dragen – jij en staan in de genade, zijn blij met wat God geeft! Daar willen Hem toch voor danken!

vrijdag 29 dec. **Efeziërs 2:4-7**

*'God echter, Die rijk is aan barmhartigheid vanwege Zijn onmetelijke liefde, waarmee Hij ons liefheeft (wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten), maakt ons gezamenlijk levend in Christus – in genade zijn jullie geredden! – en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van Zijn genade in Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus.'*<sup>[NCV]</sup>

Verzen die we een paar keer zouden moeten lezen. Woorden die je bepalen bij wat Hij uitwerkt en waartoe Hij ons inzet. *'Barmhartigheid ... liefde ... rijkdom van Zijn genade ... Zijn mildheid'* – die alles overstijgende rijkdom van Zijn genade tentoonspreiden te midden van de hemelingen – dit is wat de God en Vader van Jezus Christus uitwerkt.

Wie doen dat? Jij en ik, wij. Hij zet ons gezamenlijk in! Dan ga je toch danken?! Doe je mee?!

zaterdag 30 dec. **Efeziërs 2:8**

*'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave ...'*<sup>[NCV]</sup>

We zijn een schouwspel van wat Hij uitwerkt. Dat beseffen geeft troost, bemoediging. Zo mogen we naar elkaar kijken en samen Hem danken voor de rijkdom van Zijn genade en liefde. Wij moeten af van de gedachte dat wij ook maar even bij God zouden kunnen scoren door een goede daad. Niets daarvan! De enige goede daad is wat Hij ons als naderingsgave geschonken heeft: Zijn genade – en die is voldoende!

zondag 31 dec. **Efeziërs 6:23-24**

*'Vrede aan de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heer Jezus Christus.'*

*'De genade zij met u allen die onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben! Amen!'*

Woorden om dit jaar mee af te sluiten! Wij horen van *genade* en *liefde met geloof* - zo staan wij naast elkaar en kijken samen dezelfde richting uit – naar Hem!

Dat vandaag en morgen weer die liefde zichtbaar wordt! Elkaar genade bewijzen, iedere dag en steeds weer opnieuw! Wat een schitterend voornemen voor 2018!