

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling [NCV].

zondag 1 nov. **Hebreeën 12:1b,2a**

'... laten wij met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof ...' – Vader tilt je kin op en richt je blik naar boven door dit woord. Je denkt van jezelf een zwak geloof te hebben, het gaat echter om *Zijn* geloof, dat van Jezus Christus.

De kracht om te volharden vandaag? Hij geeft die! Zo lopen we vandaag, terwijl we weten dat Hij met ons meeloopt, sterker nog, voor ons bidt.

maandag 2 nov. **Psalm 135:3a**

'Loof IE [Jah], want IEUE [Ik ben, Jahweh] is goed ...' – Dat doe je wanneer je in je hart overweegt, wat een overstromende genade je hebt ontvangen in Christus. Het evangelie van Paulus staat bol van de goedheid van Vader. De dag beginnen met Hem te loven en te danken doet je anders de dag ingaan. Wat ook wacht, Hij is nabij!

dinsdag 3 nov. **Romeinen 8:31**

'Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Indien God voor ons is, wat zal dan tegen ons zijn?' – Je hebt van die dagen dat letterlijk alles tegen lijkt te zitten. Dat zijn absoluut geen bewijzen van Gods houding tot ons. Wij zijn geliefd, en niets kan tussen ons en Vader komen. Wij horen bij zijn huisgezin. Wat ons ook overkomt, Hij is er altijd, de deur staat open, loop bij Hem binnen en bespreek *alles* met Hem.

woensdag 4 nov. **Openbaring 22:21**

'De genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie allen. Amen.' – Openbaring zegt niet waar Gods plan uiteindelijk op uitloopt. Dat lezen we bij Paulus. Niettemin vermeldt onze Bijbel dit als laatste woord. Dat vergezelt ons vandaag, Zijn genade is genoeg in de omstandigheid waarin je bent!

donderdag 5 nov. **Romeinen 8:32**

'Zeker, Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaart, maar voor ons allen overgeeft, hoe zal Hij niet, gezamenlijk met Hem, ons ook alles in genade schenken?' – Wat een bijzondere woorden. Ze spreken van Vader, Die ons alles met Zijn Zoon geeft. Wat er ook gebeurt vandaag, dit staat vast. Hij geeft de kracht tot volharding en onderschikking aan dat wat op jouw weg komt. Hij draagt je, houdt je vast!

vrijdag 6 nov. **Lucas 22:41,42**

'En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp, en knielde neer en bad: Vader, als het Uw bedoeling is, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geworden!' – In deze uiterst moeilijke uren bad Jezus Zijn Vader of er misschien een andere weg was dan wat voor Hem lag. Hij had het als mens in de ziel benauwd, maar Vader stond Hem bij en Hij ging de weg die Vader bedoelde. Het kruis. Zo kunnen ook wij, u, jij en ik, hele moeilijke uren hebben, wanneer lijden op ons af komt. Ook dan is Vader net zo nabij als bij Zijn geliefde Zoon!

zaterdag 7 nov. **Romeinen 8:33**

'Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods uitgekozenen? God, de Rechtvaardiger? ...' – Het is onmogelijk, dat wij in staat van beschuldiging gebracht kunnen worden. Dat geeft heerlijke vrijheid, geen rugzak vol die ons belemmert; we kunnen vrij en moedig Hem dienen, vandaag. God staat je bij, en geeft je richting; Zijn weg is de beste, de beste altijd!



zondag 8 nov. **Psalm 115:1-3**

'Niet ons, IEUE, niet ons,/ maar Uw Naam geef heerlijkheid,/ om Uw goedgunstigheid, om Uw trouw./ Waarom zouden de natiën zeggen,/ waar is toch hun Alueim [God]?./ Onze Alueim is in de hemelen,/ Hij doet al wat Hem behaagt.' – In de dagen die Hij geeft, gaat het om Zijn eer en verheerlijking in ons leven. God is 'Ik ben'. Hij ging met Israël mee, Hij gaat met jou mee op de weg die Hij vandaag voor jou heeft aangegeven. Israëls God is ook jouw en mijn God, Degene Die onderschikt. Vertrouw Hem vandaag, Hij zal dat niet beschamen!

maandag 9 nov. **Romeinen 8:34**

'... wie veroordeelt? Christus Jezus, die stierf, veeleer echter opgewekt werd, Die ook aan Gods rechterhand is, Die ook voor ons opkomt?' – Al in vers 1 klinkt het heerlijke *geen veroordeling*. Niemand in de schepping kan een veroordeling uitspreken over u, jou en mij. Wij zijn Gods uitgekozenen en God is voor ons in Christus. Daarom gaan we blijmoedig en met vreugde in het hart onze weg, aan Zijn hand.

dinsdag 10 nov. **1 Corinthiërs 1:4-9**

'Ik dank mijn God altijd voor jullie, om de genade van God die jullie gegeven is in Christus Jezus; jullie zijn in alles rijk geworden in Hem ...' (1:4,5a) – Paulus dankt, en daarin zit genade. Als kinderen van God zijn wij rijk gezegend. De rijkdom zit niet in je aardse, tastbare bezit. Rijkdom is wat je van Hem, je Heer ontvangt. Daarmee leven, dat is echt leven.

woensdag 11 nov. **Romeinen 8:35**

'Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus? Verdrukking of benauwdheid of vervolgingen, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?' – Al deze dingen kunnen je overkomen. Het zou kunnen, dat één of zelfs meer van deze dingen je vandaag of morgen overkomen. Dan is dit in je hart: 'Heer, het kan me niet scheiden van Uw liefde!' Amen, dank U wel! U gaat mee.

donderdag 12 nov. **1 Timotheüs 2:1-3**

'Ik spreek jullie dan aan, allereerst, smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen voor alle mensen te doen; voor koningen en allen die hoger geplaatst zijn, opdat wij een milde en stille levenswijze mogen voeren in alle godsvrucht en waardigheid.' – Degenen die je op je levensweg ontmoet, wat doe je daarmee? Wat is dan belangrijk? Voor hen bidden en danken. God brengt ze op je weg en Hij brengt jou op hun weg. Zo kun je tot opbouw zijn voor de ander, God geeft je de kracht, het vermogen daarvoor!

vrijdag 13 nov. **Romeinen 8:36**

'Zoals geschreven staat: om U worden wij heel de dag gedood, wij worden gerekend als schapen die geslacht worden, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnend door Hem, die ons liefheeft.' – Hem, Die ons liefheeft, is.... God, je Vader! Je kan perplex staan door al wat je overkomt. Mensen kunnen je heel snel afwaarderen als ze door hebben dat je echt gelooft. Bij wijze van spreken kunnen ze je afslachten. En toch ben je meer dan overwinnend, door Hem, Christus Jezus. Hij zal je nooit verlaten.

zaterdag 14 nov. **Psalm 27:1**

'IEUE is mijn licht en mijn redding,/ voor wie zou ik vrees hebben?/ IEUE is mijn levenskracht,/ voor wie zou ik bang zijn?' – God geeft licht in je leven. Wanneer je Zijn plan leert kennen, wordt alles anders. Spreek er met Hem over, wanneer je andere mensen vreest, of bang voor ze bent. IEUE [Ik ben] gaat mee; je kan met Hem bij wijze van spreken over een muur springen. Zo geeft Hij je levenskracht, ook vandaag!

zondag 15 nov. **Romeinen 8:38,39**

'Want ik ben overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch boodschappers, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig andere schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer.' – Wat geeft deze overtuiging en rust en vrede in jouw en



mijn hart. Vol vertrouwen mogen we alles met Hem bespreken, Die ons liefheeft, in elke nood. Wat ook gebeurt, het kan ons niet scheiden van Zijn machtige liefde, die nooit vermindert. Wij, jij, u en ik, zijn geliefden van God!

maandag 16 nov. **Filippenzen 2:1**

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...' [NCV] – We lezen de komende dagen uit deze heel praktische brief van Paulus. Al vanaf hoofdstuk 1:27 is hij bezig gelovigen, ook ons, op te bouwen en te bemoedigen. Dit vers legt het fundament, waarop wij bouwen mogen!

dinsdag 17 nov. **Filippenzen 2:1**

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...' [NCV] – *' vertroosting in Christus'* – daar herinneren we elkaar aan: Gods plan loopt uit op heerlijkheid! Dát vertroost en bemoedigt! Daar richt ons hart zich van op.

woensdag 18 nov. **Filippenzen 2:1**

'Indien er dan enige vertroosting in Christus is, indien er enige bemoediging van liefde, indien er enige gemeenschap van geest is, indien er enig mededogen en medelijden is ...' [NCV] – Ook vandaag mogen jij en ik Gods liefde voor ogen hebben. Die bepaalt ons doen en laten, werkt in ons hetzelfde willen uit.

donderdag 19 nov. **Filippenzen 2:2**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...' [NCV] – *Eensgezind* – dat heeft te maken met hoe wij met elkaar omgaan – om mensen die het met elkaar eens zijn, samen hetzelfde bereiken willen, zich gezamenlijk inzetten!

vrijdag 20 nov. **Filippenzen 2:2**

'... maakt mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel, op één ding gezind ...' [NCV] – Het gaat om richting – samen die kant uit! Je mag het ook vandaag in alles van Hem verwachten.

zaterdag 21 nov. **Efeziërs 4:3**

'je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede' [NCV]. Dit vers spreekt ook over *eensgezind* zijn. Jij en ik houden van Hem! Zijn genade rust ons toe voor ons aandeel in het dienen. De eenheid? Bewaken, bewaren!

zondag 22 nov. **Filippenzen 3:15-16**

'Wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben; en indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. Meer nog waarin wij voor anderen uitgaan, laat ieder dezelfde gezindheid hebben volgens hetzelfde richtsnoer de grondregels op te volgen' [NCV]. Waar moet ik op letten? Hoe moet dat? Zie deze verzen. Gods liefde geeft de toon aan. Ik wil niet verder zonder jou. Eensgezindheid is even belangrijk voor de gemeente, als de pezen die botten en spieren verbinden.

maandag 23 nov. **Filippenzen 2:3**

'niets doen uit tweedracht of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achten' [NCV]. Geen *tweedracht* (onenigheid, je vindt dat de ander ...). Nee, die ander hoogachten! Geen *eigendunk* – niet boven de ander willen staan, de eerste willen zijn, maar de moed hebben om nederig te zijn. De ander de ruimte laten. Dank U wel voor Uw woorden, die ons richting geven!

dinsdag 24 nov. **Romeinen 5:5**

'... en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, ...' [NBG] – De ander hoger achten – denk aan onze Heer, Die de minste werd, een dienstknecht. Paulus geeft ons voorbeelden – in de Filippenzenbrief



zegt hij: denk aan onze Heer. Zie ook Timotheüs en Epafroditus en hoe het bij mij werkt!
Zie Hem!

woensdag 25 nov. **1 Corinthiërs 8:1b**

'De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.' [NBG] – Ik wil met je in gesprek zijn, praten over wat Hij doet in ons leven, wat we delen met elkaar. Het gaat in de gemeente om als de Heer te zijn. Hij lette op het belang van anderen. Zie ook Timotheüs [Fil.2:19-21]!

donderdag 26 nov. **Filippenzen 2:4**

'Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander' [NCV]. Laten wij ook vandaag ons hart te luisteren leggen bij Gods woord. Vader, geef ons ogen en harten voor elkaar. Dat wij letten op het belang van de ander.

vrijdag 27 nov. **1 Corinthiërs 10:24**

'Niemand zoek het zijne, maar wat des anderen is.' [NBG] – Weer woorden die in jouw en mijn dienen onderstrepen: ik wil letten op jouw belang. Samen met jou van Hem zijn! Dat dat ook vandaag weer zichtbaar worden mag!

zaterdag 28 nov. **1 Corinthiërs 10:33**

'... zoals ik ook allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van de zeer velen, opdat zij behouden worden.' [NBG] – De apostel legt ons hart te luisteren bij Gods woord. Dát willen we horen! Dat geeft ons dienen gestalte. Ook vandaag tot Zijn eer, tot opbouw van elkaar zijn!

zondag 29 nov. **1 Corinthiërs 13:5**

'... zij kwetst niemands gevoel,/ zij zoekt zichzelf niet,/ zij wordt niet verbitterd,/ zij rekent het kwade niet toe.' [NBG] – De liefde *'zoekt zichzelf niet'*. Telkens bezingt Paulus Wie onze Heer is, hoe Hij was - dát grote Voorbeeld zet hij ons voor ogen. Dat is ook jouw en mijn bidden - op de plaats waar U me zet, tot Uw eer te zijn! Tot opbouw van degene, die U naast me zet!

maandag 30 nov. **Mattheüs 11:29**

'... neemt mijn juk op en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen ...' [NBG] – De Heer laat zien wat het zeggen wil: *de ander in ootmoedigheid superieur achten*. Jij en ik hebben die gezindheid! We zijn naast elkaar geplaatst! *Jij bent niet minder, ik ben niet meer, samen dienen wij de Heer!* Vandaag en ... morgen weer!