

zaterdag 1 mrt. **Efeziërs 5:1**

*'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde ...'* – Het woordje *dan* verwijst naar 4:32 : God schenkt ons in Christus Jezus genade.

Dat voorbeeld volgend schenken wij elkaar – de een de ander – genade. Zó zijn wij navolgers van God! Als iemand tegen een ander iets heeft door dat wat gebeurd is: met Vader erover spreken en de ander genade schenken, en dat wat gebeurde niet tussen jullie in laten staan!

zondag 2 mrt. **Efeziërs 5:1**

*'Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde ...'* – Navolger van God zijn is: Hem nadoen. Hij wandelt in liefde en behandelt ons als Zijn geliefde kinderen. Laat onze wandel doordringen zijn van Zijn liefde. We lezen vandaag ook 1 Corinthiërs 13:4-7 om ons daarop te richten: Geduld, mildheid naar de ander toe, zachtmoedigheid.

maandag 3 mrt. **Efeziërs 5:2**

*'... wandelt in liefde zoals ook Christus jullie liefheeft en Zichzelf ter wille van jullie heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God, tot een aangename geur.'* – Wij zijn Gods geliefde kinderen en Christus heeft ons lief. Dat zijn de feiten. Zo is het. Daar valt niets aan te veranderen, gelukkig niet. Het is zelfs zo, dat Christus Zichzelf ter wille van de gelovigen heeft overgegeven als hét naderingsgeschenk en hét offer voor God. Hij stelt Zich volledig in de dienst aan God en voor ons!

Alle reden Hem te danken voor die dienst!

dinsdag 4 mrt. **Efeziërs 5:2**

*'... Zichzelf ter wille van jullie heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God, tot een aangename geur.'* – De uiterste dienst aan God en de overgave voor de gelovigen is voor God een aangename geur. Dat geldt óók voor onze wandel, die tot eer van Hem zou zijn. Dit staat onder meer in 4:32 – mild zijn naar elkaar en innerlijk welwillend, de een de ander en de ander de een genade schenken. Dat geeft een aangename geur!

woensdag 5 mrt. **Efeziërs 5:3**

*'... Allerlei hoererij en onreinheid echter of hebzucht laat daarvan bij jullie zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt ...'* – Heilig is: apart gezet voor de dienst aan God. Leviticus spreekt van heiliging voor Israël, apart gezet leven voor Ieue (Jahweh, de naam van God). Israël kreeg veel voorschriften over de wandel. Daarin werden hoererij, onreinheid en hebzucht strak afgewezen. Scha(n)delijk. Laten wij ons ver houden van dit soort bedenkelijke praktijken! God geeft kracht tot leven tot eer van Hem.

donderdag 6 mrt. **Efeziërs 5:4**

*'... en evenmin van dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veeleer van dank.'* – In de wereld worden mensen belachelijk gemaakt en onderuit gehaald. De leugen regeert. Zo is het onder de heiligen niet. In de nieuwe schepping regeert de liefde van God. Echte dankbaarheid hoor je weinig. Ons hart, dat gevuld is met Zijn genade, vloeit over van dank aan Christus Jezus en Vader!

vrijdag 7 mrt. **Efeziërs 5:5**

*'... Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige (die afgodendienaar zijn) lotgenieting heeft in de koningsheerschappij van Christus en van God.'* – De Israëliet heeft geen eonisch leven in de 1000 jaren en daarna als hij/zij genoemde zonden doet.

In het lichaam van Christus leidt een volharden in deze akelige dingen tot verspelen van meeregeren met Christus te midden van de hemelingen. Het eonisch leven in Christus Jezus onze Heer is een genadegeschenk (Romeinen 6:23)! Wij richten ons op God en Christus Jezus, tot waardig wandelen!



zaterdag 8 mrt. **Efeziërs 5:6**

*'Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspanningheid.'* – De zonen van de weerspanningheid betreft het ongelovig Israël.

In de geschiedenis blijkt dat Gods verontwaardiging over die akelige zaken komt: ballingschap. Predikers die beweren dat het allemaal niet uitmaakt wat een gelovige doet, want het is toch genade, verleiden met lege woorden.

Genade van God leidt juist tot een leven dat Hem eert. Laten wij God danken!

zondag 9 mrt. **Efeziërs 5:7**

*'Wordt dan geen gezamenlijk deelhebber met hen, want jullie waren ooit duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer.'* – Vroeger deden wij de dingen die het licht niet konden verdragen; we schermde ze uit schaamte en schande af: duisternis. De grote verandering is door de Heer in ons leven bewerkt. Nu leven wij in Zijn licht en geven dat licht door; schijnen wij als lichtende sterren te midden van deze kromme en verdraaide generatie!

maandag 10 mrt. **Efeziërs 5:8**

*'Wandelt als kinderen van het licht ...'* – Deze prachtige, Hebreeuws aandoende uitdrukking geeft krachtig aan hoe ons leven er nu uitziet. Ons leven kenmerkt zich doordat wij in Zijn licht (Zijn woord) wandelen en dat licht doorgeven aan anderen. Het schijnt door ons heen in deze geestelijk zo donker geworden wereld! De tijd is kort!

dinsdag 11 mrt. **Efeziërs 5:9**

*'Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid ...'* – Wat een heerlijke vrucht doet de Heer in ons leven groeien! Goedheid: wij werken de goede werken, die God tevoren gereedmaakte. Die zijn tot eer van Hem en tot opbouw van het lichaam van Christus.

Dank Hem, dat je vandaag iets van die vrucht ziet!

woensdag 12 mrt. **Efeziërs 5:9**

*'Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid ...'* – Onze wandel in het licht van God draagt vrucht: gerechtigheid. Wat een ander tekort kunnen wij – door Vader geleid – aanvullen. Geven wat iemand ontbreekt, dat is juist en terecht. Zijn gerechtigheid werkt uit, dat wij onze leden gebruiken tot Zijn eer!

donderdag 13 mrt. **Efeziërs 5:9**

*'Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid ...'* – *Waarheid*, een stukje kostbare vrucht van Zijn geest in ons leven. Wij willen waar zijn in liefde. Je kent iets van de waarheid, en daardoor ben je trouw en waarachtig, naar Hem en naar elkaar!

vrijdag 14 mrt. **Efeziërs 5:10**

*'Wandelt als kinderen van het licht (...) toetsend wat de Heer welgevallig is.'* – Wat je doet en wil: toets het, test het aan Zijn woord, Zijn uitspraken. Het kan niet anders; je zult dan Zijn aangename geur verspreiden.

In Bethanië kwam de geur van de narduszalf in heel het huis (Joh.12:1-3). Dat zou ook zo in de plaatselijke gemeente zijn!

Laten wij vandaag de geur van Zijn kennis verspreiden!

zaterdag 15 mrt. **Efeziërs 5:11,12**

*'... en neemt niet met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toont deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het om zelfs maar te zeggen.'* – Als gelovige kun je sowieso geen ongelijk juk vormen met de wereld. Wij zijn immers in Zijn licht gekomen en zij zijn nog in duisternis. In duisternis groeit heel erg weinig; geen vrucht mogelijk. Hij zorgt voor werkelijke groei in ons leven; Zijn woord voedt en koestert ons!



zondag 16 mrt. **Efeziërs 5:13**

*'Alles wat nu wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt.'* – Zijn licht laat exact zien waar de donkere plekken zitten. Het licht van Zijn woord werkt onthullend: de vlekken vallen op. Zonlicht laat stof in een huis zien; de Zon in ons leven verwijderd wat Hem niet behaagt! Laten wij Hem daarvoor danken!

maandag 17 mrt. **1 Corinthiërs 15:54b-57**

Verzen die je toekomst voor ogen zetten, Gods toekomst! Wat hier staat geschreven, wordt werkelijkheid! Het leidt tot: *'Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.'*

Op wat God zegt, kun je je leven bouwen!

dinsdag 18 mrt. **1 Corinthiërs 15:58**

*'Daarom, mijn geliefden, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.'* – Na wat gisteren geklonken heeft, is dit wat je leven mag, zingen wilt.

woensdag 19 mrt. **2 Corinthiërs 5:17-18a**

*'Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, Die door Christus ons met Zich verzoend heeft [lett.: verzoent] ...'* – God is degene Die handelt, Die Zijn plan uitvoert. Het is alles: *'door Christus'* – Hij verzoent Zich met ons, uiteindelijk met allen!

donderdag 20 mrt. **Romeinen 8:1-2**

*'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.'* – Dit is echt een goed bericht: *'geen veroordeling'*, en: *'de geest des levens'*! Je bent *'in Christus Jezus'* en verwacht het van Hem. Je wordt geleid door Zijn geest en dat betekent: leven tot Zijn eer, weten dat je bij Hem moet zijn! In alles.

vrijdag 21 mrt. **Romeinen 8:14**

*'Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.'* – Een zoon van God zijn is veel meer dan van Hem zijn. De Zoon van God zet God, de Vader, voor ogen. Dat wij – jij in jouw en ik in mijn leven – in onze woorden en daden een toonbeeld van Hem zijn! Zo Vader, zo zonen!

zaterdag 22 mrt. **Romeinen 8:31-35**

De verzen die je vandaag en morgen leest, zetten je op een rotsvast fundament. Je bent in alles op Hem gericht! Wat je hoort, is: *God is voor ons; God is het, Die rechtvaardigt; Christus Jezus pleit voor ons;* en: *'Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?'* Het antwoord staat er in de vorm van en vraag: Niets – niemand! God is voor ons!

zondag 23 mrt. **Romeinen 8:37-39**

Wat je ook nu weer hoort, weten en leven mag, is: *niets kan je scheiden* – de verzen zijn duidelijk en luid: *niets kan je scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Here.* Dus ook vandaag is Hij nabij! Gods liefde is de bron; Christus is het kanaal waardoor Gods liefde je bereikt!

maandag 24 mrt. **Filippenzen 2:5-11**

Op wie mag je lijken? Laat de gezindheid die ook in Christus Jezus is, in jou zijn! Dat blijkt uit wat je doet en zegt. Gods plan leidt naar: *'Heer is Jezus Christus, tot verheerlijking van God, de Vader.'* Jij mag dat vandaag al leven, tot eer van Hem, en: tot opbouw van degenen die Hij op je weg brengt!



dinsdag 25 mrt. **1 Corinthiërs 15:22-28**

Weer lees je het jaarthema: *'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.'* Je ziet een stukje van het plan en waar het allemaal uiteindelijk naartoe gaat: *'opdat God zij alles in allen.'* In Christus leven en onverderfelijkheid voor allen, d.i.: Niemand uitgezonderd!

woensdag 26 mrt. **1 Timotheus 1:17**

Na de woorden van gisteren lees je waar het toe leidt: *'De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en eerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.'* Ja, daarop past je antwoord: Zo is het! Zeker en vast!

donderdag 27 mrt. **Johannes 11:43**

*'En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!'* Lazarus, in het Hebreeuws *Eleazar*, betekent: *God helpt!* Lazarus' opstanding was een tijdelijke, daarna is hij weer gestorven. Maar ... na de dood en opstanding van onze Heer zal het straks voor allen zijn: niet alleen opstanding, maar ook levendmaking! D.i. voortdurend, constant, onverderfelijk leven! Wat een uitzicht en ook draagkracht geeft dat!

vrijdag 28 mrt. **Psalm 42:1-5**

Zoals een dorstig hert naar water snakt, zo *'dorst'* David naar God. Hem kennen, zich bewust worden dat Hij er is, en mogen zijn voor Zijn aangezicht – dat wilde hij. Wat een perspectief wacht jou en mij! God heeft Zijn hele schepping in het oog! Niemand valt buiten de cirkel van Zijn liefde!

zaterdag 29 mrt. **Psalm 42:6-12**

Als antwoord op al het vragen van mensen, zegt de psalm:

*'Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,  
mijn Verlosser en mijn God!'*

zondag 30 mrt. **Psalm 43:1-4**

David spreekt over wat er in een leven gebeurt. Het is geen weg van wolkenloze luchten en voortdurende zonneschijn. Waartoe, Heer, is dit in mijn leven, in dat van hen die me lief en dierbaar zijn? Wat gebeurt er?

*'Zend uw licht en uw waarheid;  
mogen die mij geleiden.'*

Je zoekt het bij Hem, in alle omstandigheden! Ja, Hij is de Redder, Hij gaat naast me.

maandag 31 mrt. **Psalm 43:5**

*'Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,  
mijn verlosser en mijn God!'*

Gods licht en waarheid – horen en danken voor wat Hij zegt! God, de God van de redding – het klinkt in de naam van de Zoon Jezus! Ja, God is verlosser, is Degene die alles op Zijn plaats zet.

Je mag het van hem verwachten.