

dinsdag 1 apr. **Efeziërs 5:14**

'Daarom zegt Hij: Ontwaak jij die dommeld en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan.' – Deze bijzondere woorden klinken hier opnieuw. Eerder waren ze al bij de profeet Jesaja te horen, onder meer in Jesaja 26:19 en 60:1. Degenen die geestelijk ingedommeld zijn, worden met deze melodie weer helder: Christus zal over je opgaan! Zijn licht in je leven, je wandelt met Hem!

woensdag 2 apr. **Efeziërs 5:14**

'Daarom zegt Hij: Ontwaak jij die dommeld en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan.' – Het ontwakken van het geestelijk ingedommelde gemeentelid gebeurt misschien door iets, dat plotseling in het leven gebeurt. God gebruikt dat om je erbij te betrekken. Je bent van Hem, Hij laat je niet los. Dank Hem voor die genade!

donderdag 3 apr. **Efeziërs 5:15**

'Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen ...' – In je wandel goed opletten. Als je buiten wandelt doe je dat ook. Een kleine kuil in de weg – je let even niet op – en je ligt. Dat kan ook geestelijk gebeuren. Waar ben je eigenlijk mee bezig? Ben je op Zijn weg? Hij houdt je vast!

vrijdag 4 apr. **Efeziërs 5:15**

'Ziet dan toe, broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen, niet als onwijzen, maar als wijzen, de era uitkopend...' – In je wandel getuigt het van wijsheid, als je je niet verliest in allerlei onzin, die niet opbouwt, maar afbreekt. Goed om bij stil te staan: wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Laten we de korte tijd die we hebben maximaal benutten!

zaterdag 5 apr. **Efeziërs 5:16**

'... de era uitkopend, omdat de dagen boos zijn.' – De boze is erop uit ook de gelovigen bezig te doen zijn met wat er niet toe doet. Veel gelovigen bouwen aan een nieuwe aarde en spannen zich in voor het land waar ze in wonen. Anderen willen via politieke weg het rijk van God op aarde brengen. Allemaal slimme trucs van de tegenwerker. Richt je op wat boven is!

zondag 6 apr. **Efeziërs 5:17**

'Wordt daarom niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is ...' – De wil van de Heer weten is niet zo lastig als het lijkt. Voor vandaag ligt waarschijnlijk vast wat te doen is: huishouden, werk in een baan, school, misschien naar het ziekenhuis voor onderzoek; in al die dingen vraag je om Zijn wijsheid en Hij zal het laten zien!

maandag 7 apr. **Efeziërs 5:17**

'Wordt daarom niet onbezonnen, maar begrijpt wat de wil van de Heer is ...' – Niet onbezonnen zijn – de Galaten waren dat wel (Galaten 3:1), want zij hadden de genade verlaten en leefden weer onder de Thora. De wil van de Heer voor vandaag is, dat wij in, uit, onder, door en voor genade leven, en zo onze redding uitwerken, wetend dat God het is Die het willen en het werken bewerkt! Tot Zijn eer!

dinsdag 8 apr. **Efeziërs 5:18**

'En weest niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar weest vervuld met geest ...' – Dit is de wil van de Heer: dat je vervuld bent met geest, Zijn geest. Mensen die te veel alcohol in de kraag hebben, vertonen vaak liederlijk, aanstootgevend gedrag. Je kunt beter 'dronken' zijn van de geest, zodat je leeft tot Zijn eer!



woensdag 9 apr. **Efeziërs 5:18**

'En weest niet dronken van wijn, waarin liederlijkheid is, maar weest vervuld met geest ...' – Vervuld zijn met geest, is vervuld zijn met het woord van Christus, zoals de paralleltekst in Kolossenzen 3:16 zegt. Vrucht die opbouwt is: liefde, vreugde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, mildheid, goedheid, trouw!

donderdag 10 apr. **Efeziërs 5:19**

'... maar weest vervuld met geest, sprekend tot jezelf in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer ...' – Dit is het resultaat van vervulling met Zijn geest: je spreekt en zingt in je hart werkelijk geestelijke woorden in liedteksten die tot Zijn eer zijn, Zijn woord weergeven. De juiste woorden tot opbouw ...!

vrijdag 11 apr. **Efeziërs 5:19**

'... geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer...' – Wat een heerlijke vrucht doet de Heer in ons leven groeien! Geestelijke liederen zijn niet teksten die de geest eren; het zijn woorden die tot eer van God en Zijn Christus zijn. Als die liederen in ons hart opwellen, als dank aan Hem, dan geeft dat vreugde bij Hem en in je eigen hart!

zaterdag 12 apr. **Efeziërs 5:20**

'... altijd dank brengend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus aan de God en Vader ...' – De geweldig fijne woorden van genade die in deze brief klinken, komen in ons hart en brengen daarin blijvende vreugde. Dat geeft ook de dank, die in ons hart automatisch opkomt. Wij beseffen, dat Vader alles doet samenwerken tot het goede, en wij zien hoe Hij het steeds tot Zijn eer uitwerkt!

zondag 13 apr. **Efeziërs 5:21**

'... je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus.' – Het evangelie, het plan van God, brengt onderschikking teweeg. Onderschikking is geen gedwongen houding. Het vloeit als vanzelf voort uit het evangelie dat Paulus bracht. Genade en liefde van God brengen groei en onderschikking teweeg. Je bent er voor elkaar in het lichaam van Christus!

maandag 14 apr. **Efeziërs 5:21**

'... je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus.' – Dit woord sluit het gedeelte af, dat handelt over het gedrag van de nieuwe mensheid en heeft als sleutelwoord: onderschikking. Daar loopt heel Gods plan op uit. Hij brengt Zijn schepselen daar via een lange en verootmoedigende weg.

Laten wij de Vader danken voor zoveel liefde!

dinsdag 15 apr. **Efeziërs 5:21**

'... je aan elkaar onderschikkend in de vrees van Christus.' – De laatste drie woorden worden nogal eens over het hoofd gezien. Maar het is wel een opvallend slot van dit vers en dit langere gedeelte. Hij vreesde Zijn God en Vader! Dat is geen angst, maar diepe eerbied. Zo wandelde en wandelt Hij.

Dan wij ook!

woensdag 16 apr. **Psalm 56:1-3**

David drukt in deze verzen uit waarmee hij te kampen heeft. Hij heeft het over angst en dreiging. Juist in die omstandigheden weet hij bij Wie hij zijn moet – daar begint de psalm mee: *'Wees mij genadig, o God.'* Net zoals David kennen jij en ik Hem! We weten en danken Hem voor Zijn genade. In alle omstandigheden is Hij er!

Dank U wel, Vader!

donderdag 17 apr. **Psalm 56:4-5**

'Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?' – Je hebt misschien geen kant en klaar



antwoord, je weet niet hoe het verder moet, maar je zegt: Hij is er! Ik vertrouw op U. Ook vandaag mag je je dat bewust zijn en Hem ervoor danken.

vrijdag 18 apr. **Psalm 56:6-9**

Net als in vers 1-3 spreekt David over datgene wat hem overkomt. Zijn woorden worden verdraaid. Er is er maar Eén bij Wie hij terecht kan en dat is Degene Die alles op zijn plaats zet, Die met Hem is. Zó mogen wij ook vandaag het in alles bij Hem zoeken. Niets gaat Hem voorbij!

zaterdag 19 apr. **Efeziërs 1:4-5**

'... zoals Hij ons uitkiest in Hem vóór de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn, in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoon-schap door Christus Jezus voor Zichzelf, in overeenstemming met het welbehagen van Zijn wil.' [lett.] – Jij bent bestemd tot zoon-schap; in liefde – lid van de familie van God. Zo Vader, zo zoon!

zondag 20 apr. **Psalm 56:9**

'Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld' – David is op de vlucht; het gaat God niet voorbij. Zo kent Hij de wegen die jij gaat. Je gaat niet alleen! *'doe mijn tranen in uw kruik'* – God registreert elke traan, van David, van jou. In die moeite en dat verdriet mag je vertrouwen: Hij zorgt voor me. *'zijn zij niet in uw boek?'* Als er Eén is Die je 100% vertrouwen kunt, is Hij dat – God, Vader en Redder van jou, van degenen die je liefhebt en uiteindelijk van allen! Geen mens valt buiten de cirkel van Zijn liefde.

maandag 21 apr. **Psalm 56:10-14**

Na vers 6-9 waarin het ging om *nood*, volgen nu verzen die gaan over *vertrouwen*. Het laatste woord is aan Hem! David schuift zaken niet weg, maar beantwoordt angst met vertrouwen op God. Hij is ook jouw zekerheid. In alles mag je het zoeken bij Hem. Je mag God geloven, overtuigd zijn en Hem op Zijn woord nemen, het van Hem verwachten – die gaan hand in hand!

dinsdag 22 apr. **Psalm 56:12+Romeinen 8:31**

'... op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?' – Dat is een vraag waarin het antwoord al zit – *'wat zou een mens mij aandoen?'* Niets! In Romeinen 8:31 zegt Paulus: *'Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?'* Niemand! Lees ook de volgende verzen in Romeinen 8! God heeft bewezen dat Hij nabij is ... in Christus Jezus, Zijn eigen zoon, onze Heer! Niets scheidt ons van Zijn liefde!

woensdag 23 apr. **1 Thessalonicenzen 5:24**

'Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.' – Verzen die licht geven in je leven. Je kunt Hem vertrouwen, Hij is trouw! Die trouw houdt niet op!

donderdag 24 apr. **Genesis 22:17**

'... zal ik ... uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee.' – Daar staat wat God Abraham beloofd heeft en waarop hij vast vertrouwd heeft! De door God gegeven belofte blijft staan. Daarop mag Gods volk vertrouwen!

vrijdag 25 apr. **Psalm 145:14-16**

Verzen om voor te danken. De woorden spreken van Gods betrokkenheid bij de mensheid, Zijn volk, bij jou en mij als gelovigen. Ja, het is uit een psalm van David! Hij laat je zingen van Hem Die je liefheeft en nabij is.

zaterdag 26 apr. **Jesaja 48:17**

'Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, Die u leert, opdat het u welga; Die u de weg doet betreden, die gij moet gaan.' – De weg die een gelovige gaat, is geplaveid met Gods beloften, met Zijn liefde en trouw. Gods volk mag hier onverkort op bouwen. Daarop wijst genade de weg! Een gelovige hoort dat en rekent met Hem!



zondag 27 apr. **Micha 6:8**

'Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niets anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.' – Als je wandelt met God, krijgt wat Hij bekendgemaakt heeft, gestalte in je leven – ook vandaag! Dan zie je recht, getrouwheid en ootmoed!

maandag 28 apr. **Kolossenzen 1:9**

'Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht.' [lett.] – Wijsheid en geestelijk inzicht zijn niet los te maken van God kennen en Zijn wil. Te mogen weten Wie Hij is en wat Hij uitwerkt, wordt zichtbaar in je wandel!

dinsdag 29 apr. **Kolossenzen 1: 10-11**

'... zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld met vreugde.' [lett.] – Deze verzen onderstrepen wat je gisteren las! Als je van Hem hoort en weet wat er geschreven staat, wil je leven tot Zijn eer! Dat mag blijken in je leven!

woensdag 30 apr. **2 Timotheus 1:7**

'... want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.' – Hem kennen en weten dat Gods voornemen en genade bepalend zijn en niet wat mensen vinden en doen, werkt in jou en mij liefde en bezonnenheid uit!

Vader, dat U me kent, leidt en verwachting geeft – dank U wel!