

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

vrijdag 1 aug. **Jesaja 55:1-3a**

'Luister aandachtig naar Mij (...) laat je ziel vreugde scheppen (...) luister, en je ziel zal leven ...' – Hier klinkt wat ons hart doet opspringen: het woord van God. Ieue heeft ons lief en Zijn naam zegt dat Hij er gewoon voor je is. Hij spreekt je aan, troostend en be-moedigend.

Zo ziet je dag er anders uit!

zaterdag 2 aug. **Jesaja 55:6**

'Zoek Ieue terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.' – Het tweede deel van de zin licht het eerste deel toe: zoeken = Hem aanroepen, Hij is te vinden = Hij is nabij. Ook al voelen wij niet altijd Zijn aanwezigheid, Hij is er wel: Hij is nabij en laat Zich absoluut zeker vinden!

Zo begin je vandaag!

zondag 3 aug. **Jesaja 55:8,9**

'Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen en Mijn gedachten dan jouw gedachten ...' – Dat geldt vandaag ook. Wat in deze dag gebeurt, gaat niet buiten Hem om. Hij werkt alles uit; God doet alles samenwerken tot het goede.

Laat het rustig aan Hem over, Die jou liefheeft!

maandag 4 aug. **Jesaja 55:10,11**

'... zo zal Mijn woord zijn, dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren ...' – Het woord in je oren en in je ogen: dat gaat het hart in. De belofte is, dat het zal doen wat God behaagt: vrucht dragen. Vandaag is die vrucht zichtbaar in wat je zegt, in wat je doet, in wie je bent. Toch?

Spreek er met Vader over!

dinsdag 5 aug. **Efeziërs 5:13,14**

'Alles nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt Hij: Ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan.' – Soms kun je geestelijk gezien in slaap sukkelen. Dat wordt gezien als dood zijn (voor God). Daarom dit, wat ons opwekt: sta op! Dan zal Hij, Christus, je Heer, over je opgaan en ga je wandelen in Zijn licht. Dank zij Hem!

woensdag 6 aug. **Spreuken 14:26**

'In de vrees van Ieue is sterk vertrouwen, het zal toevlucht van Zijn zonen zijn.' – Wijsheid vertrouwt Ieue alleen, en begint met de vrees van Ieue. Je bent heel wijs als je je vertrouwen ook voor deze dag stelt in Ieue alleen. Hij is je toevlucht en Hij bewaart je gedachten als in een vesting!

donderdag 7 aug. **Spreuken 12:18**

'Er is gepraat dat werkt als het steken van een zwaard, maar de tong van de wijzen brengt genezing.' – Twee tegenovergestelde manier van spreken: beschadigend en he-lend. Jouw tong (wat jij zegt) kan opbouwend zijn voor de ander. Is je woord met gena-de, met zout gekruid?

O Heer, mogen de woorden van Mijn mond U welgevallig zijn!

vrijdag 8 aug. **Filippenzen 2:5-11**

'Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is ...' – De Heer toonde Zelf wat Hij zei: *'... wie onder jullie groot wil worden, die moet jullie dienaar zijn; wie onder jullie de eerste wil zijn, die moet jullie slaaf zijn.'* [Marcus 10:43,44] Zijn grootheid voor God was Zijn ootmoedigheid.

Vandaag zo wandelen geeft vrede!



zaterdag 9 aug. **1 Thessalonicenzen 5:16**

'*Verheug je te allen tijde ...*' – Met de geweldige verwachting die in deze brief klinkt (de bazuin van God), kun je je altijd verheugen. Het is je troost, bemoediging en vreugde. Hij kijkt er ook naar uit, om met Zijn gemeente verenigd te worden. God zij dank!

zondag 10 aug. **1 Thessalonicenzen 5:17**

'... *bidt onophoudelijk....*' – Een deel van de wapenrusting van God is gebed. Aanhoudend bidden bij elke gelegenheid, in de geest, waakzaam [Efeziërs 6 v.a. vs. 10]. Fijne vorm van liefde is voorbede voor de ander doen, ook voor je vijanden. Dat verandert de ander en/of God niet, maar jou als bidder!
Ook vandaag: loop bij Vader binnen!

maandag 11 aug. **1 Thessalonicenzen 5:18**

'... *dankt in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.*' – Als je ziet, dat Vader alles doet samenwerken tot het goede, dan kun je Hem in alles danken. De Heer verheugde Zich, ondanks dat Zijn bediening op aarde geen succes kende. Het moest via de weg van het lijden. Hij was onderschikkend.

dinsdag 12 aug. **Psalm 135:3**

'*Loof Ie (Jah), want Ieue (Jahweh) is goed; zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk ...*' – Ook de Psalmist kon eigenlijk niet anders dan Ieue, de Heer, loven. Want Hij is goed en zegent rijk.

Paulus kon alleen goed spreken van Hem, Die ons liefheeft.
En wij danken Hem vandaag, voor dat wat Hij doet!

woensdag 13 aug. **1 Timotheus 1:14**

'*De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig, met geloof en liefde in Christus Jezus.*' – De vreugde in je hart is het gevolg van de genade van God. Paulus ontving overstromende genade. Daarna was hij altijd verheugd. Wat ook gebeurde, niets kon die vreugde nog wegnemen.

Zo ook bij ons. Reden genoeg om God te danken!

donderdag 14 aug. **Filippenzen 1:6**

'*Hiervan overtuigd, dat Hij Die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal tot aan de dag van Jezus Christus.*' – God heeft in jouw leven een goed werk gestart. Dat zal Hij voortzetten en afmaken. De uitkomst is zeker, Hij is liefde en laat je niet gaan. Nooit! Vertrouwen, dat is Vader waard. Vandaag is Hij nabij!

vrijdag 15 aug. **Filippenzen 1:21**

'*Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst.*' – Paulus' passie was: Christus, en Hij alleen. Dat was zijn Heer en zijn meester. Die Heer is ook jouw Heer, en vandaag ben je van Hem afhankelijk. Zonder Hem kun je niets doen.

Verwacht het van Hem, Hij zal je vertrouwen niet beschamen!

zaterdag 16 aug. **Spreuken 4:20-21**

'*Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, / neig uw oor tot mijn uitspraken; / laat ze niet wijken uit uw ogen, / bewaar ze diep in uw hart.*' – Jij en ik mogen acht slaan op wat er staat geschreven, onze oren te luisteren leggen bij wat Hij zegt. Geen woord van Hem willen missen. En wat er klinkt bewaren in je hart. Zijn woorden geven je richting en zicht op je bestemming.

zondag 17 aug. **Efeziërs 1:18**

'... *verlicht zijnde de ogen van jullie hart*' – daarom bidt de apostel. D.i.: gaan zien wat God geestelijk uitwerkt. Paulus zet dat er gelijk achter: '*de verwachting van Zijn roeping ... de rijkdom van Zijn heerlijkheid van Zijn lotgenieting*'.

Je bewust worden en rekenen met wat God uitwerkt. Ook vandaag, dank U wel!



maandag 18 aug. **Spreuken 4:22**

'Want zij zijn leven voor wie ze vinden,/ genezing voor hun ganse lichaam.' Gods woorden werken leven uit voor wie ze vinden en zijn 'medicijn' – voor het hele lichaam! Ze houden je geestelijk gezond.

Dat U ons de oren geopend hebt, Vader, dank U wel!

dinsdag 19 aug. **2 Corintiërs 4:18**

'... daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.' – Dat jij en ik hier en nu weten mogen van toekomst die ons wacht! Dat wij nu al weten mogen, werkt dankbaarheid uit.

woensdag 20 aug. **2 Corintiërs 4:6**

'Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.' – Dat licht je ook vandaag bij! Voor licht moet je zijn bij Hem! Lees hierbij Kolossenzen 1:27.

donderdag 21 aug. **Spreuken 4:23**

'Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,/ want daaruit zijn de oorsprongen des levens.' – Je hart behoeden, waarin je Zijn woorden bewaart. In vs.21 staat 'bewaars je hart' – letterlijk staat er: 'in het midden van je hart'.

Als ons hart luistert, komt er vertrouwde met God.

vrijdag 22 aug. **Spreuken 4:24-26**

'Doe weg de valsheid van mond/ en houd ver van u de verkeerdheid der lippen./ Laten uw ogen opwaarts blikken/ en uw oogopslag rechtuit zijn./ Laat uw voet een effen pad inslaan/ en laten al uw wegen vast zijn.' – Wat Hij zegt en waar je gehoor aan geeft, werkt uit, geeft zicht op Wie Hij is en Zijn nabijheid ook vandaag! Het spoor dat je na laat, laat dat zien.

zaterdag 23 aug. **Spreuken 4:19-22**

'... laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart', en: 'Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.' – Dagelijks je hart te luisteren leggen bij wat Hij zegt werkt uit in wie je bent en in wat je zegt en doet.

Vader, tot Uw eer wil ik zijn!

zondag 24 aug. **Spreuken 4:27**

'Wijk noch ter rechter-, noch ter linkerhand af,/ houd uw voet verwijderd van het kwaad.' – Laat je ook vandaag op koers houden, en wegleiden van wat 'kwaad' is.

Tot Uw eer en in afhankelijkheid van U leven! Die weg wil ik gaan!

maandag 25 aug. **2 Corintiërs 6:7**

'... in de kracht Gods; met de wapenen der gerechtigheid in de rechterhand en in de linkerhand ...' – Je mag het bij Hem zoeken en dat wapent je. Je kracht? Die van Hem is er, ook vandaag! In Efeziërs 6 werkt Paulus dat beeld uit in de geestelijke wapenrusting!

dinsdag 26 aug. **Kolossenzen 2:8**

'Ziet toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in overeenstemming met de overlevering van mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus ...' – Het gaat niet om filosofie en menselijk denken – jij en ik mogen leven 'in overeenstemming met Christus!' Dat vult ons leven, dat brengt ons bij Hem!

Daar mag je Hem vandaag voor danken. Dat doen wij ook!

woensdag 27 aug. **Kolossenzen 2:19**

Als je dit vers leest, dank je Hem! Vader, dat ik me mag houden aan het Hoofd! Dat geeft groei! Dat jij en ik Hem steeds beter kennen en het in alles van Hem verwachten!



donderdag 28 aug. **Spreeken 8:8**

'Al de woorden van mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken; niets daarin is verdraaid en verkeerd.' – Dat jij en ik de Schriften kennen en uit Gods kracht leven, tot eer van Hem Die ons kent en liefheeft!

vrijdag 29 aug. **1 Timotheus 4:8**

'Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.' – Dat je Hem kennen mag, meer nog: door Hem gekend bent, werkt leven uit – vandaag al en ook in de toekomst! Alle dagen van je leven mag je het verwachten van Hem!

zaterdag 30 aug. **Hebreeën 13:9**

'Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen; wie het hierin zochten, hebben er geen baat bij gevonden.' – Wat ons hart nodig heeft, is genade. Het hangt niet af van wat een mens kan bijdragen, maar van wat Hij deed! Dat geeft vastheid!

Dank U wel, dat U alles in genade uitwerkte door de Zoon en in Uw plan ons, en uiteindelijk allen, op het oog hebt!

zondag 31 aug. **Kolossenzen 3:4**

'Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.' – Daarbij klinkt Filippenzen 2:12 – *'Want het leven is mij Christus'*. Christus ons leven – dat is wat jij en ik horen moeten! Hij is niet alleen ons leven, maar ook onze verwachting! Hij zal verschijnen.

Wij mogen uitzien naar Hem! Ook vandaag!