

Leesrooster 2014 – 02

1 tot en met 28 februari 2014

zaterdag 1 feb. **Efeziërs 4:20,21**

'Jullie echter leerden de Christus zo niet, aangezien jullie Hem toch horen en in Hem onderwezen werden (zoals in Jezus de waarheid is) ...' – Hij kwam als de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Hij getuigde van de waarheid tegenover Pilatus. Hij leefde de waarheid van God uit, en deed dat in liefde, binnen het kader van het evangelie van de Besnijdenis.

Wij horen Hem nog steeds, via Paulus, met de boodschap van genade, waar wij vandaag in leven, en volgen Hem (de Verheerlijkte) na!

zondag 2 feb. **Efeziërs 4:22**

'... opdat jullie afleggen wat in overeenstemming met het eerdere gedrag is, de oude mensheid die verdorven is in overeenstemming met de begeerten van de verleiding ...' – Van de oude mens viel en valt niet veel goeds te verwachten. Vandaar dat die met Christus mee gekruisigd werd (Romeinen 6:6). Zijn gedrag verspreidt een onaangename lucht. Daarom leggen wij de oude mens in de praktijk met vreugde af.

Laten wij zo wandelen, dat wij voor God en voor Christus Jezus een aangename geur zijn!

maandag 3 feb. **Efeziërs 4:23**

'... opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkwijze ...' – Verjonging in onze geest komt van Gods geest en de geest van Christus. Door het woord wordt ons denken omgevormd en vernieuwd (Romeinen 12:2). Nu ziet het er allemaal heel anders uit. We hebben geestelijk uitzicht en inzicht; onze denkwijze is die van Christus (1 Corinthiërs 2:16)!

dinsdag 4 feb. **Efeziërs 4:24**

'... en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid.' – Als de oude mensheid afgelegd wordt, ligt de nieuwe klaar om aan te trekken. Dat zit goed! Kleding, die gekenmerkt wordt door gerechtigheid, goedgunstigheid en waarheid. Dat zou onze wandel karakteriseren. De ander geven wat nodig is – en meer dan dat – laat zien wat gerechtigheid betekent. De liefde van God geeft extra veel!

woensdag 5 feb. **Efeziërs 4:24**

'... en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid.' – Nieuw is in deze oude wereld niet per definitie beter. Als het gaat om de oude en nieuwe mensheid, dan is nieuw wel veel beter. Nieuwe wijn hoort niet in oude zakken. Waarheid is om uit te leven: je bent de ander goed gezind; je wilt de ander begunstigen door wat je doet en laat, wat je wel en niet zegt. De verzoening krijgt zo gestalte in ons leven!

donderdag 6 feb. **Efeziërs 4:25**

'Spreekt daarom, de valsheid aflegend, waarheid, eenieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar.' – Er wordt in de wereld veel gemanipuleerd door wat gezegd wordt en wat niet gezegd wordt. De leugen regeert. Zo is het onder de heiligen niet. In de nieuwe schepping regeert de waarheid. Waar zijn in de liefde is de leidraad voor ons, dat begint met wat onze mond uitgaat!

vrijdag 7 feb. **Efeziërs 4:26,27**

'Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis, geeft ook geen plaats aan de Tegenwerker.' – Als gelovige kun je bij gelegenheid terecht verontwaardigd (vertoorned) zijn. Onder gelovigen gebeurt het weleens, dat anderen beschadigd worden door het gedrag (wat gezegd en/of gedaan wordt) van de een. Laat het geen verbittering worden, doordat je het laat door sudderen zonder er met Vader over te spreken!



zaterdag 8 feb. **Efeziërs 4:26,27**

'Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis, geeft ook geen plaats aan de Tegenwerker.' – De tegenwerker is er als de slang bij om verdeeldheid te zaaien onder gelovigen. Vooral in situaties van ergernis en verontwaardiging zal hij proberen de gelovigen (verder) uit elkaar te spelen.

Laten wij wandelen met de wapenrusting van God aan en zo de tegenwerker geen kans geven!

zondag 9 feb. **Efeziërs 4:28**

'Laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hij zich veeleer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij zou hebben mee te delen aan wie iets nodig heeft.'

– Stelen, diefstal. Het kan op veel manieren gebeuren. In de gemeente is het net andersom: geen roof, maar geven aan de behoeftige. Dat is ware gerechtigheid. Veel penningmeesters, ook christelijke soms, kunnen de verleiding niet weerstaan. Als Gods liefde je innerlijk beheerst, kan het niet mis gaan!

maandag 10 feb. **Efeziërs 4:29**

'Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zou geven aan wie horen.'

Het is de liefde van Christus die ook ons dringt. Daarom letten wij op onze woorden. Kunnen ze de andere gelovige beschadigen, dan slikken we ze in. Valt er iets goeds voor en over de ander te zeggen? Spreek het uit, want het bouwt op. Genade zou ook onze gedachten beheersen, en dat kan bijna niet anders als we al jaren het ware evangelie van genade horen!

dinsdag 11 feb. **Efeziërs 4:30**

'... en bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de vrijkoping.' – Door gedrag dat in de voorgaande verzen besproken is (stelen, bedorven woorden o.a.) bedroeven wij de heilige geest. Dat is wat God niet wil in de gemeente.

Laat die geest daarom in je werken tot Zijn eer, en bid tot God om Zijn leiding en kracht om het goede te doen, aan de gemeenteleden en alle anderen!

woensdag 12 feb. **Efeziërs 4:30**

'... en bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot de dag van de vrijkoping.' – De verzegeling kunnen wij niet ongedaan maken; ook al vertonen wij soms gedrag dat niet tot eer van Hem is, de verzegeling blijft tot in de dag van de vrijkoping. Dan worden wij door Hem gered en geroepen tot een hoger dienstbetoon.

Wat een uitzicht hebben wij!

donderdag 13 feb. **Efeziërs 4:31**

'Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade.' – Het werkt van binnen naar buiten. De bitterheid ontstaat door een ergernis of ergernissen die wortel schoten in het hart. Als die volgroeid is, komt er een bedenkelijke vrucht, waarmee je de heilige geest bedroeft.

Laat dit alles (vers 31) niet in je woekeren: spreek er met Vader over en laat het door Hem wegnemen!

vrijdag 14 feb. **Efeziërs 4:32**

'Wordt echter naar elkaar: mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt.'

– Dit is vrucht van de geest van God in ons leven. Paulus wijst erop – een grote tegenstelling tot het gedrag van vers 31. Ook hier is de beweging van binnen naar buiten. Het evangelie maakt ons hart mild (liefde, genade, verzoening) en daardoor worden wij innerlijk welwillend naar de ander. Omhoog kijken we, naar God, Die ons in Christus genade schenkt. Wat een voorbeeld voor ons!

Laten wij dan navolgers van God zijn!



zaterdag 15 febr. **1 Corinthiërs 3:21-23**

'Daarom, niemand beroeme zich op mensen; alles is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas, hetzij wereld, leven of dood, hetzij heden of toekomst, het is alles het uwe; doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.' – In de gemeente staan niet mensen centraal, maar Christus. Jij en ik zijn elk met Hem verbonden. Hij is de Heer van allen. Wij mogen elkaar zien als broeder en zuster in Christus.

zondag 16 febr. **Romeinen 8:38-39**

'Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.' – Dat hoorde je gisteren ook. Alles wat daar en hier gezegd wordt, scheidt jou niet van de liefde van God!

Vader, dank U wel!

maandag 17 febr. **Romeinen 15:7**

'Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.' – In 1 Corinthiërs 3:23 las je: *'... doch gij zijt van Christus.'* Niet onze 'kortzichtigheid' is bepalend, maar: wat Hij doet. Dat doet ons elkaar aanvaarden.

dinsdag 18 febr. **1 Corinthiërs 4:4**

'Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here.' – Paulus zegt, dat Hij rechtvaardigt. Dat is wat je ook vandaag horen mag. Je bent Gods zoon. Je hoort Wie Hij is en hoe Hij naar je kijkt. Dat is toch om Hem voor te danken!

woensdag 19 febr. **Romeinen 8:1**

'Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.' – Hij is het, Die rechtvaardigt. Dat zijn woorden die je, als ze tot je doordringen, stil maken. God rekent jou toe wat Christus deed. Die uitspraak wordt niet bepaald door wat jij en ik doen, maar die uitspraak van Hem bepaalt wat wij doen! Dan wil je op de plek staan, waar Hij je zet. In mijn leven, in de gemeente telt Gods uitspraak!

donderdag 20 febr. **Galaten 4:6-7**

'En dat gij zonen zijt – God heeft de geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.' – Zó mag je God dienen. Je hebt Hem als Vader leren kennen; zó mag je Hem aanspreken!

Jij en ik – wij kunnen niet zonder Hem!

vrijdag 21 febr. **1 Corinthiërs 4:6**

'Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaze.' – Paulus gebruikt het woord 'opblazen' wel zes keer in deze brief. Opblazen is vullen met lucht. In de gemeente, in jouw en mijn leven gaat het om één ding, nl.: wat écht vult, is, hoe God je ziet!

zaterdag 22 febr. **1 Corinthiërs 15:20**

'Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.' – Christus is de 'eersteling', de eerste van de oogst. Na Hem volgt onherroepelijk de hele oogst. Dat is een teken en een belofte! Zijn opstanding garandeert de opstanding van onze geliefden, die ontslapen zijn. Troostende woorden voor je hart, ze zetten je toekomst voor ogen.

zondag 23 febr. **1 Corinthiërs 15:21**

'Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.' – Door Adams overtreding kwam de dood in de wereld; ieder mens is sterveling. Tegenover dit kwaad dat alle mensen in zijn greep heeft, staat die ene waarheid die



vers 22 morgen onder onze aandacht brengt: Gods plan leidt tot onvergankelijk leven voor allen!

maandag 24 febr. **1 Corinthiërs 15:22**

'Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.' – Niemand uitgezonderd: in Adam allen sterveling; in Christus allen levend gemaakt. In Adam in de dood gedompeld; in Christus wachten leven en onverderfelijkheid ... voor allen! Dat is toch: Vader, dank U wel!

dinsdag 25 febr. **2 Corinthiërs 5:14-15**

'Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven is en opgewekt.' – Wat de Zoon gerealiseerd heeft, gaat alle mensen aan! Eén is voor allen gestorven; diezelfde allen wacht in Christus levendmaking!

woensdag 26 febr. **2 Tim.1:10**

'... onze Heiland, Christus Jezus, Die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.' – De dood buiten werking gesteld – leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht – in Hem zullen allen levend gemaakt worden! Iedereen zal God kennen als de God van de levenden!

donderdag 27 febr. **1 Corinthiërs 15:20-28**

In de verzen 20-22 gaat het om de dood die opgeheven is; in de verzen 26-27 is de dood vernietigd [onttroond]. Als slotsignaal klinkt vers 28: 'Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, Die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles allen.' Niemand uitgezonderd! Daar ga je Hem toch danken! Vader, dank U wel!

vrijdag 28 febr. **Kolossenzen 1:13-20**

De woorden uit Kolossenzen 1 zou je hardop moeten lezen! Alles zal aan Christus onderworpen zijn. Door Hem komt alles op zijn plaats! *Hij alles in allen door de Zoon van Zijn liefde.* Gisteren, vandaag en morgen weer – elke dag is Hij jou en mij nabij. Wij mogen samen op Hem gericht zijn. Niemand ziet Hij over het hoofd. Die toekomst geeft ons draagkracht nu!