

Indien niet anders aangegeven komen Bijbelcitataten uit de NBG51 of uit de Concordante Vertaling.

donderdag 1 okt. **Kolossenzen 1:2**

'Genade voor jullie, en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.' – Je krijgt dit te horen wanneer je een brief gaat lezen. Betere aanhef kun je je niet bedenken. Je bent in Hem vrij van alle veroordeling (genade) en je spreekt vandaag persoonlijk met Vader, onbelemmerd (verzoening, vrede). Heerlijk als die vrede van God ook deze dag je hart beschermt!

vrijdag 2 okt. **Spreuken 14:2**

'Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart.' – Gods goede gunst en Zijn trouw omringen je. Als je je niet goed voelt, blijkt Zijn handpalm toch op je te zijn, zoals de Psalm (139) zegt. Je leest er telkens over, je hoort het zeggen. Al de dagen van ons leven is dat zo, juist ook vandaag!

zaterdag 3 okt. **Romeinen 8:26**

'... en zo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij moeten bidden overeenkomstig met wat moet zijn ...' – Wanneer het piept en kraakt in je leven lijkt je bidden niet te helpen. De situatie verandert niet. God is evenmin veranderd. Hij is bij je en gaat met je mee, loopt met je op. Hij kent je pijn als geen ander. Ga daarom met Hem deze dag in.

zondag 4 okt. **Jesaja 60:1**

'Sta op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid van IEUE (Ik ben) gaat over u op.' – God is licht, in Hem is geen duisternis. Deze belofte en oproep geldt Israël, maar Hij schenkt ook ons het licht door Zijn woord. De heerlijkheid van IEUE is Christus Jezus. Hij zal komen. Hij is nabij, ook vandaag draagt Hij en gaat met je mee, in hoogte en diepte.

maandag 5 okt. **Romeinen 8:26**

'... wij weten niet wat wij moeten bidden overeenkomstig met wat moet zijn, de geest zelf echter pleit voor ons met onuitgesproken zuchten.' – God komt ons tegemoet in al onze nood. Wanneer we in moeilijke omstandigheden zijn komt Hij naar ons toe. Hij kent ons gebrek aan goed kunnen bidden. Hij lijdt mee, de geest zucht mee in ons lijden. Ook vandaag!

dinsdag 6 okt. **Spreuken 10:29**

'De weg van IEUE is kracht voor de oprechte, maar de ondergang voor hen die onrecht doen.'

Wandelen aan Zijn hand, in Zijn licht. Dat doen we elke dag, deze dag met al zijn dingen, daarin is Gods liefde niet ver weg. Die is in ons hart, omringt jou en mij en we koesteren ons erin. Wat ook gebeurt, het kan niet tussen Vader en jou komen.

woensdag 7 okt. **Romeinen 8:27**

'En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de gezindheid van de geest is, dat die naar de wil van God voor heiligen pleit.' – De heilige geest in ons hart; een aanbetaling voor de heerlijkheid die gaat komen en een zekerheid; nu bidt die geest met ons en komt voor ons bij Vader op.

De gezindheid van de geest is leven en vrede.



donderdag 8 okt. **Hebreeën 13:6**

'Daarom zeggen wij met goede moed: de Heer is mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?'

Waarom kun je dit zeggen? Omdat vers 5 zegt, dat de Heer je niet loslaat en niet verlaat. Beslist niet! Mensen kunnen je vervolgen, belagen, maar de Heer is je Helper. Dat wil zeggen: Hij doet het in je leven en Hij zorgt voor je. Vandaag!

vrijdag 9 okt. **Romeinen 8:28**

'En wij weten, dat voor hen die God liefhebben, God alles doet samenwerken tot het goede, voor hen die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.' – In vertalingen staat in dit vers slechts één keer: God. De tekst legt er juist alle nadruk op, dat God alles doet samenwerken tot de goede uitkomst die Hij geeft. Dat geldt nu voor jou en mij, en wij hebben vrede in het hart, vandaag. Uiteindelijk zullen ook alle mensen dit weten!

zaterdag 10 okt. **1 Korinthiërs 16:23**

'De genade van de Heer Jezus Christus zij met jullie.' – Wat wil een mens nog meer? Zijn genade is genoeg; Zijn kracht toont zich in jouw, uw en mijn zwakheid. Deze dag leven wij onder en in Zijn genade. Dat doet je dankbaar zijn. Dank je met Paulus mee?

zondag 11 okt. **Romeinen 8:29**

'Want hen die Hij tevoren kende, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn ...' – God werkt dat vanaf het begin in jou, u, mij. Bijzonder, hoe Hij ons tevoren kende en bestemde. Waarvoor? Om het beeld van de Zoon te dragen. Door de geest werkt God het beeld van Hem in jou uit. Wanneer? Vandaag! We vertrouwen op God, net zoals de Heer dat deed!

maandag 12 okt. **Marcus 4:41**

'Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?' – Het kan stormen in je leven. Ook vandaag kan er ineens een storm opsteken en alles tegen je werken. Niettemin is de Heer bij je, en Hij stilt de onrust in je hart. Hij heeft je lief en gaat mee over hoge golven. Trouw en betrouwbaar.

dinsdag 13 okt. **Romeinen 8:29**

'... om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene is onder veel broeders ...' – Lees je dit? Hij is de Eerstgeborene; wij, u, jij en ik horen bij Zijn broeders! Dat maakt, dat wij nooit los kunnen zijn van de liefde van God. De band die wij met Hem door Zijn Zoon hebben, is onverbreekbaar. Betrek Hem in alles wat je doet.

woensdag 14 okt. **Psalm 28:7**

'IEUE [Ik ben] is mijn kracht en mijn schild;/ op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen./ Daarom springt mijn hart op van vreugde/ en ik zal Hem met mijn lied loven.' – In een dag kan veel gebeuren. Je bent van God afhankelijk. Hij zal, wanneer je Hem vertrouwt, je vertrouwen niet beschamen. Hij is er, zal er voor je zijn. Dat geeft blijvende blijdschap in je hart. Leg Hem voor wat deze dag wacht, dan ga je er anders in.

donderdag 15 okt. **Romeinen 8:30**

'... en hen die Hij tevoren bestemde, die roept Hij ook, en die Hij roept, die rechtvaardigt Hij ook, en die Hij rechtvaardigt, die verheerlijkt Hij ook.' – Wat geeft dit weten een rust en vrede in ons hart. Vol vertrouwen mogen we Abba, Vader tegen Hem zeggen, in elke nood. En als het goed gaat, ook!

vrijdag 16 okt. **Psalm 84:2-8**

De dichter bezingt het verlangen van Gods volk: verlangen naar de tempel en het op bedevaart gaan. Hij kent diepe blijdschap vanwege de omgang met God. Bij Wie kun je beter zijn? "Psalmen voor Nu" zingt: *'... bij U onder pannen, God.'*



zaterdag 17 okt. **Psalm 84:9-13**

Let op de namen die God in deze psalm krijgt: *'Here der heerscharen', 'mijn Koning', 'ons schild', 'zon en schild'*. Bij Hem komen biedt meer houvast dan welke aardse steun ook. *'welzalig de mens die op U vertrouwt'* – jij en ik horen dat God nabij is, met ons gaat. Hij plaatst jou en mij in de gemeente – daar ontmoeten wij Hem én elkaar! Elke dag is Hij dicht bij je! Heerlijk, dat je dat mag zeggen tegen Hem, Die je *Vader* noemen mag.

zondag 18 okt. **Romeinen 5:5-8**

Vs. 8 kun je ook als volgt opschrijven:

'God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat, toen wij nog zondaren waren, Christus voor ons gestorven is.'

Door het zó op te schrijven zie je dat het de woorden van een lied zijn. De eerste en de laatste regel vertellen van Gods liefde, zoals die zichtbaar werd in de dood van Christus, en: de tweede regel zegt hoe het met jou en mij was. Zie je welke plaats je hebt? Tussen Gods liefde [lees hierbij vs.5 + 8], en: Christus' geloof [lees vs.6].

maandag 19 okt. **Romeinen 5:8**

Je mag deze dag beginnen met God voor Zijn liefde te danken! Die liefde is in jouw en mijn hart uitgestort – dát straalt door de woorden van vs.8 heen! Ook deze dag is niet zonder uw liefde! Die woorden, *Vader*, zijn muziek voor mijn hart! U houdt van me, U hebt ook degenen naast me lief, U hebt allen lief! Die woorden zou je op het prikbord van je hart kunnen bevestigen! U bent er, vandaag, en – ja, dank U wel – morgen weer!

dinsdag 20 okt. **Romeinen 5:6-11**

Paulus spreekt over verzoening tussen God en mensen. Wie handelt er? God! Wie heeft Hij op het oog? De mens, jou en mij! Wat een enorm beeld schetst Paulus hier! *Wil je weten hoe Gods liefde is? Zie Christus!* D.i. Gods liefde in actie! Daarvan mag je alles verwachten! De weg naar God ligt open; jij mag op Hem rekenen!

woensdag 21 okt. **Romeinen 5:6+8**

Deze verzen laten ons zien hoeveel God van ons houdt! Zijn liefde ging naar ons uit *'toen wij nog zwak waren (...) toen wij nog zondaren waren (...) toen wij vijanden waren.'* Niets in ons hield God tegen om van ons te houden. Hij is degene Die handelt; wij kunnen die liefde niet verdienen. *'God echter'* – die twee woorden zetten ons in de juiste richting – naar Hem, en: naar elkaar!

donderdag 22 okt. **Psalm 139:5-6**

'Van achter en van voren hebt U mij stevig omvat/ en U legt Uw handpalm op mij. Wonderbaarlijk is die kennis voor mij;/ mij te boven gaande; ik kan er niet bij.' [lett.] – Dat zijn woorden die God dit jaar op het prikbord van ons hart bevestigd heeft. Woorden, die je, als het donker is en je naar het licht verlangt, bepalen bij Wie je omgeeft! Gods hand stuurt en leidt. En wát mag je weten? Vader, ik ben omgeven door Uw liefde en Christus' geloof. Dank U wel!

vrijdag 23 okt. **Romeinen 5:1-2 + 8-11**

'gerechtvaardigd ... gered ... verzoend' – woorden die jij en ik niet genoeg kunnen horen. Wat ze ons duidelijk maken, is: ga met God in zee, reken met Hem, neem God op Zijn woord! Wil je Hem echt kennen? Kijk wat Christus deed om Gods liefde te tonen! Hij is de garantie van alles wat hier gezegd wordt. Dan ga je Hem toch danken voor Wie Hij is, voor wat Hij deed! Straks zal ieder mens Hem zó kennen!

zaterdag 24 okt. **Romeinen 8:31**

'Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?' Dat mag je weten: Niet: God met ons; niet: God staat aan onze kant; maar: God is vóór ons in de Zoon. Daar mogen wij mee rekenen. Dat is geen jaarthema, maar: een thema dat je leven draagt, dat je door het leven draagt – je aan Gods hart drukt! Ja, vóór ons! En daar houdt het niet bij op! *Alles in allen* – daar gaat God naartoe! Vader, ik heb U lief!



zondag 25 okt. **Romeinen 8:32**

'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?' – Die woorden spreken van de weg die er uiteindelijk toe leidt, dat Gods plan volledig tot Zijn doel komt. Die woorden zijn jouw en mij aandacht meer dan waard! Dat is: om over na te denken, hardop tegen jezelf te zeggen, op te schrijven. Je mag het in alles van Hem verwachten. Dan wil je toch Hem bij heel je leven betrekken?!

maandag 26 okt. **Psalm 139:1-2**

'Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,/ Gij verstaat van verre mijn gedachten.' – David gebruikt het woord *kennen*. Dat is om blij van te worden. Zó kent U mij dus! *Kennen* is niet alleen van naam en gezicht bekend zijn, maar zoveel meer! Bij Gods kennen zit Zijn hart; dan gaat het om bij jou en mij betrokken zijn! Met al mijn wegen bent U vertrouwd. Dan wil je niet anders dan van hart tot hart met Hem spreken! Ja, God is er! Hij is ook vandaag dichtbij!

dinsdag 27 okt. **Efeziërs 2:8**

'Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf; het is Gods naderingsgave.' [NCV] – Wat is het bijzonder om de dag te beginnen en te horen over God en zijn liefde. Ook dit vers doet dat. Wat beweegt God? Dat is Zijn verlangen allen goed te doen. Dan mag je denken aan woorden als *wijsheid* en *kracht*. Misschien zeg je: ik pak hier Romeinen 5:8 nog eens bij!

woensdag 28 okt. **2 Timotheüs 2:1**

'Jij dan, mijn kind, word krachtig gemaakt in de genade die in Christus Jezus is' [NCV]. – Als je in een paar woorden zeggen wilt wat God jou en mij gegeven heeft, dan lees je dat hier! Toen wij Hem leerden kennen en erkenden als de verheerlijkte Heer, leerden wij *'de genade die in Christus Jezus is'* kennen! Niets is te verdienen, niets hangt af van ons – het hangt enkel en alleen af van Hem! Redding, rechtvaardiging, verzoening en elke geestelijke zegen te midden van de hemelingen geven ons moed en kracht. Ook vandaag weer!

donderdag 29 okt. **Psalm 139:1 + 23-24**

'Here, Gij doorgrondt en kent mij (...) Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart;/ toets mij en ken mijn gedachten;/ zie, of bij mij een heilloze weg is/ en leid mij op de eeuwige weg.' – Ja, uit de psalm waarin het jaarthema staat, komen deze verzen Wij hebben een God, Die ons kent. Hij is onze maker, de constant aanwezige. Vader, dat ik mag leven tot Uw eer! U kent onze momenten van lijden en vreugde. Niets gaat U onopgemerkt voorbij! God geeft ons een hart, dat Hem hoort. Hij wijst ons op elkaar en wij stemmen ons af en richten ons op wat van Hem komt. U doet ons beseffen – U kent en hebt ons lief. Onvoorwaardelijk, eeuwig.

vrijdag 30 okt. **Psalm 139**

Wat bijzonder is deze psalm toch! De woorden bestrijken het hele bestaan van de mens – geboorte, leven en dood. Het omvat heel Gods plan, zoals dat door Paulus bekend gemaakt wordt. Zij omvatten ons persoonlijk leven en dat van de hele mensheid, zelfs van alles wat Hij geschapen heeft! Ons hele leven onder Gods liefde. Woorden om keer op keer te lezen en te overdenken! Zó is Hij dus! Zo dicht bij wil Hij dus zijn!

zaterdag 31 okt. **2 Korinthiërs 5:7**

'... want wij wandelen in [lett.: door] geloof, niet in [lett.: door] aanschouwen.' – In het verhaal van David en Goliath lees je dat David God vertrouwde. Hij ziet niet aan wat voor ogen is, maar vertrouwt en gelooft Hem. Hij is een voorbeeld van wandelen door geloof, niet door waarneming. Zo gaan wij ook vandaag onze weg. God vertrouwen én het in alles van Hem verwachten. Ik weet dat U er bent, dat U met mij gaat. U laat nooit alleen. U bent *waar, betrouwbaar, geloofwaardig*, een rots waarop je bouwen kunt. Elke dag!