

Reisbestemmingen

Schriftindeling

Je reist vast weleens met de trein. Je gaat naar Utrecht bijvoorbeeld. Je staat op het perron en dan klinkt zo'n duidelijke omroepstem met: *hier volgt een mededeling voor reizigers richting Den Haag: de trein van ... heeft een vertraging van 10 minuten*. Oh, denk je dan, Utrecht is dus blijkbaar op tijd. Je hoort het bericht wel, maar het gaat jou niet aan.

Dat heb nu je ook in Gods Woord. Je moet daar rekening mee houden om te zien wat er precies bedoeld wordt.

Als je tegen me zegt: heb je daar dan wat tips bij of zo?, wil ik je die graag geven. En heb je vragen? Schrijven of mailen mag natuurlijk altijd!

Gaat het mij dan aan?

Je loopt het perron op, kaartje op zak en je hebt er zin in. Een dagje uit is leuk! Even niet denken aan al die dingen die moeten, maar om je heen kijken.

Er staan meer mensen. Niet iedereen staat aan dezelfde kant van het perron. Boven elk perron hangt bij ieder spoor een bord waarop staat, hoe laat welke trein naar welke plaats vertrekt. Die van het linkerspoor moet je niet hebben, want je wilt naar Maastricht. Ja, daar staat het! En terwijl je leest, klinkt er: *over enkele minuten stopt op spoor 7 de Intercity naar Maastricht*. Je ziet nog geen trein, maar hij is aangekondigd. Je bent er klaar voor!

Ook nu! Daar zit je dan: je bijbel op schoot, dit boekje ernaast; klaar om te lezen wat er staat in Gods woord. Nee, ik zeg het beter: klaar om te horen wat Hij tegen jou te zeggen heeft! Want dat heeft God! Hij wil dat jij weet wie Hij is.

Sla je de bijbel open, dan is het nodig, dat je een paar dingen weet. Let je daarop, dan helpt dat je enorm om te begrijpen wat er staat.

1. Wie zegt het?
2. Tegen wie wordt het gezegd?
3. Wanneer werd het gezegd?
4. Wat wordt er gezegd?
5. Wat zegt het mij?

Het antwoord op een vraag kun je niet altijd in het te lezen stukje vinden. We geven dan een aanwijzing, waar je het wel kunt vinden.

Voor we naar een bijbelgedeelte gaan kijken, eerst even dit:

Als we schrijven *Galaten 1: 11-12 (11-17)* bedoelen we, dat we de verzen 11 en 12 gaan bekijken, maar dat je vers 11 t/m 17 moet lezen. Je ziet de woorden

dan in het juiste verband (de context).

Om je een tekst beter te laten begrijpen, stellen we – waar dat handig is – nog extra vragen.

Niet van schrikken. Het wordt geen overhoring of een onverwachte s.o. Kijk maar eens in:

Galaten 1: 11-12 (11-17)

1. Wie zegt het? Kijk daarvoor in vers 1. Zie je het?
2. Tegen wie wordt het gezegd; aan wie schrijft hij? Je ziet het al. Dit staat in vers 2.
3. Wanneer werd het gezegd? (vs. 6) Juist! Als Paulus vernomen heeft, dat de gemeenten van Galatië ...
4. Wat wordt er gezegd? Lees daarvoor vers 11-12.
5. Wat zegt het mij?

Zullen we nu eens samen kijken, wat we ontdekt hebben?

Paulus is de schrijver van de brief. Hij stuurde hem aan de gemeenten van Galatië, toen hij had gehoord, dat de mensen daar al snel na zijn vertrek in de war gebracht werden door mensen die *een ander evangelie* verkondigden. Omdat het afwijkt van zijn boodschap, zegt Paulus dat dit *geen evangelie* is. *Zijn evangelie is echt!* Hij heeft het door openbaring rechtstreeks van *Jezus Christus ontvangen*.

Hij openbaarde Paulus al die zaken die gelovigen weten moeten.

Heb je dit ook gevonden?

Galaten 2: 2b en 7

Uit het vorige gedeelte uit Galaten weten we al aan wie Paulus deze brief schreef en wanneer (waarom) hij dat deed.

In zijn brief haalt Paulus een aantal belangrijke gebeurtenissen uit zijn verleden aan, zoals gesprekken die hij voerde.

1. Wie zei het? Wie is hier 'ik'?
2. Tot wie werd het gezegd?
3. Wanneer werd het gezegd? (Galaten 1: 15 t/m 2: 1)
4. Wat wordt er gezegd in vs. 2b en 7? Voor wie is het evangelie dat Paulus verkondigt bestemd?
5. Wat zegt het mij?

Voor je de laatste vraag beantwoordt, moet je nog even weten, wat de bijbel met *heidenen* bedoelt.

“Dat zijn toch wilde en onbehouwen mensen?”

| Veel mensen zien ongelovigen als heidenen. In de bijbel echter |

worden met heidenen bedoeld: alle mensen die geen Jood zijn; dus: jij en ik. Met onbesnedenen (vs. 7) wordt precies hetzelfde bedoeld: niet-Joden.

Terugkomend op vraag 5: Paulus sprak en schreef voor heidenen, onbesnedenen. *Paulus heeft een evangelie voor de heidenen!*

En de andere apostelen dan? Die verkondigen aan *Joden* wat Jezus Christus kwam doen. Lees maar in het laatste deel van vers 9:

‘(...) *wij* – Paulus, Barnabas en Titus (vs. 1) – *zouden naar de heidenen, zij – de apostelen (vs. 9) – naar de besnedenen gaan.*’

Je kunt dus niet zomaar de bijbel opendoen, er met een speld in prikken en zeggen: kijk, dit is voor mij bedoeld. Dan weet je na een tijdje niet meer op welk spoor je staat. En natuurlijk wil ik je wel op de rails zetten en je niet laten ontsporen.

Zeg je: heb je daar nog meer over? Ga dan naar Spoor 1.

Spoor 1

Op weg naar de ‘bestemming’ van dit hoofdstuk, *Schriftindeling*, informeren we je over een aantal ‘stations’, waar je langs komt op weg naar deze bestemming; je krijgt een aantal *mededelingen voor reizigers*. Als je die leest, stap je niet in de *verkeerde* trein. Ik zet er af en toe iets bij. De teksten zijn zo gegroepeerd, dat je er een aantal dagen mee aan de slag kunt.

— *de zending van Jezus*

Mattheus 15: 24 (21-28)

1. Wie zegt het?
2. Tegen wie wordt het gezegd?
3. Wanneer werd het gezegd? (vs. 22)
4. Wat wordt er gezegd? (vs. 24)
5. Wat zegt het mij?

Met ‘*de verloren schapen van het huis Israëls*’ worden Joden bedoeld. Je kunt daar bijvoorbeeld over lezen in: Numeri 27: 17; Psalm 95: 9; Psalm 100: 4; Jeremia 50: 4-6. In Jeremia 50: 6 kun je lezen, dat ze verloren zijn, omdat hun leiders hen misleid hebben. Ezechiël 34: 11, 15 en 31.

Mattheus 10: 5-6 (1-8)

Stel steeds opnieuw *de vijf vragen*.

Wil je meer weten over Samaritanen, lees dan bijv. 2 Koningen 17: 24-41.

Romeinen 15: 8 (7-9)

Bij deze teksten ook nog een paar extra vragen:
Van wie was Hij een dienaar?

Het begrip *besnedenen* kwamen we al eerder tegen. Wil je daar meer van weten, lees dan Genesis 17: 8-11

Heb je ook ontdekt, welke *eigenschap* van God door Christus getoond wordt? Juist, Hij *doet* precies wat Hij *belooft*.

De zending van Jezus

Wat zegt het mij? Wat is de overeenkomst in de tekstgedeelten die je gelezen hebt? Voor wie is Jezus op aarde gekomen?

— *de zending van de apostelen*

Zo, wij stappen weer in. Misschien lees je nog even door waar wij gisteren mee bezig zijn geweest. Dan kom je er weer in, zeg maar!

Johannes 20: 21b (19-21)

De vijf vragen laten je hier weer precies zien, wie er wat en tegen wie zegt en wanneer dat plaats vond. 'Gelijk de Vader Mij gezonden heeft – en in de vorige teksten hebben we gezien tot wie Jezus gezonden was – zend Ik ook u.' Dus tot wie werden de *aangesproken personen* gezonden?

Galaten 2: 7b en 9

Uit dit hoofdstuk hebben we al eerder gelezen. De vraag is in dit verband: tot wie zullen Petrus en de andere discipelen zich richten?

1 Petrus 2: 9 (9-10)

Voor je hoofdstuk 2 opzoekt, eerst even dit: kijk eerst naar hoofdstuk 1: 1. Petrus is degene, die schrijft. Er staat ook bij voor wie zijn brief bedoeld is! Het gaat om *Joden*, die geloven, dat Jezus de Messias is.

Met *vreemdelingen die in de verstrooiing* – de diaspora – *zijn*, worden altijd Joden die buiten het land Israël wonen bedoeld.

Wat zegt hij tegen hen? Lees de verzen 9-10. Zij zijn een ... (4 punten)

Lees nu ook eens Exodus 19: 3-6. Zie je de overeenkomsten? Hier spreekt God door de mond van Mozes tegen de *Israëlieten* (vs. 6b), de afstammelingen van Jakob (vs. 3)

Petrus richt zich eeuwen later in zijn brief ook tot de afstammelingen van Jakob, de Israëlieten, aan dat deel van hen dat in Klein-Azië, het huidige Turkije, in de verstrooiing leeft. (1 Petrus 1: 1)

Jakobus 1: 1

Tot wie richt de apostel Jakobus zich?

De zending van de apostelen.

Zou je nu kunnen samenvatten tot wie de discipelen zich als apostel richten; voor wie zij een goed bericht – evangelie – van Jezus Christus hebben?

— de zending van Paulus

Romeinen 15: 16 en 18 (14-18)

Naar welke groep mensen werd Paulus gestuurd? Met welk doel?

In vers 18 staat *gehoorzaamheid*. Dat is een woord, dat iets tegen jou en mij te zeggen heeft. Je *hoort* niet alleen iets, je *reageert* er ook op. Ja, dat *doe* ik!

Romeinen 15: 20

Zie je waar Paulus *niet* heengaat? Waarom niet? Wie konden dat andere fundament alleen maar gelegd hebben?

Galaten 1: 16

Wat was *het doel* van de openbaring van Gods Zoon aan Paulus?

Galaten 2: 9b

Wat was het besluit van het overleg tussen Paulus en Kefas (=Petrus), Jakobus en Johannes?

De zending van Paulus

Waarin verschildte de opdracht van Paulus in die van de Here Jezus en van de apostelen?

— Paulus geroepen

Galaten 1: 16a (11-17)

Wat voor effect had Gods roeping op Paulus?

Handelingen 9: 1-19

Let vooral op vs. 13-15. Zie je wat vers 15 zegt?

1 Corinthiërs 2: 13 (10-13)

Wie bepaalt de koers die Paulus gaat?

Galaten 1: 12 (11-17)

Van wie had Paulus zijn evangelie, als hij zegt: ‘(...) ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd (...)’?

Galaten 1: 16 en 17

Om het evangelie onder heidenen te verkondigen ‘(...) *ben ik geen ogenblik te rade gegaan bij vlees en bloed*’. Van wie had hij zijn evangelie dus niet geleerd? Naar wie ging Paulus zelfs ook niet heen?

1 Thessalonicenzen 2: 13 (13-16)
Van wie had Paulus dat *woord*?

|| *Paulus geroepen*

|| Van wie ontving Paulus het evangelie dat hij verkondigde, en hoe?

— *Paulus, apostel van Christus Jezus*

1 Timotheus 2: 7 (5-7)

Een apostel is letterlijk iemand die gezonden is. Hij spreekt namens God / Christus Jezus. Kijk maar wat je las bij 1 Thessalonicenzen 2: 13.

1 Timotheus 1: 12-13

2 Corintiërs 12 :9

1 Corintiërs 11: 1

Waartoe roept Paulus op? Wie volg je zo dan (ook) na?
Wat voegt vs. 2 daaraan toe?

|| *Paulus, apostel van Christus Jezus*

|| Zie je het? Je hebt nu op een rij waarvóór Paulus geroepen werd!

— *Verschillende evangeliën*

Galaten 2: 7

Je leest een vertaling van de brief, die oorspronkelijk in het Grieks geschreven werd. In de vertaling die je voor je hebt, staat er twee keer iets onnauwkeurig vertaald: ‘(...) *dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen (...)*’ In plaats van *aan* de onbesnedenen en *aan* de besnedenen staat er ‘van’. Lees de tekst nog eens en vul ‘van’ in! Zie je het? Er is ‘een evangelie *van* de besnedenen’ en ‘een evangelie *van* de onbesnedenen’.

Die evangeliën moet je, zegt Paulus, niet door elkaar halen! Een brief die voor je broer bestemd is, is misschien wel fijn om te lezen, maar het gaat om hem. Zo zegt God in de bijbel dingen tegen

Zijn volk, Israël. Fijn om die te lezen, maar Hij koos Paulus om rechtstreeks aan de onbesnedenen, dus ook aan ons te schrijven.

Kun je nu antwoord geven op de vraag: voor wie is het evangelie van de onbesnedenen bestemd? En: voor wie dat van de besnedenen? Weet je voor beide groepen een andere naam?

Galaten 2: 2

Paulus had kennelijk iets anders te vertellen, anders zou hij het niet aan de apostelen hoeven voor te leggen.

Galaten 2: 8 (7-9)

Waarom erkenden de apostelen Paulus' *evangelie van de heidenen* en zijn speciale *opdracht voor de heidenen*?

Verschillende evangeliën

Kun je op grond van bovenstaande teksten aangeven, dat er hier sprake is van *twee* evangeliën.

— *Gezonde woorden*

2 Timotheus 1: 13

'*Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, (...)*'

In de grondtekst staat: '*Heb een voorbeeld van gezonde woorden*' (letterlijk: *onder(voor)beeld*).

Weet je nog hoe je 'vroeger' (Oef, da's lang geleden!) hebt leren schrijven? Je begon met overtrekken. Zo'n doorzichtig blaadje op het voorbeeld leggen en dan de letters natrekken. Hoe beter je papier op het voorbeeld bleef, hoe beter je lettertjes eruit zagen.

Paulus zegt tegen Timotheus, dat het gaat om 'gezonde woorden'.

Zullen we de 5 vragen nog eens stellen? (heb je tocht steeds gedaan!)

1. Wie zegt het? (vs. 1)
2. Tegen wie wordt het gezegd? (vs. 2)
3. Wanneer werd het gezegd? (vs. 15-17)
4. Wat werd er gezegd?
5. Wat zegt het mij?

Je kunt nu wat zaken bij elkaar halen:

- Begrijp je waarom hij *gezonde* woorden zegt?
- Wat zou er dan bedoeld kunnen worden met *ongezonde* woorden?
- Wie heeft dus woorden vanuit Gods Woord die voor jou bestemd zijn?

Paulus zegt steeds weer, dat hij ons *gezonde woorden* te geven heeft en dat hij die van onze *Here Jezus Christus* gekregen heeft.

1 Timotheus 6: 3

2 Timotheus 1: 13

Titus 1: 9 en 2: 1

2 Timotheus 2: 1-2

Welke boodschap moet er in deze tijd klinken?

Het gaat om wat de apostel Paulus nu tegen ons zegt! Daardoor ga je dingen begrijpen. Misschien niet direct, maar je zult het merken, als je ermee aan de slag gaat!

|| *Gezonde woorden*

|| Kun je nu aangeven, bij wie wij, heidenen, moeten zijn om gezonde woorden van God en Christus Jezus tot ons te nemen?

— *Paulus' evangelie*

Paulus schrijft aan de Corinthiërs *evangelie*. Dat is een *goed bericht*.

1 Corinthiërs 15: 1-4

WIE is het *goede bericht*?

Romeinen 2: 16 (13-16)

Moet je kijken! God bemoeit Zich niet alleen met de Joden, maar ook met *heidenen*. En zie je wat hij is vs. 16 zegt?! '*Mijn evangelie*' – dus: Paulus heeft iets bijzonders te zeggen.

Romeinen 15: 16

Zie je het? '*Dienaar van ... voor ...*'

Romeinen 16: 26 (25-27)

De volken moeten bij Paulus zijn!

|| *Paulus' evangelie*

|| Zie je, dat je nu op een rij hebt voor wie Paulus' evangelie bedoeld is?!

|| Daarom moet je lijnen die God uit elkaar houdt, niet met elkaar verbinden!

— *De overige Schriften*

2 Timotheus 3: 16 (16-17)

Wat is het nut van de verschillende bijbelboeken en brieven naast de brieven van Paulus?

Bekijk zo eens de volgende schriftgedeelten.

Lucas 1: 1-4

Waartoe schreef Lucas zijn evangelie?

Romeinen 15: 3 en 4

Zie je, dat Paulus de (overige) schriften ook goed kent?!

Handelingen 1: 1-3

Over wie gaat het boek handelingen?

Genesis 9: 8-17

Leviticus 27: 34

Bekijk eens wat gedeelten uit het boek Leviticus. Voor wie heeft God deze voorschriften gegeven?

Romeinen 3: 1-3

De overige schriften

Noem eens enkele voorbeelden, waaruit blijkt, dat het nuttig is ook de niet van Paulus afkomstige schriften te kennen.

Zo, het eerste stuk zit erop. Je hebt in 9 keer het *evangelie van Paulus* op een rijtje gekregen.

Misschien zeg je: ik kijk het allemaal nog eens even door. Je hebt wat vragen opgeschreven bij bepaalde stukjes. Heb je daar nu antwoord op gekregen? Zijn er vragen, die nog niet beantwoord zijn? Heb je een beetje een beeld van het onderwerp gekregen? Het zijn nl. mededelingen over *schriftindeling*, of misschien is het beter te spreken van *schriftopbouw*.

Ik geef je ten slotte een aantal teksten waardoor je weet wat Paulus overkwam.

Handelingen 18: 5-6

Handelingen 22: 17-22

Handelingen 28: 23-31

Zijspoor

Ik bedoel jou!

Kijk nu niet achterom of ik soms een ander bedoel, het gaat me om jou! Ik wil tegen je zeggen: God houdt van je!

- Ja maar, ben ik het eigenlijk wel waard; ben ik zo belangrijk, dat God een relatie met me wil?
- Eh, ik kom er liever zelf uit, dan wil ik nog weleens kijken of God iets voor me kan betekenen.
- Trouwens, ik heb er geen recht op, vind ik. Ik heb nog zoveel dingen die ik niet begrijp. Dan moet ik toch eerst een heleboel weten?

Die *opmerkingen* herken je? Zijn het soms die van jou? Weet je er het antwoord op? Wil je het bewijs, dat God van je houdt?

Christus, Gods Zoon, stierf voor jou! Lees Romeinen 5: 8.

Zie je het? '(...) *toen wij nog zondaren waren* (...)’ – dus: er valt niets te verdienen! Het gaat er niet om of je er recht op hebt! God vindt jou belangrijk! Hij heeft in Zijn Zoon laten zien hoeveel Hij om je geeft. Lees ook Romeinen 5: 9-11.

Wat was ervan het resultaat? Je bent:

- gerechtvaardigd in Zijn bloed (ja, dat leg ik in een volgend stukje uit);
- door Hem gered van de toorn (dezelfde opmerking dus);
- verzoend met God door de dood van Zijn Zoon;
- gered in Zijn leven.

Zie je hoe God met je omgaat? Er staat duidelijk: of je nu zondaar bent, of vijand – Hij deed in Jezus Christus alles om tegen jou te kunnen zeggen: kom maar; je bent Me alles waard; je kunt op Mijn liefde rekenen!

Vanuit God is er dus geen vijandschap of iets dergelijks. Ook geen onverschilligheid! Hij kent je, bij naam, en heeft je lief! Dat klinkt even iets anders dan God houdt van je, maar het is wel zo!

Weet je wat nu leuk is? Ik heb je gelijk uitgelegd wat *evangelie* betekent! Dat is nl.: een goed bericht. Aan jou, aan alle mensen! God stelt geen voorwaarden. Je hoeft niet allerlei dingen eerst te doen; het te verdienen of zo ... Kom maar!

Durf je hierop te vertrouwen?