

God

Wat bedoelt iemand, als hij het woord *God* gebruikt? Dat blijkt pas, als hij er meer over zegt. Gelovigen zeggen soms heel verschillende dingen over God. Het gaat echter niet om een invulling die mensen eraan geven, maar om wat er staat in Gods woord. Daarom gaan wij daarin kijken.

Als er in het Nieuwe Testament *God* staat, is dat de vertaling van het Griekse woord 'theos'. Dat woord betekent letterlijk: *plaats*, d.w.z.: degene die alles op zijn plaats zet. Er staat dus wat God doet. Dat staat kort en krachtig in Romeinen 11: 36.

Eén van de dingen die er over God gezegd wordt, is dat Hij van ons houdt. En van Zijn liefde kan niets ons scheiden. Lees Romeinen 8: 38-39 maar.

Er volgen nu diverse 'sporen'. Al die sporen samen vertellen je meer over God. Kijk om te beginnen op Spoor 1.

Spoor 1

God – het zijn maar drie letters, maar wat betekent dat woord? Wie is God eigenlijk?

Je weet, dat Gods woord niet in het Nederlands geschreven is. Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks.

Lees 2 Corinthiërs 1: 3-4! Toen die woorden voor het eerst tot me doordrong, vond ik dat bijzonder. Er wordt gesproken over '*de God en Vader van onze Here Jezus Christus*'. En dan staat er ook, dat Hij '*de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting*' is.

Je zult niet alles begrijpen, maar het gaat om die paar woorden die je al in de goede richting zetten: Hij is de God en Vader van onze Heer! En ik wil je laten zien, dat Hij dat ook van jou en mij is.

Wij hebben al een paar dingen ontdekt. God is:

plaats: Hij werkt zaken uit in jouw en mijn leven;

vader: een vader houdt van zijn kinderen en zegt wel eens nee, als zij liever ja hadden willen horen. Hij doet dat niet om hen dwars te zit-

ten, maar om hen bijvoorbeeld op te voeden, iets te leren, ergens tegen te beschermen;
trooster: troosten doe je iemand die het niet meer ziet zitten, enz.

Als je meer wilt weten, kijk dan op Spoor 2.

Spoor 2

“Geloof jij in God?” Wat is jouw antwoord als iemand dat aan je vraagt? Of weet je dat niet zo goed? Veel mensen beweren in God te geloven; dus daarin sta je niet alleen. Maar wat bedoelen zij dan? Over wie hebben zij het dan? Spreek je op dat moment over dezelfde God?

Voor velen is God *een hogere macht*. Ze weten niet Wie Hij is, of wat Zijn bedoeling is; bijvoorbeeld met deze wereld; “maar er zal wel ‘wat’ zijn!”

Het is duidelijk dat mensen die zo over God praten, eigenlijk niet weten Wie God is. Het kan dan net zo goed een eigen *verzonnen god* zijn. De vraag is eigenlijk: als ik zeg in God te geloven, kan ik Hem dan ook echt (persoonlijk) leren kennen?

Er zijn mensen die denken, dat je iets van het leven gaat begrijpen, wanneer je er diep over nadenkt. Ze proberen een bepaalde logica te ontdekken. Maar hoe dieper je er over nadenkt, hoe minder logica je ontdekt.

Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier eigenlijk op deze wereld; is dat toeval, of zit er iemand of iets achter? En waarom gaat alles dood? En wat gebeurt er als je dood gaat; houdt dan alles op of ...? Dit zijn vragen waar je onmogelijk antwoord op kan krijgen. Ook niet door er diep over na te denken.

Maar, dan is het ook onmogelijk over God na te denken, want misschien bedenk ik dan wel *een eigen god*; een god die precies past in mijn denken. Dan kan iedereen zijn eigen godsbeeld hebben, dat door niemand bewezen kan worden.

De enige veilige manier om God te leren kennen is niet ons eigen nadenken over God, maar dat God Zichzelf op een of andere manier bekendmaakt. Met andere woorden: ik kan God alleen leren kennen, wanneer Hij Zichzelf geopenbaard heeft! Zo niet, dan blijft God een product van mijn eigen verstand en kan ik God voortdurend aanpassen aan mijn eigen denken. En dat is precies wat je bij veel mensen tegenkomt. Wat zij ‘god’ noemen, is wat

cies wat je bij veel mensen tegenkomt. Wat zij ‘god’ noemen, is wat mensen kunnen bedenken over God.

Nu zijn er mensen die beweren God te kennen, doordat zij Hem bijvoorbeeld in een droom of in een visioen hebben ontmoet. Veel godsdienstige groeperingen hebben daar hun wortels. Alleen ... je kunt wel zo veel beweren. Het is net als met logisch denken, je hebt geen enkele controle op een dergelijke bewering; je kunt er alle kanten mee op.

Het meest logische en betrouwbare zou zijn wanneer God zelf gesproken heeft, en dit heeft laten opschrijven door betrouwbare mensen. Het moet echter niet zo zijn, dat slechts één persoon alles wat God heeft gesproken, heeft ontvangen en opgeschreven. Dan is het weer zo moeilijk te controleren; misschien zijn het wel zijn eigen gedachten!

Nee, het meest betrouwbare zou zijn, dat God tot veel mensen heeft gesproken en dat zij dit doorgeven. En dan niet zomaar binnen een periode van één generatie, want dan kunnen die mensen elkaar met hun eigen gedachten beïnvloeden; nee, veel mensen, gedurende vele generaties! Bovendien zou er een duidelijke *eenheid* zichtbaar moeten zijn. De tekst zou kenmerken van God moeten bevatten, bijvoorbeeld: in profetische uitspraken waaruit de betrouwbaarheid blijkt van hetgeen gesproken werd; of dat de boeken en brieven zo zijn opgebouwd, dat bij bestudering bepaalde structuren ontdekt worden, die de schrijvers er onmogelijk zelf ingestopt kunnen hebben.

Zo'n boek bestaat! Dat is de bijbel. Daarin onthult God Wie Hij is. En bij bestudering ontdekken we, dat Hij Zich niet alleen laat kennen als Schepper, maar zelfs als Vader!

Maar als God Zichzelf geopenbaard heeft, kan ik bij Hem misschien ook terecht met al die vragen waar ik met logisch denken niet uitkom!

Jazeker! Lees maar verder in dit boek en lees vooral de bijbel zelf – Gods woord!

Voor meer zie Spoor 3.

Spoor 3

Wat stellen mensen zich voor, als zij bij het lezen in Gods woord het woord ‘God’ tegenkomen? Die drie letters zeggen heel wat lezers niets (meer), of ze

roepen juist allerlei gedachten op: wat verteld werd op de zondagschool bijvoorbeeld, of bij de bijbelstudie, etc.

De Hebreeuwse grondtekst kent meerdere woorden voor ons woordje *God*. Al de verschillende woorden simpelweg met 'God' vertalen, leidt ertoe, dat een bijbellezer God niet op het spoor komt, of niets begrijpt van de God, Die vanaf de eerste bladzijde van Zijn woord Zijn plan en de uitwerking daarvan bekendmaakt, met als doel, dat elk schepsel zich naar Hem toekeert, dat Hij alles in allen zal zijn!

We geven een overzichtje, om er bij bijbelstudie naast te hebben liggen.

Titel	Betekenis	Wie
Al	ONDERSCHIKKER	Al 'onderschikt' allen aan Zichzelf
Al-u-e	aan-ONDERSCHIKKER	de Zoon 'onderschikt' allen aan Al
Al-u-e-im	aan-ONDERSCHIKKERS	zonen 'onderschikken' velen aan de Zoon

Meestal worden Al, Alue en Alueim met *God* vertaald.

- *Al* (enkelvoud) komt meer dan 200 maal voor en wordt vertaald met: God, Onder-schikker, etc. *Al* is de bron waaruit alles is voortgekomen.
- *Alue* (enkelvoud) komt 58 keer voor, waarvan 41 keer in het boek Job. De uitgang '-e' in *Alue* geeft *richting* aan. Daarmee wordt Christus' *activiteit* duidelijk. Wat Hij doet, is nl. naar God toe, *naar de Onderschikker* toe. *Alue* (de Zoon) heeft van Al de opdracht gekregen om alles uit te voeren volgens het plan van Al.
- *de geest van God* (Al) werkt in en door Zijn Zoon (Alue). De geest van Al en Alue *beiden* is steeds aan de orde in Alueim (meervoud). De schrift gebruikt deze vorm meer dan 2000 keer. De uitgang '-im' in *Alueim* geeft in dit verband aan, dat Al (God) door Zijn geest werkt in en door Alue (de Zoon) *en anderen* die ook deelhebben aan deze geest, zoals profeten en allen die worden aangestuurd door de heilige geest, als onderschikkers (aan God), om Zijn plan uit te voeren.

NB: Al *en* Alueim worden in het Grieks vertaald met 'theos'.

Paulus roept ons – zonen van God (zie Romeinen 8: 14, Galaten 3: 26 e.a.) – op ons te 'onderschikken'. Dat is niet een kwestie van moeten, maar van willen; niet van dwang, maar van *zelf, van binnenuit*, willen *wat Hij wil*. Jouw wil verandert door Zijn liefde.

Je komt ook het Hebreeuwse 'IEUE' (spreek uit als: Jeewee) tegen, in brochures bijvoorbeeld. In de Griekse grondtekst wordt het met 'kuriós' (= Here) vertaald. Het is de benaming van Hem 'Die is en Die was en Die komt'. In Openbaring 1: 4 en 8 staat die betekenis; 'Die was en Die is en Die komt' in 4: 8. In Openbaring 11: 17 en 16: 5 is in de naam 'Die komt', dus: de toekomst, weggelaten, omdat Hij dan gekomen is.

Lees verder op spoor 4

Spoor 4

God laat Zich in verschillende hoedanigheden kennen. Daar wil je natuurlijk meer van weten. Daarom gaan we kijken naar wat God onthult over Zichzelf.

Sta vooral even stil bij de inhoud van de teksten die je opzoekt en naleest, zodat het niet alleen in je hoofd maar ook in je hart komt. Je moet je bewust worden dat God Zelf hier spreekt om jou duidelijk te maken wie Hij is. Daar mag je best eerst voor bidden en als Hij het jou duidelijk maakt, ook voor danken!

Lees eerst wat ervaringen van mensen zoals jij en ik, en denk daarbij aan de vele goden die er ook vandaag de dag nog zijn.

We bestuderen bijbelteksten; denk dan ook aan wat we daarover afspraken in *Reisbestemming Schriftindeling*:

Zoek op Exodus 18: 9-11.

Welke ontdekking doet Jetro?

2 Kronieken 2: 5 en 6

Ben jij je bewust hoe groot God is?

Lees verder: Psalm 97: 9 en Daniël 2: 47 (Let er vooral op wie deze uitspraak doet!)

Kijk ook eens naar Micha 4: 5 en lees daarbij nogmaals de introductie van deze reisbestemming. Wat zegt Paulus tegen de Galaten in Galaten 4: 8?

Hoe onthult God Zich?

Kijk eens naar Abraham. Lees Genesis 17: 1. Daar onthult God Zich als ‘*de Almachtige*’. In de Hebreeuwse tekst staat: El Shaddai, dat wil zeggen: *de Algenoegzame*; God, Die in *alles* zal voorzien, met andere woorden: Abraham kon helemaal *niets* bijdragen aan de vervulling van Gods beloften!

De ‘algenoegzaamheid’ van God wil ook zeggen dat Hij niets van ons nodig heeft. Dat geeft diepe vrede, al die zaken waar je zelf geen vat op hebt, kun je met een gerust hart aan Hem overlaten, aan Hem Die in alles zal voorzien op Zijn tijd.

Aan Mozes onthult God Zich als: Ik ben, Die Ik ben. Lees Exodus 3: 1-15. Ook nu is de Hebreeuwse taal weer veel rijker. God onthult Zichzelf als IEUE: *Zal zijn, zijnde en was*. Dat wil zeggen: Hij zal er in de toekomst voor je zijn, Hij is er op dit moment, en Hij is er altijd voor je geweest. Wat een rijkdom als je je dat bewust bent!

Wij schreven het al eerder: God onthult Zich in de hele bijbel als *God, Theos* in het Grieks. Dat betekent: Die alles op Zijn plaats zet; *de Plaatsers*. Hij wijst alles *Zijn* plaats aan: in het hele wereldgebeuren; ten opzichte van Israël; en ook jouw leven is in Zijn hand. Hij bepaalt wat gebeurt – dat is een hele zorg minder! Daar mag je ook aan denken, als het niet gaat zoals jij in gedachten had. Ook dan heb je de zekerheid en de geborgenheid dat Hij God – de Plaatsaanwijzer – is.

In het Hebreeuws is er dus sprake van ‘Al’ of ook ‘El’ (vooral in namen; bijvoorbeeld Beth-*el*). Het heeft meer de betekenis van ‘Onderschikker’. Gods grote doel gedurende *Zijn plan van de eeuwen* (zie *Reisbestemming Eon*) is: alles *schikken onder Zijn voeten* (1 Corinthiërs 15: 20-28).

Misschien begrijp je nu nog beter, dat het kennen van God veel meer inhoudt dan het oppervlakkige ‘geloven dat er een god is’.

Een van de mooiste onthullingen van God is dat Hij niet ver van jou afstaat, maar Zijn omgang met ons vergelijkt met de relatie tussen een vader en zijn kind: God wil als Vader gekend worden en Hij noemt ons Zijn kinderen, Zijn *zonen*!

Bestudeer nu zelf eens wat God in zijn woord onthult over vader en zonen. Wanneer je het zelf ontdekt, heeft het veel meer waarde en gaat het veel meer voor je leven!

In de evangeliën is het de Zoon van God, Jezus Christus (zie *reisbestemming Jezus Christus*), die het Joodse volk erop wijst, dat God hun Vader is. Mattheus 5: 16, 6: 6, 6: 9, enz.

De volgende verzen laten zien, hoe Paulus op God wijst en wat ik van Hem mag verwachten: Romeinen 1: 7, 1 Corinthiërs 1: 3, 2 Corinthiërs 1: 2, Galaten 1: 3, Efeziërs 1: 2, Filippenzen 1: 2, Kolossenzen 1: 2, 1 Thessalonicenzen 1: 1, 2 Thessalonicenzen 1: 2, Titus 1: 4.

Wil je weten, hoe je God mag aanroepen? Zoals een kind zijn vader aanspreekt! Romeinen 8: 15, Galaten 4: 6.

Lees 1 Corinthiërs 8: 6 en laat goed tot je doordringen wat hier staat! Denk dan ook eens aan al die zogenoemde ‘goden’ van mensen! (Lees ook Efeziërs 4: 6)

In 1 Corinthiërs 15: 24 wordt God ook Vader genoemd. In welk ongelooflijk groot verband staat dit *Vader-zijn* van God?

Zoals eerder gezegd, het *Vader-zijn* van God wil ook zeggen dat Hij zonen heeft! Wanneer ik me laat verzoenen met God (2 Corinthiërs 5: 20), schenkt God mij Zijn geest (Romeinen 8: 16, Efeziërs 1: 13). In welke verhouding kom ik dan volgens Romeinen 8: 14 tot God te staan?

Wie heb ik nodig om een zoon van God te zijn? Galaten 3: 26.

Lees Efeziërs 1: 5 en stel jezelf de volgende vragen:
Wanneer werd ik een zoon van God? Door wie werd ik een zoon van God?
Wiens wil was dat?

Natuurlijk wil je meer weten over God als Vader. Lees daarom verder *Reisbestemming Vader*.