

Jezus Christus

“Wie is Jezus?”, hebben veel mensen zich al afgevraagd. Sommigen dachten dat Hij een revolutionair persoon was, iemand die een opstand leidde tegen de Romeinse overheersing van het Joodse volk in het begin van onze jaartelling. Anderen denken dat Hij een heel goed en voorbeeldig mens was, maar dat Hij jammer genoeg gekruisigd werd. Weer anderen vinden Hem een groot profeet, zoals er ook andere zijn in de grote wereldreligies.

Er is voldoende bewijs in de geschiedenis dat aantoonde, dat Hij werkelijk op aarde in Israël leefde en gekruisigd werd. Ook zijn er getuigenissen bekend van mensen, die zeker weten dat Hij uit de dood opstond.

De bijbel zegt veel over Hem. Zijn naam is vol betekenis: de naam Jezus betekent dat Jahweh *redder* is; Jezus=*Jehweh-Redder!* (Jehweh is hetzelfde als Ieue – zie *Reisbestemming God*, Spoor 2.) Jahweh is de naam waarmee God Zich aan Mozes, destijds de grote leider van het volk Israël, openbaarde.

De naam Jahweh betekent: *‘Ik ben, Die Ik ben’*. Lees Exodus 3: 1-15 er maar eens op na! Dat zegt al wat meer over de naam Jezus: *Ik ben, Die Ik ben-Redder*. Hij is zó bijzonder, dat je ongetwijfeld met mij meeloopt naar Spoor 1 om daar meer over Hem te lezen!

Spoor 1

De naam van de God van Israël, Jahweh (HERE in de NBG), waarover je zoveel kunt lezen in het Oude Testament, betekent *‘Ik ben, Die Ik ben’*. Als je de vier Hebreeuwse letters bekijkt waaruit deze naam is samengesteld: *IEUE*, dan betekent deze eigenlijk: *‘Die is, was en zal komen.’* De naam wordt in Openbaring 1: 4 en 8 zo aangegeven.

Bij Zijn geboorte zegt boodschapper Gabriël tegen Jozef over het kind dat geboren zou worden: *‘(...) gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden’* (Mattheus 1: 21). Jozef schikt zich daarnaar en enkele verzen verder in Mattheus 1: 25b lezen wij dan ook: *‘En hij gaf Hem de naam Jezus.’*

In feite is Jezus de Jahweh van Israël Die komt als mens, en vooral als *redder*. De apostel Paulus bevestigt dit in zijn eerste brief aan Timotheus: *‘(...) dat*

Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden (redden) (...).' (1 Timotheus 1: 15b) En Hij doet dat ook!

Hij groeide op, Zich 'onderschikkend' aan zijn ouders (Lucas 2: 40-52), en ging op ongeveer 30-jarige leeftijd aan Zijn bijzondere taak beginnen.

Hij werd niet gekend en aanvaard als de Zoon van God, hoewel Hij voldoende dingen deed die het bewijs leverden van Zijn zoonschap: Hij wekte het dochtertje van Jairus op (Marcus 5: 21-24 en 35-43); richtte de jonge man van Nain op uit de dood (Lucas 7: 11-17) en deed dat ten slotte met Zijn vriend Lazarus, die al drie dagen in het graf lag (Johannes 11)!

Het liep uiteindelijk uit op Zijn kruisiging, hoewel de Romeinse heerser Pontius Pilatus meerdere keren vaststelde, dat Hij niets had gedaan waarvoor de doodstraf gold. (Lucas 23: 4 en 13-25)

Toch wilde het volk Zijn dood; zij waren opgehitst door hun leiders. Het gebeurde; Hij werd aan het kruis genageld en stierf een verschrikkelijke dood. Dat bleek echter de redding van de mens te betekenen! (Zie o.a. Romeinen 5: 8-11)

Het onverwachte – wat Hij Zelf al gezegd had – gebeurde: Hij stond op uit de dood! Dat toonde, dat Hij de Zoon van God is! Lees meer op Spoor 2.

Spoor 2

Jezus' naam betekent: Jahweh-Redder; Hij *is* de *Christus*, dat wil zeggen: de door de profeten van Israël beloofde *Messias*. Messias en Christus zijn woorden die allebei *gezalfde* betekenen. In Israël werden koningen, profeten en priesters gezalfd tot hun taak. Dat gebeurde met speciaal klaargemaakte olie. Deze olie was een beeld van de geest van God. De Zoon van God, Jezus Christus, ontving deze geest overvloedig (Johannes 3: 34). Door deze geest werd Hij geleid (Mattheus 4: 1) en de geest bleef op Hem (Johannes 1: 33).

Jezus leefde als enige mens zonder te zondigen (2 Corintiërs 5: 21). Hij was en is de Zoon van God, en Hij is *de Christus van God*, Die perfect dat doet waarvoor God Hem gezonden had. Hij is Gods machtige Christus, Die het grote plan van God uitvoert. Dat ging door grote diepte heen; Golgotha, de heuvel bij Jeruzalem, waar Hij terechtgesteld werd. Drie uren werd Hij, hangend aan het kruis, door mensen en door God, Zijn Vader, verlaten. Hij droeg daar de zonde van de hele wereld. God kan de zonde niet verdragen. En om-

dat ieder mens zondaar is (Romeinen 3: 9-17), moest er redding komen. De mens kan zichzelf niet redden, daarom werd de Gezalfde *door God ingezet om redding van de zonde te brengen*. Dus moest Hij Jezus heten. Paulus schrijft in zijn brieven veel over Hem en over de gevolgen van Zijn werk aan en door het kruis.

In Kolossenzen 1: 13-20 spreekt hij uitvoerig over Jezus, Die daar de Zoon van Zijn (Gods) liefde genoemd wordt. Paulus schrijft: *'Hij is het beeld van de onzichtbare God (...).'* Dus als je naar Jezus Christus kijkt en ontdekt wat Hij doet en deed en met welke liefde, dan zie je eigenlijk door Hem heen in het hart van God.

Je ontdekt ook hoe belangrijk Hij is. *'Want in Hem zijn alle dingen geschapen (...); alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen'*, schrijft Paulus. Hij is de *eerstgeborene* van heel Gods schepping, dat is: God schiep Hem eerst en in en door Hem al het andere. En later, als middelpunt van Gods plan, maakt God vrede door het bloed van Zijn kruis, en verzoent Hij al Zijn schepselen, die vijandig waren, *'wederzijds'* (van twee kanten).

Wederzijds: niet alleen God is verzoend, maar ook al de schepselen die nu al een relatie met God hebben. Dat verandert hun vijandschap in vrede en liefde. Uiteindelijk geldt dit voor al Zijn schepselen.

Door alle brieven en andere boeken van het Nieuwe Testament heen gaat het steeds om Hem, om Jezus Christus! Hij heeft Zichzelf vernederd en gehoorzaamde God in alles met als uiteindelijk gevolg, dat God Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam gegeven heeft. In die naam zal uiteindelijk alle knie zich buigen en elke tong zal van harte belijden, dat Jezus Heer is, tot eer van God, de Vader! (Filippenzen 2: 5-11). Dan zien we de hoogste vervulling van de betekenis van Zijn naam: Jezus.

Al het geschapene zal aan Hem ondergeschikt gemaakt worden. Efeziërs 1: 10 maakt dat duidelijk: alles wordt onder Hem als hoofd gebracht. Als dat uiteindelijk een feit is, zal Hij Zich ook *'onderschikken'* aan God, de Vader, opdat God zij *alles in allen!* (1 Corintiërs 15: 20-28)

In feite is heel de bijbel als tekstboek nodig om Jezus te leren kennen; er staat zoveel over Hem in dat belangrijk en goed is. En: alles wat we van Hem leren kennen, zegt ons hoe en Wie God Zelf is. Daar gaat het om: Hij leert ons God kennen; dat is dan ook precies Zijn opdracht die Hij trouw vervult: Christus brengt mensen tot God.