

Verzoening

“Laat je met Mij verzoenen!” Weet je Wie dat tegen je zegt? Ja, je zag het al aan de hoofdletter: God!

Even een omleiding! Als er ruzie is tussen twee mensen en een van de twee zegt: “Ik wil het met je goed maken!”, dan is dat verzoening; verzoening van één kant: eenzijdig.

Die vorm van verzoening vind je bijvoorbeeld in Romeinen 5: 10 (lees voor jezelf ook vers 8-9 erbij) en 2 Corinthiërs 5: 19-20. Echt even nalezen! Gedaan? Zie je Wie er vraagt om je met Hem te verzoenen?

Maar... gaat iemand op dat verzoek in, dan is er van twee kanten verzoening, dus: wederzijds! Daarvoor heeft Gods woord een apart woord. Dat vind je in Efeziërs 2: 16 en Kolossenzen 1: 20-21. Dan is er van twee kanten: vrede!

Ik moet er wat bij zeggen! In de bijbel die je voor je hebt liggen, zie je dat verschil niet!

Wil je meer weten? Ga dan naar Spoor 1.

Spoor 1

Verzoening kan van één kant komen, of van twee kanten!

Misschien hoor je weleens iemand zeggen: “God? Die bestaat helemaal niet!” Maar wat weten zij van Hem? Waarom zeggen zij dat? Je zou je ook af kunnen vragen: trekken zij zich iets van God aan? Als het antwoord ‘nee’ is, dan hebben zij ook geen weet van ‘vrede met God’.

Dat je dit leest, zegt al iets over je; je wilt meer weten over God en over wat Hij zegt. Fijn! Ik ga daar serieus mee om.

Mensen gingen (en gaan) hun eigen gang. Dat leek best te lukken! Toch waren en zijn het zondaren, zij missen hun doel – dat betekent het woord ‘zonde’ letterlijk. Romeinen 5: 10 (dat je al eerder gele-

zen hebt) zegt, *dat wij vijanden van God waren*; wij dachten helemaal niet over Hem na.

Toch heeft God Zich van Zijn kant uit met deze wereld, met de mens, met jou en mij dus, verzoend. Daar was een offer voor nodig. En dat offer bracht God. Hij gaf Zijn Zoon en onze zonden werden gerechtvaardigd (*Zie verder bij Reisbestemming Rechtvaardiging*). Daar hoeven jij en ik niets meer aan toe te voegen. Daar past alleen maar ‘Amen!’ op.

Paulus gebruikt twee (Griekse) woorden, als hij over verzoening spreekt. Niet schrikken, ik vertel er gelijk bij wat zij betekenen. Het eerste woord is ‘katallasso’. Als je dat heel letterlijk vertaalt, betekent het *naar beneden toe veranderen*. Dus als jij leest: God verzoende zich met deze wereld, dan kun je nu zeggen: God veranderde zich naar beneden toe!

Maar... hoe reageren de mensen daarop? Gaan zij niet in op Gods vraag, dan komt er geen *vrede met Hem!* Doen zij dat wel, dan is er niet alleen sprake van een *verandering naar beneden toe*, dan is die verandering er nu ook van de andere kant; van de kant van de mens, van jou en mij. Dan is die verzoening *wederzijds*.

Voor *wederzijdse verzoening* gebruikt Paulus een speciaal woord, namelijk: katallasso met ‘apo’ ervoor, dus *apokatallasso*. Vertaal je dat heel letterlijk, dan staat er ‘*vanaf naar beneden toe veranderen*’. Dus: van onze kant uit komt er antwoord op Gods verzoening: *wederzijds!*

Paulus is de enige van de apostelen, die deze woorden gebruikt. Zij horen echt bij hem. Dat heeft met nog zo’n Paulus-woord te maken: *genade*. Kijk als je meer wilt weten bij *Reisbestemming Genade*.

In het kort

Katallasso – naar beneden toe veranderen – vind je in Romeinen 5: 1-11 (vers 10), 2 Corinthiërs 5: 14-21 (vers 18-20) en 1 Corinthiërs 7: 10-16 (vers 11).

Apokatallasso – wederzijdse verzoening – vind je in Kolossenzen 1: 15-23 (vers 20-21) en Efeziërs 2: 11-22 (vers 16).

In dit schema zie je in één oogopslag de reactie van God en de eventuele reactie van de wereld.

God
katallasso
verzoend met



de **wereld**

God



apokatallasso

wederzijds verzoend met
de **wereld**