

Liefde

Je kunt je soms lelijk vergissen! Het lijkt heel wat, maar als je beter kijkt of de gevolgen ziet, dan is het toch ineens heel anders!

Je zou 's zomers mijn heg moeten zien. Niets bijzonders, hoor! Gewoon, een liguster – iets groens dus! Aan de andere kant zitten mijn burens. Maar, laat ik bij het voorbeeld blijven.

In die heg groeit een plant die een beetje lijkt op een wijnstok. Als die wilde wingerd – zo heet de plant – begint te groeien, dan gaat het hard. Ik zag het wel, maar ik wist niet wat de gevolgen waren.... Ineens was er een stuk van de sering die naast de heg staat, verdord. Ik keek eens wat beter en zag dat de wilde wingerd dat op zijn geweten had. Bij het groeien slingert hij zich helemaal om de andere plant.

Een vriend van me, die er verstand van heeft, zei: 'Ja, dat heb je met een wilde wingerd. Weet je welke bijnaam boeren eraan geven? Duivels naaigaren!' Ik knikte. Dat begreep ik! Het groeien van de een was ten koste gegaan van de ander.

Het leek zo mooi: twee groene planten. Maar de een leefde ten koste van de ander. Het leek heel wat; het leek wel.... liefde! Heel innig..., heel dicht bij elkaar.... Maar het was wel liefde ten koste van de ander. Dat heet volgens mij egoïsme.

Voortaan haal ik, zodra ik wilde wingerd zie, de plant gelijk uit de heg. Wat opvalt is, dat hij steeds weer terugkomt: op blijven letten dus!

Over liefde gesproken – daar zegt Gods woord dingen over die jij (en ik) zou moeten horen; niet alleen als je van iemand houdt of trouwen gaat, maar gewoon: wat zegt God? Wat kan ik daarmee?

Je begrijpt, dat ik weer van je vraag de bijbel open te doen. Zoek op 1 Corinthiërs 13 en lees het hele hoofdstuk!

Kijk voor de verzen 4-7 verder op Spoor 1.

Spoor 1

Nee, het is geen zijspoor; maar ik wil je nog iets zeggen over 1 Corinthiërs 13:4-7.

Je weet dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is. Je leest een vertaling ervan. Misschien kijk je me aan en denk je: ik vind het allemaal wel ouderwets klinken. Of bedoel je: ik begrijp een heleboel woorden niet echt. Mag ik?

- | | | |
|---|--|---|
| 4 | De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen, | – geeft niet op, kan wachten, is geduldig, geeft de ruimte – liefde blijkt, vergeldt geen kwaad met kwaad, maar kwaad met goed, negeert een ander niet – niet jaloers – heeft het niet steeds over zichzelf – vindt zich niet beter dan de ander |
| 5 | zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. | – is niet ongemanierd, heeft respect voor de gevoelens van een ander – het gaat de liefde om degene tegenover je, om interesse in die ander – niet geprikkeld, hitst mensen niet op tegen elkaar – haalt niet steeds oude koeien uit de sloot |
| 6 | Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. | – heeft geen plezier in dingen die een ander tekort doen – dat hoeft ik niet verder uit te werken, toch? |
| 7 | Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. | – alles geeft zij op, ze kan dingen laten rusten – is niet wantrouwig – is zeker van de afloop – liefde loopt niet weg, als het moeilijk wordt. |

Liefde – is er nog een ander woord, dat door mensen zo te pas en te onpas wordt gebruikt?!!

Tegenover liefde kun je haat zetten. Wat doet haat? Ik las in een boekje:

De haat is ophitsend
de haat is kwaadwillend
hij is afgunstig
de haat praat
hij is opgeblazen
hij kwetst het gevoel van iedereen
hij zoekt zichzelf
hij wordt verbitterd
hij rekent het kwade toe.
Hij is verheugd over ongerechtigheid
maar is niet blij met de waarheid.
Alles rakelt hij op
niets gelooft hij
niets hoopt hij
niets verdraagt hij.
De haat vergaat
Haat vergaat
Vergaat.

Dat stukje heb ik in mijn bijbel zitten. Zo af en toe lees ik het en denk: wat machtig, dat jij en ik weten mogen, wat liefde is; beter: wat Gods liefde voor jou en mij is!

Spoor 2

Deze Reisbestemming Liefde zou je regelmatig moeten opslaan en lezen. Doe ik wat erin staat? Besef ik hoe God met mij omgaat? Geef daar na het lezen antwoord op ... aan Hem!

Liefde is de ander de ruimte geven om te zijn, zoals hij of zij is, met al zijn of haar eigenaardigheden en 'eigen aardigheden', die nu eenmaal anders zijn dan die van jou!

God, de Vader, heeft jou en mij aanvaard, zoals wij zijn. Hij geeft ons de ruimte. Doen wij hetzelfde als onze God en Vader?

Spoor 3

We hebben gezien, wat liefde doet of juist nalaat.

In de schrift zijn veel voorbeelden te vinden van mensen die door God, Gods geest, geleid werden. In hun handelen vind je aspecten van wat we in 1 Corinthiërs 13 over liefde gelezen hebben terug. Zou je bij een aantal aspecten een voorbeeld weten? Weet je misschien ook, waar je jouw voorbeeld in de bijbel kunt vinden?

Ik help je een beetje op weg:

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 4 | De liefde is lankmoedig, | – |
| | de liefde is goedertieren, | – David, als hij in een grot is en koning Saul, die hem vervolgt kan doden, maar het niet doet. (1 Samuel 24) |
| | zij is niet afgunstig, | – |
| | de liefde praalt niet, | – |
| | zij is niet opgeblazen, | – |
| 5 | zij kwetst niemands gevoel, | – |
| | zij zoekt zichzelf niet, | – |
| | zij wordt niet verbitterd, | – Jozef, zoon van Jakob, op zijn broers. (Genesis 25: 1-15) |
| | zij rekent het kwade niet toe. | – Jezus aan het kruis: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lucas 23: 34) |

- 6 Zij is niet blijde over
ongerechtigheid, —

maar zij is blijde met
de waarheid. —
- 7 Alles bedekt zij, —

alles gelooft zij, —

alles hoopt zij, —

alles verdraagt zij. —

Misschien heb je ook nog wel voorbeelden in je eigen leven, waarin bovenstaande aspecten naar voren kwamen; van anderen naar jou, of van jezelf naar anderen? Een reden te meer om God voor te danken!