

Redding*

Je bent gered. Door wie? Waarvan? God is je redder. Je bent gered van de zonde, vóór de toorn, van veroordeling. Je zou kunnen zeggen, dat God je redt van diverse doodlopende sporen en je op het juiste spoor zet.

Redding gebeurt op zee door helikopters, die mensen oppikken uit een zinkend schip; of door een club mensen, die vanaf de kust mensen in gevaar op zee redt. Ieder mens sterft in feite vanaf zijn of haar geboorte. Een baby kan zelfs sterven. Daarom is ieder mens doelmisser (zie *Reisbestemming* Zonde*); hij is als het ware bezig te verdrinken door zijn eigen zonden (fouten). Ieder mens bevindt zich in een akelige situatie, waaruit redding nodig is.

God zegt, dat Hij de redder van alle mensen is. Zo staat het letterlijk in 1 Timotheus 4: 10 (NBG: Heiland; SV: Behouder). Opmerkelijk is, dat in diezelfde brief Jezus, Gods Zoon, genoemd wordt als redder van zondaren. 1 Timotheus 1: 15 '(...) *dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden (...)*' (letterlijk: te redden; SV: zalig te maken). 'Redder' en 'redding' zeggen duidelijker waar het om gaat.

Wil je meer weten? Kijk dan even op Spoor 1!

Spoor 1

Soms kun je je helemaal niet bewust zijn dat je in een zeer gevaarlijke situatie bent. Stel je voor dat je in een groot hotel bent, in zo'n hoog gebouw van wel 30 verdiepingen. Je hebt een hotelkamer geboekt op de 28e verdieping, lekker hoog met een haast oneindig uitzicht over de stad en daarbuiten. Maar...terwijl je 's avonds geniet van het uitzicht over de met veel lichten en lichtjes bezaaide stad, is op de 20e verdieping brand uitgebroken, zonder dat je het weet, een levensgevaarlijke situatie. De brandweer zal snel moeten komen om je eruit te redden.

Gods Woord maakt duidelijk dat alle mensen – meestal zonder dat ze dat weten – in een gevaarlijke toestand zijn: ze zijn bezig dood te gaan en daarom missen ze het doel waarvoor ze bestemd waren als Gods schepselen: leven tot eer van Hem! (Romeinen 3: 21-23) Lees die verzen. Moeilijk misschien om ze zo op het eerste gezicht te begrijpen.

Er is een gezegde dat luidt: waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat geldt zeker in Romeinen 3! Na de conclusie, dat alle mensen zondaars zijn en daardoor de heerlijkheid Gods derven (missen), vertelt vers 24 ons, dat zij '*om niet (gratis) gerechtvaardigd worden uit zijn genade, door de verlossing (letterlijk: vrijkoping) in Christus Jezus!*' (zie *Reisbestemming* Rechtvaardiging*) Dat is echt redding, hoor! God heeft je vrijgekocht door het bloed van Christus op Golgotha! Dank Hem daar bewust voor, want het is als het ware: 'op borgtocht vrij' van een zeer dreigende veroordeling!

Nu is God volgens 1 Timotheus 4: 10 – zoals wij al zagen – de redder van alle mensen. Hij wil, '(...) *dat alle mensen behouden (gered) worden* (uit die gevaarlijke, dreigende situatie komen) *en tot erkenning van de waarheid komen.*' 1 Timotheus 2: 4. En het geweldige is, dat

God ook de macht heeft om die wil door te zetten! Zijn liefde zorgt ervoor, dat precies de juiste weg om dat grote doel te bereiken gegaan wordt.

Als je dit leest, weet dan, dat God jouw redder is! Er staat toch duidelijk: *alle* mensen? Nou, dan ben jij niet uitgezonderd! Gelukkig niet! Die grote God, Die alle mensen op het oog heeft, heeft jou niet uitgezonderd!

Lees meer over redding op Spoor 2.

Spoor 2

In feite kent Paulus drie soorten redding, die allemaal onderdelen zijn van Gods reddingsactie:

1. *Redding van de veroordeling, die het gevolg is van de zonde in ons leven.*

Romeinen 1: 16 spreekt van het evangelie dat Gods kracht tot redding is. Toen wij voor het eerst geloofden in het werk van Christus aan het kruis voor onze zonden, was er redding van de veroordeling van de zonde. Daarom lezen wij met blijdschap Romeinen 8: 1 en weten wij dat er geen veroordeling meer mogelijk is!

2. *Redding van de kracht van de zonde.*

Paulus geeft in Romeinen 6 aan, dat we samen met Christus zijn gekruisigd (vers 6), gestorven (vers 2, 3 en 8), begraven (vers 4) en opgewekt uit de dood (vers 4) om in een vernieuwd leven te wandelen (vers 4). Dus: niet langer in slavernij onder de zonde (vers 6), maar echt vrij (vers 7 en 11) om voor Hem en tot eer van Hem, onze redder, te leven! (Lees dat hoofdstuk eens aandachtig door!)

3. *Redding van de aanwezigheid van de zonde.*

Dat zal gebeuren, als Hij als redder uit de hemel komt om ons op te halen (Romeinen 13: 11; Filippenzen 3: 20 en 21). Dan ontvangt de gelovige een vernieuwd lichaam, aangepast aan de nieuwe omgeving, gelijkvormig aan het beeld van de Zoon (Romeinen 8: 28-30). Deze redding betekent ook: gered vóór de komende toorn (1 Thessalonicenzen 1: 10 en 5: 9-10)!

Als je op je 'bestemming' bent, heb je wellicht tijd om de hele Romeinenbrief eens rustig door te lezen. Je komt zo meer te weten over de redding van God door Jezus Christus! Goed geloof heeft voedsel nodig om in leven te blijven.

**Meer artikelen ('Reisbestemmingen') vindt u in het boekje 'Mededelingen voor reizigers', een 'spoorboekje', waarin de reiziger de weg gewezen wordt naar een beter verstaan van een twintigtal kernen uit de bijbel. Via verschillende 'sporen' komen o.a. aan de orde: God, de Zoon, Christus, gemeente, verzoening, rechtvaardiging, liefde, e.a. thema's.*

De aangehaalde bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling van 1951; SV verwijst naar de Statenvertaling; letterlijk geeft aan, wat er precies in de oude (Griekse) grondteksten staat (volgens de Concordante Vertaling).