

Onderschikking

‘Onderschikking’, daar ben je als mens altijd mee bezig! Of je dat bewust weet of niet, maakt eigenlijk niet uit.

‘Onderschikking’ en ‘onderschikken’ zijn woorden die we hier op een wat on-Nederlandse en ongrammaticale wijze gebruiken, omdat we geen beter woord kennen om uit te drukken waar het hier om gaat. We gebruiken ze als de vertaling van de Griekse woorden [hupotagê] en [hupo tas’sō]. Ze hebben te maken met ‘onder-plaatsen’; een schikking in rangorde (plaatsing volgens een bepaalde orde) van hogere en lagere; denk aan ‘ondergeschikte’: een officier en zijn onder-geschikten. ‘Onder-plaatsen’ benadrukt het werk dat God doet, terwijl ‘onderschikken’ meer duidt op de houding die het schepsel in gaat nemen ten opzichte van God en Christus Jezus.

Om het bijzondere gebruik van deze woorden te benadrukken splitsen we het werkwoord ‘onderschikken’ (bij vervoeging) niet in ‘schikken onder’, zoals bijvoorbeeld in: ik schik mij onder zijn bevel, maar we blijven het als één woord schrijven: ik onderschik mij aan de overheid.

Je bent ‘ondergeschikt’ aan God óf aan leegte óf aan iets dat geen resultaat oplevert.

Leegte

Prediker schrijft vanaf Prediker 4 over leegte – ijdelheid heet het daar. Hij komt tot de slotsom, dat alles ijdelheid is: ‘ijdelheid der ijdelheden (...) alles is ijdelheid (Prediker 12: 8). Zijn slotwoord daarop luidt: vrees God (...) want dit geldt voor alle mensen. Met de woorden van deze Reisbestemming zouden we kunnen zeggen: Onderschik je aan God!

Woorden je die in samenhang met onderschikking vaker hoort, zijn gehoorzaamheid of onderwerping.

Je leest in de bijbel dat de hele schepping onderworpen is. Waaraan onderworpen? Aan de vruchteloosheid. In Romeinen 8: 20 staat er dan ‘onderwerpen’. Onderschikken (onder-geplaatst) past beter bij de Griekse grond- tekst. De schepping is in die bepaalde positie gezet door God. Wat er gebeurt in de schepping lijkt daarom zonder resultaat te zijn; ‘in hope echter’ staat er in vers 21. Nu is hoop in de bijbel niet een onzeker iets, dat wel of niet kan gebeuren. Hoop is een verlangend uitzien naar wat God belooft heeft, dus naar wat vast en zeker is. De tijd ervoor is echter nog niet aangebroken; is in Gods hand. De volgende verzen laten dit duidelijk zien. Ook de Hebreëen 11 noemt hier voorbeelden van. Ons vers, Romeinen 8: 21 – in hope echter – versta je beter als je daarvoor leest: met een vaste en zekere verwachting. Wat is dan die zekere verwachting van de schepping? Vrijheid! En dat heeft alles te maken met onderschikking!

Loop even mee naar Spoor 1.

Spoor 1

In heel wat landen bestaat het leger uit vrijwilligers. In Nederland ook. Militairen leren veel om taken goed te kunnen uitvoeren. De rode draad die door hun leven als soldaat loopt, is dat zij gehoorzamen aan de hoger geplaatste officier. Omdat zij zich niet verplicht hebben aangemeld, mag je zeggen, dat zij vrijwillig de opdrachten uitvoeren. Eigenlijk zijn zij, als zij dat doen: ‘ondergeschikt’.

Het is bij soldaten erg scherp. Het is: wel of geen onderschikking. In de inleiding van deze reisbestemming zag je, dat je in feite altijd ondergeschikt bent. Pas dat eens toe op de soldaat. Hij (of zij) is ondergeschikt aan de leidinggevende. Doet de soldaat dat niet, dan is hij of zij ondergeschikt aan zijn ongehoorzaamheid.

Zo bezien heb je er als gelovige altijd mee te maken. Simpel: je bent ondergeschikt aan God of niet.

Niemand in de wereld wil aan tirannie ondergeschikt zijn. Dat is een slechte zaak. Maar een nog groter kwaad is het niet aan God ondergeschikt zijn.

Het goede bericht (evangelie) is, dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren te redden. Dat lees je in 1 Timotheus 1: 15. Dat doet Hij

en tegelijkertijd brengt Hij de geredde mens tot onderschikking aan Zichzelf. Het gaat bij God niet om onderwerpen; Hij dwingt niets af! Het is niet zoals bij landen die na een bloedige oorlog door andere landen zijn onderworpen, waarna de bevolking van zo'n land vaak gedwongen wordt te doen wat de overheerser zegt.

God onderschikt de mens door Zijn eigen Zoon te geven om gekruisigd te worden. Op basis daarvan redt Hij de mens van hun zonden. Gered om ondergeschikt te zijn aan God, Die liefde is.

Als je van iemand houdt, die ook nog eens veel voor je heeft gedaan, is het toch niet zo moeilijk om te doen wat die ander fijn vindt?

Je onderschikken is antwoord geven op die onbegrijpelijke liefde van God. Het woord voor God in het Grieks betekent 'plaatser'. (zie Reis-bestemming God) Hij plaatst ons in Zijn grote plan waar Hij ons wil hebben. Hij is Plaatser, wij zijn ondergeschikten. Om nog even terug te komen op Romeinen 8: 20 en 21: je mag zeggen, dat God die hele schepping nu onderschikt aan vruchteloosheid: je ziet veel mensen lijden. De hulp die wordt gegeven is een druppel op een gloeiende plaat. Het lijkt allemaal maar weinig tot geen resultaat op te leveren. Maar in de toekomst zal de schepping, dus jij ook, ondergeschikt zijn aan 'de vrijheid van de heerlijkheid van Zijn kinderen', die van die vrijheid nu al genieten.

Het doel van God is onderschikking, dat lezen we in 1 Corinthiërs 15: 20-28. Trek gekregen in meer? Zie Spoor 2

Spoor 2

Het is tijd om wat dieper op onderschikking in te gaan. In 1 Corinthiërs 15: 20-28 komen wij het woord 'onderschikken' zes keer tegen (NBG: onderwerpen). Het gaat dan om het grote doel van Gods plan. Hij zal zijn: alles in allen (vers 28). Dan zal het allen betreffen. Als gelovige zie je nu al waar God naartoe wil. In feite heb je steeds met onderschikken te maken, nl.: in verband met de overheid, in het gezin, in je werk of op school. Ook in de gemeente komt het naar voren.

Om met dat laatste te beginnen, in 1 Thessalonicenzen 5: 12 lees je, dat er men-

sen zijn die leiding geven in de gemeente. Als gelovige word je opgeroepen hen 'te erkennen en hen zeer hoog te schatten in liefde, om hun werk.' In 1 Timotheus 3: 1-7 en 5: 17-21 lees je over opzieners en oudsten die leiding geven in de gemeente. Je ziet de door God gestelde orde.

In het dagelijkse leven kom je overal de door de overheid, het bestuur, gestelde regels en wetten tegen; bijvoorbeeld met je auto 50 km per uur rijden binnen de stad of in het dorp. In Romeinen 13: 1-7 schrijft Paulus, dat alle regeringen en de bestuursvormen daaronder door God aangesteld zijn. Mensen die niet geloven, moeten daaraan gehoorzamen, want er staat straf op overtreding. Als gelovige onderschik je je vrijwillig aan die overheid. God heeft het zo ingesteld, dus: onderschikking aan dat bestuur is hetzelfde als onderschikking aan God!

In het gezin speelt het ook een belangrijke rol. Hier is zeker Efeziërs 6: 1-3 van belang. Kinderen die hun ouders gehoorzamen en hen eren krijgen er een belofte bij: 'opdat het je welga (...).'

Hoe deed Jezus dat? Lees Lucas 2: 51 aandachtig. Het woord 'onderdanig' is dus letterlijker 'ondergeschikt'. Denk erover na!

In Efeziërs 5: 22-33 wijst de brief op de relatie vrouw-man en man-vrouw. Wat er staat, is glashelder. Lees voor die verzen eerst vers 20 en 21! Daar staat 'aan elkaar onderschikken'! Onderschikking is de kern van de zaak! De vrouw aan de man, reagerend op de liefde van de man. De man kent Christus als zijn hoofd, neem 1 Corinthiërs 11: 3 erbij. De gemeente (en in dit vers in het bijzonder: de man) erkent Christus als hoofd en Christus God als hoofd.

Als het om werk gaat, lezen wij in Efeziërs 6: 5-8, dat werknemers hun werkgevers gehoorzamen. Het woord in de Griekse grondtekst dat met gehoorzamen vertaald werd, is letterlijk: onder-horen, ook weer op vrijwillige basis, er is geen moeten. Daarmee doen zij wat God wil. Daar lees je van volledige inzet zonder bijbedoelingen. Lees Titus 2: 1-3: 2. Christus is hierbij het grote voorbeeld (Filippenzen 2: 5-11 en 1 Corinthiërs 15: 28).