

Geest

Wat een wind vandaag! Storm! Er was bijna niet tegenin te fietsen! Het waait elke dag, maar je voelt daar de ene dag meer van dan de andere.

Zo merk je iets van wat God in de natuur geeft, iets alledaags. Het is simpelweg lucht die in beweging is. Het stroomt van A naar B. In het weerbericht gaat het dan om hoge- en lagedrukgebieden.

Wind is Gods voorbeeld in de natuur van wat geest is. De Heer Jezus gebruikte dit voorbeeld in Johannes 3: 8 en zei: ‘De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de geest geboren is.’

In een gesprek met Nicodemus, een belangrijk leraar van het volk, zei de Heer Jezus dit over het werk van de geest van God in Israël. Hij vergeleek het handelen van die geest met de uitwerking van een sterke windvlaag.

Het Hebreeuwse woord dat zowel wind, adem als geest betekent, is ‘ruach’. Het Griekse woord ‘pneuma’ staat voor windvlaag, en voor geest. Het is de uitwerking van lucht die in beweging gezet is.

Wat zie je in de natuur van wind? De wind zelf niet. Je ziet aan de takken en bladeren van de bomen wel de uitwerking of het resultaat (effect) van die wind. Je kunt de wind niet horen en niet zien; je hoort en ziet alleen de uitwerking: er zit een bepaalde kracht achter. Dat is ook zo met geest. Je kunt geest niet voelen, horen of ruiken, maar de uitwerking kun je wel opmerken. Wij lezen in de bijbel vaak over de geest van God. In Genesis 1 bijvoorbeeld is dat opvallend.

Wil je meer weten? Ga dan naar Spoor 1.

Spoor 1

Genesis 1: 1 gaat – heel beknopt – over een hele eon (zie Reisbestemming Eon). Die eon eindigde in een gericht, een oordeel van God. Zo kwam er duisternis, wanorde en leegte: ‘En de aarde nu werd woest en leeg en duisternis lag op de vloed...’ (Genesis 1: 2). Door dat gericht werd de aarde tot chaos. Zo was zij niet geschapen. Lees daarover Jesaja 45:18.

En dan komt de geest van God: ‘...en de geest Gods zweefde over de wateren.’ Voor het woord ‘zweven’ staat er letterlijk hevig trillen. Als je denkt aan de drie betekenissen van het Hebreeuwse woord ruach, kun je ook zeggen, dat God een wind over de wateren stuurde. Het herstelwerk dat God dan uitvoert, gebeurt door de kracht van Zijn geest.

God is geest. Je kunt niet zeggen: God is een geest. In Johannes 4: 24 staat het: ‘God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.’ Het wezen van God is geest.

God herstelde de woeste en ledige aarde in dat nieuwe begin, d.w.z.: Hij ordende alles opnieuw en deed dat door Zijn geest. Hij verdreef eerst de duisternis. Door snelle trilling van de geest is er licht. Misschien heb je wel eens een kolibrië gezien. Als die nectar uit een bloem haalt, hangt hij stil in de lucht en je ziet zijn vleugels nauwelijks. Die bewegen te snel om ze te kunnen zien. Zo zorgde Gods geest voor licht in het begin van Gods herstelwerk! God gaat door met het herstel en maakt scheiding tussen licht en duisternis. Boeiend hierbij is, dat het Hebreeuwse woord voor duisternis (choshèk) letterlijk ‘terughouden’ betekent. Dus: als er duisternis is, wordt licht terughouden. Daarna maakt God ook scheiding tussen de wateren (Genesis 1: 6) en tussen het droge land en zeeën (vers 10).

Naast licht komt ook adem van Gods geest. Je weet, dat mensen en dieren ademen, Zij halen lucht (met zuurstof) in en ademen weer uit. God geeft die kracht om adem te halen, te leven. Zijn geest is nauw verbonden met leven.

Dat geldt niet alleen voor mens en dier, maar ook voor planten en bomen! Die leven ook! Als je een zaadje in de grond stopt, sterft het en komt er een plant uit. Dat is heel wonderlijk. De groei-kracht ervan is voor veel mensen een geheim. Het is het werk van de geest van God.

Mensen dieren, planten en bomen bestaan uit heel kleine cellen en die weer uit moleculen. Die moleculen bestaan uit nóg kleinere onderdelen, die wij atomen noemen. In moleculen is het een en al beweging. Atomen bewegen, en voor al die beweging is kracht nodig. Zelfs die atomen bestaan uit nóg kleinere onderdelen, die met hoge snelheid in het atoom bewegen. Ook daarvoor is kracht

nodig. Die kracht is van Gods geest. Hierdoor ontdek je iets over God: Hij is altijd actief. Bedenk daarbij, dat God liefde is. Dus: Zijn liefde is altijd in actie!

Wat geest is, kun je als volgt omschrijven: de onzichtbare, ongrijpbare kracht van beweging, leven en denken.

In Romeinen 11: 36 staat, dat alles uit God is. God heeft alles geschapen door Zijn geest. Het wonderlijke is, dat Gods geest overal is, maar wij kunnen hem niet zien, horen of ruiken. Psalm 139: 7 zegt: ‘Waarheen zou ik gaan voor Uw geest, waarheen vlieden voor Uw aangezicht?’ Waar dan ook, God is er, want Hij is geest! Lees maar in de volgende verzen van deze Psalm.

Gods geest is Gods kracht, die te zien is in Zijn onzichtbare, ongrijpbare daden. Die daden of werken van God zie je in de schepping, maar ook in het leven van mensen.

Ik had het net over God, Die licht bracht, toen Zijn geest op de wateren ‘trilde’. Hij sprak – en dat woord is bij God direct een daad – en het werd direct licht (Genesis 1: 2 en 3). Jij gelooft; dat is het werk van Zijn geest in je hart. Zijn geest kwam in je en God sprak Zijn evangelie. Daardoor heeft Hij Zijn licht in jouw en mijn hart gegeven en de duisternis weggedaan.

Over dat werk van Zijn geest in ons leven kijken wij op Spoor 2.

Spoor 2

God zegt tegen je, dat – wanneer je gelooft – Zijn geest in je woont. Daarmee is ook Zijn liefde in je hart gekomen: ‘(...) en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige geest, die ons gegeven is (...)’ (Romeinen 5: 5).

In het vorige stukje ontdekten wij, dat Gods liefde altijd actief is. Die liefde zien we heel actief bezig in het sturen van Zijn Zoon naar de aarde. Daarover spreekt Romeinen 5 heel duidelijk. Lees de rest van dat hoofdstuk eens rustig door en verwonder je over die liefde en dank God!

Over het werk van Zijn geest in je leven lees je veel in de brieven van Paulus. Je

vindt het in de volgende teksten, die je nu niet allemaal direct hoeft te lezen. Je kunt er ook een dag of zeven (of langer als je wilt) over doen; elke dag een stukje lezen en erover nadenken. Lees bij de teksten steeds een stukje ervoor en erna, dan zie je beter waar het om gaat. Het kost wat meer tijd, maar dat loont de moeite!

1

God verzegelt je met Zijn geest op het moment dat je gelooft. In 2 Corinthiërs 1: 21 en 22 en Efeziërs 1: 13-14 en 4: 30 staat dat. Als je heel belangrijke post aan iemand verstuurt en jij wilt dat niemand anders die leest, dan laat je die brief verzegelen. Niemand mag dat zegel verbreken. Zo heeft God Zijn zegel op jou gedrukt en niemand kan dat verbreken; je bent van Hem en niets of niemand kan dat ongedaan maken!

2

De geest van God is een zekerheid, een waarborg. De NBG-vertaling zegt dan: onderpand. Doordat je met die geest verzegeld bent, is dat tegelijk een waarborg. Lees 2 Corinthiërs 1: 21 en 22 en 5: 5 en Efeziërs 1: 13-14. Het geeft de zekerheid, dat je op de dag van de opname van de gemeente meegaat – de Heer tegemoet in de lucht!

3

De geest van Christus is in je als je gelooft en de geest van God maakt woning in je. Romeinen 8: 9-11 en 1 Corinthiërs 3: 16 en 6: 19 en 20 zeggen daar iets van.

4

In Jeruzalem stond een tempel. Daar woonde God, te midden van Zijn volk Israël. Die tempel mocht beslist niet verontreinigd worden! God maakt duidelijk, dat ons lichaam een tempel van heilige geest is. Die heilige geest is een bijzondere toedeling van God voor ons. Lees 2 Corinthiërs 6: 14-7: 1 eerst. Je ziet wat Paulus met het reinigen in 7: 1 bedoelt? Wat is verontreiniging van vlees (Galaten 5: 19-21) en geest (Kolossenzen 2: 8 en vers 16-23)? Lees ook over de tegenstelling vlees en geest in: 1 Corinthiërs 3: 16 en 6: 13-20 en Romeinen 8: 12-14.

5

Je hoort door de geest bij het lichaam van Christus, de levende groep gelovigen. Je bent in Zijn geest gedoopt toen je ging geloven, en vanaf dat moment hoor je erbij. ‘Want in één geest zijn ook wij allen naar binnenin één lichaam gedoopt, hetzij Joden of Grieken, hetzij slaven of vrijen, en zijn allen met één geest gedrenkt’ (1 Corinthiërs 12: 13 letterlijk).

Je krijgt op een rij wat het betekent om deel uit te maken van het lichaam van Christus door het lezen van 1 Corinthiërs 12: 12-27; Galaten 3: 26-29 en Romeinen 6: 1-11 en Kolossenzen 2: 8-13.

6

Tegenover geest van God staat ja, vlees! Lees Galaten 5: 16-26; Romeinen 8: 1-14. De geest van God werkt in je leven zaken uit. Het is belangrijk om je relatie met God levend te houden, zodat je vrucht draagt en tot eer van Hem leeft!

God houdt de relatie levend, door opvoedende genade. Zodra je het woord opendoet of naar een predikatie luistert, weet je precies wat er mis is. En dit te mogen ontdekken, is: genade! Vrucht aan mijn boom is niet door mij gekomen, maar door moeite en bemesten van Hem. Dat kan een boom niet zelf.

Aan een appelboom groeien appels natuurlijk. Aan de ‘boom’ van jouw leven geeft God ‘de vrucht van de geest’?? Lees Galaten 5: 22. Je ziet die vrucht in jouw leven groeien?

NB

Buiten deze reisbestemming valt het volgende:

God spreekt in Zijn woord over geesten. Het gaat dan soms om engelen (boodschappers), soms om hogere machten (vorsten), en soms om on-reine geesten of demonen. Wie heeft de macht over deze geesten, denk je? Lucas 4: 31-37; Efeziërs 1: 20-23; Kolossenzen 1: 15-21 en 2: 10 en 15. Wellicht kijken wij daar op een ander moment naar.