

Plan

Toen ik pas tot geloof gekomen was, leefde ik in een soort roes! Mijn blijdschap kende geen grenzen: ik was gered! Jezus Christus was voor mijn zonden gestorven. Hij was de weg, de waarheid en het leven, niemand kon tot de Vader komen dan door Hem (Johannes 14: 6).

Aan die belijdenis is niets veranderd; alleen heb ik me vaak afgevraagd, waarom God het voor de mens zo moeilijk heeft gemaakt om Hem als Vader te leren kennen. God wil toch, ‘(...) dat alle mensen behouden (letterlijk: gered) worden en tot erkenning van de waarheid komen’ (1 Timotheus 2: 4)? Wanneer iemand mij in die tijd gevraagd zou hebben: “Is alles Gods plan?”, had ik een volmondig ‘jazeker!’ laten horen. Ik twijfelde er dan ook niet aan, dat Zijn plan volmaakt moest zijn, ook al waren er heel veel vragen waar ik geen antwoord op wist. In dat geval deed ik een beroep op Deuteronomium 29: 29 – ‘De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd (...)’

Toen ik na veel evangelische omzwervingen in aanraking kwam met een geheel andere uitleg van de bijbel, namelijk via een concordante vertaalmethode, werd heel mijn visie omgegooid en durfde ik vragen onder ogen zien die ik nooit hardop had durven stellen!

Als de bijbel zo overtuigend stelt, dat God wil dat alle mensen gered worden, waarom worden dan niet daadwerkelijk alle mensen gered? Hoe zit het dan met dat plan van God?

Lees daarover meer in Spoor 1.

Spoor 1

De noodzaak van een doordacht plan

Wanneer een mens zich iets voorneemt, zal het al dan niet lukken van dit voor-nemen afhangen van het bedenken van een goed plan. Zonder een doordacht plan zal de kans van slagen vrijwel nul zijn, of de zaken lopen heel anders dan gedacht. Een doordacht plan voorkomt teleurstelling en negatieve reclame. Stel je eens voor, dat je een medicijn op de markt brengt en je stelt dat het voor

100% genezing zal brengen. Als uiteindelijk slecht 10% van de mensen die het gebruiken geneest, zal dat dan geen mislukking zijn?

Wanneer je iets van plan bent, moet je eerst goed nadenken en de kosten berekenen, anders kan het een afgang worden, bespottelijk. Vergelijk Lucas 14: 28-31.

Het is geen godslastering om je af te vragen of God de kosten eerst wel berekend heeft, vóór Hij aan de schepping begon. Er stond heel wat op het spel; niet alleen de levens van miljarden schepselen, maar ook Zijn eigen geloofwaardigheid.

Het is geen opstandigheid je af te vragen of God van tevoren heeft geweten, dat zoveel schepselen Hem niet willen kennen of erkennen. Als God dit van tevoren heeft geweten (en ik ben er van overtuigd dat dit zo is!), waarom dan tóch een plan doorzetten, waarvan de uitkomst zeer twijfelachtig is? Als er dan ook nog een hel bestaat, is die dan ook een onderdeel van Zijn plan? Er is toch niemand, die God zal voorschrijven om ongelovigen op een dergelijk gruwelijke wijze te straffen – voor altijd, zonder uitzicht op betere tijden! Bovendien: welke vader zal zijn kinderen een ‘kans’ geven om gelukkig te worden, wanneer hij van tevoren weet dat dit plan vele van zijn kinderen in het ongeluk zal storten?

Gods plan en de onwil van de mens

Is het echt zo – wat meestal als weerwoord gegeven wordt – dat een mens niet gered wil worden? Duiden niet al de religies en stromingen en filosofieën van mensen op een schreeuw om verlost te worden? Wie zal verloren willen gaan?!

De meeste ongelovigen geloven helemaal niet, dat er een hel bestaat; laat staan dat zij ervoor kiezen! Trouwens, hoe vrij is een mens om te kiezen? Je bent immers ook een product van de omgeving waarin je opgroeit en de opvoeding die je al of niet krijgt? En wat versta je dan onder kiezen? Valt er iets te kiezen?

- een mens staat onder invloed van zijn omgeving;
- er is een tegenstander (de satan), die hem op allerlei manieren verleidt;
- er zijn duizenden godsdiensten en stromingen, waaruit hij een

- keuze kan maken;
- zelfs het christendom kent honderden richtingen, die elkaar behoorlijk tegenspreken.

Denk er eens over na: is Gods plan met de mensheid zo ondoorgrondelijk? Openbaart Hij daar zo weinig over? Zal wat Hij geopenbaard heeft een zee van vragen oproepen? Wanneer wij, als aardse mensen, zo naar de redding van alle mensen verlangen, zal Gods liefde en Zijn verlangen dan zo anders zijn? Verschilt Zijn wijsheid dan zó van die van ons? Wij geloven toch dat Gods macht onbegrensd is?

Ik denk, dat je verder wilt lezen. Kijk maar eens bij Spoor 2.

Spoor 2

De donkere kamer

Is het werkelijk Gods plan om alle mensen te redden? Wanneer de keuze van de mens doorslaggevend zou zijn voor de vraag, waar hij 'de eeuwigheid' door zal brengen, dan roept dit bij mij een beeld op van een vader, die aan zijn kinderen zijn liefde wil bewijzen door hen, direct vanaf hun geboorte, in een donkere kamer op te sluiten. (De donkere kamer zie ik als beeld voor de geestelijke duisternis waarin de mens leeft):

In de donkere kamer moeten de kinderen het zelf zien te redden. Soms is er voldoende te eten en soms ook helemaal niet. Van vaders liefde is niets te merken.

Dan stuurt de vader ook nog iemand de kamer in, die hem belachelijk mag maken en hij biedt iedereen de gelegenheid om zijn kinderen ervan te overtuigen, dat er helemaal geen liefhebbende vader bestaat. Hun hele bestaan in de kamer – zeggen sommigen tegen hen – berust op louter toeval. Ook worden zij overladen met allerlei vage religieuze denkbeelden en filosofieën van 'verlichte' mensen. Zij beweren, dat zij de waarheid gevonden hebben: je kunt bevrijd worden door meditatie, of door goede werken. Of door je te onderwerpen aan allerlei rituelen of door afzondering. Een enkeling beweert een brief van vader te hebben ontvangen, waarin staat dat je jezelf niet kunt verlossen; vader zou zelf voor de verlossing hebben gezorgd, alleen moet je je bij hun groep aansluiten wil je aan de verlossing deel hebben.

Ten slotte gaat de deur van de kamer open. Slechts enkele kinderen herkennen hun vader. Zij worden uit de donkere kamer bevrijd. Voor de anderen gaat de kamer op slot en wordt de donkere ruimte hun definitieve bestemming.

Kan dit werkelijk de uitkomst zijn van Gods liefdevolle plan om de mensheid te redden? Of is dit meer een scenario voor een griezelfilm?

Je kunt je ook een andere afloop van het verhaal voorstellen:

Vader doet de deur open en maakt duidelijk, dat dit alles een onderdeel was van zijn plan om de kinderen te laten zien, dat zij het goede slechts kunnen leren kennen door eerst kennis te krijgen van het kwade. Hun verlossing uit de duisternis is nu een feit.

Al die tijd is vader aanwezig geweest, hoewel slechts enkelen daarvan op de hoogte waren. Na deze bittere ervaring met het kwade (als opstap om te leren begrijpen wat het goede inhoudt) breekt nu het moment aan om te gaan verstaan wat echte liefde is. Vanaf dit moment zal hij zijn kinderen met al het goede overladen; hun zijn liefde laten blijken.

Van de vader uit dit verhaal maken we nu de stap naar God, de Vader. Wat Hij ons te zeggen heeft, heeft Hij laten opschrijven in de bijbel. Daardoor worden we op de hoogte gebracht van hoe Hij denkt, welk doel Hij heeft en ook over de weg die Hij gaat. Wat zegt Gods woord dan over de zaken waarover we het met elkaar hebben?

Zijn liefde, Zijn heerlijkheid schenkt Hij ons. En voor alles wat we verkeerd hebben gedaan, is de prijs door Vader zelf betaald. Vanaf nu wacht alleen nog vreugde, volmaaktheid; geen ziekte meer, geen duisternis en geen dood. De 'brief van Vader' is echt! Zijn liefde blijft onverkort, ook gedurende het 'korte verblijf in de donkere kamer'. De grote vraag naar de waarheid is nu opgelost. Zelfs voor de meest verstokte twijfelaar is nu het grote moment van zijn bevrijding aangebroken en is het tijd geworden om zich te herenigen met zijn Vader.

Ik besef, dat deze voorbeelden aan veel kanten mank gaan. Maar de kern blijft hetzelfde. Heeft God in Zijn allesomvattende plan werkelijk de kosten bere-

kend, of is de afloop onzeker en voor velen onaangenaam en voor nu onlogisch? Lees hierover verder bij Spoor 3.

Spoor 3

Alleen lezen werkt niet echt, als je bezig bent met het woord van God! Haast moet je ook niet hebben! Van het volgende gedeelte heeft elk tekstblokje een kopje. Je zou telkens één zo'n blokje kunnen lezen, je bijbel erbij open hebben en de teksten naslaan!

Gods plan en de hof van Eden

Kwam de overtreding van het eerste mensenpaar in de hof van Eden als verrassing voor God, of heeft God het zo gewild?

Natuurlijk werd God niet verrast door de overtreding van Adam en Eva. God zélf plantte de boom van kennis van goed en kwaad in de hof. Bovendien zorgde Hij ervoor, dat de boom op de meest opvallende plaats kwam te staan, niet ergens verscholen aan de rand van de hof, maar in het midden van de hof (Genesis 2: 9).

Hoe kwam de tegenstander, de slang, in de hof? Lette God niet goed op? Of was het juist zijn bedoeling dat de slang de mens tot ongehoorzaamheid zou aanzetten?

Natuurlijk wist God wat er zou gebeuren. Hij kende ook de consequenties en was daar geheel op voorbereid. Lees Openbaring 13: 8 eens en laat dit goed tot je doordringen: 'het Lam dat geslacht was sedert de grondlegging (letterlijk: nederwerping) van de wereld!' Met andere woorden: vóór Adam en Eva zondigden, had God al in het offer voor de zonde voorzien! Dat is wat Paulus bedoelt wanneer hij uitroept: 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen' (Romeinen 11: 36).

Het liep God niet uit de hand, toen de mens zondigde. Integendeel, die vele mensen, als nakomeling van Adam, werden door de ongehoorzaamheid van Adam door God als zondaren ingezet! Ja, je leest het goed: door God als zondaren ingezet. In overeenstemming met Zijn plan om zondaren te rechtvaardigen, d.w.z.: hen in een juiste verhouding tot God te brengen. Lees Romeinen 5:

19, het liefst in de Statenvertaling: niet als zondaren ingezet om zondaren te blijven, maar om ook door de gehoorzaamheid van Jezus Christus als rechtvaardigen ingezet (letterlijk: gesteld) te worden!

Gods plan en Jezus Christus

God heeft in Zijn Zoon Jezus Christus voorzien in alles wat de mens van God gescheiden houdt. Hij is de redder van de wereld, Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft de zonde weggenomen, in Hem is God met de wereld verzoend. De uitspraak van de Here Jezus op het vloekhout van Golgotha is 100% waar: 'het is volbracht!' (Johannes 19: 30); niet voor een handjevol mensen, maar in het grote kader van Gods redding voor de wereld. 1 Corinthiërs 15: 28 laat het einddoel zien van Zijn plan met de schepping: God alles in allen. Lees ook Kolossenzen 1: 15-20.

Gods plan en uitverkiezing

God werkt volgens plan. Een plan dat Hij uitvoert in Jezus Christus en dat alle tijdperken omspannt (Efeziërs 3: 11, lees ook wat er over eeuwige voornemen geschreven staat in Reisbestemming Eon). Hij koos niet de volkeren, maar Israël als volk (Deuteronomium 7: 7) en dat met het oog op alle volkeren, die Hem uiteindelijk in de toekomstige eeuw (eon) ook zullen kennen (Psalm 102: 16; Jesaja 2: 2; Jeremia 33: 9 en Micha 4: 3). Toen Israël door God tijdelijk buiten spel werd gezet (Romeinen 11: 12 en 15), riep God gelovigen uit alle volkeren (de natiën inclusief Israël) om een plaats te krijgen, als lichaam van Christus, te midden van de hemelingen (Efeziërs 1: 3).

Uiteindelijk zal God hemelen en aarde door het heerlijke evangelie van genade verzoenen, waarbij de uitgeroepen gelovigen door God ingezet worden, als voorbeelden van Zijn genade (Efeziërs 2: 6 en 7).

Loop je nog even mee naar Spoor 4?!

Spoor 4

Gods plan en de zonde

De zonde speelt slechts een tijdelijke rol. De zonde heeft, naar Gods plan, de schepping van Hem vervreemd. Zij bracht, naar Zijn bedoeling, de dood (Genesis 2: 17 en Romeinen 5: 12). De mens werd sterveling, het stervenspro-

ces trad in werking. Vanaf Adam zondigt de mens, omdat hij sterveling is. Maar de zonde zal niet 'eeuwig' blijven bestaan (Hebreeën 9: 26). Zij zal teniet gedaan worden. 'De laatste vijand die onttroond wordt is de dood.' (1 Corinthiërs 15: 26) Wanneer God alles in allen zal zijn, is de dood, en daarmee de zonde, buiten werking gesteld.

Gods plan en het kwaad

Ook het kwaad speelt een grote rol in het plan van God. Veel gelovigen kunnen maar moeilijk geloven, dat God het kwaad inzet om Zijn plan te realiseren.

Als je denkt, dat je uit de bijbel moet concluderen, dat voor het grootste deel van de mensheid het kwaad in de poel van vuur en zwavel zal blijven voortbestaan, dan kun je niet accepteren, dat het door God ingezet wordt. Met heel veel mensen lukt het God dan kennelijk niet Zijn doel te bereiken; God zou Zijn doel missen; zou dan dus zondigen? Zondigen betekent immers: doel missen? (zie Reisbestemming Zonde) Dat zou ondenkbaar zijn.

Mensen die niet geloven, dat God tot zijn doel komt met de hele schepping, zullen daarom het kwaad zo ver mogelijk van God willen scheiden. Anders zouden zij tot de verschrikkelijke conclusie moeten komen, dat God gezondigd heeft, wanneer Hij niet in staat is de hele schepping te redden. Terecht wijzen zij dit af.

Wanneer je gaat inzien dat God, Die niet zondigt, ook het kwade inzet om Zijn doel te bereiken, kun je al de teksten die over dit thema handelen, lezen zoals het er staat en ze volledig geloven (Jesaja 45: 5-7 en 54: 16; Johannes 1: 3; Romeinen 9: 9-23, 11: 32 en 36; Efeziërs 1:11; Kolossenzen 1: 16 en 17; Spreuken 16: 4 en 9, 21: 1; Jeremia 31: 28, 45: 4 en 5; Exodus 4: 21, 7: 3 en 13, 8: 8, 19 en 28, 10: 1 en 2 en Amos 3:6). Het kwaad is onderdeel van de weg, die God met Zijn schepping gaat. Deze weg mogen wij nooit verwarren met het einddoel, dat God voor ogen staat!

Gods plan en verloren gaan

Gaan er mensen verloren? Jazeker! Een beter woord voor verloren gaan is 'omkomen'. Velen zullen omkomen in de gerichten, die over de aarde zullen komen. Zij zullen de komende eonen niet opstaan, en niet de heerlijkheid van deze tijdperken meemaken, in tegenstelling tot de uitgeroepen gelovigen! Ook

de vele niet-gelovigen, die in de loop van de wereldgeschiedenis zijn overleden, zullen niet eerder opstaan dan voor de grote witte troon. (Openbaring 20: 11)

Gods plan en de vrije wil van de mens

Heeft de mens een 'vrije wil'? Je moet dagelijks keuzes maken en in veel gevallen lijkt het erop, dat je vrij kunt kiezen. Toch is dat maar schijn. Zolang het gaat als je bedoelde, lijkt het of je je eigen keuze kunt uitvoeren, maar zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, moet je je keuze laten vallen of herzien.

Vaak viel er helemaal niets te willen of te kiezen. Denk aan: wie je bent, in welk werelddeel je geboren bent, in welk gezin je opgegroeid bent, wie je ouders zijn, welke godsdienst of denkbeelden zij aanhangen. Zelfs je opleiding wordt bepaald door je intelligentie en de mogelijkheden, die aanwezig moeten zijn een opleiding te volgen. Wanneer je minder intelligent bent, kun je daar niets aan veranderen, hoe graag je ook zou willen. Natuurlijk heb je wel een eigen wil, maar wat je doet, hangt van zeer veel dingen af. Dingen die je zelden kunt veranderen. In veel gevallen zul je je niet eens bewust zijn welke gebeurtenissen van buitenaf jou beïnvloeden. Je denkt een vrije keuze te maken, zonder door te hebben dat je in veel gevallen misleid wordt door de opzet van 'slimme' mensen, die op hun beurt ook weer misleid zijn door machten en krachten waar zij zelf geen weet van hebben (Efeziërs 2: 2).

De enige echte vrijheid bestaat in: het kennen van Gods waarheid (Johannes 8: 32). Dan ben je vrij om Gods wil te leren kennen. De Zoon van God maakt je werkelijk vrij!

Zo, je bent waarschijnlijk een aantal keren flink bezig geweest. We ronden deze toch wel diepere kennismaking met Gods plan af door Spoor 5 te lezen.

Spoor 5

Gods plan en verantwoordelijkheid

Ben je dan niet verantwoordelijk voor je daden? Natuurlijk, je kunt goed doen, maar je kunt ook iemand kwaad doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar als het gaat om Gods plan met deze wereld, dan houdt God ons niet verantwoordelijk voor het wel of niet slagen. Deze verantwoordelijkheid kan en

wil God Zelf dragen. God zal ons (gelovigen die behoren tot het lichaam van Christus) wel richten. Dat kan verlies opleveren, maar het zal niet onze redding op het spel zetten (1 Corinthiërs 3: 13-15; 2 Timotheus 2: 12-13 en 2 Corinthiërs 5: 10).

Ik hoop, dat ik je heb kunnen meenemen en richten op het plan van God, dat zo heel anders is dan wat (ook gelovige) mensen ervan gemaakt hebben. Veel mensen leggen (onbedoeld) een enorm zware last op de schouders van gelovigen, door hen min of meer verantwoordelijk te stellen voor het wel of niet slagen van Gods plan om mensen te redden.

Het is geweldig om te leren inzien, dat God werkelijk God is, en niet een mens die met zijn handen in het haar zit en er het beste van moet hopen. Alles verloopt volgens Zijn plan en wanneer je dit ten volle gaat beseffen, leun je niet achterover om 'Gods water over Gods akker' te laten vloeien, maar je gaat actief in de houding staan en het is grote vreugde om Hem welgevallig te mogen zijn.